

Tinh Cao

Thứ Sáu CN3MC-C

Lời Chúa

**Bài Đọc I: Hs 14, 2-10**

**"Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thiên minh chúng tôi là sự phẫn nộ do tay chúng tôi làm ra".**

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gieo cngã trong đất ngươi ác. Các ngươi hãy mang lấy lời Chúa và trở về với Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: "Xin hãy xoá bỏ mọi tội ác, và nhậm đi u lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Asurô sẽ không giúp thoát chúng tôi, chúng tôi sẽ không cậy người ngoại và sẽ không còn nói rằng: Thiên minh chúng tôi là sự phẫn nộ do tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ mẹ cô tìm được sự thối nát".

Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huê và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum sê, và xinh tươi của nó như cây ô-liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đốn người núp dưới bóng mát của nó, họ sẽ bẻ gãy lúa mì và lộn lên như cây nho. Nó sẽ được lấy danh như rượu Liban.

Hỡi Ephraim, ngươi thiên giúp ích gì cho ngươi không? Chính Ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Như Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả.

Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này, ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chúng dường như người của Chúa là dường như ngay thẳng và những người công chính sẽ đi trên đó, còn các người gian ác sẽ ngã trên đó".

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 và 17

Đáp: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của người, hãy nghe Ta răn bảo (x. c. 11 và 9a).

Xướng: 1) Tôi đã nghe lời nói mà tôi rằng: Ta đã chịu vai người khi mang gánh nặng, tay người không còn phải mang thúng nặng. Trong cơn gian truân người chịu chịu, và Ta giải thoát người.  
- Đáp.

2) Ta đáp lời người tôi trong ánh mây vang ran sấm sét, Ta thử thách người gần gũi tôi ở Mêriba. Hãy dân tôi của Ta, hãy nghe Ta răn bảo, Israel, đừng chi người biết nghe lời Ta! - Đáp.

3) Tôi người dường như có một chúa tôi nào khác gì, người cũng dường như tôi một chúa tôi người lại: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của người, Ta đã đưa người ra khỏi Ai-cập. - Đáp.

4) Phải chi dân của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo dường như tôi Ta mà ăn cỏ: Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dường như chúng, và cho chúng ăn no một tôi hết cỏ đá chày ra. - Đáp.

Câu Xướng Trích Phúc Âm:

Phúc cho những ai thành tâm thi hành chỉ giáo của Chúa, và những người sinh hoa kết quả.

**Phúc Âm: Mc 12, 28b-34**

**"Thiên Chúa cả a ngọ i là Thiên Chúa duy nh t, và ngọ i hãy kính m n Ngọ i!"**

Tin M ng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi y, có ngọ i trong nhóm Lu t sĩ ti n đ n Chúa Giêsu và h i Ngọ i r ng: "Trong các gi i r n, đ i u nào tr ng nh t?"

Chúa Giêsu đ p: "Gi i r n tr ng nh t chính là: "H i Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nh t, và ngọ i hãy yêu m n Thiên Chúa ngọ i h t lòng, h t linh h n, h t trí khôn và h t s c ngọ i". Còn đây là gi i r n th hai: "Ngọ i hãy yêu m n tha nhân nh chính mình ngọ i". Không có gi i r n nào tr ng h n hai gi i r n đó". Lu t sĩ th a Ngài: "Th a Th y, đúng l m! Th y đ y ph i l khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nh t và ngoài Ngọ i, ch ng có Chúa nào khác n a. M n Chúa h t lòng, h t trí khôn, h t s c mình, và yêu tha nhân nh chính mình thì h n m i l v t toàn thiêu và m i l v t hy sinh". Th y ngọ i y t ý ki n khôn ngoan, Chúa Giêsu b o: "Ông không còn xa N c Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám h i Ngọ i thêm đ i u gì n a.

Đó là l i Chúa.

**S NG VÀ CHIA S**

vì ch có m t "Thiên Chúa chân th t duy nh t" (Gioan 17:3) mà ý th c th n linh v Ngài trong n i tâm cả a con ngọ i cả n ph i tr thành m t m i liên h th n linh v i Ngài trong đ i s ng đ c tin cả a h

Hôm nay, Th Sáu trong Tu n Th Ba Mùa Chay, ph ng v l i Chúa trong ngày cùng nh m

Đến một thời điểm thì linh duy nhất cũng là một nền giáo dục duy nhất vô cùng quan trọng cho phần rỗi của con người, đó là "Thiên Chúa cả người là Thiên Chúa duy nhất, và người hãy kính mến Người" (Bài Phúc Âm), và chính vì thế mà "chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thiên linh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra" (Bài Đệ 1).

Thật vậy, muốn được cứu rỗi hay được sống đời đời con người thì tin vào và tin vào chính nhân bí mật Thiên Chúa (xem Gioan 17:3; 1Timothêu 2:4-5), mà là một nhân bí mật về mặt Vĩ Thiên Chúa như Ngài là, tức đúng như Ngài tự mình ra cho dân Do Thái đức sự tốt lành Lành Sĩ Cứu Đấng cả họ, nhất là nơi chính Chúa Giêsu Kitô Con Ngài là tất cả như một khi thì linh của Ngài và là tất cả một khi thì linh của Ngài, "khi đến thì đi viên tròn" (Galata 4:4), chứ không phải là một Vĩ Thiên Chúa như con người nghĩ tưởng hay mong muốn, như thế Thiên Chúa là một thế giới và tất cả người cả họ nên là một Thiên Linh Chân Thiên Mối mà họ phải tìm kiếm, sống và hiểu thông.

Nếu loài người như nhân bí mật Thiên Chúa đúng như Ngài tự mình ra cho dân Do Thái đức sự tốt lành Lành Sĩ Cứu Đấng cả họ cho thì "khi thì gian viên mãn" là thì đi viên Con Ngài "được sinh bởi một người nữ" (Galata 4:4), thì con người sẽ thay như Bài Phúc Âm lập lại ý thế thì linh quan trọng nhất trong Cứu Thế, rằng: "Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất", ngoài Ngài ra không có một chúa nào khác, không có một thần nào khác trên trái đất này.

Và chính vì thế, vì chỉ có một "Thiên Chúa chân thật duy nhất" (Gioan 17:3) mà ý thế thì linh về Ngài trong nơi tâm của con người cần phải trở thành một mối liên hệ thì linh về Ngài trong đời sống đức tin của họ: "người hãy yêu mến Thiên Chúa người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức người".

Nghĩa là con người cần phải "yêu mến Thiên Chúa" với tất cả con người mình, hay người gần họ, con người cần phải hết mình yêu mến Thiên Chúa. Tức là họ cần phải nhận thức được mình thuộc về Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương mình, nên muốn đáp ứng tình yêu vô cùng của Thiên Chúa để được sống và trở nên viên mãn hiểu nhất nên một về Ngài, một cuộc hiểu thông thì linh là một đích thì hiểu cho việc Ngài có ý đức nên con người.

"Người hãy yêu mến Thiên Chúa người hết lòng": nghĩa là với tất cả tình yêu chân thành nhất và trọn vẹn nhất của con người, tức là, với phần tiêu cực, họ không xu hướng, tìm kiếm và dính bén một thế nào khác, không coi một cái gì hơn Thiên Chúa, dù là sự vật (thế gian) hay sự vật (ma quỷ) hoặc chính bản thân mình (xác thể). Đến đó, họ có được một tâm lòng như thế vật đức nhất về ân sống Maria: "Tôi không hề biết đến nam nhân (ám chỉ tiêu biểu cho tất cả

mọi đời tôi ông tôi o vớt không phải Thiên Chúa)" (Luca 1:34).

"Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết linh hồn": nghĩa là tâm hồn nhơn biệt "Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất" thì chúng ta không xu hướng, tìm kiếm và dính bén một tôi o vớt nào khác, không coi một cái gì hồn Thiên Chúa, và phước tích của chúng ta và chỉ còn một ý nguyện duy nhất đó là "nguyện danh Cha ca sáng" nơi tinh thần đời sống bé nhỏ, như một Trinh Nữ Nazarét Maria là "tôi tôi Chúa" (Luca 1:38).

"Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết trí khôn": nghĩa là tâm hồn nhơn biệt "Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất" thì chúng ta sống tinh thần đời sống bé nhỏ, như một Trinh Nữ Maria là "tôi tôi Chúa" (Luca 1:38), mà còn, nơi tất cả mọi suy tính, chúng ta và quyết định của mình, làm sao để thể hiện ý "nguyện nomenclature Cha trời đời", nghĩa là để cho nhân loại qua Chúa Kitô qua đời mình càng gây tác động thiêng liêng trên thế gian này.

"Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết sức ngươi": nghĩa là tâm hồn nhơn biệt "Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất" sống làm sao để chúng ta thể hiện đức các ý "nguyện danh Cha ca sáng" và "nomenclature Cha trời đời" mà còn "ý Cha thể hiện đức cũng như trên trời" nữa, và chỉ để cho Thánh Linh là Đấng "thụ sự tâm cung của Thiên Chúa" (1Corinto 2:10) "đến vào tất cả sự thật" (Gioan 16:13) là để thể hiện thông điệp thiêng liêng.

Và cũng chỉ khi nào tâm hồn yêu mến "Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất" hết mình như thể, và chỉ "hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức", mọi người có thể "để thể hiện nhơn nên một Cha và nhơn Con và nhơn Con trong Cha" (Gioan 17:21), và như đó mọi người có thể "yêu nhau như Thầy yêu thể các con" (Gioan 13:34,15:12), một một để để ái trên họ o là tất để nh của "giới răn thể hai", một giới răn thể yêu tha nhân trong Cựu ước chỉ đòi buộc "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi".

Theo chiếu hướng mọi người thể thiêng liêng của Thiên Chúa trong lịch của dân Do Thái, và chỉ Ngài đã liên lạc và hết cách theo khả năng tiếp nhận của dân Do Thái, thể mình ra cho họ thấy Ngài là Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, ngoài Ngài ra không còn chúa thể hay thể thiêng liêng nào khác, Thiên Chúa, qua miệng Tiên Tri Hôsê trong Bài Đệ 1 hôm nay, đã kêu gọi dân của Ngài hãy tái ý thể thiêng liêng và Ngài, chỉ để tiếp theo đức để để thể i thể i và tôn sùng người thể của họ, hoàn toàn phước lạc và mọi người thể thiêng liêng của Ngài:

"Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đòng ngươi ác. Các ngươi hãy mang lấy Chúa và trở về với Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: 'Xin hãy xóa bỏ mọi tội ác, và nhậm điếu lành. Chúng tôi dâng lên Chúa cả lòng ca tụng. Asurô sẽ không giải thoát chúng tôi, chúng tôi sẽ không cậy người ngoại và sẽ không còn nói rằng: Thận mình chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thoải mái'".

Đúng thôi, chẳng phải "nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thoải mái", vì họ đã quên quên các thói xấu của họ và tà thần mà họ tin tưởng và cậy dựa trước kia, nên họ trở thành như "kẻ mồ côi", nhưng nhờ đó mà họ lại "tìm được sự thoải mái" tại chính Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ. Vì vậy, như chính Ngài tiếp tục, ở Bài Đệ 1 hôm nay, bày tỏ tình yêu thương chăm sóc của Ngài đối với họ, như đó họ được phát triển hết công việc với tâm vóc của họ như Thiên Chúa muốn như sau:

"Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huê và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum sê, và xinh tươi của nó như cây ô-liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngắm núp dưới bóng mát của nó, họ sẽ ngửi lúa mì và lên lên như cây nho. Nó sẽ được lấy danh như rượu Liban. Hỡi Ephraim, ngươi giúp ích gì cho người không? Chính Ta sẽ như mẹ họ và săn sóc người, cho người mọc lên như cây hương thơm nam xinh tươi. Như Ta, người sẽ sinh hoa kết quả".

Bài Đáp Ca hôm nay quí tộc như còn vắng vẻ tình vô cùng yêu thương của Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất trong Bài Đệ 1 hôm nay, như tình thâm thiếp tha với phần rỗi của loài tạo vật được Ngài dưỡng nên, với họ như phúc chân thật của dân Ngài, như người như đấng dân Ngài từ bỏ tà thần ngu xuẩn mà trở về với Ngài mà được sự sống:

1) Tôi đã nghe lời nói mới rằng: Ta đã cứu vai người khi mang gánh nặng, tay người không còn phải mang thúng mễ. Trong cảnh gian truân người cứu người, và Ta giải thoát người.

2) Ta đáp lời người trong áng mây vang rạn sấm sét, Ta thách người giun sủi nước Mêriba. Hỡi dân tộc Ta, hãy nghe Ta răn bảo, Israel, đừng chi người biết nghe lời Ta!

3) Nơi người được có mặt chúa tại nào khác cả, người cũng được thờ tại mặt chúa tại người lại: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của người, Ta đã đưa người ra khỏi Ai-cập.

4) Phái chi dân cũa Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối Ta mà ăn : Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi đường chúng, và cho chúng ăn no mà không hề có đá chày ra.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hôm nay là đức Lời bài chia sẻ trên

MC.TuanIII-6.mp3

--

CMC-THDC (Thân Hữu Đường Công)

---

Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "CMC-THDC".

Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến [cmc-thdc+unsubscribe@googlegroups.com](mailto:cmc-thdc+unsubscribe@googlegroups.com).

Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập

<https://groups.google.com/d/msgid/cmc-thdc/CAKivYHpQCD2BOoergn1eQsCabzFptCzeyraHRP4w2yUXfnUDdw%40mail.gmail.com>.