

Chi Tran

Đấng Kitô chịu nhĩu đau khổ.

27/09 – Thứ Sáu tuần 25 tháng 9 năm – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhĩu.

"Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Ngươi phải chịu nhĩu đau khổ".

* Thánh nhân sinh năm 1581 tại Gát-côn, nước Pháp. Ngươi làm linh mục rồi đi Pa-ri phục vụ một giáo xứ. Ngươi sáng lập Tu Hội Thừa Sai để giúp đào tạo các giáo sĩ và nâng đỡ những người nghèo. Được thánh nữ Lu-y Ma-ri-Đức công tác, ngươi đã lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái.

Ngươi là người mang ơn hoàn hảo và vì công đức bác ái như Chúa Kitô dạy, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cùng khổ. Ngươi nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi bất cứ ai đang gặp đau khổ. Ngươi qua đời tại Pa-ri năm 1660.

Lời Chúa: Lc 9, 18-22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu chịu nạn riêng một mình, và có các môn đệ đi với Ngươi, thì Ngươi hỏi các ông rằng: "Nhưng đám dân chúng bảo Thầy là ai?"

Các ông thưa rằng: "Ngươi thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác cho là Êlia, còn ngươi khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại".

Ngươi hỏi họ các ông rằng: "Phải chăng con, các con bảo Thầy là ai?"

Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa".

Và Ngài ngăn cấm các ông không được nói đi u đó với ai mà rằng: "Con Ngài phải chịu nhiều đau khổ, bị các kẻ lừa, các thầy dạy dỗ, và các luật sĩ bắt và giết chết, nhưng ngày thứ ba sống lại".

SUY NIỆM : Anh em biết Thầy là ai?

Suy niệm :

Trong Tin Mừng Luca, Đức Giêsu đã đi cứu nguy hiểm cho mình,

trước khi đến với câu hỏi quan trọng cho các môn đồ.

"Dân chúng nói Thầy là ai?" (c. 18).

Ngài muốn biết để luận nghĩ gì về mình.

Nói chung họ nghĩ Ngài là một ngôn sứ đầy quyền năng (x. Lc 24, 19).

Đi u đó đúng nhưng không đủ.

Đức Giêsu mong nghe ý kiến của những người đã gặp Ngài.

"Còn anh em, anh em biết Thầy là ai?" (c. 20).

Phêrô đi đến anh em trả lời: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa."

Câu trả lời này đúng hơn và đẹp hơn,

nhưng cũng đã gây hiểu lầm và chĩa đến lúc cần công bố.

Chính vì thế Đức Giêsu đã cấm các môn đệ không được tiết lộ (c. 21).

Phêrô đã trả lời đúng, vì Thầy Giêsu quả là Đấng Kitô

hay còn gọi là Đấng Mê-sia mà dân Do Thái mong đợi từ bao đời.

Nhưng Phêrô có thể hiểu sai khuôn mặt của Đấng Mê-sia đó.

Mê-sia Giêsu không phải là người sẽ giết phóng Ítraen khiếm ách Rôma,

cũng không phải là người muốn đem quy phục các dân tộc.

Nhưng Ngài sẽ phải chịu khổ hình và bị giết chết bởi người lãnh đạo (c. 22).

Mê-sia Giêsu mang khuôn mặt đau khổ của Người Tôi Trung.

Phêrô đã đi theo Mêsia nào?

Nếu ông biết số phận bi đát đang chờ đợi Thầy của ông,

ông có còn muốn theo Ngài nữa không?

"Còn con, con bỏ Thầy là ai?"

Đức Giêsu cũng hỏi từng người chúng ta như vậy, nhưng liệu trong đời.

Tôi phải trả lời, vì tôi không nên đi theo Đức Giêsu mà tôi không biết là ai.

Tôi nghe câu hỏi trên miệng những người khác của cuộc sống,

và có thể đưa ra những câu trả lời khác nhau, dựa trên kinh nghiệm,

bởi lẽ Đức Giêsu là một Mục tử nhưng không ngừng mở ra cho tôi.

Qua từng bài học trong đời, tôi dần khám phá ra những nét mới mẻ Ngài.

Ngài vẫn là một, nhưng mang những dấu dè khác nhau khi đến với tôi,

để đáp lại những khát vọng sâu thẳm nơi trái tim.

Những trải nghiệm của Thầy Giêsu không hẳn đã là điếu quan trọng.

Điếu quan trọng là sống câu trả lời của mình.

Đôi tôi là một chuỗi những câu trả lời cho câu hỏi đó.

Nếu tôi coi Ngài là Thầy, xin đừng cố gắng nghe và đừng Thầy uốn nắn.

Nếu tôi coi Ngài như Bạn, xin đừng cố gắng dành gì để tâm sự, sẻ chia.

Nếu tôi tin Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người,

xin đừng cố gắng đi theo lối yêu trói buộc tình yêu khiêm nhường.

Nếu tôi gọi Ngài là Chúa, xin đừng cố gắng nhìn nhận đôi mình

đồng cùng Ngài phục vụ cho kẻ khác chứ không phải Cha.

Nếu tôi gọi Ngài là Đấng Giỏi Phóng, xin Ngài cho tôi đừng cố gắng,

và cho tôi đừng cố gắng tác vụ Ngài giúp thoát gian ra khỏi vòng nô lệ.

Cuối cùng, nếu tôi biết rõ Ngài yêu tôi cách đặc biệt,

xin đừng cho tôi mình đáp lại tình yêu.

Cầu nguyện :

Xin hãy đừng dứt con

đi tìm cõi chết để sống,

tìm kiếm lối ra chân lý.

Xin hãy đừng dứt con

đi tìm thất vọng để hy vọng,

tìm sự hãi để tin thác.

Xin hãy đừng dứt con

đi tìm ghen ghét để yêu thương,

tôi chiến tranh để n hòa bình.

Xin hãy để y bình an

trong trái tim chúng con,

trong thà gi i chúng con,

trong vũ tr i chúng con. (M Têrêxa Calcutta)

(Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.)
