

THÁNH TRUYỀN LÀ GÌ ?

Hỏi : xin cha giúp thích hiểu u gì là Thánh Truyền trong niềm tin của Giáo Hội.

Trả lời : Theo giáo huấn của Giáo Hội thì Kinh Thánh (Sacred Scripture) Thánh Truyền (Sacred Tradition) hay còn gọi là Truyền Thống Tông Đồ (Apostolic Tradition) và Mầu Nhiệm Khải (Divine Revelation) là những nguồn suối đức tin cho ta biết có Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật, có Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc nhân loại đã đến trần gian rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và Chúa Thánh Thần là Thần Chân lý và là Đấng ban sự sống.

Đây là Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi mà chúng ta ai có niềm tin Thiên Chúa và vâng phục giáo lý của Giáo Hội mới có thể tin và chấp nhận được.

Theo Giáo Hội dạy thì Thánh Truyền là " mang lại của Thiên Chúa đã được Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần ủy thác cho các Tông Đồ và truyền lại cho Chúa cách nguyên vẹn cho những người kế tiếp các Tông Đồ để các vị này gìn giữ, trình bày và truyền bá lại đó cách trung thành khi giảng dạy." (x. SGLGHCG số 81)

Tóm tắt nghĩa trên, chúng ta hiểu rằng Chúa là chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, mà các Tông Đồ đã được nghe trong suốt 3 năm theo Chúa đi rao giảng, dạy dỗ và chúng ta làm nhiệm vụ phép lạ. Tuy nhiên, trong những năm cuối của thế kỷ đầu tiên, sau khi Chúa Kitô đã hoàn tất công trình Cứu Chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên Trời, Kinh Thánh Tân Ước chưa có, nên các Tông Đồ chúng ta dạy truyền lại cho các tín hữu những sự khai mạc những gì các ngài đã nghe được từ chính Chúa Giêsu là Nguôn Chân Lý đức tin và giáo lý tinh tuyền. Các ngài đã giảng dạy, gìn giữ kho tàng thiêng liêng đó nguyên vẹn để trao lại cho các vị kế tiếp sự mầu nhiệm Tông Đồ trong Giáo Hội như Thánh Phaolô đã nói với môn đệ ngài là Ti-mô-thê như sau với sứ điệp thiêng liêng này :

" Anh Ti-mô-thê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí, truyện rùng rợn, và những vấn đề trí thức giả dối. Có những kẻ, vì chuộng những cái trí thức đó, nên đã lạc mất đức tin. Chúc anh em được ân sống." (1 Tm 6 : 20-21)

Ngoài ra, trong thư thư hai gửi cho Ti-mô-thê, Thánh Phaolô cũng nói thêm với môn đồ này như sau :

" Với đức tin và đức mến của một người đức Kitô, anh hãy lấy làm mừng vì anh đã nghe tôi dạy. Giáo Lý tông đồ đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, như có Thánh Thần ngự trong chúng ta. (2 Tm 1 : 12-14)

Như thế có nghĩa là- trước khi có Kinh Thánh Tân Ước làm tài liệu học hỏi và giảng dạy, các Tông Đồ chỉ dạy truyền khẩu như thế nào các ngài đã nghe từ chính Chúa Giêsu và truyền lại cho các vị kế nhiệm các ngài trong Giáo Hội tiếp tục dạy dỗ không sai lầm như giáo thuyết mà Chúa Kitô đã giảng dạy cùng những việc Chúa đã làm như chữa lành cho biết bao bệnh nhân, trừ quỷ , làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cho hàng ngàn người ăn no đủ , cũng như cho người chết sống lại. Các Tông Đồ đã ghi nhận những việc Chúa làm và lại Người giảng dạy, nên sau này hai Tông Đồ Matthêu và Gioan đã cùng với Maccô và Luca (môn đồ của Phaolô) đã viết thành 4 Phúc Âm cũng thêm những Thư mục vụ quan trọng (Epistles) của các Thánh Phaolô, Phê-rô, Gioan, Gia-cô-bê, Giuđa ghi lại những việc giảng dạy và những việc Chúa Giêsu đã làm để Giáo Hội có thêm nguồn chân lý đức tin là Kinh Thánh Tân Ước dạy cho dân Chúa, như chúng ta thấy ngày nay.

Những như đã nói ở trên, trước khi có Kinh Thánh Tân Ước được viết ra với linh cảm (inspired) của Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ chỉ rao giảng và dạy truyền khẩu, những chính xác các giáo lý mà Chúa Giêsu đã giảng dạy và truyền lại cho những người kế vị tiếp tục dạy cho Giáo Hội trong buổi ban đầu đó. Những di sản thiêng liêng này được bảo tồn nguyên vẹn để truyền lại cho các thế hệ sau trong Giáo Hội tiếp tục sống mừng Tông Đồ mà Chúa Kitô đã trao phó trước khi Chúa về trời, là **" anh em hãy đi khắp nơi , loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.."** (Mk 16: 15)

Thánh Tông Đồ Giuđa cũng nói thêm về Truyền Thống Tông Đồ như sau :

" anh em thân mến , tôi vẫn ước mong viết thư cho anh em và xin cầu cho chúng ta , thì nay tôi bó buộc phải viết cho anh em, để khuyên nhủ anh em chỉ cần đủ cho đức tin đã được truyền lại cho các thánh chức mà thôi là đủ. (Gđa 3)

Nghĩa là chính các Thánh Tông Đệ đã mời tể lể n truyề n lể i giáo lý tinh tuyề n, lành mề nh, đầ c tin vồ ng chồ c mà các ngài đã lãnh nhồ n tể Chúa Giêsu cho các vồ kồ nghiề p các ngài là các Giám mồ c trong Giáo Hồ i tể đầ u cho đầ n ngày nay. Qua các Thồ mồ c vồ có ồ n linh ồ ng, chúng ta đầ c đầ c nhồ ng lể i các Thánh Tông Đệ khuyề nhồ các tín hồ u ban đầ u phồ i giồ gìn các truyề n thồ ng và giáo lý đã đầ c các ngài đầ y đầ và truyề n lể i cách chính xác nhồ Thánh Phaolồ đã nói vồ i các tín hồ u Thê-xa-lồ-ni-ca nhồ sau :

" Vồ y thồ a anh em, anh em hãy đầ ng vồ ng và nồ m giồ các truyề n thồ ng chúng tôi đã đầ y cho anh em bồ ng lể i nói hay bồ ng thồ tồ ." (2 Th 2: 15)

Không nhồ ng các Tông Đệ truyề n lai nhồ ng giáo huồ n cồ a Chúa Kitô mà còn truyề n lể i cồ nhồ ng chồ thồ hay tiêu chuồ n đầ chồ n ngồ ồ i thay thồ các ngài nhồ Thánh Phaolồ đã căn đầ n môn đầ ngài là Titồ nhồ sau :

" Tôi đã đầ anh ồ lể i đầ o Kêta chính là đầ anh hoàn thành công viồ c tồ chồ c và đầ t nhồ ng kồ mồ c (Giám mồ c) trong mồ i thành nhồ tôi đã truyề n cho anh....Thồ t vồ y , Giám quồ n , vồ i tồ cách là quồ n lý cồ a Thiên Chúa, phồ i là ngồ ồ i không chồ trách đầ c, không ngồ o mồ n, không nóng tính, không nghiề n rồ ồ u, không hiồ u chiồ n và không tìm lể i lể c thồ p hèn...." (Tt 1: 2-7)

Nhồ ng lể i căn đầ n trên đây cồ a Thánh Phaolồ cho thồ y các Tông Đệ cồ a Chúa Kitô đã rồ t thồ n trồ ng trong viồ c chồ n ngồ ồ i kồ vồ các ngài đầ cai trồ , đầ y đầ và thánh hóa dân Chúa trong Giáo Hồ i.

Ồ ồ c mong sao các vồ kồ nghiề p các Thánh Tông Đệ ngày nay tuân giồ nhồ ng chồ thồ trên khi chồ n ngồ ồ i thay thồ mình trong sồ mồ ng Tông Đệ đầ không chồ n lể m nhồ ng ngồ ồ i không xồ ng đắng vào vai trò lãnh đầ o trong các Giáo Hồ i đầ a phồ ồ ng.(Giáo phồ n).

Qua dòng thồ i gian Thánh Truyề n vồ n sồ ng đầ ng và tiồ n triồ n nhồ Chúa Thánh Thồ n hồ trồ và gìn giồ đầ kho tàng linh thánh tiồ p tồ c hồ ồ ng đầ n Giáo Hồ i trong sồ mồ ng đầ y đầ , thánh hóa và cai trồ dân Chúa thay mồ t Chúa Kitô trên trồ n gian này.

Như thế, Thánh Truyền cũng là những lời giảng dạy đức tin và giáo lý tinh túy cũng như chế độ và việc cử hành thánh lễ, lên thay thế các ngài trong Giáo Hội thế giới cho đến ngày nay. Dựa vào Truyền Thánh này, Giáo Hội tiếp tục hành trình thiêng liêng và giảng dạy Lời Chúa được truyền qua Kinh Thánh và Thánh truyền để dạy dỗ không sai lầm những chân lý đức tin và nền tảng luân lý cho mọi tín hữu trong Giáo Hội Công Giáo, được Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các Tông Đồ để chuyên chở ơn cứu độ của Chúa đến hết mọi dân, mọi nơi cho đến ngày mãn thế gian.

Sau hết, các Tông Đồ không những chỉ dạy dỗ các tín hữu thế giới về giáo lý và giáo lý và hành động mà còn khuyên nhủ tín hữu phải kiên trì để vượt qua giáo lý đức tin đó, vì ngay trong buổi ban đầu đã có **" những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trộm vào danh sách những kẻ bị lên án. Những kẻ vô luân này đã bị nếm ân sủng của Thiên Chúa chúng ta thành lý do bị nếm minh cho lời sùng dâm ô, họ chỉ bị Chúa chúng ta là Đức Giêsu-Kitô, và Chúa Tể duy nhất." (Gđa 4).**

Giáo Hội dạy những giáo lý, tín lý, luân lý và Lời Chúa với quy định Giáo Huấn (Magisterium), một công cụ Chúa Thánh Thần dùng để giúp Giáo Hội dạy dỗ không sai lầm những chân lý đức tin và nền tảng luân lý được các Thánh Tông Đồ truyền lại cho các vị kế tiếp là các Giám mục trong Giáo Hội. Do đó ai nghe Giáo Hội là nghe các Thánh Tông Đồ và nghe các ngài là nghe chính Chúa Kitô đã gọi và sai họ đi rao giảng như Chúa đã nói rõ trong Tin Mừng Thánh Luca sau đây:

" Ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy;

Mà khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy." (Lc 10: 16)

Thánh Truyền có liên hệ mật thiết với Thánh Kinh vì cả hai đều xuất phát từ một Nguồn mạch là Thiên Chúa. Thánh Kinh là Lời Chúa đã được ghi chép lại bằng ngôn ngữ loài người để linh thiêng của Chúa Thánh Thần. Do đó, sách nào không được coi là có ơn linh thiêng thì không được công nhận là Sách thánh. Như vậy chỉ có 45 Sách Cựu Ước và 27 Sách Tân Ước (4 Phúc Âm, Sách Tông Đồ công vụ và các thư Mục Vụ) được công nhận là có ơn Linh thiêng mà thôi. Và đây là toàn bộ Kinh Thánh mà Giáo Hội Công Giáo dạy và giảng thích Lời Chúa.

Thánh Kinh và Thánh truyền đều có chung một mục đích là loan truyền Lời Chúa bằng văn tự

hay truy n l i b ng l i nói nh ng gì các Tông Đ đã nghe t Chúa Kitô trong su t ba năm Ng i d y d h và dân chúng, cũng nh ch ng ki n nh ng vi c Chúa làm đ l u truy n cho h u th .

Thánh Truy n, t c Truy n Th ng Tông Đ , khác v i các truy n th ng trong Giáo H i nh : truy n th ng " th n h c , k lu t, ph ng v ho c sùng đ o đã n y sinh n i các giáo h i đ a ph ng qua dòng th i gian.Nh ng truy n th ng này là nh ng hình th c riêng bi t đ đón nh n Truy n Th ng (Thánh Truy n) c a Giáo H i t i nh ng đ a ph ng khác nhau và nh ng th i đ i khác nhau.Đ i ánh sáng c a Truy n Th ng chung này, các truy n th ng riêng bi t đã đ c duy trì , s a đ i ho c b b i b d i s d n d t c a Hu n Quy n Giáo H i." (x SGLGHCG s 83)

Thí d c th : trong nhi u giáo h i đ a ph ng Việt Nam và Phi lu t Tân (các giáo ph n) có truy n th ng t ng ni m Tu n Thánh v i nh ng nghi th c đ óng danh Chúa,(Phi lu t Tân và M Tây C , có n i đã đ óng danh th t m t ng i đ óng vai Chúa ! Nh ng vi c này đã b Giáo quy n đ a ph ng ngăn c m g n đây) h xác Chúa và vi ng xác Chúa trong ngày Th sáu Tu n Thánh. Đây là truy n th ng đ a ph ng ch không ph i là Thánh Truy n.

Thánh Truy n ch truy n l i s ki n Chúa b k t án, b hành h và b đ óng danh đ đ n t i cho c và loài ng i. Nh ng do lòng đ o đ c, các th a sai đã d y cho các tín h u i nhi u đ a ph ng làm s ng l i các s ki n trên v i nh ng nghi th c dân gian đ c bi t và tr thành truy n th ng c hành m i năm vào Mùa Chay và Tu n Thánh i m t s đ a ph ng ch không i kh p n i trong Giáo H i.

L i n a và quan tr ng h n, Thánh Truy n tôn tr ng nguyên t c ch ch n ng i nam (nam gi i) vào các ch c vụ giám qu n(giám m c) và ph tá (linh m c) nh Chúa Giêsu đã ch n các ngài.(Chúa không ch n ph n nào làm Tông Đ) Và cũng theo Thánh Truy n thì không có vi c r a chân cho ph n , mà ch cho nam gi i nh Giáo H i c hành hàng năm t i Rôma trong ngày Th Năm Tu n Thánh.(Chúa Giêsu cũng không r a chân cho ph n nào k c cho Đ c Maria là M c a Ng i).

V y , đòi cho ph n làm linh m c hay r a chân cho n gi i là sai Truy n Th ng Tông Đ .

Tóm l i, Thánh truy n là di s n thiêng liêng đ c các Tông Đ l u tr và truy n l i cho các v k t c trong Giáo h i đ d y d chính xác các giáo lý đ c tin mà Chúa Giêsu đã gi ng d y và

làm gương sáng cho mọi thế hệ học hỏi và noi theo.

Chúng ta chân quý Thánh Truyền hay Truyền Thống Tông Đốc vì nhờ đó chúng ta được thêm vững tin trong chân lý của Đấng Thánh mà **Chúa Kitô đã mang xuống thế Trại cho chúng ta tin và thực hành để được cứu độ nhờ lòng Chúa mong muốn.** (cf 1 Tm 2 : 4).

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân