

CÓ THÁNH LẠ NÀO GỌI LÀ " LẠ ĐẶC BIỆT" TRONG PHUNG VỤ CỦA GIÁO HỘI KHÔNG ?

Hỏi : *một nhà Dòng kia có xây một Vườn gọi là "Vườn Của Người". Ai muốn dâng bông (bia) xin của người có thể là a chèn nhũu c bông khác nhau và giá trị dâng cúng và hoa hân ân huệ thì ng liêng khác nhau. Thí dụ , bông loa i th ng thì đ c h ng m t " L th ng" còn bông đ c b t thì đ c h ng m t l " đ c b t". Dĩ nhiên ph i dâng cúng s t n "đ c b t"*

Xin cha cho biết trong Giáo Hội có loại "Lạ Đặc Biệt" này không?

Trả lời :Trước khi trả lời câu hỏi trên, tôi xin đề cập nh c l i đ i u t i đã viết trong một bài trước đây về t i " m i thánh= Simonia" và vi c ghi công đ c c a nh ng ân nhân giúp xây Nhà Dòng, Nhà Th , Tu Vi n, Tr ng h c, Nhà nuôi trẻ mồ côi hay khuyết tật

Dĩ nhiên các vi c t thi n nói trên, khách quan mà nói, thì đ u đáng khen ng i, vì giá trị bác ái đáng khuy n khích và đ cao c a nó.

Tuy nhiên, c n phân biệt rõ đ i u này là : làm vi c bác ái th c s vì lòng m n Chúa , yêu ng i và yêu m n Giáo Hội thì khác xa với vi c mua danh tiếng h hã qua nh ng vi c xem ra "có vẻ bác ái" nh ng th c ch t ch là khoa tr ng v vi c làm c a mình cho nh u ng i biết. Liên quan đ n đ i u này, chúng ta hãy đ c l i Chúa Giêsu đã căn đ n các Tông Đ x a nh sau :

" Khi làm vi c lành phúc đ c, anh em ph i coi ch ng, ch có phô tr ng cho thiên h th y. B ng không , anh em s ch ng đ c Cha c a anh em, Đ ng ng tr n tr i ban th ng....khi b thí, đ ng cho tay trái biết vi c tay ph i làm, đ vi c b thí c a anh em đ c kín đáo.Và Cha c a anh em Đ ng th u su t nh ng gì kín đáo, s tr công cho anh em." (Mt 6: 1, 3-4)

Nh th , ng i tín h u Chúa Kitô cũng không nên đ t n ng vi c xin đ c ghi tên trên nh ng b ng ghi công đ c đã ng h ti n b c hay công s c giúp cho m t c s tôn giáo hay t thi n

nào như Nhà Thờ, Nhà Dòng, Nhà Hộ u D...ng, Nhà nuôi trẻ mồ i côi, v.v...Nhưng bằng công đức đó chỉ có giá trị trên thế giới mà thôi, chứ không bằng o đức mà ích thiêng liêng trên thế giới Chúa là Đấng đã nhìn thấu suốt tâm trí con người và sự trộm cắp công xằng đáng cho những vị bác ái thế giới của những người đã có lòng hảo tâm dù không đức công khai biết đến.

Nói đến việc công của Chúa, chúng ta nên biết rằng Chúa ban ơn thánh của Ngài hay trợ công cho ai thì hoàn toàn không lệ thuộc vào sự tín to hay nhu cầu của người đó bằng dâng cúng, xin lễ hay xin cứu nguy. Nghĩa là đấng ai làm tốt người bằng thì người tin ra để xin lễ hay ghi bằng xin cứu nguy là chỉ sự đức của người mà ích thiêng liêng hơn người không chỉ đấng nào khi xin cứu nguy. Chúa ban ơn vì lòng quảng đại vô biên của Ngài dành cho những người thế giới tâm yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân, và sống theo đức Ngài của Ngài. Người công, những ai thế, không tha thiết gì đến thế giới hành đức tin là yêu mến Chúa, yêu người và sống lành thánh như Chúa đòi hỏi, thì cho dù có bằng ra hàng triệu để xin lễ để đi, và "mua hũ" để "bỏ hiem" cho đi sau của các nơi "buôn thánh bán thánh", thì cũng sống tín vô ích mà thôi, vì Chúa và nhất là phần rồi đi đi không bao giờ có thể mua đức bằng tín bằng, hay bất cứ phần sống tín vật chất nào có trên đời này. Chứ chứ như vậy.

Nói khác đi, nếu một người đã thế giới tâm yêu mến Chúa và sống ngay thẳng, công bình và bác ái suốt đời mình thì đây mới là bằng o đức cho phần rồi để đức vui hưởng hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời mai sau. Ngài công, nếu ai không có quy tâm sống cho Chúa ngay thế bây giờ, mà chỉ nghĩ để o cho có tên, những thế giới thế giới mình thế giới theo những quy rồi của "văn hóa sống thế" để ăn gian, để trá, lừa để o, gian ác, dâm ô, thay thế để thế, cầu bằng, vui thế sa thế a... thì dù có mua hàng trăm ngàn cái bằng ghi công đức (bằng người tin ra mua) hoặc xin công ngàn để đi để hay bằng ra cầu bằng thế "mua hũ" của những nơi "buôn thánh bán thánh" thì cũng chỉ có giá trị thế giới Chúa là Đấng hoàn toàn không phán xét và thế giới phần con người theo tiêu chuẩn tín bằng và danh thế giới hảo trên thế giới này. Vì thế, một thế giới, để ng ai làm tốt người bằng ra người tin xin lễ, xin cứu nguy thì sự đức của người mà ích thiêng liêng hơn người không có tín xin lễ, xin cứu nguy. Còn thiết là chính mình cứu nguy cho mình và sống đức tin, đức công và đức mà cách sâu đức, thì đó mới chính là những gia tài thế giới cho mình và ký thác thế giới vào Ngân Hàng trên thế giới, "**những thế giới không bèn bằng, mới thế cũng không đức phá**" như Chúa Giêsu đã phán thế. (Lc 12: 33). .

Như thế, nếu ai nào những xin khốn, xin cứu nguy hay linh mầu nào những dâng Thánh lễ cho ai thì không đức gây cho người xin khốn, xin lễ hiu làm là bằng người tin thì đức của người thế giới thánh hơn là bằng ít tín hoặc không có tín để xin cứu nguy, xin lễ...Nếu gây cho người khác hiu làm những vật để thế giới của người ta là phần thế "môi thánh" thế giới bán những ích thiêng liêng để thế giới cho mình.

Liên quan đến câu hỏi đặt ra về việc xin gộp bìa ngỏ Vở của Cựu Ước nào đó, với giá tiền khác nhau và lợi ích thiêng liêng khác nhau thì rõ ràng đây là một hình thức "buôn bán thánh" (môi thánh= Simonia) mà Giáo lý và Luật của Giáo Hội nghiêm cấm như sau:

" Mọi buôn bán thánh là mua hoặc bán các thức thiêng liêng.....Không thể chiếm lấy các lợi ích thiêng liêng làm của riêng mình và tùy ý sử dụng như kiểu một người sở hữu chủ hoặc một ông chủ, bởi vì các lợi ích thiêng liêng này bắt nguồn từ lòng Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể nhận được lòng Thiên Chúa, cách như người không." (x. SGLGHC, số 2121)

Nói rõ hơn, không ai được phép coi những lợi ích thiêng liêng như tài sản của riêng mình để đi do buôn bán kiếm tiền, hoặc để lợi dụng khác nhau hoặc dâng lên những giá bao nhiêu và "lời được biết" với giá bao nhiêu.Điểm này vi phạm giáo luật sau đây:

" Trong vở bìa ngỏ (hay xin cựu nguyên) phải xa tránh hoàn toàn mọi hình thức buôn bán hay thương mại" (can. No. 947

Môi thánh vì lòng Chúa ban qua lòng cựu nguyên của cá nhân hay tập thể, nhất là qua Thánh Lễ là những không (gratuitous) nghĩa là không thể bán tiền ra mua được. Tiền xin lễ, xin khấn theo Giáo Quy quy định như mọi điều pháp luật, chỉ để giúp cho người cựu nguyên thay cho mình, theo tinh thần, " ..người phải phụng Bần thì được chia phần của Bần.." như Thánh Phaolô đã dạy. (1 Cor 9: 13)

Như vậy, đặt những bìa ngỏ xin cựu nguyên với giá tiền khác nhau kèm với lợi ích thiêng liêng hoặc hèn khác nhau chính chính là một hình thức " môi thánh" mà Giáo Hội nghiêm cấm.

Bìa ngỏ to, bìa ngỏ nhỏ, tiền ít tiền nhiều không đáng gì đến lòng Chúa ban qua lòng cựu nguyên của cá nhân hay Công đoàn cho ai.

Lời này, liên quan đến Thánh Lễ, không hề có lời nào gọi là "lời được biết" trong Phụng vụ thánh của Giáo Hội tiên xưa đến nay.

Thật vậy, mỗi thánh lễ đều diễn ra hay làm sống lại cách bí tích Hy Tế Thánh giá mà Chúa Kitô một lần đã dâng lên Chúa Cha trên thập giá năm xưa để xin ơn tha tội cho nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi

Hy tế đó cùng với Bữa tiệc ly mà Chúa Kitô ăn uống cùng với 12 Môn Đệ đang được Giáo Hội tiếp tục cử hành trên bàn thờ ngày nay cho đến ngày mãn thế gian.

Nhưng vì mục đích mục n cho giáo dân chú ý đến bí tích thánh kiêu và ý nghĩa trong một số dịp cử hành phụng vụ thánh, mà Giáo Hội phân chia Thánh Lễ Tế (Eucharist) ra làm ba bậc như sau :

1- Lễ Nhớ (Memorial)

2- Lễ Kính (Feast)

3- Lễ Trọng (Solemnity)

Lễ Trọng là những cử hành ghi nhớ những Mưu nhiêm đức tin hay Cựu ước quan trọng như Lễ Chúa Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Lễ Thăng Thiên, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Lễ Chúa Ba Ngôi, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hay các Lễ kính riêng Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa (1-1), Lễ Truyền Tin Đức Mẹ (26-3) Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Thai (8-12), Đức Mẹ hiện xác lên Trời (15-8) Lễ Thánh Côme Giuse (19-3) , Thánh Gioan Tiêp Hô (24-6), Hai Thánh Tông Đệ Phêrô-Phaolô. (29-6) Lễ các Thánh Nam Nữ (1-11)

Các Lễ Trọng trên đây – trừ các lễ kính Thánh Côme Giuse, Thánh Gioan Tiêp Hô, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu- Lễ kính hai Thánh Phêrô- Phaolô, Lễ Truyền Tin- còn lại đều là các Lễ buộc (Day of Obligation) giáo dân phải tham dự như Lễ ngày Chúa Nhật.

Với một phụng vụ, Lễ Trọng phải đọc kinh Sáng danh, Kinh Tin kính, với 3 bài đọc (2 Sách thánh và Phúc Âm). Lễ trọng có lời nguyện mở đầu và kết thúc với Kinh Thiêng Tụng (Preface)

riêng.

Lễ kính (Feast) nhóm kính các Thánh Tông Đệ và một số thánh nam nữ khác như Lễ kính thánh Phaolô tông đồ (25-1) Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lễ Đấng Mối dưng Con vào Đền Thờ, Lễ kính Thánh Lauren-sô, phó tế, tử đạo (10-8), Lễ Sinh Nhật Đấng Mối (8-9) Lễ Tôn vinh Thánh Giá (14-9) ...

Lễ Kính chủ đề kinh Sáng Danh, không đề kinh Tin Kính và có bài đọc (Thánh Thờ và Phúc Âm). Không có Kinh Tiệc riêng, trừ lễ kính các Thánh Tông Đệ có kinh Tiệc chung với các Thánh Tông Đệ, và các lễ kính Đấng Mối cũng có Kinh Tiệc chung với Đấng Mối.

Còn lễ là tiệc cỗ là Lễ Nhớ (Memorial) chủ đề có lễ nguyện niệm đấng và kết lễ với hai bài đọc (Thánh Thờ và Phúc Âm). Không có Kinh Tiệc riêng.

Nhưng dù là Lễ Nhớ, lễ Kính hay lễ Trùng thì tiệc cỗ đấng là cỗ hành Hy Tế thập giá của Chúa Kitô cách mà uhiêm hay bí tích qua tác vụ của Giáo Hội (cỗ hàng Tế Tế thừa tác = Ministerial Sacerdoce là Linh mục và Giám Mục) trên bàn thờ khảm nơi trong Giáo Hội ngày nay. Nghĩa là, không hề có sự phân biệt nào với lợi ích thiêng liêng giữa ba bậc lễ nói trên và nhất là không có "giá trị" nào có thể mua đấng các lợi ích thiêng liêng cho ai như cỗ hành các Lễ trên. Với lễ, giáo dân không thể xin " lễ Trùng" đấng cho người sống hoặc các linh hồn đã ly trần. Và không linh mục nào đấng phép tế dâng lễ Trùng hay lễ kính đấng riêng cho ai và lý nghiêu tiệc cỗ ăn uống xin.

Vậy "lễ đấng biệt" mà người ta hỏi là lễ nào?

Chức chủ đề không có Lễ Misa, hay Tế lễ nào gọi là " Lễ đấng biệt" trong Phụng vụ Thánh của Giáo Hội tiên xưa đấng nay. Cũng chủ đề nói thêm một chi tiết quan trọng nữa là Thánh Lễ, dù do một linh mục tế lễ theo nghi đấng một người đấng cỗ hành hay do một Giám Mục và ngay cỗ do Đấng Thánh Cha dâng, thì cũng không hề có sự khác biệt nào với giá trị thiêng liêng và mục đích của Thánh Lễ, vì các Thừa tác viên con người (linh mục, Giám mục, Hồng Y, Giáo Hoàng) chủ đề dâng Thánh Lễ nhân danh Chúa Kitô mà thôi (In persona Christi) chủ đề không hề nhân danh chính mình bao giờ. Nghĩa là chính Chúa Kitô dâng lễ Hy Tế của Người qua tay các Thừa tác viên con người, và " một lễ hy tế thập giá đấng cỗ hành trên bàn thờ, như đó Chúa Kitô **Chiên vớt**

qua" c̣a chúng ta cḥu hịn ṭ (1 Cor 5,7) thì công trình c̣u chục chúng ta đ̣c tḥc hịn." (x. Lumen Gentium, ṣ 3).

Nghĩa là Thánh Ḷ ḅc nào- ḷ kinh, ḷ nḥ hay ḷ tṛng- thì cũng cḥ là c̣ hành Hy ṭ tḥp giá c̣a Chúa Kitô cách ṃu nhịm qua tay các tḥa tác viên con ng̣i đ̣ ṭ n Thiên Chúa, xin ṇn c̣u đ̣ và ṃi ṇn lành ḥn xác cho ng̣i còn ṣng hay đã qua đ̣i cùng tḥ tḥc mà Hy Ṭ này đ̣c chính Chúa Kitô dâng trên tḥp giá năm x̣a.

Nḥ ṿy, ai bày ra "ḷ đ̣c bịt" đ̣ ḷy tịn đ̣c bịt là ṃc ṭi "ṃi thánh=Simonia" c̣n pḥi ṣa sai và cḥm đ̣t đ̣ không vi pḥm ḳ lụt bí tích c̣a Giáo Ḥi và mê học giáo dân ṿ ṇn ích thiêng liêng c̣a Thánh Ḷ.

Đ̣c mong nḥng gịi thích trên tḥa ṃn câu ḥi đ̣c đ̣t ra.

LM Phanxicoo Xaviee Ngô Tôn Hụn.