

TỒI SAO THIỀN CHÚA LỒI GIỒ T CÁC CON ĐỒ U LỒNG CỒ A NGỒỒ I AI CỒ P ?

HỒi :

Xin cha vui lòng giỒi thích vì sao trỒ c đây Thiên CHÚa đã giỒ t các con đỒ u lòng cỒ a ngỒỒ i Ai CỒ p trong khi CHÚa đỒ y không đỒ c giỒ t ngỒỒ i trong ĐỒ u Rằn thỒ Nằm cỒ a CHÚa ?

TrỒ lỒi :

Thiên CHÚa là tình yêu, chỒ m bỒ t bình và hay tha thỒ . ĐỒ là đỒ u chúng ta phỒ i tin chỒ c không chút hoài nghi.

VỒ câu hỒi tỒi sao Thiên CHÚa lỒi giỒ t các con đỒ u lòng cỒ a dân Ai CỒ p, chúng ta không quên sỒ kiỒn vua Pharra-ô cỒ a Ai CỒ p đã không chỒ u cho dân Do Thái rỒi đỒ t Ai CỒ p trỒ vỒ quề hỒỒ ng cỒ a hỒ nhỒ ông Mô-se yêu cỒ u theo lỒ nh truyỒ n cỒ a Thiên CHÚa .NhỒ ng Pha a ô ,vua Ai CỒ p đã ngoan cỒ không muỒ n cho dân Do Thái hỒi hỒỒ ng. Vì thỒ , Thiên CHÚa đã giỒi nhỒ ng tai hỒ đỒ n cho Ai CỒ p trong đó có tai hỒỒ ng các con đỒ u lòng cỒ a Ai CỒ p đã bỒ giỒ t nhỒ ta đỒ c thỒ y trong Sách XuỒ t Hành 11&12.Đây là tai hỒ a thỒ mỒỒ i Thiên CHÚa giáng xuỒng Ai CỒ p đỒ buỒ c vua Phar a –ô buông tha cho dân Do Thái đỒ c hỒi hỒỒ ng đỒỒ i sỒ lẫnh đỒ o cỒ a ông Mô-sê. KỒ t quỒ là cuỒi cùng Phar a-ô đã phỒi nhỒỒ ng bỒ đỒ cho dân Do Thái rỒi khỒi Ai CỒ p trỒ vỒ quề quán cỒ a hỒ .

Tuy nhiên, qua tai hỒ a mà Thiên CHÚa giáng xuỒng dân Ai CỒ p đỒ giỒi thoát dân Do Thái cho hỒ trỒ vỒ quề hỒỒ ng, chúng ta thỒ y THIỀN CHÚa đã tha phép cho viỒ c giỒ t các con đỒ u lòng cỒ a dân Ai CỒ p. TỒi sao Thiên CHÚa lỒi giáng tai hỒ a này xuỒng cho Ai CỒ p đỒ cỒ u dân Do Thái đang sỒ ng nô lỒ thỒ ng khỒ trên đỒ t Ai CỒ p đỒ c trỒ vỒ quề quán cỒ a hỒ sau bao nhiêu năm phỒi làm nô lỒ trên đỒ t Ai CỒ p ?

Thiên CHÚa làm nhỒ vỒ y có trái vỒi giỒi rẫ cỒ m giỒ t ngỒỒ i mà Thiên CHÚa đã truyỒ n cho con ngỒỒ i phỒi tuân giỒ hay không ?

Đây quỒ thỒ t là mỒ t vỒ n nỒ n khó hiỒ u cho con ngỒỒ i đỒ khỒ p mỒi nỒi tỒ xỒ a đỒ n nay.

NhỒ ng nỒ u chúng ta đỒ c kỒ Kinh Thánh CỒ u đỒ c thì chúng ta có thỒ hiỒ u tỒi sao Thiên CHÚa đã hành đỒ ng xem ra khó hiỒ u nhỒ vỒ y trong hoàn cỒ nh cỒ thỒ nói trên, khi NgỒỒ i đã giỒ t các con đỒ u lòng cỒ a dân Ai CỒ p kỒ cỒ con đỒ u lòng cỒ a vua Ai CỒ p là Phara ô đỒ buỒ c vua này cho ngỒỒ i Do Thái đỒ c trỒ vỒ quề hỒỒ ng cỒ a hỒ nhỒ Thiên CHÚa đã truyỒ n cho ông Mô-Sê mỒ nh lỒ nh sau đây :

"...Bây giỒ ngỒỒ i hãy đi. Ta sai ngỒỒ i đỒ n vỒi Phara – Ô đỒ đỒ a dân Ta là con cái Ít-ra-el ra khỒi Ai CỒ p." (Xh 3: 10)

NhỒ ng vì Pharra ô không chỒ chỒ cho dân Do Thái rỒi Ai CỒ p đỒ vỒ quề hỒỒ ng cỒ a hỒ nhỒ Thiên CHÚa đã truyỒ n cho ông Mô-sê, nên đỒ làm nỒ n lòng Pha ra ô Thiên CHÚa đã giáng mỒỒ i tai hỒ a xuỒng Ai CỒ p trong đó có tai hỒ a các con đỒ u lòng cỒ a Ai CỒ p bỒ giỒ t.kỒ cỒ con đỒ u lòng cỒ a vua Phar a ô. Và vỒi tai hỒ a thỒ mỒỒ i này, Pharra ô đã phỒi nhỒỒ ng bỒ đỒ cho Dân Do Thái đỒ c rỒi khỒi Ai CỒ p mà trỒ vỒ quề hỒỒ ng đỒỒ i sỒ lẫnh đỒ o cỒ a ông Mô-sê

NhỒ thỒ Thiên CHÚa đã dùng mỒ t sỒ đỒ nhỒ là giỒ t các con đỒ u lòng cỒ a Ai CỒ p đỒ đỒ t mỒ c đích to lỒ n hỒ n là giỒi phóng cho toàn dân Do Thái khỒi ách nô lỒ thỒ ng khỒ bên Ai CỒ p khiỒ n

hồ đã kêu cồ u Thiên Chúa giồ i thoát hồ khồ i nồ i thồ ng khồ trên. Thiên Chúa đã phán nhồ sau: " tiồ ng rồn siồ t cồ a con cái It-ra el đã thồ u tồ i Ta. Ta cũng đã thồ y cồ nhồ áp bồ c chúng phồ i chồ u vì ngồồ i Ai Cồ p." (Xh 3: 9)

Vì thồ , đồ cồ u hồ , Thiên Chúa đã sai ông Mô-sê đồ n đồ a con cái It-ra- El rồ i Ai Cồ p đồ vồ chiồ m ngồ " mồ t miồ n đồ t tồ t tồồ i, rồ ng lồ n, miồ n đồ t trồ sồ a và mồ t , xồ sồ cồ a ngồồ i Ca na an.." (Sđd 3:8)

Sồ mồ nhồ cồ a ông Môsê nói trên cũng tiên báo Sồ Mồ nhồ cồ a Chúa Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa đồồ c sai xuồ ng trồ n gian làm CON NGỒỒ I đồ "hy sinh mồ ng sồ ng mình làm giá chồồ c cho muồn ngồồ i." (Mt 20:28) khồ i chồ t đồ i đồ i vì tồ i . Thi hành Sồ Mồ nhồ này, Chúa Kitô đã trồ thành tân Adam và tân Mô Sê đồ cồ u chuồ c cho toàn thồ nhân lồồ i khồ i chồ t vồ tồ i nhồ Thánh Phaolô đã đồ y nhồ sau:

"Thồ t vồ y, nồ u vì mồ t ngồồ i duy nhồ t (Adam) đã sa ngã mà muồn ngồồ i phồ i chồ t, thì ân sồ ng cồ a Thiên Chúa ban nhồ mồ t ngồồ i duy nhồ t là Đồ c Giêsu Kitô còn đồ i dào hồ n biồ t mồ y cho muồn ngồồ i."(Rm 5: 15)

Ân sồ ng đồ i dào Thiên Chúa đã ban cho nhân lồồ i nhồ Chúa Giêsu Kitô đã vui lòng vác thồ p giá đồ chồ u đổng đanh và chồ t trên thồ p giá đồ cồ u chuồ c cho muồn ngồồ i khồ i phồ i phồ t và chồ t đồ i đồ i vì tồ i. Nhồ thồ Thiên Chúa đã chồ p nhồ n cái chồ t cồ a Con mình là Chúa Giêsu Kitô đồ cồ u cho toàn thồ nhân lồồ i khồ i chồ t vì tồ i. Nói rõ hồ n, Chúa Giêsu đã hy sinh chồ u chồ t trên thánh giá cho muồn ngồồ i đồồ c sồ ng. Ngồồ i đã xin Chúa Cha cồ t chén đồ ng tồ c là cồ t cho Ngồồ i khồ i phồ i chồ u đau khồ và chồ t , nhồ ng Chúa đã xin vâng Ý Chúa Cha chồ không muồ n theo ý cồ a riêng mình, và Chúa Cha đã chồ p nhồ n sồ hy sinh cao cồ cồ a Chúa Con làm cồ a lồ đồ p lòng Chúa Cha nhồ t cho mồ c đích xinồ n tha tồ i cho cồ nhân lồồ i.

Trong tinh thồ n và ý nghĩa cao cồ đó, Chúa Giêsu đã trồ thành " Chiền Thiên Chúa, Đồ ng xóa tồ i trồ n gian" .nhồ Thánh Gioan Baptist đã tuyên xồ ng mồ t ngày kia khi thồ y Chúa Giêsu tiồ n lồ i vồ i ông (x.Ga 1 : 29)

Con chiền, trong Nghi lồ Cồ uồồ c, bồ giồ t và vồ tồ tồ đã lồ y máu cồ a con chiền đồ rồ y trên bàn thồ và trên các tín hồ u có mồ t đồ tha tồ i cho hồ nhồ máu con chiền đã chồ u sát tồ trong nghi lồ toàn thiêu (Holocaust) theo truyồ n thồ ng Cồ uồồ c.

NHồ ng gì đã xồ y ra trong thồ i Cồ uồồ c đồ u đã đồồ c thồ c hiồ n trong Thồ i Tânồồ c khi Chúa Kitô đồ n trong trồ n gian đồ thi hành Chồồ ng Trồnh cồ u đồ nhân lồồ i cồ a Chúa Cha, " Đồ ng cồ u đồ chúng ta, Đồ ng muồ n cho mồ i ngồồ i đồồ c cồ u đồ và nhân biồ t chân lý" (1Tm 2: 4),

Đồ thi hành Chồồ ng Trồnh Cồ u Đồ cồ a Chúa CHA, Chúa Kitô đã vui lòng vác thồ p giá và chồ u chồ t treo trên đó "đồ làm giá cồ u chuồ c cho muồn ngồồ i," (Mt 20:28)

Nhồ thồ viồ c sát tồ , dù là con chiền trong thồ i Cồ uồồ c hay chính cái chồ t cồ a Chúa Giêsu trên thồ p giá sau này đồ u có giá trồ tha tồ i và cồ u rồ i cho nhồ ng ai tin và muồ n đồồ c cồ u đồ nhồ Công Nghiồ p Cồ u Chuồ c vô giá cồ a Chúa Giêsu Kitô.

Thiên Chúa Cha -trong Bồ n Thồ p giồ i-, đã cồ m viồ c giồ t ngồồ i (Đồ u Răn Thồ Năm)

Nhồ ng lồ i chồ p nhồ n cái chồ t cồ a Con mình là Chúa Giêsu Kitô, Đồ ng đã chồ u sát tồ nhồ Con Chiền vồ n sồ ch đồ cồ u chuồ c cho cồ loài ngồồ i tồ i lồ i đáng phồ i phồ t và chồ t đồ i đồ i vì tồ i.

Xồ a kia trong thồ i Cồ uồồ c, đồ cồ u toàn dân Do Thái khồ i ách thồ ng khồ trên đồ t Ai Cồ p, Thiên Chúa đã giáng Mồồ i tai hồ a- trong đó có tai hồ a giồ t các con đồ u lòng cồ a Ai Cồ p đồ làm nồ n lòng vua Phara- ô ngoan cồ không chồ u cho dân Do Thái rồ i khồ i Ai Cồ p; nhồ Thiên Chúa đã thông cồ m nồ i thồ ng khồ cồ a dân Do Thái nên đã sai ông Mô sê đồ n đồ a hồ vồ quê hồồ ng mà Thiên Chúa hồ a ban là đồ t Ca-na-an "đồ y sồ a và mồ t".

Viồ c giồ t các "con đồ u lòng" cồ a ngồồ i Ai Cồ p , mồ t khác, cũng cho thồ y Thiên Chúa trong thồ i Cồ uồồ c là Thiên Chúa công thồ ng , là Thiên Chúa trồ ng phồ t nhồ ng kồ làm sồ đồ mà không

biết sám hối ăn năn để được tha thứ.

Sách Sáng Thế đã kể cho chúng ta hai truyện ngắn hấp Thiên Chúa phải đánh phạt con người vì những sự dâm con người đã làm mà không biết sám hối và tội bực không bực đánh phạt. Đó là truyện "Hồng Thủy" thì ông NÔ-e và hai thành Gô-môra và Sô-đôm bực thiếu rồi thì ông Apraham

Lý do Thiên Chúa phải trừng phạt những tội nhân vì Truyện Hồng Thủy (Deluge) vì ĐỨC CHÚA "thực trên mặt đất sự gian ác của con người quố là nhiều , và sự t ngày lòng chúng nó chố toan tính những ý đồ nh xấu. ĐỨC CHÚA hểi hển vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồ n rồu trong lòng. (St 6: 5-6)

Vì thế. Thiên Chúa đã quyết định tiêu diệt con người và mọi sinh vật trên mặt đất trừ gia đình ông NÔ E và những sinh vật được ông đem lên Tàu trước khi mưa tuôn đổ bôn mặt đất đêm ngày xuống đất của và cuốn vào lòng đất dểng mọi người và sinh vật bên ngoài con Tàu của ông NÔ Ê. Ông được coi là người công chính đã sống đẹp lòng Chúa nên ông và vợ con ông không bực tiêu diệt trong Truyện Hồng Thủy nói trên .

Đến thì ông Apraham, Thiên Chúa lểi đánh phạt hai thành SÔ ĐÔM và GOMORAH bực ng lểa trên trời rồi xuống thiêu rồi mọi người và sinh vật trong hai thành tội lểi trên đây. Thiên Chúa phán: " Tiếng kêu trách SÔ ĐÔM và GOMORAH thốt quá lển, tội lểi của chúng quá nặng nề . Ta phải xuống xem thốt sự chúng có làm nhố tiếng kêu trách đã thốu đển Ta chểng. Có hay không Ta sẽ biết," (St 18: 20-21)

Ông Apraham, người công chính sống đẹp lòng Chúa, đã kêu xin Chúa tha trừng phạt cho hai thành đó. Ông đã xin với Chúa là nếu ông tìm được 50 người lành thì Chúa có vì họ mà tha chết cho những khác không. Chúa được ý tha, nếu ông tìm được 50 người tốt lành. Những ông đã không tìm được . Ông lểi rút xuống 45 người để xin Chúa Tha. Chúa cũng được ý những ông cũng không tìm được . Ông lểi rút xuống còn 30 người, rồi 20 người và cuối cùng là 10 người . Chúa vẫn kiên nhẫn chờ những ông không tìm được ai là người công chính để xin Chúa tha tiêu diệt hai thành tội lểi trên. Rồi cuối ông và gia đình đành rời khỏi nơi đó trước khi Chúa cho lểa cả tội trừ xuống thiêu hủy hai thành tội lểi kia !

Số kiển trên đã cho thấy là Thiên Chúa, dù Người là tình yêu và tha thứ , những nếu con người cố phạm tội , cố làm sự dâm mà không kịp sám hối để xin tha thứ thì Thiên Chúa sẽ giáng cơn thốnh nể của Người xuống cho những ai lểi dểng lòng thốnh ng xót của Người để cố làm sự dâm , sự tội mà không mau kịp ăn năn sám hối để xin tha thứ . Chúa ghét và ghê tểm mọi tội lểi, những lểi yêu thốnh ng kể có tội biết sám hối và xin tha thứ .

Hai tai họa Lố Hồng Thủy và tiêu diệt hai thành SÔ ĐÔM và GÔ MÔ RAH mà Thiên Chúa đã giáng xuống trên con người trong thì ông NÔ Ê và ông Apraham đã cho ta thấy thái độ của ng rồn của Thiên Chúa để với những sự dâm , sự tội con người làm ô khốp nểi trên trần gian này mà không biết sám hối, ăn năn để xin tha thứ . Đây là hình ảnh của Thiên Chúa trong thì CỒ UỒ C qua đó chúng ta thấy Thiên Chúa là Đểng nhân lành những lểi dển nểi của nểnh nể để thốnh tay trừng phạt những sự dâm và những kể làm những gì xúc phạm đển bôn chốt yêu thốnh ng , thánh thì nể và công bểng của Chúa.

Những nếu Thiên Chúa của CỒ UỒ C là hình ảnh của một người CHA nghiêm khốc để thốnh nể và trừng phạt thốnh tay con cái loài người , thì THIÊN CHÚA của Chúa Kitô-Giêsu trong thì TỒNỒ C lểi là hiể thân của lòng thốnh ng xót ,khoan hòa và thố tha không bực bôn .

Thốt vểy, THIÊN CHÚA của CHÚA GIÊSU là THIÊN CHÚA tha không chố giểi hển đển 7 lển mà đển 70 lển 7 . Hển nểa, còn là Thiên Chúa tha thứ và cứu nguyển cho cố kể thù , chố không giểi hển cho người thân , người bôn của mình. Cồ thố , Chúa Giêsu đã tha cho một phạm nể phạm tội người tình bực bôn Bị t pháit bốt gồp và đển đển để xin Chúa cho ném đá theo luật của ông

Môse, nhng Chúa Giêsu đã nói vớ ch kia : "...Tôi không lên án chj đâu ! Thôi ch c v đi và t nay đng ph m t i n a."(Ga 8: 11).C th h n n a, qua đ ngôn v Đ a con hoang đàng hay Ng i Cha nhân h u" Chúa Giêsu đã d y m i ng i chúng ta bài h c quý giá v lòng qu ng đ i tha th c a Chúa đ i v i nh ng ng i t i i bi t sám h i đ xin tha th . Chúa nói : Ta không đ n đ kêu g i nh ng ng i công chính , mà đ kêu g i ng i t i i i sám h i ăn năn."(Lc : 5-22).

Cũng v y, Chính vì mu n tha th h n là trng ph t thng tay, nên Chúa Giêsu đã nói v i m y ng i thu c nhóm Biệt Phái đ n h i Chúa xem có ph i nhng ng i b Tng Trn Phi-la-tô gi t và m i tám ng i khác b thác Si-lô-a đ xu ng đè ch t có ph i h là nhng ng i t i i h n ng i khác không, Chúa đã tr i h nh sau:

" Tôi nói cho các ông bi t : không ph i th đầu.Nhng n u các ông không ch u sám h i thì các ông cũng s ch t h t y nh v y," (Lc 13: 5)

L i n a , nhân có m y ng i Biệt Phái x m xì v i nhau v v i c Chúa đ n dùng b a v i m y ng i thu thu mà h coi là quân t i i, Chúa Giêsu đã tr i h nh sau : " ng i kh e m nh không c n th y thu c, ng i đầu m m i c n ...Ta không đ n đ kêu g i ng i công chính, mà đ n đ kêu g i ng i t i i."

(Mt 9 :13) . Nh th , Thiên Chúa c a Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa c a s khoan dung và tha th , là Thiên Chúa kiên nh n ch đ i k t i i ăn năn sám h i đ đ c tha th ch không mu n trng ph t không chút khoan nhng.Đi u này đã th hi n c th khi Chúa Giêsu còn đng b treo trên thánh giá . Chúa đã c u xin cho nhng k đã đng đanh và s nh c Ng i , thay vì lên án và mu n thng tay trng ph t nh sau :

" L y Cha ,xin tha cho chúng vì chúng không bi t v i c chúng làm."(Lc 23:34)

Qua l i c u nguy n trên, Chúa Giêsu đã bào ch a cho nhng k t thù c a Ng i khi xin Đ c Chúa Cha tha t i cho chúng m c dù chúng qu th t ph i bi t v i c chúng làm là đã k t án Chúa cách vô lý đ y b t công.Nhng Chúa không ch p khi tha t i và còn c u nguy n cho chúng n a. Và đ i v i ng i gian phi cùng ch u đng đanh nhng bi t sám h i, Chúa đã nói v i anh ta nh sau: " Tôi b o th t anh : hôm nay anh s đ c v i tôi trên Thiên Đàng."(Lc 23: 43)

Anh gian phi này đã m t đ i sng trong t i i, đã làm bi t bao t i ác và s đ đáng b đng đanh trên cây th p t cùng v i m t gian phi n a và cùng chung v i Chúa Kitô, Ng i lành vô t i.Nhng ch m t phút ăn năn sám h i nh n bi t mình là k có t i thì l p t c Chúa đã tha h t m i t i cho anh và cho anh đ c vào Thiên Đàng v i Chúa , m t vinh phúc mà các Thánh Nam N khác đã m t đ i sng đ p lòng Chúa trên trn th , đã hy sinh ch u ch t vì đ c tin nh các Thánh T Đ o, h c ch p nh n m i gian nan bách h i khi đi rao gi ng Tin M ng C u Đ c a Chúa nh các Thánh truy n giáo. Các ngài xng đng đ c vào N c Tr i sau khi đã hoàn t t hành trình đ c tin trên trn gian này.

So v i anh tr m lành b đng đanh, đã sám h i và đ c Chúa cho vào Thiên Đàng cùng v i Ng i, thì các Thánh Nam N kia cũng đã chịu nhi u đau kh và khó khăn bi t bao mà cũng ch đ c h ng vinh phúc Thiên Đàng nh anh tr m lành kia, đã đi đng t t mà đ c vào Thiên Đàng trong khi các Thanh Nam N khác đã ph i đi qua nhng con đng dài đ y trông gai tr ng i m i đ t đ c ph n th ng đích đng là đ c h ng Thánh Nhan Chúa trên cõi vĩnh h ng.

Nh th , đi đng t t nh anh tr m lành hay đng dài nh các Thánh Nam N thì cu i cùng đ u đ c vào Thiên Đàng vui h ng Thánh Nhan CHÚA là quá đ h nh phúc cho h r i, vì lý t ng hay m c đích c a h là đ c chi m ng N c Tr i đ vui h ng Thánh Nhan Chúa là Ngu n an vui , h nh phúc và bình an đích th c. Đó cũng là lý t ng và m c đích c a m i ng i tín h u chúng ta đng sng đ c tin có Thiên Chúa là CHA c t t c lành, Đng đã t o đng

và cứu chuộc chúng ta như Chúa Cứu Thế Giê su, " Đấng đã hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người. (Mt 20:28) Tóm lại, Thiên Chúa là tình yêu, dù Người phải đánh phạt con người cách nhân từ như ta thấy trong Kinh Thánh thời Cựu Ước. Thiên Chúa đã đánh phạt con người cách nhân từ trên núi Lut Hông Tây thời ông NO E và tàn phá hai thành SÔ ĐÔM và GOMORAH thời ông Apraham cũng như đã giết các con đui lòng căm ghét người Ai Cập để làm nên lòng vua Phara-ô là kẻ đã ngoan cố ngăn cản không cho dân Do Thái đang nô lệ bên Ai Cập được trở về quê hương của họ. Thiên Chúa đã truy n cho ông Môsê sống ẩn dật để dân Do Thái rời Ai Cập về chiềm người đất mới " đất sữa và mật" là đất Canaan.

Nhưng Thiên Chúa của Chúa Kitô trong thời Tân Ước lại tỏ ra nhân từ và khoan hòa với kẻ tội lỗi mà dù Người chê ghét tội lỗi và sự dâm loạn giết người, giết thai nhi, thù hận, chia rẽ, gây chiến tranh giết hại dân lành, trộm cắp, ngoi tình, dâm ô thác loạn, như là buôn bán phụ nữ và trẻ em cho bán ma cô tú bà hành nghề mãi dâm và u dâm (Child prostitution) rất khốn khổ và tội lỗi như thế trang sống của bất bao người trong thế giới tội ác hóa, vô luân vô đạo ngày nay.

Thiên Chúa của đánh phạt và thiêu hủy các thành phố của bọn làm nhơ ng s d trên như Chúa đã thiêu hủy hai thành SÔ ĐÔM và GOMORAH trong thời Cựu Ước đã cho ta thấy là Thiên Chúa còn nhân từ và khoan hòa với những kẻ lầm s d s tội xúc phạm nặng nề đến bọn chết yêu thế ng thánh thiện và an hòa của Thiên Chúa, Đấng ch m b t bình và hay thế ng xót.Ch m b t bình để cho kẻ tội lỗi có thêm thời giờ ăn năn sám hối, để bọn con đ đ ng tội lỗi d n đ đ n h m t đ đ i.Nhưng không phải thế y Chúa khoan dung mà lại để ng lòng thế ng xót của Chúa để không có gì ng t b t tội lỗi mà sống theo đ đ ng tội của Chúa h u đ đ c c u đ đ vào N đ c Tr i h đ ng phúc Thiên Đàng với các Thánh và các Thiên Thần. Ai có thái đ s ng tội đ ng nh v y thì hãy nghe lời Chúa nghiêm kh c c nh cáo nh sau trong Sách Kh i Huy n : " Ta bất các vi c ng i làm,Ng i ch ng nóng mà cũng ch ng l nh.Ph i chi ng i l nh h n hay nóng h n dĩ. Nhưng vì ng i c h m h m ch ng nóng ch ng l nh nên Ta s p m a ng i ra kh i mi ng Ta." (Kh3 : 15-16)

Tuy Chúa nghiêm kh c c nh cáo nh v y, nhưng Người vẫn nhân từ và khoan dung ch để kẻ có tội ăn năn sám hối để kh i b tr ng ph t, vì Thiên Chúa là " Đấng cứu đ chúng ta , Đấng mu n cho mọi người đ đ c c u đ và nh n bất chân lý." (1Tim 2: 4)

Nh v y, còn tình thế ng và khoan hòa nào l n h n tình Chúa yêu thế ng và khoan dung với mọi người chúng ta ,con cái loài người ?

Tóm lại, Thiên Chúa qu thế t là tình thế ng như Thánh Gioan Tông Đ đã qu quy t :

" Ai không yêu thế ng thì không bất Thiên Chúa

Vì Thiên Chúa là tình yêu," (1Ga 4:8)

Thiên Chúa là tình yêu trong mọi hoàn cảnh dù phải đánh phạt con người như ta thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước , hay khoan hòa để l đ ng với con người như Thiên Chúa của Đ c Giêsu-Kitô trong thời Tân Ước.

Chính vì yêu thế ng con người tội lỗi, nên Thiên Chúa đã sai Con M t của Người là Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian làm Con Người để "hy sinh mạng sống của mình làm giá chuộc cho muôn người." (Mt 20 :28)

Trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta thấy rõ Thiên Chúa là CHA khoan dung, nhân từ, nhân từ, ch m b t bình và hay tha th . Nếu Thiên Chúa không nhân từ khoan hòa và tha th thì không ai có thể làm đ đ c đ đ u gì x ng đáng đ vào N đ c Tr i h đ ng phúc Thiên Đàng. Như Chúa Giêsu đã dâng mình t l đ n tội cho nhân loại , mà Chúa Cha đã tha th h t cho con người tội lỗi và h a s không còn như nh ng vi c xấu sa h đã làm n a:, như Người đã phán : " Ta s không còn như đ n

Lời lờ m và vi c gian ác c a chúng n a" (Dt 10: 17).

V y, chúng ta hãy c m t Chúa muôn vàn v tình th ng tha th quá r ng l ng c a Chúa dành cho m i ng i chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, Đ ng trung gian duy nh t gi a Thiên Chúa và loài ng i, Đ ng đã h a gi i con ng i v i Chua CHA qua s vâng ph c và vui lòng ch u ch t trên th p giá năm x a đ c u ch c cho muôn ng i đ c s ng. Amen.

Ồ c mong nh ng gi i đáp trên th a mẫn câu h i đ t ra.

Lm. P.X Ngô Tôn Hu n
