

TOI ĐI HÀNH HUƠNG DAT THANH # 3

7- Caphanaum. 8- Tabgha. 9- Núi Tám Mũi Phúc.

1- Ca-phac-na-um: Hiện nay là một ngôi nhà lớn, hình quỳ cưỡi sừng màu đỏ với nhũ u thánh giá, hàng ngày khách thập phương nô nức tới thăm. Một thành phố trung tâm rao giảng của Chúa Giêsu, thuộc miền đánh cá, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Đê-vu-lun. Chúa Giêsu lui về miền đất dân ngoại này để khỏi sợ sùng rao giảng của Ngọai. Cũng tại đây Ngọai Ngọai gặp ông Phêrô và các môn đồ khác, để sai họ đi rao giảng khắp nơi. (x. Mt 4, 12-13)

Tại lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng trong thành này. Họ sợ ng sợ tránh cách Ngọai giảng dạy, vì nói năng có thể quy phục, ngọai trở ngại... Và nơi kinh ngạc trùm lên mọi ngọai. (x. Lc 4, 31-37). Tại đây Chúa cũng chữa bà mẹ với ông Phêrô: “Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô thấy bà mẹ với đang nằm liệt và lên cơn sốt... (x. Mt 8, 14-17). Vài ngày sau, Chúa lại chữa ngọai bị liệt tại đây. (x. Mc 2, 1-12). Chúa còn chữa con ông trưởng họ đi đàng, chữa một bà bị băng huyết đã mất hai năm, chữa con bé 12 tuổi đã chết. (x. Mc 5, 21-43)

Sau cùng, Chúa Giêsu còn rửa sạch thành đã chữa ngọai phép lạ Chúa làm mà không chữa sám hối: “Còn ngọai nào, hãy đi Caphanaum, ngọai đi đàng ng sợ đức nâng lên trên trái? Ngọai đi sợ phỉ nhào xuống đất âm phỉ ! (x. Mt 11, 20-24)

2- Tabgha: Thung lũng Tabgha hiên nay gọi là Hồ Thánh chính cửa Phêrô, nằm bên bờ biển Galilê, cách phía nam Capharnaum 3 km, mặt thung lũng giàu có với nhiều tài nguyên là nước mà Đức Giêsu gặp các môn đồ đầu tiên và kêu gọi: “ *Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành nhữn người kẻ lưới cá biển.*” (x. Mc 26-20)

Ở đây, Đức Giêsu làm nhiều phép lạ như 5 chiếc bánh và 2 con cá, đi trên mặt hồ mà đứng với các môn đồ : *Ngôn sứ ông Philipê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”* (x. Ga 6, 5-21)

Chúa Giêsu và các môn đồ chèo thuyền vào chỗ khác, vùng đất cửa sông Ghê-ra-xa(Gergèse), đi đến với miền Galilê bên cửa sông, Ngôn sứ làm phép lạ chữa một người bị quỷ ám, Ngôn sứ truy tìm cho thấy ông ra khỏi anh ta: *Thầy Đức Giêsu, anh là lên, sẽ phải mình đỡ chân Ngôn sứ và là làm tin người rỗi: “Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa, Tôi Cao, chuyên tôi can gì đến ông? Tôi xin ông đừng hành hạ tôi !”* (x. Lc 8, 26-31)

3- Núi Tám Mũi Phúc: Hiện nay là mặt tòa nhà hình bát giác, cao đẹp, nguy nga, nằm trên mặt khu đất rộng rãi, gần thung lũng Tabgha. Nơi đây, ngày xưa Chúa Giêsu giảng bài quen gọi là Bài giảng trên núi hay còn gọi là Hiện Chứng Ngôn sứ Trỗi.

Núi ở đây là gò m mặt trong nhữn ng người đến gần Capharnaum, núi gọi lên hình như Chúa ngồi lên công bố Luật Mới cửa Ngôn sứ, lập giao ước mới với Thiên Chúa. Đây là lần đầu tiên Chúa tập họp tất cả các môn đồ cửa Ngôn sứ như học trò ngồi nghe Lời Thầy giảng dạy về Tám Mũi Phúc thánh. Ngày nay được Giáo hội Việt lên tôn thờ trong tòa nhà này được xây dựng từ năm 1938. Bài giảng này gồm có 5 phần chính là: 1/ Tinh thần cửa công dân Ngôn sứ Trỗi. 2/ Ngôn sứ ở đời mới. 3/ Thái độ với cửa cửa đời này. 4/ Đời với tha nhân. 5/ Phải quy tập đức hạnh như phải sống và sống trong Ngôn sứ Trỗi. (x. Mt 5, 1-12)

Chúa Giêsu dùng nhữn công tác này để công bố khai mạc Ngôn sứ Trỗi, trong đó có nhữn người nghèo đói, hèn mọn, sẽ được tìm được hạnh phúc thánh, mặt khi họ tin nhận sẽ đến cửa Ngôn sứ. Nghèo khó cũng như như bé nhỏ hiện theo nghĩa cánh chung, nói với kẻ tin thì sẽ được tái sinh trong Ngôn sứ Trỗi. Như lòng tin, con người chấp nhận sẽ đến cửa Chúa Giêsu thì đó là vào Ngôn sứ Trỗi và được hạnh phúc ngay ở đời này. Tất nhiên lòng tin đó sẽ kéo theo tất cả nhữn đòi hỏi khác về luân lý và đời đời, kẻ cửa khó nghèo với cửa cửa với tất cả. Chúa Giêsu đã nhận mệnh trong đời Tin Mừng này cho nhữn người ai thánh hiện Tám Mũi sẽ có Ngôn sứ Trỗi ngay bây giờ.

Như đã nói ở trên, bài giảng này là một, như bài giảng được chép trong Luca 6, 20-49; như ngài dài hạn rất nhiều Chúa dành cho các môn đệ của Ngài, chính là bạn và tôi hôm nay hãy thức hi vọng. Đó là chức phận làm môn đệ học sự sống trong Nước Thiên Đàng. Sau khi kêu gọi các môn đệ đầu tiên, thì Chúa Giêsu trình bày cho môn đệ cái nhìn khái quát như ngài cần thiết về những đức quy và những đòi hỏi trong hoàn cảnh mới của họ. Đó chính là trách nhiệm của giáo sĩ, giáo dân, là bạn và tôi đang sống trong trách nhiệm hôm nay. (x. Mt 5, 1-7)

Đây không chỉ là một luật lệ về hành vi mà còn là một sự bày tỏ về tâm nguyện của Đấng Mê-xi-a. (x. Mt 7, 28-29).

Thính giảng này đây là những môn đệ của Ngài, là con cái Đấng Mồ, chỉ không phải là một đám đông. Vậy tôi cần xét mình xem sao??

** Vì tất cả mọi người theo tập sách này : DANS LES PAS DE JESUS-CHRIST, Tour Card. --
Pê : GB.Maria Nguyễn Đình/Huyền Đình.*