

ĐTC Bênêđict XVI Giảng Lễ cho Thành Phận Bệnh Nhân tại Tổng Giáo phận Thủ Đức Miền Miền Côi Lễ Đọc

(Có thể nói đây là những ý tưởng chính yếu cho các chuyên tông du của ĐTC đến Pháp quốc và Lễ Đọc này, vì liên quan đến nhiệm vụ của Lễ Đọc và thành phận bệnh nhân, nên có thể vì thế ngài đã chọn vào Lễ Mẹ Đau Thương Thứ Hai 15/9 để đến vì ngài thăm Linh Đền này và kết thúc chuyên tông du của ngài ở đây)

Quý Huynh thân mến trong hàng giáo phẩm và linh mục,

Quý Bệnh nhân, chăm sóc viên và hỗ trợ viên thân mến,

Anh Chị em thân mến!

Hôm qua, chúng ta đã cùng hành Thánh Giá Chúa Kitô, đồng hành cho đến cuối đời của chúng ta, một đồng hành cho thấy tình thương của Thiên Chúa chúng ta đối với tất cả mọi người tràn đầy nhân từ. Thứ Sáu Thánh là ngày bác ái tuy nhiên họ có lòng thương xót Chúa đối với những người của chúng ta. Hôm nay, khi chúng ta cùng hành lễ như Đệ Nhất Sĩ Sĩ Bi, chúng ta chiêm ngắm những việc của Mẹ Maria thông phần vào lòng cảm thương của Con Mẹ với thành phận tội nhân. Như Thánh Bênêđict đã tuyên xưng, Ngắm nhìn Mẹ của Chúa Kitô và đã tiến vào Cuộc Khổ Nạn của Con Mẹ bằng lòng cảm thương của Mẹ (cf. Homily for Sunday in the Octave of the Assumption). Những chân Thánh Giá, là tiên tri của ông Simêon đã được nên trăn: tâm hồn bà sẽ bị đâm thấu (cf. Lk 2:35) bởi các hình giáng xuống trên Đấng Vô Tội được sinh ra từ xác thịt của Mẹ. Như Chúa Giêsu đã kêu lên (cf. Jn 11:35), Mẹ Maria chắc chắn cũng đã kêu lên trăn thân mình bằng hành động của Con Mẹ. Tuy nhiên, việc của Mẹ cảm mình đã không cho chúng ta thấy được tình trạng sâu thẳm của lòng Mẹ; tất cả những gì đến đau Mẹ chịu cho thấy bởi vì bị hiểu truy vấn những việc 7 thanh gươm mà thôi. Như những trăn của Chúa Giêsu Con Mẹ, ngắm nhìn ta có thể nói rằng của Mẹ của cũng được nên trăn họ như cuộc khổ đau này (cf. Heb 2:10), như đó, làm cho Mẹ có khả năng lãnh nhận một sự vĩ thiêng liêng bởi do Con Mẹ và thối chon gay trăn khi Ngắm nhìn 'trút hồn từ của mình' (x Jn 19:30), đó là sự vĩ trăn nên Mẹ của Chúa Kitô bởi các phần của Ngắm nhìn. Vào giờ phút này, qua hình ảnh của ngắm nhìn môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu đã trao tặng cho mọi người môn đệ của mình Ngắm nhìn Mẹ của Ngắm nhìn khi nói cùng Mẹ rằng: Đó là Con của Mẹ (cf. Jn 19:26-27).

Ngày nay, Mẹ Maria đang ở trong cõi hoan lạc và vinh quang của Cuộc Phôi Sinh. Nhưng ngài tỏ ra nỗi niềm đau đáu vì chân Thánh Giá đã đổ máu để biến thành một nơi chốn không gì có thể xóa mờ, ngay cả lòng cảm thông ngài tỏ ra trước Mẹ để vì chúng ta cũng vẫn không hề đổi thay. Vì cớ can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria đã ra tay cứu giúp suốt giòng lịch sử chung cho thế giới này, và không ngừng kêu gọi, nhắc nhở thành phần dân Chúa, một lòng tin tưởng không lay chuyển nơi Mẹ: lời nguyện Memorare đã cho thế giới rõ cảm thức này. Mẹ Maria yêu thương ngài ngỏ lời con cái Mẹ, chú ý đức biết ơn những ngài, như Con Mẹ vào giây phút khi nhìn của Ngươi, bởi khổ đau hành hạ; Mẹ yêu thương ngài chỉ vì ngài là con cái của Mẹ theo ý muốn của Chúa Kitô trên Thánh Giá.

Thánh gia đình, khi thế giới xa rời liên hệ trước mặt này, một mối liên kết Ngươi Mẹ của Chúa Kitô vẫn thành phần dân đức tin, đã nói tiên tri liên quan tới Đức Trinh Nữ Maria rằng ‘thành phần giầu sang nhất trong dân ... sẽ tìm kiếm nơi chốn của Mẹ’ (44 [45]:13). Như thế, đức tác giả của bài Lời Thánh Kinh linh thiêng này, Kitô hữu bao giờ cũng tìm kiếm nơi chốn của Đức Mẹ, một nơi chốn đã được các ngài sĩ thừa trung tâm cho thế giới một cách tài tình và duyên dáng. Nơi chốn này của Mẹ Maria là những gì giành cho tất cả mọi người; thế nhưng nó được biết hoàn toàn giành cho những ai đau khổ, như đó họ có thể tìm thấy niềm an ủi và khuây khỏa trong ấy. Vì cớ tìm kiếm nơi chốn của Mẹ Maria không phải là một tác động có tính cách hâm mộ hay lợi ích, mà là bày tỏ thích hợp của mối liên hệ sống động và sâu xa liên kết chúng ta với Mẹ là Vị được Chúa Kitô trao ban cho chúng ta như là Ngươi Mẹ của chúng ta.

Vì cớ muốn chiêm ngưỡng nơi chốn này của Vị Trinh Nữ ấy, không có nghĩa là để cho mình bị thu hút bởi óc tưởng tượng quá trớn. Chính Thánh Kinh đã tỏ nó cho chúng ta thế giới qua môi miệng của Mẹ Maria khi Mẹ xưng lên ca ngợi Ngài Khen: ‘Linh hồn tôi tôn vinh Chúa, thế giới trí tôi hồn hồn trong Thiên Chúa là Đấng Cứu Đòi tôi’ (Lk 1:46-47). Khi Vị Trinh Nữ này dâng Lời tạ ơn Chúa Mẹ kêu gọi chúng ta chung đồng. Mẹ Maria chia sẻ với chúng ta là thành phần con cái sau thế giới của Mẹ, một cách ngưỡng vọng, niềm vui trong lòng của Mẹ, như đó nó có thể trở thành của chúng ta. Lúc nào chúng ta được ca ngợi Ngài Khen này là chúng ta trở thành những người chung đồng vào nơi chốn của Mẹ. Ở Đức đây, trong lòng hi vọng ra vào ngày Thứ Tư 3/3/1858, Bernadette đã chiêm ngưỡng thế giới này của Mẹ Maria một cách hết sức biết ơn. Đó là đáp ứng đầu tiên mà Ngươi Nữ Tuyết Đệ này đã công nhận cho con người trẻ thơ khi này đang muốn biết Mẹ là ai. Trước khi giới thiệu mình là Đấng ‘Hoài Thai Vô Nhiễm’ vào những ngày sau đó, Mẹ Maria trước hết đã dạy cho Bernadette biết đức nơi chốn của Mẹ, một điều chỉ thích đáng nhất cho việc tiến vào sự sống khi và nơi niềm của Mẹ.

Trong nơi chốn của một tạo vật siêu việt nhất trong tất cả mọi tạo vật khi nhìn xuống chúng ta ấy là những gì phần nhơn phần của chúng ta là thành phần con cái của Thiên Chúa, một phần mà vẫn không bao giờ lo ngại trở thành phần nhơn nhân. Nơi chốn này, một phần nhơn phần chân thực cho lòng

Tội của Thiên Chúa, là một nhu cầu của một niềm hy vọng mãnh liệt. Tất cả thay, chúng ta quá rõ là việc của chúng ta đang khổ đau có thể làm đổ vỡ tình trạng quân bình bên trong chúng ta để sống; nó có thể làm rung chuyển niềm tin của chúng ta vào những điều tốt đẹp của niềm tin tốt đẹp, thậm chí đôi khi có thể đẩy con người đến chỗ tuyệt vọng về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời. Có những cuộc đời khi chúng ta không thể nào mà mình tận tâm nếu không có sự trợ giúp thiêng liêng. Khi không còn biết đi đến đâu thì con người cần đến một sự hướng dẫn yêu thương nào đó, một chỗ dựa, một sự giúp đỡ chúng ta không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ của những ai có cùng máu huyết hay có liên hệ về thân thể với chúng ta, mà còn tìm kiếm sự giúp đỡ của những ai liên hệ sâu xa với chúng ta trong đức tin nữa. Còn ai thân thiết với chúng ta bằng Chúa Kitô và Mẹ của Người, Đấng Vô Nhiễm Tâm chi? Hơn bất cứ một ai khác, các Ngài có khả năng hiểu được chúng ta và thấu hiểu tình trạng chúng ta khi khó là chúng ta trong việc chi nhận được và sống và khổ đau. Đức Thánh Cha Gioan Do Thái nói về Chúa Kitô rằng Người nói ‘không phải là không thể cảm thông với những nỗi đau hèn của chúng ta; vì Người đã bắt đầu thách thức những chúng ta’ (4:15). Tôi thành kính nói cùng những ai đang đau khổ và những ai đang đi tìm kiếm sự hướng dẫn thiêng liêng chán chường trong cuộc sống là hãy quay về với Mẹ Maria! Nếu bạn cần của Mẹ Trinh Nữ này chờ đợi một cách kiên nhẫn để chi nhận được và bắt đầu và chi nhận được cho cuộc sống. Cũng thế, nếu Mẹ, chúng ta tìm thấy ân sủng để can đảm hay vui lòng chấp nhận ra khỏi đời này vào thời gian Chúa muốn.

Thật là chí lý biết bao cái minh chứng của việc đời tác giả và tu đức người Pháp là Dom Jean-Baptiste Chautard, viết trong cuốn *Hồn Tông Đồ* đã đề nghị với người Kitô hữu để họ hãy nhìn ‘vào ánh mặt trời của Trinh Nữ Maria!’ Phải, việc tìm kiếm niềm tin của Trinh Nữ Maria không phải là một thứ đạo đức hèn nhát của con nít, mà là một đức hạnh, như Thánh Vịnh 44 [45] nói, của những ai là ‘thành phần của sự sáng trong dân’ (câu 13). ‘Thành phần của sự sáng’ ở đây nói về sự trợ giúp đức tin, những ai đi tìm kiếm sự cao khiết và sự trưởng thành thiêng liêng và biết được sự biết được tình trạng hèn yếu của mình cùng với thân phận bên trong cùng của mình trước nhan Thiên Chúa. Nếu cái bất lực của một sự sống đang êm ái được chúng ta gọi là một nỗi sợ hãi, chúng ta hãy hiểu được cái sự sáng duy nhất của chúng ta chính là tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta, một tình yêu thiêng liêng xuyên thấu chúng ta qua trái tim của Đấng đã trở nên Mẹ của chúng ta. Việc tìm kiếm niềm tin của người này trước hết là việc thấu hiểu được tính chất những người không của tình yêu thiêng liêng; việc tìm kiếm này cũng là để có thể làm nên những người này qua những nỗi khổ của chúng ta sống theo lời của Người Con Yêu Dấu Mẹ, như một con trẻ làm cho mẹ mình mỉm cười khi làm những gì hài lòng bà về. Và chúng ta biết những gì làm cho Mẹ Maria hài lòng, qua những lời Mẹ đã nói với thành phần phúc của Cana: ‘Hãy làm những gì Người bắt đầu’ (Jn 2:5).

Nếu bạn cần của Mẹ Maria là sự nương tựa sống. ‘Chúa Giêsu phán: ‘ai tin Tôi thì tâm hồn họ sẽ sống lên những giòng sông chảy không ngừng’ (Jn 7:38). Mẹ Maria là người đã tin tưởng, và cung lòng của Mẹ, những giòng sông chảy không ngừng đã chảy ra từ lòng Mẹ để tưới mát loài người. Giòng suối mà Mẹ Maria cho Bernadette ở Lộ Đức đây là một dấu hiệu của sự sống thiêng liêng này. Trái tim tin tưởng của Mẹ, trái tim lòng tận tâm của Mẹ, chảy ra những sự sống để thanh tẩy và chữa lành. Bằng việc chìm mình vào những bí mật của Lộ Đức, rồi thì hiểu người đã

khám phá ra và đã cảm nghiệm được tình yêu thiêng liêng từ mẹ u dẫu em ái cảm Vâng Trinh Nữ Maria này, bằng việc từ ra gần bó với Mẹ để liên kết mình chặt chẽ hơn với Chúa! Trong bài tiếp liền cảm tạ cho Lễ Mẹ Sầu Bi, Mẹ Maria được tôn kính với việc hiêu là Fons amoris, ‘mạch nguồn yêu thiêng liêng’. Trái tim cảm Mẹ Maria vượt lên mọi tình yêu thiêng liêng nhưng không kêu gọi việc đáp ứng cảm tạ tình yêu thiêng liêng con cái, mọi tình yêu thiêng liêng con cái được kêu gọi tình nguyện cao cảm hơn bao giờ hết. Nhờ hết mọi người mẹ, và hết hết mọi người mẹ, Mẹ Maria là thầy dạy yêu thiêng liêng. Đó là lý do tại sao có rất nhiều bạn nhận lễ ĐẶC đây để được gần cảm khát cảm mình với ‘nguồn mạch yêu thiêng liêng’ này, và để cho mình được Mẹ dạy dỗ và với nguồn cảm duy nhất là Chúa Giêsu Con Mẹ.

Chúa Kitô ban ơn cảm để cảm tạ Ngươi và bằng những bí tích, nhất là nơi trường học của những ai khổ đau bởi bệnh tật hay tật nguy hiểm, bằng tích sự cảm tạ phép xác dẫu thánh. Đợi với việc nguyện thì khổ đau bao giờ cũng là những gì xa lạ. Nó không bao giờ có thể thu nhận được. Đó là lý do tại sao khó có thể chịu được, và lại càng khó hơn – nhất là với việc nhân chứng cho sự thánh được cảm tạ Chúa Kitô đã thực hiện – trong việc đón nhận nó nhất là mọi sự quan trọng trong ơn gọi cảm tạ chúng ta, hay chấp nhận, như Bernadette đã diễn tả, ‘chịu được hết mọi sự cách âm thầm để làm vui lòng Chúa Giêsu’. Để có thể nói như thế, cảm tạ phải thực hiện mọi sự hành trình kết hiệp lâu dài với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vào lúc này đây, chúng ta vẫn có thể phó mình cho tình yêu cảm tạ Thiên Chúa, mọi tình yêu được thực hiện qua tích sự cảm tạ phép xác dẫu thánh. Chính Bernadette, trong việc sự cảm tạ cũng nguyện bằng bệnh tật, đã lãnh nhận lãnh nhận bí tích này 4 lần. Ân sự cảm tạ bí tích này là để đón nhận Chúa Kitô là việc cảm tạ lãnh vào việc sự cảm tạ chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Kitô không phải là mọi sự cảm tạ lãnh viên theo kiểu thế gian. Để cảm tạ lãnh chúng ta, Ngươi không ngoài khổ đau là những gì đang được cảm nghiệm thực sự; Ngươi làm cho đau khổ trở nên như những khi đến trong nguyện và bệnh tật, chịu được đau khổ và sự đau khổ với họ. Sự hiện diện cảm tạ Chúa Kitô đến là để phá vỡ cái lối lối cô độc gây ra bởi đến đau. Con nguyện không còn chịu được gánh nặng mọi sự mình nữa: là mọi sự phần từ đau đến cảm tạ Chúa Kitô, hết được tuân theo Chúa Kitô nơi việc từ hiện cảm tạ Ngươi lên Chúa Cha, và hết tham dự với Ngươi và vào việc hết sinh mọi sự tâm hồn.

Không có ơn trợ giúp cảm tạ Chúa thì cái ách bệnh tật và khổ đau là những gì đè nặng trên chúng ta mọi sự cách dẫu đợi. Nhờ lãnh nhận bí tích bệnh tật, chúng ta tìm cách để gánh vác chính cái ách cảm tạ Chúa Kitô, mọi sự cái ách được kiên cảm tạ bằng việc Ngươi hứa với chúng ta rằng ánh cảm tạ Ngươi sẽ em ái mang vác và gánh cảm tạ Ngươi thì như những (cf. Mt 11:30). Tôi mọi sự gọi những ai lãnh nhận bí tích bệnh tật này trong Thánh Lễ đây hãy tiến vào mọi sự niềm hy vọng như thế.

Công Đồng Chung Vaticanô II đã cho thầy Mẹ Maria như hình ảnh nguyện mẹ u cho tất cả mọi sự niềm cảm tạ Giáo Hội (cf. Lumen Gentium, 63-65). Cuộc hành trình cảm tạ Mẹ là những gì phác họa hình ảnh cảm tạ Giáo Hội, mọi sự Giáo Hội được kêu gọi sự nguyện như Mẹ trong việc chú trọng tất cả những ai đang khổ đau. (DTC tiếp theo nguyện lại cảm tạ thành phần phần của bạn nhận nhận).

Vì c ph c v bác ai anh ch em c ng h n là vì c ph c v Thánh M u. M Maria trao phó n c i c a M cho anh ch em, đ chính anh ch em có th tr n, khi trung thành v i Con M , nh ng su i n c s s ng. B t c anh ch em làm gì, anh ch em hãy làm nhân danh Giáo H i, m t Giáo H i mà M Maria là hình nh tinh túy n nh t. Ch gì anh ch em mang n c i c a M đ n cho h t m i ng i!

Đ k t thúc, tôi mu n h p i c u nguy n c a nh ng ng i hành h ng và c a ng i b nh, và mu n c u nguy n v i anh ch em m t đ n t i nguy n c u cùng M Maria đ c so n cho đ p m ng k ni m này:

‘Vì M là n c i c a thiên Chúa, là ph n nh ánh sáng c a Chúa Kitô, là n i c ng c a Chúa Thánh Th n.

‘Vì M đã ch n Bernadette là m t con ng i th p hèn, vì M là ánh sao mai, là c ng tr i và là đ nh t t o v t c m nghi m đ c cu c ph c sinh.

‘M là Đ c M L Đ c’, chúng con c u cùng M cùng v i nh ng ng i anh ch em c a chúng con đang c m th y đ n đau trong tâm h n và n i th xác c a h.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyên d ch tr c ti p t m ng đ n toán toàn c u c a Tòa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2008/documents/hf_ben-xvi_hom_20080915_lourdes-malati_en.html
