

1/1/2016

LỄ MỠ THIÊN CHÚA

HỘI C HỒI- C M NGHĨ M S NG VÀ CHIA S L I CHÚA

Bài Đ c I: Ds 6, 22-27

"H s kêu c u danh Ta trên con cái Israel và Ta s chúc lành cho chúng".

Trích sách Dân S .

Chúa phán cùng Môsê r ng: "Hãy nói v i Aaron và con cái nó r ng: Các ng i hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói v i chúng th này: "Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn gi con. Xin Chúa t nhan thánh Chúa cho con, và th ng xót con. Xin Chúa ghé m t i cùng con, và ban b ng yên cho con". H s kêu c u danh Ta trên con cái Israel, và Ta s chúc lành cho chúng".

Đó là i Chúa.

Đáp Ca: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Đáp: Xin Thiên Chúa xót th ng và ban phúc lành cho chúng con (c. 2a).

X ng: 1) Xin Thiên Chúa xót th ng và ban phúc lành cho chúng con; xin chi u giải trên chúng

con ánh sáng tôn nhan Chúa, đứng trên đấng cao hơn ngài; ta nhìn biết đấng ngài là cha Ngài, cho chúng dân thiên hạ được biết rõ về Ngài cao hơn. - Đáp.

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỷ, vì Ngài công bình cai trị chúng dân, và Ngài cai quản các nước cao hơn. - Đáp.

3) Chúng dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chúng dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bề cõi trái đất kính sợ Ngài. - Đáp.

Bài Đúc II: Gl 4, 4-7

"Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ, sinh dưới chế độ Luật, để chúng ta được chuộc khỏi chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm con của Thiên Chúa. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thiên Trách của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!" Thế nên, bây giờ không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, thì tất cả chúng ta cũng là người thừa kế, như con Thiên Chúa.

Đó là lạy Chúa.

Alleluia: Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều người không hiểu cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tất cả là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta bởi

ngôi Con. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 2, 16-21

"Họ đã gặp thầy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau ngôi ta gọi tên Ngôi là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi với vĩ đon thành Bêlem, và gặp thầy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thầy thợ, họ hiểu ngay lời đã báo với hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên và đi về các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa và tất cả mọi người hiểu họ đã nghe và đã xem thầy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì ngôi ta gọi tên Ngôi là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được cắt bì trong lòng mẹ.

Đó là lời Chúa.

Suy niệm

Lễ Đấng Maria là Mẹ Thiên Chúa hôm nay, 1/1, ngày cuối cùng của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, những ngày là ngày mừng màn cho một tân niên, ngày đầu tiên của một năm mới, cũng là ngày Giáo Hội Công giáo cử hành như Ngày Thế Giới Hòa Bình - the World Day of Peace, bắt đầu từ 1/1/1968, dưới thời Giáo Hoàng Chân Phước Phaolô VI (1963-1978).

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh được Giáo Hội cộng ý sắp xếp một số lễ có liên hệ được biết với mùa nhậm và bình an của Giáng Sinh. Chẳng hạn như Lễ Thánh Stephanô Phó Tế Đền Tiễn Khởi ngày 26/12, Lễ Thánh Gioan Tông Đốc ngày 27/12, Lễ Các Thánh Anh Hài ngày 28/12, và Lễ Thánh Gia vào Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Lễ Mẹ Thiên Chúa hôm nay cũng thế. Trước Công Đồng Chung Vaticanô II Lễ Mẹ Thiên Chúa được cử hành vào ngày 11/10 hàng năm, nhưng sau công đồng được chuyển sang ngày 1/1 nhậm hiên nay, ngày vừa kết thúc Tuần Bát Nhật Giáng Sinh vừa màn cho một năm mới. Đây là ý nghĩa cho việc chuyển thời điểm Lễ Mẹ Thiên Chúa này?

Phải chăng, mùa nhậm và bình an của "Lễ đã hóa thành nhậm thế và gia chúng ta" (Gioan 1:14) không thể tách rời với mùa nhậm Thánh Gia nói chung thế nào, mà chỉ Hải Nhi Giêsu giáng sinh tại một gia đình, hay Ngộ đã vào trần gian qua cửa ngõ gia đình, thì mùa nhậm và bình an của Giáng Sinh của Ngộ cũng có một mối liên hệ mật thiết bất khả phân ly với mùa nhậm Đền Maria là Mẹ Thiên Chúa nói riêng như vậy, thế là Hải Nhi Giêsu phải được sinh ra bởi một người mẹ trong gian?

Thế nhưng tại sao, căn cứ vào ý nghĩa cốt lõi và tầm quan trọng của mối liên hệ với Hải Nhi Giêsu như thế, Giáo Hội không sắp xếp ngay sau Lễ Giáng Sinh là Lễ Thánh Gia và Lễ Mẹ Thiên Chúa mà lại sắp xếp Lễ Thánh Stephanô, Lễ Thánh Gioan Tông Đốc và Lễ Các Thánh Anh Hài?

Xin thưa, chính vì tính chặt chẽ liên hệ mật thiết và quan trọng hơn 3 lễ vừa được kể vậy mà hai Lễ Thánh Gia và Lễ Mẹ Thiên Chúa mới được cử hành chẳng những trước lễ mà còn đi vào một thời điểm trọng đại, như Lễ Thánh Gia được cử hành vào Chúa Nhật và Lễ Mẹ Thiên Chúa được cử hành vào ngày đầu năm dương lịch.

Lễ Mẹ Thiên Chúa được Giáo Hội cử hành ngay vào ngày đầu năm dương lịch phải chăng là vì Mẹ Maria không thể tách biệt khỏi "Lễ đã có tận nguyên thế kỷ", như bài Phúc Âm cuối năm hôm qua cho biết. Nghĩa là tận thuở đời đời, "tận nguyên thế kỷ" Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Lễ Nhậm Thế. Mẹ đã có trong thế kỷ trí của Thiên Chúa cùng với Ngôi Lễ ngay "tận nguyên thế kỷ".

Tuy nhiên, theo bản tính là thần linh của mình, "Lời là Thiên Chúa", là Đấng tối thượng, hiện hữu và hằng hữu, Ngôi Lời cũng như nguyên thủy còn là cùng đích của (xem Khô-lô Huy-đôn 1:17), Ngôi Lời tiếp tục hiện hữu cho tới vô cùng bất tận dù thời gian và thời vụ có qua đi. Đó là lý do ngày tết niên 31/12 Giáo Hội đã chọn đọc bài Phúc Âm về Ngôi Lời, Đấng "đã có từ nguyên thủy".

Nhưng về phần mình, vì cha là một thời vụ thụ thai, Mẹ Maria không thể nào ở ngoài thời gian, và vì Mẹ là thời vụ đẻ nên tất cả ân sủng không thể tách biệt với Ngôi Lời "đã có từ nguyên thủy" mà Mẹ phải được Thiên Chúa nghĩ đến đầu tiên, trước hết và trên hết mọi sự, trước và trên cả loài thần thiêng trên trời. Bởi thế, Mẹ phải được coi như màn cho thời gian hay thời gian được bắt đầu từ Mẹ. Phải chăng đó là lý do Lời Mẹ Thiên Chúa được Giáo Hội thuyết chỉ lý cứ hành vào ngày 1/1 đầu năm?

Ngày 1/1 là ngày tháng 8 là Giáng Sinh, thời điểm theo Luật Moisen các bé trai Do Thái phải được cắt bì. Hài Nhi Giêsu cũng không ngoại lệ, vì Ngôi Lời thực sự mặc lấy bản tính của con người, có thân xác đàng hoàng, cho dù bản tính nhân loại của Ngôi Lời nói chung và thân xác của Ngôi Lời nói riêng, vì được ngôi hiện tại với thiên tính vô cùng thiêng liêng, hoàn toàn nguyên vẹn từ đầu, không mang một tí vụ nào của nguyên tố, Ngôi Lời vẫn lãnh nhận phép cắt bì như mọi bé trai phàm nhân khác, như bài Phúc Âm hôm nay thuật lại: "khi đã được tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trai, thì người ta gọi tên Ngôi Lời là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trai được thụ thai trong lòng mẹ".

Hài Nhi Giêsu chịu phép cắt bì như bài Phúc Âm hôm nay thuật lại cũng như Ngôi Lời thực sự mặc lấy nhân tính của loài người, một nhân tính có thân xác thật sự (real) chứ không phải là một thời vụ (virtual) nào đó, một thân xác đã thật sự được thụ thai, chịu mang và hạ sinh bởi một trinh nữ ở Nazaret đã đính hôn (xem Luca 1:26-27,34-35), và là một thân xác đã bắt đầu đổ máu chịu chuộc khi chịu phép cắt bì này, hình ảnh tiên báo phép rửa của Ngôi Lời phải chịu sau này khi thời điểm của Ngôi Lời (xem Luca 12:50).

Đó là lý do, trong Bài Đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô đã viết cho Kitô hữu thành Galata và khẳng định rằng Chúa Kitô được sinh ra bởi một người nữ - là Trinh Nữ Maria Nazaret, và được sinh ra theo luật - như luật chịu phép cắt bì: "khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người nữ phàm nhân, sinh được như luật, để chịu chuộc như người dâm ô như luật, hầu cho chúng ta được như những người không có luật".

Phải, Lời Mẹ Thiên Chúa được cử hành vào ngày đầu năm, tiêu biểu cho sự khởi đầu thời gian

bọt đũa, chong nhong ch Maria là một tởo vọt thu n túy đã có ngay tở ban đũa cùng vớ i Ngôi Lớ i trong thớ ng trí cớ a Thiên Chúa, mà còn sớ kớ n khi Mớ bọt đũa hiớ n hớ u trên trớ n gian này là đũa báo trớ c rớ ng "đã tở i lúc thớ i gian viên mãn", thớ i đớ m "Lớ i hóa thành nhớ c thớ và sớ giớ a chúng ta" (Gioan 1;14).

Tuy Mớ Maria chớ sinh ra thân xác cớ a Lớ i Nhớ p Thớ, tở chính huyớ t nhớ c hoàn toàn trình nguyên thánh hớ o cớ a Mớ, nhớ ng thân xác đớ c gớ i là Thánh Thớ này cớ a Lớ i Nhớ p Thớ thuớ c vớ mớ t nhân tính bọt khớ phân ly vớ i thiên tính, và ngay tở giây phút hoài thai trong lòng Mớ nhân tính sớ đã đớ c ngôi hiớ p vớ i thiên tính, tở c là đã đớ c hiớ p nhớ t nên mớ t thớ n tính đớ trớ thành mớ t Ngôi Vớ Thớ n Linh Con Thiên Chúa Làm Ngớ i, mà Mớ Maria không phớ i chớ là Mớ cớ a nhân vớ t lớ ch sớ Giêsu mà còn là chính Mớ cớ a Thiên Chúa nớ a, nhớ Công Đớ ng Chung Epheso đã chính thớ c và công khai tuyên tín năm 431.

Vớ n biớ t, theo lý luớ n trớ n gian, là mớ t tởo vớ t vô cùng thớ p hèn và hớ u hớ n, đớ c tởo đớ ng nên trong thớ i gian, Mớ Maria không thớ nào có thớ làm Mớ sinh ra Đớ ng tở hớ u, hiớ n hớ u và hớ ng hớ u, nhớ thớ Mớ đã có trớ c Thiên Chúa, nhớ ng theo đớ án thớ n linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng, Mớ Maria chớ là đớ ng đớ hay phớ ng tiớ n thuớ n túy đớ c "Quyớ n Phép Đớ ng Tớ i Cao bao phớ" (Luca 1:35), nhớ đó Mớ mớ i có thớ thớ thai, cớ u mang và hớ sinh "Con Đớ ng Tớ i Cao" (Luca 1:32), và vì thớ "trớ thánh đớ c sinh ra sớ đớ c gớ i là Con Thiên Chúa" (Luca 1:35).

Khi mớ c lớ y nhân tính cớ a con ngớ i, "Lớ i đã hóa thành nhớ c thớ và sớ giớ a chúng ta" (Gioan 1:14) đã trớ thành mớ t vớ thớ ng tở cớ a Thiên Chúa giớ a loài ngớ i trong vớ c thánh hóa loài ngớ i cũng nhớ các hoớ t đớ ng và sớ vớ t cớ a loài ngớ i nớ i chính bớ n tính nhân loớ i đớ c ngôi hiớ p vớ i thiên tính vô cùng hoàn hớ o thánh thiớ n cớ a Ngớ i, mớ t thiên chớ c và vai trò thớ ng tở đã đớ c tiên báo nớ i thiên chớ c và vai trò tở tở cớ a Aaron cũng nhớ cớ a con cái vớ này, nhớ Bài Đớ c 1 hôm nay trích tở Sách Dân Sớ cho thớ y:

"Hãy nói vớ i Aaron và con cái nó rớ ng: Các ngớ i hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói vớ i chúng thớ này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giớ con. Xin Chúa tở nhan thánh Chúa cho con, và thớ ng xót con. Xin Chúa ghé mớ t lớ i cùng con, và ban bớ ng yên cho con'. Hớ sớ kêu cớ u danh Ta trên con cái Israel, và Ta sớ chúc lành cho chúng".

Bài Đáp Ca hôm nay âm vang ý nghĩa và chiớ u hớ ng cớ a Bài Đớ c 1, sớ chớ, vớ phía cớ a thành phớ n lãnh nhớ n, cớ a riêng dân Do Thái cũng nhớ cớ a chung nhân loớ i và toàn thớ vũ trớ, nớ i mớ u nhiớ m nhớ p thớ và giáng sinh cớ a "Lớ i đã hóa thành nhớ c thớ và sớ giớ a chúng ta" (Gioan 1:14), tở tở đớ u nhớ tích cớ c hớ ng sớ ng lãnh nhớ n phúc lành cớ a Thiên Chúa, qua vớ thớ ng

tôi thánh hóa trên gian nan vì nhân tính của Ngài, một nhân tính xuất phát từ Trinh Nữ Nazarét là Mẹ Thiên Chúa:

1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giải trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên đấng của Ngài tôi nhìn biết được Ngài, cho chúng dân thiên hạ được biết rõ Ngài của Ngài.

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chúng dân, và Ngài cai quản các nước của Ngài.

3) Chúng dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chúng dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bề cõi trái đất kính sợ Ngài.

Thánh thi Kinh Sách Giô-kin Phụng Vụ Lễ Mẹ Thiên Chúa

Giôc-tô Giesê có một cành

Một cành trầu non trái thơm xinh:

Một bà mẹ trẻ sinh Con Chúa,

Sau trộm cướp một buổi đêm yên tĩnh.

Đêm đã tắt thành nên ánh sáng

Mà nay sinh xuống giữa hàng người,

Cùng Cha t^oo d^ong trⁱi vô h^on,

Gi^o M^o đ^ot n^om qu^on t^a th^a.

Ng^oi đ^em lu^t pháp đ^on cho đ^oi,

Hu^on gi^oi m^oi đ^ou d^oy kh^op n^oi,

Cam ph^on nhân sinh trong c^oi th^o,

Ng^oi v^ong lu^t t^o m^ai không th^oi.

Hào quang c^ou đ^o nay tràn t^oi

Quét s^och đ^em đ^en, di^ot t^o th^on,

Mu^on n^oc, mu^on dân, nào h^oi l^oi

Kính th^o Con Chúa xu^ong tr^on gian.

Giêsu C^ou Chúa, Con Trinh M^ou,

Ngàn vñ n lñ i ca chúc tñ ng Ngài,

Thánh Phñ , Thánh Thñ n, muôn nhân hñ u,

Xin cùng thññ ng tiñ n nhñ c thiên thai.

Lñ i nguyñ n cho các Giñ Kinh Phñ ng Vñ Ngày Lñ Mñ Thiên Chúa

Lñ y Thiên Chúa toàn năng, ngày Đñ c Trinh Nñ Maria sinh hñ Đñ ng Cñ u Thñ , Chúa đã tñ ng ban cho nhân loñ i kho tàng ñ n cñ u đñ muôn đñ i. Xin cho chúng con đññ c nhñ lñ i Đñ c Mñ nguyñ n giúp cñ u thay, vì chính nhñ Đñ c Mñ chúng con mñ i đáng nhñ n lãnh nguñ n sñ c sñ ng vñnh cñ u là Đñ c Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Ngññ i là Thiên Chúa hñ ng sñ ng và hñ n trñ cùng Chúa, hñ p nhñ t vñ i Chúa Thánh Thñ n đñ n muôn đñ i.

Đaminh Maria Cao Tñ n Tñnh, BVL
