

LE TA ON (2)

nhancu@aol.com

To cursillovietnam@yahoogroups.com

Today at 10:59 AM

Tâm Trĩ, Tâm Ngĩ

Mỗi khi giao tiếp với người khác, một trong những tâm tình cao quý mà bất cứ ai trong chúng ta cũng quý mến trên trần thế: Đó là tâm tình biết ơn. Biết ơn là bộc lộ tâm tình tri ân với ân nhân với những điều tốt lành mà mình đã lãnh nhận. Những điều tốt lành ấy gồm nhiều hình thức: Một cử chỉ thân ái, một lời khích lệ, một món quà tặng, một hành động nâng đỡ tinh thần hay vật chất, một hàng ân của Thiên đấng. Mỗi tình yêu tốt luôn gói ghém một giá trị tinh thần. Nó là biểu hiện của Tình Thiên đấng. Nó mang ý nghĩa của sự cho đi phần nào chính bản thân người tặng. Thông thường những tâm tình biết ơn được thể hiện qua ngôn ngữ, cử chỉ và hành động.

Biết ơn là một hành động văn minh cao quý của người con người có giáo dục. Biết ơn là một cử chỉ lịch thiệp thể hiện sự kính trọng người khác, đức biết ơn ấy là ân nhân của mình. Ân nhân có khi không cần người thụ ân cảm ơn. Những bản phần người mang ơn luôn luôn phải bày tỏ lòng biết ơn. Đó là quy luật và nguyên tắc xã hội trong cuộc sống. Trái lại, không gì xấu hơn, đáng chê trách bằng thái độ vô ơn của những người vô giáo dục, chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt mà quên nhiệm vụ biết ơn của mình.

Hàng năm cứ vào cuối tháng 11 dương lịch, mỗi người khắp nơi trên đất Mỹ đều hân hoan chào đón ngày Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Day). Đây là một Lễ quan trọng mang nhiều ý nghĩa, được nhân dân Hoa Kỳ mừng trọng thể nhất mỗi năm. Đây là một Lễ Đức Biết nói lên nét văn hóa của một dân tộc văn minh tiên tiến. Đây cũng là một Lễ mang tính Truyền Thống Lịch Sử của nhân dân Hoa Kỳ, kể từ ngày tiên hơ dâng lên Thiên đấng những tâm tình biết ơn sâu xa, khi bắt đầu đến đất mới này.

Vài Nét Lịch Sử Người Nước Đức Lễ Tạ ơn

Nói về người nước Đức lịch sử Lễ Tạ ơn, sử gia Robert J. Myers viết trong tác phẩm

Celebrations: Cách đây trên ba thế kỷ, năm 1620, một nhóm người Anh thuộc Giáo phái ly khai Pilgrim đã quy tụ thành đội bộ lạc quê hương, đi tìm kiếm trên một vùng đất mới để thực hiện tôn giáo. Đoàn người hành hương này gồm 101 người và 48 thủy thủ đã khởi hành ngày 16 tháng 9, 1620 trong một đêm mùa đông giá lạnh. Nhóm người viễn du hải hành mạo hiểm này đã kéo buồm đội hải cùng Plymouth, Anh quốc, trên một con tàu nhỏ mang tên Mayflower, nay đã trở thành danh xưng gắn liền với lịch sử dân tộc Mỹ. Sau gần hai tháng lênh đênh trên biển khơi, họ đã đổ bộ chân đất lên bãi biển hoang vắng thuộc Vùng Cod (Cap Cod National Seashore), tiểu bang Massachusetts ngày 9 tháng 11, 1620. Thời gian này, miền đất mới này chỉ là một vùng hoang sơ, màu mỡ phì nhiêu nhưng chưa khai thác, do những bộ lạc người Da Đỏ chỉ huy lãnh.

Thời gian đầu, họ đã phải trải qua một mùa đông lạnh lẽo tàn khốc. Lượng thực phẩm dự trữ không đủ ăn, đói rét, bệnh tật đã làm nhiều người ngã bệnh và qua đời! Đói và thiếu lương thực kéo dài, những người trong thâm tâm họ vẫn tin tưởng rằng chính Thượng Đế là Người đã hứa hẹn dẫn họ đến vùng Đất Hứa này. Sau đó nhóm di dân mới được những người bộ lạc Da Đỏ dạy cách sinh sống nơi miền đất mới như trồng trọt các loại hoa màu đậu bắp, khoai tây, chăn nuôi gia cầm hoặc vào rừng săn bắn thú ...

Không bao lâu với ruộng đất màu mỡ phì nhiêu cùng sức lao động cần cù, họ đã thu hoạch được những vụ mùa bội thu, nhất là vào năm 1621, chỉ sau một năm đến định cư tại nơi đây. Với hải, vùng đất mới Bắc Mỹ này đã trở thành "Đất Hứa" khác nào Thượng Đế đã dẫn dắt dân tộc Do Thái xưa kia đến miền đất phì nhiêu của "sữa và mật ong" trong Kinh Thánh. Họ quy tụ thành các cộng đồng Ngày Lễ Hội Lễ Tạ ơn Thượng Đế. Họ mời nhau đi tiệc với những trái cây, những chú gà tây nướng và những buổi liên hoan khiêu vũ. Để thể hiện những tâm tình biết ơn, họ làm các món những trái cây tươi ngon, những súc vật béo tốt dâng lên Thượng Đế.

Theo sự gia Robert J. Myers, Đệ nhất Tổng thống đầu tiên được chọn năm 1621 tại Thành phố Plymouth, tiểu bang Massachusetts, kéo dài trong ba ngày, với duyệt binh, pháo bông và thao diễn quân sự. Tiếp theo là những buổi liên hoan, khiêu vũ, ca hát của những người di dân mới với những bộ lạc Da Đỏ. Những Đệ nhất Tổng thống Truyen Truyền Thượng Đế được chính thức thành lập sau đó 168 năm (1789 - 1621) dưới thời của Tổng thống George Washington (1732 - 1799). Ông được nhân dân Hoa Kỳ kính trọng và mệnh danh là Cha Già của Dân tộc, vì đã có công sáng lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Có thể nói, tất cả ý nghĩa trọng đại của Ngày Đệ nhất Tổng thống mà nhân dân Hoa Kỳ long trọng tổ chức bao giờ nay, đã được công khai biểu lộ qua những lời tuyên bố lịch sử của Tổng thống Thượng Đế George Washington vào năm 1789 sau đây: "Kính thưa, tôi đã quy tụ thành và làm chủ nhân ngày tháng Năm trong tuần lễ tháng 11 dưới ánh sáng hàng năm, để toàn thể nhân dân Hoa Kỳ, thuộc các tiểu bang: Dâng hiến, Phụng thờ và Tạ ơn Thượng Đế Tối Cao. Chính Ngài là vị Đệ nhất Nhân của dân tộc ta. Chính Ngài là Đấng đã ban muôn điều tốt lành mà chúng ta đã có, đang có và sẽ có. Vì thế chúng ta hãy dâng tâm nhứt trí dâng lên Thượng Đế tất cả tấm lòng tri ân chân thành của nhân dân ta. Nhờ sự bảo trợ và quan phòng

của Ngài mà tiên chúng ta đã đến để cảm ơn Ngài, và ngày khi đến cho đến ngày lập quốc. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đất nước đã được thanh bình sau những ngày chinh chiến. Và hiện nay nhân dân đang được sống an bình trong một chế độ có hiến pháp và chính phủ, duy trì hạnh phúc cho mọi người dân. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì sự tin do tôn giáo và nhân quyền đã được Ngài chúc phúc và bảo vệ. Sau cùng chúng ta hãy Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ân lành Ngài đã ban cho dân tộc chúng ta." (Xem Celebrations của Robert J. Myers, trg 278).

Nghĩ Về Đất Lúa Tươi N và Tâm Tình Biết ơn

Hàng năm mọi loài nhân dân Hoa Kỳ hân hoan mừng Đất Lúa Tươi N, thời tiết nông là một dịp thu hoạch của người Việt Nam đến đây, những người mới đến và những người đã sinh sống cũng như cuộc sống chính mình. Tạ Đất Lúa Tươi N để tiên để cảm tạ chính thức thành lập của nay, hàng năm nhân dân Hoa Kỳ không bao giờ quên niềm vui cảm tạ Thiên Chúa đã hân hoan đến tiên hân hoan lập nghiệp tại Miền Đất Hứa trù phú phì nhiêu này. Tâm tình biết ơn Thiên Chúa để công khai xác nhận trong một ngày Đất Lúa Quê Gia đình chẳng đó là một nét văn hóa để biết, một truyền thống cao quý của nhân dân Hoa Kỳ. Vì có biết ơn Thiên Chúa, con người mới biết ơn và làm ơn cho nhau. Có biết Tạ ơn Trời, con người mới biết Tạ ơn Người.

Ngày nay để cảm ơn những lời tuyên bố lịch sử của Công Đồng Thánh George Washington trong ngày Đất Lúa Tươi N để tiên năm 1789, cách đây 209 năm, có lẽ không ai trong chúng ta không cảm phục và ngưỡng mộ sự cao cả trong tâm hồn của ông. Chính những tư tưởng xuất chúng ấy đã trở thành nền tảng căn bản cho đất nước tự do dân chủ và lòng hào hiệp của họ. Chính những người anh hùng xác đáng và trí thức của họ với Thiên Chúa, với tiên, với mọi người, đã làm cho đất nước Hoa Kỳ trở thành một quốc gia hiếu khách đón tiếp mọi sắc dân, mọi chủng tộc đến lập nghiệp tại đây. Thiên Chúa đã hân hoan đến tiên hân hoan đây, thì ngày nay đến lập quốc cũng mở rộng vòng tay đón tiếp các dân tộc khác. Do đó ngày nay không có một quốc gia nào, mà người dân trên khắp thế giới mong muốn đến để nhận cảm ơn đất nước Hoa Kỳ. Không có quốc gia nào mà nền Dân Chủ Tự Do đã trở thành khuôn mẫu cho các nước khác noi theo bằng chính thể Dân Chủ Hoa Kỳ. Phải chăng chính tâm tình biết ơn đã trở thành nền tảng xây dựng cho đất nước của người dân trong khi giao tiếp với người khác.

Là những người Việt Nam, chúng ta hãy nhớ lại biết bao đau thương tháng Tám đến 1975 của dân tộc. Sau khi công sự xâm chiếm Miền Nam, mọi người đều hối hận sợ hãi, vì những gì đến thì nhất định đến trên cuộc đời chúng ta. Không gia đình nào mà không có người phải đi vào ngục tù của tội ác hoặc bị công bố bách hại đến đất nước vùng kinh tế mới! Chính trong những năm tháng đen tối ấy, hàng đoàn người đã bỏ lại tất cả để vượt biên với hy vọng lập nghiệp tại vùng

đọt mồi. Hàng trăm ngàn ngườ i đã mọt tích trong rồ ng sâu hoồ c làm mồi cho cá mọt p. Nhồ ng lúc lênh đênh trên Biồ n Đông hoồ c băng rồ ng vồ t suồ i, đọt vồ i mồi ngườ i đọt c đọt nh cồ tồ i Hoa Kồ là mọt may mọt n đọt c biồ t nh đọt n Miồ n Đọt Hồ a trong Kinh Thánh Cồ uồ c.

Giồ đây nhìn lồ i cuồ c sồ ng hiồ n tồ i, nhiồ u ngườ i không thồ ngồ rồ ng, hồ đã có tồ t cồ nhồ ng gì mà trồ c đây không bao giồ dám mồ cồ c. Đa sồ ngườ i Viồ t tồ i Hoa Kồ đã có công ăn viồ c làm, nhà cồ a, xe cồ , con cái khôn lồ n thành đọt, hồ n gồ p nhiồ u lồ n trồ c đây tồ i quê nhà. Nhồ ng có bao giồ chúng ta biồ t cồ m tồ Thồ ng Đồ nhồ nhân dân Hoa Kồ hàng năm mồ ng Đồ i Lồ Tồ n không? Có bao giồ chúng ta nhồ đọt n ngày đọt u tiên đọt chân trên đọt Mồ đồ Tồ n Thồ ng Đồ , đọt ng thồ i cá mồ n nhồ ng vồ ân nhân đã giúp đọt mình trong nhồ ng ngày đọt u tiên bồ ngồ tồ i miồ n đọt tồ này? Nồ u có ngườ i nào nghĩ rồ ng hồ không mang đọt n ai, đọt c biồ t vồ i Thồ ng Đồ , thì đó là mọt tồ i lồ m lồ n, vì đọt i sồ ng mồi ngườ i đọt u có nhồ ng liên đọt i chồ p chùng. Trong cuồ c sồ ng mồi ngườ i, chúng ta thồ ng chồ ng cho đi bao nhiêu nhồ ng đã nhồ n lãnh quá nhiồ u. Nồ u mọt ngày nào đó, đọt i ta không còn nhồ n đọt c nhồ ng sồ cồ ng tác, nhồ ng yêu thồ ng, nhồ ng giúp đọt , nhồ ng cung cồ p phồ ng tiồ n cồ a bao ngườ i khác, lồ p tồ c ta sồ trồ thành bồ vồ , nghèo nàn, khồ n khồ biồ t bao!

Tồ vồ t chồ t đọt n tinh thồ n, cuồ c đọt i mồi ngườ i đọt u đọt c xây đọt ng bồ ng biồ t bao công đọt đóng góp cồ a bao ngườ i, nhồ t là sồ quan phòng và bao hồ ng ân cồ a Thồ ng Đồ . Tiồ n bồ c, quà tồ ng, ta có thồ trồ . Nhồ ng nhồ ng ân tình thồ ng mọt n làm sao có thồ đọt n?

Thồ ng Đồ yêu thồ ng chúng ta. Phồ i chẳng đó là đọt p khúc mà mồi chúng ta hãy lồ p lồ i trong tồ ng giây phút cồ a cuồ c sồ ng, nhồ t là khi nhìn lồ i bao hồ ng ân Ngài đã ban. Mồi chúng ta đọt u có mọt chồ ng trình đọt c biồ t trong sồ Quan Phòng cồ a Ngài. Tồ t cồ đọt u mang Đọt uồ n Tình Yêu cồ a Thồ ng Đồ . Tồ t cồ đọt u là Hồ ng Ân cồ a Ngài, nồ u ta so sánh cuồ c sồ ng chúng ta vồ i đọt ng bào ruồ t thồ t trong nồ c đàng sồ ng trong thiồ u thồ n tồ t cồ ! Vồ y còn gì thiồ t thồ c và xác đáng bồ ng tâm tình biồ t đọt n mà mồi ngườ i chúng ta dâng lên Thồ ng Đồ trong Ngày Đọt i Lồ Tồ n này.

Linh Mồ c Trồ n Quý Thiồ n

* * * * *

—•—•—•—