

CHỮ CHÚA ĐẸN

Mùa vâng là mùa của chỗi dậy và hy vọng. Đây là thời gian chuộc nếm đón mừng Lễ Giáng sinh, mừng Con Thiên Chúa đến trong thế gian để mang lại sự hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân loại.

Trong mọi chúng ta luôn khát khao được sống trong yêu thương, an lành và hạnh phúc, nhưng trong thế giới thì không phải ai cũng được như mình mong muốn trong cuộc sống. Thế thì, đâu là ý nghĩa của việc chỗi dậy và hy vọng của Mùa Vâng?

Vào Mùa Vâng năm 2008, tôi có dịp đi vào những vùng sâu, và việc thăm những người nghèo. Tôi đến thăm một bé trai 9 tuổi bị bệnh ung thư máu, em đã nằm trên giường bệnh nhiều năm, thân hình tàn tạ chỉ còn da bọc xương, em đang chờ đợi cái chết sớm xảy ra đến trong một thời gian ngắn.

Lúc ấy, tôi thầm nghĩ trong lòng, tôi sợ đứa em đi bệnh viện để em có thể sống được lâu hơn, vì gia đình em quá nghèo. Họ không còn tiền để mua thuốc hay một hộp sữa cho em uống. Tôi hỏi người mẹ có cho em ăn gì chưa? Chị ta trả lời: " Hôm nay, nhà em không còn tiền và cũng không gì để ăn" Nghe lời chị ta nói, lòng tôi như bị thụt lùi. Ngôi nhà thì rách nát, tất cả, ngay cả chị em nằm cũng không được bọc đệm.

Khi nhìn thấy hoàn cảnh của bé, tôi bị xúc động trước nỗi bất hạnh của em. Tôi đến cầm lấy tay và để em nắm lấy tay. Tôi nhìn đôi mắt của em, thì hai dòng nước mắt chảy xuống gò má gầy gò, và lúc đó tôi cũng không thể cầm được nước mắt của mình. Mặc dù, tôi không thể nói được điều gì với em, nhưng tôi tin chắc rằng, em sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho em.

Trước khi tôi già em ra vâng, tôi hứa với em rằng, tôi sẽ trở lại để đưa em đi bệnh viện. Đó là điều mong muốn của những người như tôi. Thế nhưng, tôi chưa kịp quay trở lại, thì em đã vĩnh viễn ra đi.

Cậu bé đã từng có những hy vọng và chỗi dậy. Hy vọng một ngày lại tốt đẹp. Chỗi dậy một phép lạ xảy ra để em được sống
