

BƯỚC VÀO MÙA CHAY VỚI CÂU HỎI VÀ Ý NGHĨA CỦA C SỐNG

THÂN NÀY LÀ CAT BỤI

Mùa chay đến. Số c tím trên bàn thờ gọi nh c ta và m t n i man mác thể l o ng, màu t i c a cu c đ i. Nó đ a ta và v i lòng mình đ ta ph i đ i đi n v i cái “không” c a b n thân.

Tin M ng Luca có k câu chuy n v m t ng i giàu có n (x.Lc 12,13-21). Ông s h u m t kh i tài s n kh ng l , thóc lúc nhi u đ n m c không bi t tr o đ au. Ông t hào v nh ng gì mình có và h nh phúc trong thành qu c a mình. Tin M ng không cho bi t làm sao ông l i giàu đ n v y; chúng ta cũng không có thông tin gì v kh i tài s n ông có: li u nó có ph i là thành qu lao đ ng c a ông không, hay nh s b t chính mà có. Chúng ta ch bi t r ng ông th t s r t giàu. Đi u gây s chú ý c a chúng ta là câu h i học búa: đêm nay, m ng s ng ông b l y đi, nh ng gì ông có s v tay ai? Vâng, khi cái ch t đ n, dù là ng i giàu có nh t, li u trong tay còn n m gi a đ c gì n a không?

S giàu có, đ c bi t là giàu có v m t v t ch t, luôn là đi u ng i ta mong c và n l c đ có đ c. Nó g i lên m t s l c quan, phong nghi u và đ y tràn. Đó là m t xung năng t nhiên c a con ng i. Nó không h x u. Nó ch tr thành v n đ khi ng i ta xem s giàu có là đích đi m c a đ i mình, vì nó cu n ng i ta vào m t vòng xoáy, khi n ng i ta đánh m t chính mình, quên đi ý nghĩa s hi n h u c a b n thân.

“Ti n nhi u đ làm gì?” Có r t nhi u câu tr l i cho câu h i này: đ cu c s ng đ c đ m b o h n; đ có th ăn sung m c s ng; đ không ph i lo toan v ngày mai; đ mu n làm gì thì làm, có quy n trên ng i khác, không b ng i ta khinh chê. Chúng ta không lý thuy t và gi b đ n đ không đ ý đ n nh ng đi u y. Ti n r t c n cho cu c s ng. V n đ đ t ra là: n u ta c lao mình vào cu c tích góp b c ti n, r i b t tình l i nh, cái ch t tìm đ n v i ta, thì sao? Câu h i này đ n chúng ta đ n m t câu h i khác, r ng h n và sâu h n: th t ra, nh ng n l c c a chúng ta trong cu c s ng là đ làm gì?

Chúng ta không ch i b t m quan tr ng và l i ích c a đ ng ti n, nh ng chúng ta cũng không th không đ ý đ n m t s th t r ng chúng ch là h vô, và cái ch t s đ n b t c lúc nào, s

mang đi tất cả và nó không chừa một ai.

Cho dù ông nhà giàu kia có gào thét và trình bày muôn ngàn lý do chính đáng với Thiên Chúa và cả ông có và với việc ông xứng đáng để tha thứ ông nó thì cũng chẳng có ích gì cả. Tuy rất phũ phàng nhưng ta vẫn phải tha thứ vì nó là để nó lúc nào đó tất cả những gì mình cần sống tốt đẹp đều sẽ trôi tuột khỏi bàn tay ta. Sự giàu có có thể mang đến cho chúng ta một số niềm vui nào đấy nhưng cuộc sống này, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì trước sự tàn phá của thiên gian, nó không có sức quy phục nào trước cái chết.

Làm một người nô lệ, ta được đưa vào khung trời của một cõi vô thường. Ta tìm hiểu về lý do mình được cho hiện hữu. Nếu mọi sự sẽ qua đi, vậy tôi ở đây để làm gì? Đây là điều tôi nên tìm kiếm trong hành trình tìm kiếm của mình? Tôi phải làm gì để ngay cả khi cái chết tìm đến, tôi vẫn bình thản và chào đón nó với tất cả hân hoan? Tôi phải sống ra sao để thay vì sống trong nỗi sợ cái chết đến bất thành hình, ta thoát sự sống trên trần gian của mình từng giây từng phút, hãy sống niềm sống hân hoan lúc ngay tại đời này chứ chẳng đợi chi một hạnh phúc xa xăm nào đó ở thế giới lai vô định.

Mùa chay đến. Sự tích trên bàn thờ gọi nhắc ta về một nỗi man mác thể thường, màu tị của cuộc đời. Nó đưa ta về với lòng mình để ta phải đi đến với cái “không” của bản thân. Nó đánh bật hết tất cả những ngổ ngáo mê mẩn và cái ảo tưởng mà bấy lâu nay mình vẫn theo đuổi. Nó thúc đẩy ta tìm đến sự giàu có đích thực mà mình cần phải phấn đấu trong cuộc đời này: giàu nhân đức, giàu tình nghĩa, giàu thanh khiết yêu. Nhưng cái giàu này đáng giá hơn rất nhiều so với giàu bằng tiền vì nó bền vững sống cho con người, nó làm cho người trẻ nên biết đi, được tự do, được là chính mình. Nó ban cho con người sự thanh thản để đi đến với Thiên Chúa cách khác biệt vì Thiên Chúa chỉ có thể là nơi khi gặp sự cho nhưng ai sống nó, còn người giàu nhân đức thì chẳng mang trong mình nỗi sợ gì cả vì người đó mang trong mình một kho tàng biết ơn với thiên gian.

***SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Con người được làm ra bởi để thực hiện lời nhậm mệnh của mình và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Sự thánh thiện của người sống, là cái mang đến cho con người sự thanh thản và bình an của con tim.**

Thật vậy, có quyền lực và giàu có đến đâu cũng chỉ là con số 0 to tiếng trước mặt Thiên Chúa. Thật tại nghĩ cho kẻ nào nghĩ rằng với cả cái mình đang sống này, mình có thể làm chúa tể muôn loài.

***CHÚA NÓI:**“Đừng ngạc nhiên! Bởi đêm nay, người ta sẽ đòi lấy mạng người thì không gì người sẽ làm được nếu không nắm tay tôi?” (Lc 12,20). Câu nói này của Chúa Giêsu như đang chờ đợi bạn nắm tay Ngài. Con người ơi, hãy thức tỉnh đi nào! Hãy lên đường đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống của bạn thân!

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
