

"Thiên Chúa đã trở nên giống chúng ta bần và tội"

Lm.Jos T duy Tuy n

Có một câu chuyện cổ tích kỳ lạ: một vị vua cao sang quý giá, thế mà lại yêu say đắm một cô thôn nữ miền sơn cước. Nhà vua đem nhai nuốt nàng làm hoàng hậu nhưng có quá nhiều trở ngại, khi nhà vua phải nhiều đêm thức suy nghĩ. Vì thế ông cho phép nhà vua cưới các công nương và công chúa. Tuy nhiên ngài có dự định xem thử công chúa nào xứng đáng để cưới. Hôm nay, một ý nghĩ khác nảy sinh khi nhà vua càng khó quyết định, vì nhà vua sợ sự khác biệt về địa vị khi quan hệ hai người sẽ khó mà tự nhiên với nhau, cô gái có thể thán phục đức vua nhưng không thể yêu ngài. Vua vẫn là vua, nàng vẫn là thôn nữ chèo thuyền hoang. Vua liền nảy sinh một sáng kiến, ngài tổ chức ngôi vua để sống như một nông dân, để gặp gỡ và hòa đồng với nàng, nhưng nhà vua lại sợ, với công chúa một chàng nông dân liệu có còn yêu mình nữa hay không? Cuối cùng, vì quá yêu nàng, nhà vua vẫn đánh liều bỏ mũ áo để gặp gỡ người yêu thơ ngây với nàng.

Câu chuyện buồn này. Câu chuyện không đơn giản là để trả lời câu hỏi nàng thôn nữ, có đón nhận tình yêu của nhà vua hay từ chối tình yêu. Nhà vua đã rời bỏ ngai vàng, đã chấp nhận trở tay vì nàng, nhưng liệu có dám yêu anh "khó rách áo ô", khi địa vị, danh vọng, tiền bạc của nhà vua đã không còn? Câu chuyện cũng không đơn giản là tuy từ chối của một tình yêu là "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Câu chuyện không có đơn giản là vì đơn giản tùy thuộc vào tâm trạng của mỗi người để có quyết định vào cho hợp với ý của mình. Câu chuyện chỉ muốn gợi lên cho đức ngài về một tình yêu cao cả mà nhà vua đã dành cho cô thôn nữ hèn kém này. Một tình yêu thật là lao động để dám từ bỏ ngai vàng vì một cô thôn nữ xa lạ chỉ một lần thoáng qua trong đời.

Vâng, câu chuyện của một thức, nó vẫn tiếp diễn. Đây là một câu chuyện có thể về tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Thiên Chúa hằng yêu thương bần, yêu thương tội. Ngài là một vị vua đã từ bỏ ngai vàng, cung điện và cung cách của một vị Thiên Chúa để mặc lấy thân phận tội đời chúng ta. Ngài quá yêu chúng ta đến nỗi đã trở nên "đồng hình đồng dạng vì chúng ta". Ngài đã trở thành một "Emmanuel vì chúng ta". Nhưng tiếc thay nhân loại hôm qua cũng như hôm nay đã không nhận ra Ngài. Họ cần một vị Thiên Chúa đánh đồng dục vọng, quyền uy sang trọng. Họ cần một vị Thiên Chúa để họ đi theo ý của họ. Họ đòi Thiên Chúa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của họ họ là chính họ phải hành động theo ý của Thiên Chúa. Năm xưa dân Do Thái đã không nhận ra Chúa khi Ngài mang thân

phần của một con người như họ. Họ còn xem thấy người gác cửa Ngài. Cho dù họ đã chấp nhận biết bao phép lạ phi thường mà chỉ có bàn tay Thiên Chúa mới có thể thực hiện được. Thế mà, họ lại xuyên tạc là những người quỳ mà làm được những việc này việc nọ. Tôi vì c xem thấy người gác cửa Ngài, họ đã đày Ngài đến án tử trên đồi Golgotha. Chúa vì một lòng yêu thương tha thứ, ngài vẫn tiếp tục yêu thương và yêu thương cho đến cùng, vì Ngài là tình yêu.

Vâng, câu chuyện của kết thúc, nó vẫn tiếp diễn Thiên Chúa vẫn đang gõ cửa từng người chúng ta. Ngài hằng mong chúng ta đón nhận Ngài qua những con người từng thiêu hủy, qua những mảnh đời tha phương cầu tử, qua những bất hạnh của những anh em đang ở bên cạnh chúng ta. Thiên Chúa đã trở nên đáng hình dung vì chúng ta, Ngài vẫn cần chúng ta trao ban cho Ngài những nghĩa cử yêu thương. Ngài vẫn đang cần chúng ta săn sóc Ngài trong tôn trọng và vâng phục. Ngài vẫn cần chúng ta dâng hiến cuộc đời để phụng sự Ngài một cách quỳ gối và bao dung. Ngài là một vì Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người, những liều rên, bạn còn yêu Ngài hay không? Chúng ta yêu một vì Thiên Chúa quy thuận thì đó những liều rên chúng ta có đủ lòng yêu một vì Thiên Chúa đã hoá thân làm người trong thân phận hài nhi yếu đuối, bạn truy đuổi, bạn lo ngại hay không? Chúng ta sẵn lòng cúi mình làm tôi cho những ai mang lại cho ta niềm vui, danh vọng, niềm vui, những liều rên chúng ta có muốn cùng Chúa đi trên con đường thập giá, đường hy sinh bạn thân để trở nên người hạnh phúc cho anh chị em mình không?

Hôm nay, là ngày Chúa Giêsu là Vua, Giáo hội mời gọi mọi người hãy sẵn sàng đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì yêu thương ta Ngài đã tỏ lòng chúng ta giống hình ảnh Ngài, Ấy hãy phụng sự Ngài qua anh em của chúng ta. Vì yêu thương ta, Ngài đã chấp nhận chết để cứu chúng ta, Ấy hãy biết chết để bạn tính ích kỷ của mình, chết để những toan tính lợi ích của mình để sẵn sàng xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho bạn và tôi. Ngay nay xin Chúa Giêsu là Vua cai trị và dẫn dắt quý vị đi trong đường chính ngay, và xin Ngài ngự trị thánh hoá cuộc đời chúng ta trong lòng ân và tình thương của Ngài. Amen

Lm.Jos T duy Tuy

Kính chúc

H

