

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

Lê Anh chuyên

Tin Mừng Ga 20,19-31

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đứng, đứng ngẩng các ông và nói: "Bình an cho anh em!" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cánh sườn. Các môn đệ vui mừng vì đức thầy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm gì ai, thì người ấy bỏ cầm gì". 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không đi với các ông khi Đức Giê-su đứng. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã đức thầy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh tay Người, nếu tôi không xuyên ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cánh sườn Người, tôi chẳng có tin". 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma đi với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đứng, đứng ngẩng các ông và nói: "Bình an cho anh em". 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cánh sườn Thầy. Đức thầy lòng nhân ái, nhưng hãy tin". 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa cả con, lạy Thiên Chúa cả con!" 29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thầy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thầy mà tin!". 30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu khác nhau trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đức thầy Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Phúc thay những ai không thầy mà tin (Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật II Phục sinh)

Chúa Giê-su nói với ông Tô-ma: "Phúc thay những ai không thầy mà tin."

Vậy thì những ai tin vào Thiên Chúa thì được hưởng phúc gì?

Người tin vào Chúa Giê-su, bắt theo Ngài và vâng nghe lời Ngài dạy sẽ được những hưởng phúc cao quý sau đây:

Hưởng phúc vì có Chúa là Cha

Nguyễn Thị Martine là một cô gái da đen, tóc ngắn, xinh xắn, là con rể của một người lính da đen trong đội quân viễn chinh Pháp chiếm đóng Việt Nam thời kỳ trước năm 1954.

Vào năm 1972, khi lên 18 tuổi, vì gia đình nghèo đói, Martine vào làm phụ bếp vác cho nhà

máy xi-măng Hà Tiên, cu c đ i r t đen t i, l m than.

M t ngày cu i năm 1972, khi Martin đang b c vắc xi-măng, ng i c u c a cô v i vấ ch y đ n báo tin m ng: "Martine! Đi v thay đ g p, chu n b đi g p ba mỳ đang làm t ng th ng..." Martine s ng s ! Cô không ng ng i cha da đen mà cô ch a h th y m t, tên là Bokassa, đã r i kh i Vi t Nam sau hi p đ nh Genève năm 1954, hi n nay là t ng th ng c a C ng hòa Trung Phi, đang c s c tìm ki m cô đ đ a v v i ông trong dinh t ng th ng t i v ng qu c giàu kim c ng này.

T thân ph n ng i làm thuê kh n kh , b ng tr nên đ a con c ng c a t ng th ng Trung Phi giàu có; đây là h nh phúc l n nh t trong cu c đ i, không gì sánh đ c.

Tuy nhiên, h nh phúc c a Martine ch ng là gì so v i h nh phúc khác tri u l n l n lao h n c a m i ng i chúng ta, khi nh n ra mình có m t ng i Cha r t tuy t v i là Thiên Chúa. Ngài là đ ng đ y quy n năng, đã t o nên tr i đ t muôn v t, đ c bi t là đã sinh chúng ta ra đ i làm con chí ái c a Ngài. Ngài là Cha th t c a chúng ta, Ngài mu n chúng ta g i Ngài cách thân th ng là Abba, t c là B i! Cha yêu i! Và Ngài luôn yêu th ng, p chúng ta nh đ a con th bé trong tay Ngài.

Phúc thay cho nh ng ai nh tin mà bi t mình có m t Ng i Cha tuy t v i nh th .

H nh phúc có Chúa Giê-su c u đ

Ngày 29 tháng 7 năm 1941, t i tr i tù Auschwitz (Ao-suyt) c a Đ c qu c xã t i Ba Lan có m t tù nhân tr n tr i và chi u theo lu t tr i tù, h có m t tù nhân tr n tr i, thì viên cai tù s ch n 10 tù nhân khác, đem giam vào h m đối cho đ n ch t. Francis (Franciszek) là m t trong m i tù nhân b t h nh này; Anh kinh hoàng t t đ vì th n ch t đã đi m m t anh. Anh ch t đi ng ng i vì không bao gi còn g p l i v và các con yêu quý!

Th r i, m t tù nhân khác là cha Kolbe, dũng c m ti n lên tr c m t viên cai tù, đ ngh ông ta cho ngài ch t thay cho Francis, vì th ng xót anh n y.

Đ c cai tù ch p thu n, cha Kolbe cùng v i 9 ng i tù b t h nh khác đi vào h m t th n ch u giam đối đ n ch t. Nh cha Kolbe ch t thay cho mình, Francis đ c thoát ch t và sau này đ c v đoàn t v i v con.

T ng t nh th , nh Chúa Giê-su ch t thay cho ta, m i ng i chúng ta đ c thoát kh i án ph t đ i đ i.

T i l i loài ng i gây ra khi n h ph i mang án ph t đ i đ i trong h a ng c. Th nh ng, Thiên Chúa không n đ cho ng i t i l i ph i sa vào h a ng c nên Ngôi Hai Thiên Chúa đã xu ng th làm ng i, mang l y t i l i nhân lo i vào thân. Ngài n p mình ch u kh n n đ đ n t i thay cho chúng ta và ch u ch t đau th ng đ chúng ta kh i sa vào h a ng c.

Tin vào Chúa Giê-su đ đ c Ngài đ n t i thay, ch t thay cho mình đ c s ng và s ng đ i đ i trên thiên qu c là ngu n h nh phúc vô cùng vô t n!

H nh phúc vì có Chúa Thánh Th n đ n ta v quê tr i

Tàu thuy n trôi d t gi a bi n kh i trong đêm đen mà không có h i đăng, không có la bàn ch h ng thì th t là tai h i khôn l ng.

M i ng i chúng ta cũng nh tàu thuy n trôi d t trên bi n đ i đen t i, sóng gió hãi hùng; n u không đ c Chúa Thánh Th n là Ánh sáng soi đ ng ch l i, thì không ai có th nh n bi t và yêu m n Thiên Chúa, không ai có th đ t t i quê tr i.

Lạy Chúa Giê-su,

Còn rất nhiều hạnh phúc khác sẽ đến với những người ai tin vào Chúa và đón nhận giáo huấn của Ngài. Xin gia tăng thêm lòng tin cho chúng con để cuộc đời chúng con thêm hoan lạc và chan hòa hạnh phúc. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
