

Tinh Cao

Thư Sáu CN33TN-C

LỜI NG NGHE LỜI Chúa: ĐÓN NG BỊ N NHÀ TA THÀNH HANG TR M CỜ P!

Bài Đ c I: (Năm I) 1 Mcb 4, 36-37, 52-59

"H làm l cung hi n bàn th và hân hoan dâng l toàn thiêu".

Trích sách Macabê quy n th nh t.

Trong nh ng ngày y, Giuđa và anh em ông nói r ng: "Quân thù chúng ta đã b tiêu di t, nay chúng ta hãy đi thanh t y và cung hi n Đ n thánh l i".

Toàn th quân đi đ c tri u t p, r i cùng lên núi Sion.

Ngày hai m i lăm tháng chín (t c là tháng Kislêu) năm m t trăm b n m i tám, h d y s m, dâng l t nh Lu t d y trên bàn th dùng đ dâng l toàn thiêu mà h v a m i thi t l p. Bàn th đã đ c cung hi n l i gi a nh ng ti ng ca, ti ng đàn l c huy n c m, phong c m cùng ti ng nào b t, đúng mùa, đúng ngày tr c kia dân ngo i đã xúc ph m đ n bàn th . Toàn dân s p mình th l y và ca t ng Đ ng ng trên tr i đã ban chi n th ng cho h .

H làm l cung hi n bàn th su t tám ngày, hân hoan dâng l toàn thiêu, l đ n t i và l t n. H trang hoàng m t ti n Đ n th v i nh ng tri u thiên vàng và b ng ch ng, s a l i các c a ra vào và các phòng, đ t cánh c a l i. Dân chúng nô n c vui m ng vì đã r a s ch đ c n i t i nh c do dân ngo i gây nên. Giuđa cùng v i anh em ông và c ng đoàn Israel quy t đ nh r ng:

Hàng năm, từ ngày hai mươi lăm tháng Kislêu, tôi cùng hiệp n bàn thờ sẽ được cử hành trong vui mừng hân hoan suốt tám ngày.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: 1 Sb 29, 10. 11abc. 11d-12a. 12bcd

Đáp: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng thánh danh vinh hiển của Chúa (c. 13b).

Xướng: 1) Đavít đã chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể chúng tôi, Ngài nói thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng để đời đời muôn muôn thuở". - Đáp.

2) Lạy Chúa, cao sang, quyền bính và vinh quang, chỉ nên thuộc Ngài, lời ca khen được thuở của Chúa, vì tất cả những gì trên trái đất là của Chúa. - Đáp.

3) Chúa ngự trên tất cả những đấng vâng. Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa. - Đáp.

4) Chúa thuộc trên tất cả mọi loài, sẽ cớ như quyền bính được trong tay của Chúa; trong tay Chúa, mọi uy phong và vinh bân. - Đáp.

Alleluia: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân theo luật pháp của Chúa, và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 19, 45-48

"Các người đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cắp".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán thú đồ và phán bèn họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các người đã biến thành sào huyệt trộm cắp". Và hôm ngày Người giảng dạy trong Đền thờ. Các trưởng tế, luật sĩ và kẻ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng họ thảy đều chăm chú nghe Người.

Đó là lời Chúa.

Suy nghĩ m Lời Chúa: NHÀ TA LÀ NHÀ CỬ U NGUYỄN

Quá yêu thương đến nỗi bất khả chấp

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Sáu Tuần XXXIII Thứ hai Niên, tiếp tục với cuộc hành trình lên Giêrusalem của Chúa Kitô, và sau khi "Người đã gọi đền thờ Giêrusalem" trong Bài Phúc Âm hôm kia, sau đó "Chúa Giêsu gọi đền thờ Giêrusalem" trong bài Phúc Âm hôm qua, và hôm nay "Chúa Giêsu vào đền thờ".

Phải, nếu đền thờ Giêrusalem là nơi Thiên Chúa ngự, là biểu hiện cho sự hiện diện linh của Thiên Chúa, thì sự kiện Chúa Giêsu có mặt ở đền thờ này cho thấy Người đã đến để thực hiện cuộc hành trình Giêrusalem của Người.

Bởi Người đến "là để tỏ Cha ra" (Gioan 1:18), tức để làm cho dân của Người biết Cha của Người thì sự là Đấng nào, Vì Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho họ trong sự tỏ mình ra của sự cầu nguyện của họ như là mặt Vì Thiên Chúa chân thật duy nhất, ngoài Ngài ra không còn mặt Vì Thiên Chúa nào khác, và vì thế họ phải họ tỏ mình kính mến Ngài, chứ mặt mình Ngài thôi, "hết lòng,

h t linh h n và h t s c" c a h (xem Đ Nh Lu t 6:4-5), nghĩa là trên h t m i s .

B i th , không l gì, khi th y c nh t ng dân chúng buồn bán trong đ n th "là nhà c u nguy n", nh chính Ng i nói trong Bài Phúc Âm hôm nay, đã b "bi n thành sào huy t tr m c p", thì làm sao Ng i là Đ ng kính m n Cha Ng i h t mình và trên h t m i s , khi th y n i bi u hi u cho s hi n di n th n linh c a Cha b chính dân c a Ng ài t c hóa, có th nào ch u đ ng đ c, đ n đ dù Ng i v n "hi n lành và khiêm nh ng trong lòng" (Mathêu 11:29) cũng không th nào không ra tay "xua đu i các ng i buôn bán t i đó".

Ph i chăng đó là m t trong nh ng lý do chính y u khi n Ng i v a th y thành thánh Giêrusalem, Ng i đã th n th c khóc, nh bài Phúc Âm hôm qua thu t l i? Ng i đã không khóc khi th y Cha c a Ng i b xúc ph m cho b ng khóc th ng dân c a Ng i, vì h không ng ng liên t c xúc ph m đ n Cha c a Ng i mà nguy hi m đ n ph n r i đ i đ i c a chính h . B i th mà trên đ ng vắc th p giá lên Núi S , Ng i đã khuyên đám ph n th ng khóc Ng i b y gi r ng: "Ch khóc th ng Tôi, m t khóc th ng các ng i cùng con cháu c a các ng i" (Luca 23:27-28).

Đúng v y, n u con ng i ta nói chung và nh ng ai tin vào Ng i nói riêng th t s bi t khóc th ng b n thân mình, ch t ra ăn năn th ng h i t i l i c a mình, thì đó là tác đ ng h khóc th ng Ng i r i v y, vì h s không dám xúc ph m đ n Ng i n a, h s không làm cho Ng i ph i kh s vắc th p giá c a h và cho h n a, th p giá do chính h ch t lên vai c a Ng i. T i l i c a h chính là th p giá mà Ng i ph i vắc v y. Và th p giá cũng là bi u hi u cho t ng con chi n c Ng i c n ph i tìm ki m và vắc trên vai mang v nhà Cha c a Ng i v y (xem Luca 15:5).

Đó là lý do Ng i qu th t không h ghét b dân c a Ng i qua hành đ ng đánh đu i h nh th , trái l i, ch vì Ng i th ng h h n bao gi h t, khi th y h l m l c đ n đ chính h là dân đ c Thiên Chúa là Cha c a Ng i tuy n ch n đã t c hóa m t n i thánh nh t c a h , ch không ph i b t c hóa b i dân ngo i không bi t gì đ n V Thiên Chúa c a h , nh đã phũ phàng và tr ng tr n x y ra vào th i k h u l u đ y c a h , khi h b ngo i bang xâm chi m và đô h , đ n đ quy n l c ngo i bang b y gi đã ra tay tàn phá và t c hóa đ n th y, m t bi n c l ch s đ y nh nh p đ c Sách Macabê quy n th nh t di n thu t trong Bài Đ c 1 Th Hai đ u tu n này.

V i c Chúa Giêsu "xua đu i các ng i buôn bán t i đó" còn mang m t ng m ý trách móc c thành ph n lãnh đ o dân Chúa b y gi n a, thành ph n có th m quy n đ h ng đ n dân Chúa theo đ ng l i c a Thiên Chúa, theo l lu t thánh l i đ x y ra tình tr ng t c hóa công khai này, m t là vì chính h cho phép hai là vì h c đ cho dân chúng tha h t c hóa đ n th linh thánh này, không h ngăn c n tí nào, nh th v a tán thành v a đ ng l o v i t i l i c a dân.

Ngay khi biết rằng vì các Ngài và tôi đang "xua đuổi các ngài buôn bán tại đó" chắc chắn sẽ đang chiếm được quyền bình đẳng thành phần lãnh đạo này. Thế nhưng, vì Ngài và dân cũ thành phần lãnh đạo mù quáng và nể, nên Ngài và vị n b t chấp, họ có thể ra khỏi thù Ngài và họ bao giờ hết, như được Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy: "Các thế hệ này, luật sĩ và kẻ lãnh trong dân tìm cách hại Ngài, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng họ thấy điều chăm chú nghe Ngài".

Họ càng hận thù và tìm cách hại Ngài bao nhiêu thì chính họ là thành phần "không muốn" xảy ra chuyện "phong trào" của Ngài và càng được thành tựu, như ý nghĩa trong ngôn ngữ của Bài Phúc Âm hôm kia cho biết vào thời điểm Ngài và "gần đến Giêrusalem" là nơi Ngài sẽ bắt đầu vào tay họ như Ngài đã báo trước cho các môn đệ của Ngài và vị bị n cũ bắt đầu tránh này 3 lần, đúng như ý định vô cùng nghiêm mật của Cha Ngài và vị cụ thể hành trình Giêrusalem của Ngài và là để Ngài và được "phong trào" trên ngai tòa thế giới giá trị cách danh chính ngôn thuận: "Giêsu Vua Dân Do Thái" (Luca 23:38).

Tuy nhiên, ngay lúc bấy giờ, lúc Ngài và "xua đuổi các ngài buôn bán tại đó" thì họ còn số dân chúng, tất cả của dân giê của ngài, như đó, như Phúc Âm cho biết: "hôm nay Ngài và giêng d y trong Đền thờ". Và vì thế, từ ngày mai Thứ Bảy Tuần XXXIII Thứ Bảy Ngày Niên cho tới hết tuần 34 Thứ Bảy Ngày Niên là tuần cuối cùng của phong trào năm, chúng ta sẽ được thấy các bài Phúc Âm cho ngày thứ bảy trong tuần liên quan đến giáo huấn Giêrusalem của Ngài, nhưng giáo huấn cuối cùng của hành trình Giêrusalem được Ngài công khai truy cập chính thành thánh Giêrusalem, giáo đồ của Do Thái giáo, cũng là khi điểm truy cập giáo (xem Tông Vụ 1:8) ngay sau bị n cũ Thánh Linh Hiện Xuống của Giáo Hội được Ngài và thi t l p.

Đúng thế, để vị như ông con ngài và không tin tưởng Thiên Chúa, hay tin tưởng một cách nể và vị, hoặc tin tưởng một cách giả hình như thành phần trí thức Do Thái giáo là luật sĩ và biết phái nói chung, thì Đền Thờ là nơi Thiên Chúa ngài và họ sẽ bắt đầu thế hóa và bị n thành một phong trào tiến lên để ngài và họ cho họ và trở lại gian. Thế nhưng, để vị như ông tâm hồn nào thế sẽ tin tưởng Ngài và ra tôn kính Đền Thờ của Ngài, nhất là khi thấy Đền Thờ của Ngài bắt đầu thế hóa chúng như ông bắt đầu dân ngài và mà còn bắt đầu chính dân của Ngài nể, và họ không thế nào không tái thiết đền thờ xảy ra với Vị Thiên Chúa tại cao chí thánh của họ, như trong họ và của nhân vật Giuđa cùng với anh em mình, nhưng ngài và con của ngài và bắt đầu hùng được tin Matha-thia, đã làm trong Bài Đệ 1 theo sách Macabê quyển 1 như sau:

"Trong hôm nay này, Giuđa và anh em ông nói rằng: 'Quân thù chúng ta đã bắt đầu diệt, nay chúng ta hãy đi thanh tẩy và cung hiến Đền thờ thánh lại'. Toàn thể quân đội được triệu tập, rồi cùng lên núi Sion. Ngày hai mươi lăm tháng chín (tức là tháng Kislev) năm một trăm bốn mươi tám, họ dâng sự, dâng lễ như Luật dạy trên bàn thờ dùng để dâng lễ toàn thiêu mà họ và

mời thi tập. Bàn thờ đã được cung hiến lại giữa nhà thờ cũ, tiếng đàn lúc huyênh hùng, phong cảnh cùng tiếng nổ bật, đúng mùa, đúng ngày trước kia dân ngài đã xúc phạm đến bàn thờ".

Chúa hát, sau đó "toàn dân sắp mình thảy và ca tiếng Đấng ngự trên trời đã ban chiếu sáng cho họ. Họ làm lễ cung hiến bàn thờ suốt tám ngày, hân hoan dâng lên toàn thiêu, lễ dâng tế và lễ tạ ơn. Họ trang hoàng mặt tiền Đền thờ với những triêu thiên vàng và bóng chập chình, sắp lại các cửa ra vào và các phòng, đặt cánh cửa lại. Dân chúng nô nức vui mừng vì đã rửa sạch được nơi tế lễ nhờ do dân ngài gây nên". Hành động của dân Chúa được thuật lại trên đây chính là âm vang của những tâm tình tôn thờ chân thực được cất lên trong bài Đáp Ca hôm nay:

1) "Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng mãi mãi muôn muôn thế kỷ".

2) Lạy Chúa, cao sang, quyền bính và vinh quang, chiếu sáng thắp lên, lời ca khen dâng lên Chúa, vì tất cả những gì trên trời dưới đất là của Chúa.

3) Chúa ngự trên tất cả những đấng vâng phục. Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa.

4) Chúa thắp lên trên tất cả mọi loài, sắp xếp mọi quyền bính đều ở trong tay của Chúa; ở trong tay Chúa, mọi uy phong và vâng phục.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lời bài chia sẻ trên

TN.XXXIIL-6.mp3

--

