

Jerome Nguyen Van Noi

CHÚA NHẬT XXVIII THÁNG NG NIÊN NĂM C (13/10/2019)

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI TÁN ƠN

[2 V 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; LC 17,11-19]

I. ĐÓN VÀO LỜI CHÚA YÊU TÔI

Trong các nền văn hóa, dù Đông hay Tây Phương, dù văn minh hay mông muội, thì lòng biết ơn và lời cảm ơn là nét đẹp văn hóa vô cùng quan trọng. Biết ơn và cảm ơn không chỉ là lãnh vực và công đức cá nhân, mà còn là lãnh vực và công đức quốc gia. Lễ Tạ ơn Đền Nam Giao của các vua triều Nguyễn là nét đẹp của văn hóa Việt Nam: Ngày đầu năm nhà vua dâng lễ vật và lời tạ ơn lên Trời Đất, thay cho bá quan văn võ và thần dân. Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) cuối tháng 11 mỗi năm là nét đẹp của văn hóa Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Lễ này đã có từ thời những người Anh đến lập nghiệp trên mảnh đất mệnh mông và trù phú này.

Với các Ki-tô hữu, dù thuộc dân tộc và nền văn hóa nào, thì lòng biết ơn và lời cảm ơn còn mang một chiều kích tôn giáo và tâm linh, vượt qua nhân bản và linh thiêng sâu sắc. Thánh Lễ Mi-sa đẹp đẽ gọi là Lễ Tạ ơn. Vì chúng, có ơn nào cao trọng cho chúng ta nếu không là ơn Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa làm người, đã đem đến cho nhân loại ơn cứu rỗi và cách sống mới? Chúng ta hãy học bài học của người Na-a-man (bài đọc 1), của Thánh Phao-lô (bài đọc 2), và của người bạn phong Sa-ma-ri đẹp đẽ của anh (bài Phúc Âm), mà sống và thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô. Vì thế cho nên mỗi khi chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa, thì tâm tình và lời "tạ ơn" phải là tâm tình và lời nói tạ ơn của chúng ta.

II. LỜI NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (2 V 5,14-17) : "Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa" Trong những ngày ấy, Na-a-man, quan lãnh binh của vua xứ Sy-ri-a, xưng tể m bày lên sông Gio-đan như tiên tri, người của Thiên Chúa dấy, da thét ông lại trở nên tể t như da thét của đấng trở, và ông đấng c s ch.

Sau đó, ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đấng n n i, ông đấng trở c m t người của Thiên Chúa và nói: "Thét tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài m t Thiên Chúa Is-ra-el. Vì thế, tôi xin ông nh n l y ph n phúc của tôi t ông".

Tiên tri trở lại r ng: "Có Chúa hằng sống, tôi đang đấng trở c m t Ng i: Thét tôi không dám nh n đâu". Na-a-man c nài ép, nh ng tiên tri không nghe. Na-a-man nói thêm r ng: "Tu ý ông, nh ng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đ y t của ông, đ c ch m t ít đ t v a s c hai con la ch đ c, vì t nay ngoài Chúa, tôi t của ông s ch ng dâng của l toàn thiêu ho c hy l cho th n mình nào khác".

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Tm 2,8-13) : "Nếu chúng ta kiên tâm chịu đấng, chúng ta sẽ cùng thng trở v i Đ c Ki-tô" Con thân m n, con hãy nh r ng Chúa Giê-su Ki-tô b i dòng dõi Đa-vít, đã t cõi ch t s ng l i, theo nh Tin M ng cha rao gi ng. Vì Tin M ng đó mà cha ph i đau kh đ n ph i ch u xi ng xích nh m t k gian ác, nh ng l i của Thiên Chúa đâu có b xi ng xích! Vì thế, cha cam ch u m i s vì nh ng k đ c tuy n ch n, đ h đ c h ng n c u đ cùng v i vinh quang trên tr i trong Đ c Giê-su Ki-tô.

Đây cha nói th t: Nếu chúng ta cùng ch t v i Ng i, thì chúng ta cùng s ng v i Ng i. Nếu chúng ta kiên tâm ch u đấng, chúng ta sẽ cùng thng trở v i Ng i. Nếu chúng ta ch i b Ng i, thì Ng i cũng s ch i b chúng ta. Nếu chúng ta không tin Ng i, Ng i v n trung thành, vì Ng i không th ch i b chính mình Ng i.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 17,11-19: "Không th y ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà ch có người ngoại bang này" Khi Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem, Ng i đi qua biên gi i Sa-ma-ri-a và Ga-li-lê-a. Khi Ng i vào m t làng kia, thì g p m i ng i phong cùi đang đấng đàng xa, h c t ti ng th a r ng: "L y Th y Giê-su, xin th ng xót chúng tôi". Th y h, Ng i b o h r ng: "Các ng i hãy đi trình di n v i các t t". Trong lúc h đi đ ng, h đ c lành s ch. M t ng i trong b n h th y mình đ c lành s ch, li n quay trở l i, l n ti ng ng i khen Thiên Chúa, r i đ n s p mình đ i chân Chúa Giê-su và t n Ng i, mà ng i y l i

là người xứ Sa-ma-ri-a.

Nhưng Chúa Giê-su phán rằng: "Chẳng lẽ không phải là con mà là người đã sai lầm sao? Còn chính người kia đâu? Không thấy ai trừ là tôn vinh Thiên Chúa, mà chẳng có người ngoi bang này". Rồi Người bắt ông kể lại rằng: "Người hãy đừng dè dặt mà vì lòng tin của người đã cứu cha người".

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỰ ĐI P LẠI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh

3.1.1 Bài đầu tiên (2 V 5,14-17) là câu chuyện ông Na-a-man, một vị tướng huy quân của vua A-ram (Xy-ri), đã sai lính khải bôn phong nước sông Gio-đan bắt ông theo lời khuyên của ngôn sứ Ê-li-sa. Để tỏ lòng biết ơn, ông Na-a-man đã trả lời gộp với ngôn sứ, long trọng tuyên bố rằng "trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en". Ông Na-a-man còn xin tặng quà cho ông Ê-li-sa. Vì vị ngôn sứ nhứt quyết không nhận, nên ông xin dâng cho ông ít đất mang về quê hương để luôn nhớ ơn của Thiên Chúa Ít-ra-en.

Như được kể trong Sách Các Vua (5,14-17) này, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng đã dùng nước sông Gio-đan mà chữa lành ông Na-a-man khỏi bệnh phong. Bệnh phong là bệnh ngoài da nặng có căn nguyên, gốc rễ bên trong thân thể con người. Bệnh phong là một bệnh nghiêm trọng mà một người, nhất là một người như ông Na-a-man, khỏi bệnh phong là giải thoát ông khỏi những khổ đau mà còn khỏi mọi sự xấu hổ và mọi người.

3.1.2 Bài đầu tiên (2 Tm 2,8-13) là những lời giảng dạy hay đúng hơn là lời tâm sự hay chia sẻ thân tình của Thánh Phao-lô với người con yêu là ông Ti-mô-thê. Tuy chẳng phải là một người ngoại đạo mang một nội dung sâu sắc và cốt yếu của Ki-tô giáo: Chúa Giê-su đã sống và chịu chết. Người sống lại và liên tục chờ đợi chúng ta tin vào Người, đừng để trung tín với ta ngay cả khi ta không trung tín với Người. Vì khám phá ra Chúa Giê-su là Đấng như thế nên Thánh Phao-lô sẵn sàng, "chịu khổ" và "phải mang lấy xiềng xích như một tên gian phi" vì Tin Mừng của Chúa Giê-su.

Trong đó n th th hai g ông Ti-mô-thê (2,8-13) chúng ta th y Chúa Giê-su, - Thiên Chúa làm ng i - là Đ ng th t tuy t v i nh Thánh Phao-lô đã qu ng di n trong câu này: "N u ta cùng ch t v i Ng i, ta s cùng s ng v i Ng i. N u ta kiên tâm ch u đ ng, ta s cùng hi n tr v i Ng i. N u ta ch i b Ng i, Ng i cũng s ch i b ta. N u ta không trung tín, Ng i v n m t lòng trung tín, vì Ng i không th nào ch i b chính mình."

3.1.3 Bài Tin M ng (Lc 17,11-19) là câu truy n Chúa Giê-su ch a lành 10 ng i b b nh phong mà ch có m t ng i tr i i cảm n Chúa. Câu truy n x y ra trong vùng biên gi i gi a Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Ga-li-lê là đ t dân n i (có đ o); còn Sa-ma-ri là đ t dân ngo i (không có đ o, đ i v i con m t c a ng i Do-thái th i Chúa Giê-su). 9 ng i có đ o đ c n ch a lành đ u đi luôn. Ch có 1 ng i ngo i đ o đ c n ch a lành là bi t quay tr i đ cảm n Chúa Giê-su là ng i đã ch a lành anh. Ch a lành hi u theo hai nghĩa: kh i b nh ph n xác, đ c h i nh p c ng đ ng.

Nh đó n Phúc âm Lc 17,11-19 này chúng ta khám phá ra Thiên Chúa và Chúa Giê-su, Thiên Chúa làm ng i, là Đ ng ban n cho h t m i ng i: cho ng i trong cũng nh k ngoài (t c cho ng i giáo cũng nh k l ng), cho ng i bi t n cũng nh ng i quên n, cho ng i lành cũng nh k d, cho k trung tín cũng nh k b t trung....

3.2 S đ p c a L i Chúa

S đ p c a L i Chúa hôm nay g m hai khía c nh, m t phía Thiên Chúa, m t phía chúng ta:

* Phía Thiên Chúa: Thiên Chúa và Chúa Giê-su, Thiên Chúa làm ng i, là Đ ng ban n cho h t m i ng i: cho ng i trong cũng nh k ngoài, (t c cho ng i giáo cũng nh k l ng), cho ng i bi t n cũng nh ng i quên n, cho ng i lành cũng nh k d, cho k trung tín cũng nh k b t trung....

* Phía chúng ta: Thiên Chúa làm n không ph i đ đ c đ n n. Nh ng ng i ch u n ph i bi t th hi n lòng bi t n. Cách t t nh t và đ y đ nh t đ th hi n lòng bi t n là nhìn nh n Thiên Chúa là Chúa duy nh t (nh t ng Na-a-man), Chúa Giê-su la Chúa (nh ng i phong Sa-ma-ri) và đ n thân loan báo Tin M ng C u Đ c a Thiên Chúa (nh Thánh Phao-lô).

IV. SỢ NG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỰ ĐI P CẢ A NGƯỜI

4.1 Sợ ng với Thiên Chúa là Đấng đã ban muôn vàn ơn cho nhân loại, trong đó có mọi người chúng ta. Ơn lớn lao nhất là ơn cứu đời.

4.2 Thực thi sự đi p Lị Chúa

Suy nghĩ một chút, tôi thấy đợ thực thi sự đi p cả a Lị Chúa hôm nay, tôi phải làm 2 việc sau đây:

Nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa duy nhất, Chúa Giê-su là Chúa, cả a toàn thể nhân loại và cả a riêng tôi; là Đấng ban ơn cho hết mọi người; là Đấng đã ban cho tôi tất cả (sự hiên hũu, xác, hồn. sức khỏe, khả năng, cả a cả i, thời gian, cả hũi, hoàn cảnh sống và phc vũ).

Thế hiên lòng biết ơn đợ với Thiên Chúa bằng tâm tình biết ơn và lị ca tạ ơn; bằng công hiên cho công cuộc loan báo Tin Mừng và phc vũ tha nhân theo phđ đợng châm là chính lị cả a Chúa Giê-su "Đợc nhợng không, hãy cho đi nhợng không!"

V. CỬU NGUYỄN CHO THỰC GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Tợ đợng Na-a-man bước vào, đợng trợ đợng mợng ông Ê-li-sa và nói: «Nay tôi biết rợng: trên khắp mợng đợng, không đợng có Thiên Chúa, ngoợng i trợ đợng Ít-ra-en.» Cùng với Đợc Mợng Mạn Côi, chúng ta cùng dâng lị cả u xin Chúa cho các đợng, các nợng cợng nhợng ra Thiên Chúa là Đợng Tợng Đợng và Cửu Đợng mà tôn thờ mợng mình Ngợng i mà thôi.

Xợng đợng: Chúng ta cùng cửu xin Chúa! Đợng: Xin Chúa nhợng lị chúng con!

5.2 «Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Ngươi, ta sẽ cùng sống với Ngươi. Nếu ta kiên tâm chịu đau khổ, ta sẽ cùng hiển trị với Ngươi.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi người thành phần Dân Chúa sống gắn bó mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa của nhân loại.

Xin: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.3 «Không phải vì mọi người đều được sách sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đồng giáo xứ chúng ta, để mọi người giáo dân lớn bé già trẻ biết thờ kính lòng biết ơn đối với Thiên Chúa là Đấng ban ơn lành.

Xin: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

5.4 «Nếu ta chối bỏ Ngươi, Ngươi cũng sẽ chối bỏ ta.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho những người đã lãnh nhận Bí Tích Phép Rửa mà nay sao lãng với đời sống Đạo, để họ ý thức và sống thiết tha và nguy hiểm đang được dành cho họ.

Xin: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Sài Gòn ngày 06 tháng 10 năm 2019
Giêrônimô Nguyễn Văn Nô.
