

Th Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Bài Đọc I: Cv 7, 51-59

"Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, Têphanô nói với dân chúng, các kẻ lão và luật sĩ rằng: "Hỡi những tên cứng cỏi, lòng và tai cứng cỏi kia, các ngươi luôn luôn chống lại Thánh Thần; cha ông các ngươi làm sao, các ngươi cũng vậy. Có tiên tri nào mà cha ông các ngươi lại không bắt bớ? Họ đã giết chết những người tiên báo về việc Đấng Công chính sẽ đến, Đấng mà ngày nay các ngươi đã nộp và giết chết; các ngươi đã lãnh nhận luật do thiên thần truyền cho, nhưng đã không tuân giữ".

Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghĩ rằng phải đi ông. Nhưng Têphanô đứng y Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Đấng Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: "Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa". Họ liền kêu gọi họ ném đá ông, và họ nhốt tay xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông. Và các nhân chứng đã đắp áo của họ dẫm chân mặt người thanh niên tên là Saolô. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc ông chịu nguy nên rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con". Thấy vậy ông quỳ xuống, liền kêu lên rằng: "Lạy Chúa, xin đừng trách tội họ về tội lỗi này". Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa. Còn Saolô thì đã tán thành việc giết ông (Têphanô).

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 30, 3cd-4. 6ab và 7b và 8a. 17 và 21ab

Đáp: Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa (c. 6a).

Hoạt động: Alleluia.

Xin nguyện: 1) Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, thành chiên luồn kiên cố để con, bởi Chúa là Thiên Chúa đá, là chiên luồn của con; vì uy danh Ngài, Ngài sẽ điều dắt và hướng dẫn con. - Đáp.

2) Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Còn phần con, con tin cậy Chúa, con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức tin của Chúa. - Đáp.

3) Xin cho tôi tin Chúa để có thể yên lòng nhan dẫu hiểm nguy, xin cứu sống con theo lời nguyện tin của Chúa. Chúa che chở hộ dùm bóng long nhan Ngài, cho khỏi ngã vì ta âm mưu làm hại. - Đáp.

Alleluia: Ga 16, 7 và 13

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy sẽ sai Thiên Chân Lý đến cùng các con; Ngài sẽ dạy các con biết tất cả sự thật". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 30-35

"Không phải vì Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh mới để sống đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm được điều gì để chúng tôi sống mà tin Ngài?"

Ngài làm được vì c gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chép rằng: "Ngươi đã ban cho họ ăn bánh bùi trĩ". Chúa Giêsu đáp: "Thật Ta biết thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bùi trĩ, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bùi trĩ đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trĩ xuống, và ban sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sống. Ai đến với Ta sẽ không đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm

Chúng tôi "Thầy là sống" của ngày Thứ Ba trong Tuần III Phục Sinh với khóa như "Sống - Tái Sinh Thế N Linh" được đề cập trong bài Phúc Âm liên quan đến lời Chúa Giêsu nói về chính bản thân mình là Ngươi sẽ trở thành bánh sống cho thành phần tái sinh thế n linh được mở sống viên mãn, không còn đói khát thiệt tha bất cứ sự gì phạm tội trên trần gian này nữa:

"Thật Ta biết thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bùi trĩ, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bùi trĩ đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trĩ xuống, và ban sống cho thế gian'. Họ liền thưa với Ngài rằng: 'Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi'. Chúa Giêsu nói: 'Chính Ta là bánh ban sống. Ai đến với Ta sẽ không đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ'".

Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy câu Chúa Giêsu khẳng định như "Chính Ta là bánh ban sống. Ai đến với Ta sẽ không đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ", liên quan đến chính bản thân của Ngươi là một khi thế n linh và đến với dân Do Thái liên quan đến đức tin tuân phục.

Trước hết, liên quan đến Ngươi là "bánh ban sống", một từ "bánh ban sống" chúng ta thấy rằng nó là "vật từ trĩ" chứ không phải từ một nơi nào khác, mà còn phải có khả năng "ban sống" nữa, bằng không cho dù có "trĩ" nhưng vẫn không phải là chính "bánh ban sống", nhưng chỉ giống như manna nuôi dân Do Thái tạm thời trong thế gian họ băng qua sa mạc thì vẫn để họ đói và chết, nên khi ăn thì họ cũng rồi từ trĩ xuống trĩ này vào trĩ phần dân Do Thái vẫn chết.

Chúa Giêsu quỳ xuống và nói "là bánh ban sống", như hôm qua đã chia sẻ, Ngài chính bản thân Ngài là tất cả mọi sự sống và sự sống linh của Thiên Chúa, Ngài "đã ban cho các ngươi bánh từ trời" Ngài nói và vì vậy làm của Con Ngài, như là Ngài cũng sống và sống giá của Ngài. Chúa Giêsu "là bánh ban sống" Ngài nói: "Tôi Thày nói với các con đây là sự sống và là sống" (Gioan 6:63), và Ngài vì vậy nói: "Tôi sống vì sự sống mình cho những con chiên này" (Gioan 10:15).

Thật đáng ngạc nhiên, "Bánh ban sống" là Chúa Kitô đây và không thể ban sống cho người Do Thái đến với Ngài bởi vì Ngài nói: "Ai đến với Ta sẽ không đói", bởi vì họ đến với Ngài chỉ vì "của ăn hay họ khát" như Ngài đã hóa bánh ra nuôi họ mà thôi, mà "đều là" thì đúng là đúng mà họ vẫn chưa chấp nhận, cần một điều khác theo ý của họ.

Bởi thế, cho dù có đến với Ngài, có tìm Ngài, có biết đến Ngài, nhưng họ vẫn khát, vì họ chưa tin vào Ngài, chưa chịu "làm công việc của Thiên Chúa" như Ngài khuyên họ trong bài Phúc Âm hôm qua. Do đó Ngài mời tiếp tục "làm việc của Thiên Chúa" đó là từ mình ra cho họ như "bánh sống" để họ tiếp nhận biết Ngài, tin vào Ngài như chúng ta sống thật trong bài phúc âm ngày mai.

Bài Đọc I (Tông Vụ 7:51-59):

Đến hình của thành phố được tái sinh sự sống này là một Phó Tế Staphanô trong bài đọc 1 hôm nay, và đó là tiên khởi của Kitô giáo, một tổ tiên của Thánh Thần, tràn đầy sự sống viên mãn của Chúa Kitô, đến ngài đã sống chính Chúa Kitô nên một có thể ra một thái độ sống như Chúa Kitô trên thế gian và vì thế thành phố ra tay sát hại mình:

"Têphanô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: 'Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa'. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc ông chịu nguy, nói rằng: 'Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con'. Thấy vậy ông quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: 'Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này'. Nói xong câu đó, ông đã an nghỉ trong Chúa'".

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hôm nay là đọc lại bài chia sẻ trên

PS.III-3.mp3
