

CHÚNG TA ĐƯỢC TÔI O DẪNG ĐÓ LÀM GÌ?

Trần Mạnh Duy

Bên thân mình,

Hôm rồi bên trích dẫn một câu: "Chúng con được tôi o dẫn ra là để phụng sự Chúa, tôn vinh Chúa và phục vụ Chúa", rồi bên phân vân tôi hỏi: "Nếu vậy thì mình mất đi do quá. Hóa ra mục đích tôi o dẫn cũng là để cho mình cái thân phận bên tôi, thân phận mất đi nô lệ để phục vụ cho Đấng nào đó đã tôi o dẫn nên mình."

Theo tôi, có thể bên đã được hay học thuộc lòng điếu này qua sách giáo lý trước đây nói về mục đích tôi o dẫn con người. Nhưng phải hiểu là 300 năm trước khi các nhà truyền giáo Tây Ban Nha, Pháp và Ý đến Việt Nam, họ đâu biết tiếng Việt (mà tiếng Việt lúc đó cũng chưa có) nên gặp những khó khăn về ngôn ngữ. Lại nữa, theo truyền thống và văn hóa xã hội phong kiến lúc bấy giờ "Quân xấp thân tử, thân bất tử bất trung. Phàm xấp trung, tử bất trung bất hiếu" thì việc con người được tôi o ra để phụng sự, tôn vinh, và phục vụ một Đấng toàn năng, hàng hũ, quy phục vô song, luôn luôn yêu thương con người đó chính là một giáo lý "cách mạng", mất đi tiếng "mới" trong xã hội phong kiến thì bên ý gì sao? Vì ai mà bên Chúa cần tôi o đi t! Ai được cao vinh quy phục năng như Thiên Chúa. Ai thương yêu, che chở và phù hộ con người như Ngài. Do đó mà tôi đi đến một mục đích tôi o dẫn bên ngôn ngữ bình dân, bên quan niệm bình dân của xã hội để tôi o dẫn, tôi cho là không xúc phạm hoặc gì đó bên tôi do cần con người.

Ngày nay, giáo lý này phải được trình bày như thế này: "Thiên Chúa dẫn nên ta vì sự thánh thiện của Ngài, và để chia sẻ với chúng ta hạnh phúc viên mãn của Ngài trên thiên đàng" (God made us to show forth His goodness and to share with us His everlasting happiness in heaven).

*

Và qua đó, việc để phải được nhìn dưới 3 khía cạnh: Thiên Chúa tôi o dẫn con người. Thiên Chúa tôi o dẫn con người vì sự thánh thiện của Ngài. Và tôi o dẫn nên con người để con người chia sẻ hạnh phúc viên mãn của Ngài.

-Chúa tỏ o dng con ngi: Vi c này thánh Augustine (354-430) đã có câu tr i r t rõ ràng: "Thiên Chúa không c n h i ý ki n ai". B i nguyên m t vi c đ a ta t h vô ra hi n h u đã là m t ân hu c a Ngài. Theo tri t h c thì có bao gi cũng h n không có. Có 1\$ ch c ch n h n không có đ ng nào. Không nh ng ch t o d ng, mà theo thánh Thomas Aquinas (1225-1274), "n u có giây phút nào Thiên Chúa quên không nh đ n ta, thì l p t c giây phút đó ta tr v h vô ngay".

-T o d ng con ngi vì s thánh thi n c a Ngài: V n theo giáo lý v a trích d n, thì Thiên Chúa c n làm th đ t ra vinh quang và s thánh thi n c a Ngài. Ngài không ch t o d ng nên con ngi mà còn t o d ng c tr i đ t, vũ tr , trăng sao, muôn loài, muôn v t... T t c vì uy danh Ngài. Còn riêng con ngi, Ngài t o d ng nên vì tình th ng c a Ngài. "Thiên Chúa là tình yêu" (1 Gioan 4:8), m t tình yêu viên mãn và chia s .

- Chia s h nh phúc viên mãn: Hai hành đ ng trên, Thiên Chúa làm vì tình yêu và vì s thánh thi n tuy t đ i c a Ngài. Nh ng đ n ph n chia s h nh phúc v i Ngài, Ngài mong mu n có s c ng tác c a m i chúng ta.

Cũng Thánh Augustine, m c dù Thiên Chúa không c n h i ý ki n ta khi Ngài t o d ng nên ta, "nh ng đ c u đ ta, Ngài c n có s c ng tác c a ta". Nói m t cách d hi u là đ lên Thiên Đàng, đ h ng h nh phúc đ i đ i v i Ngài, chúng ta cũng c n ph i có m t cái gì đó g i là thi n chí, là c g ng. Trong cái nhìn này, Ngài cũng ch ng t r ng Ngài luôn luôn tôn tr ng t do, và công b ng trong s đóng góp c a chúng ta. Ai c g ng nhi u, th ng nhi u. Ai c g ng ít, th ng ít. Ai không c g ng, s không có th ng.

Vì h nh phúc n c Tr i, Thiên Đàng là m t ph n th ng ch không ph i c a cho không. Thiên Chúa tỏ o d ng con ngi, c u đ con ngi. Ngu n n s ng bao la y có s n nh khí tr i, nh n c bi n, n c sông bao la. Nh ng n u có ai đó "chán" không mu n th , ho c "l i" không mu n u ng thì ng i đó đành ph i ch t. Chúa là Đ ng Công B ng, Công Minh tuy t đ i nên Ngài s không bao gi x b t công v i b t c ai v b t c đ i u gì. Ngài không tóm c Satan, b n qu th n, và nh ng k gian ác r i b chúng xu ng h a ng c. Cũng v y, Ngài không bao gi c ng b c m t ai lên Thiên Đàng v i Ngài. T t c đ u là "t do" ch n l a. T do lên hay t do xu ng. Vì t do mà Ngài đã ban cho chúng ta, nên Ngài luôn luôn tôn tr ng m i quy t đ nh c a chúng ta.

Nh v y vi c "ph ng s Chúa, tôn vinh Chúa và ph c v Chúa" có làm chúng ta m t t do

không? Thiên Chúa có đy đy vinh quang t muon thu, t t c nh ng vi c chúng ta làm và m i thánh nhân, hi n nhân, nh ng ng i thi n tâm, thi n chí làm đ u không thêm b t gì cho vinh quang và h nh phúc c a Ngài. Nh ng nh ng t o v t nh chúng ta t i sao l i không ca t ng, và tôn vinh m t Th ng Đ nh Ngài - là Thiên Chúa và cũng là cha chúng ta: "L y Cha chúng con trên tr i" (Kinh L y Cha).

V y cái mà ta g i là ph c v Thiên Chúa th t ra là nh ng hành đ ng bác ái, nh ng c ch yêu th ng mà ta c n ph i làm đ i v i c n thân, v i anh ch em c a chúng ta là nh ng ng i mang hình nh Ngài, là nh ng ng i cũng nh chúng ta đ c t o đ ng đ chia s h nh phúc tr ng sinh v i Ngài. Trong ngày chung th m, quan án chí công (Chúa Giêsu) nói v i nh ng ng i lành: "Khi các con làm nh ng vi c y cho m t ng i nh nh t trong anh em ta đây, là các con đã làm cho chính ta." (Mat 25:40)

Đã là nh ng hành đ ng do tình yêu, do tình th ng m n thì không th g i là nh ng hành đ ng c ng b c, m t t do. N u v hay ch ng chúng ta mà nghe chúng ta nói: "Tôi làm vi c này là do ông, do bà mu n, do ông hay bà đòi h i, tôi không thích, tôi c m th y b ép bu c, b c ng b c..." Ho c có ng i con nào nói v i cha m mình: "Ông bà làm phi n tôi quá. Ông bà không bi t tôi r t b n r n không? T i sao l i đòi h i tôi vi c này, vi c khác?" ch c ch n nh ng ng i này s không vui.

Tóm l i, n đ c sinh ra làm ng i. n đ c làm con Chúa. Và n đ c "ph c v" Chúa là nh ng n mà chúng ta ph i c m t h ng ân m i ngày trong đ i s ng. Th h i n u Chúa không th ng, không yêu, không nghĩ đ n ta thì tr c đây 100 năm, 200 năm, ho c t r t xa x a chúng ta đ đâu? V y ch còn lằng lằng ni m c m m n đ m i ngày hát dâng lên Ngài l i ca tri ân:

"Đ n muon đ i con c m t n Chúa.

Đ n muon đ i con ng i khen danh Chúa.

Muon muon đ i con ca vang tình th ng Chúa.

Và mãi mãi con nhớ công ơn Ngài".

TLVĐ CHUYÊN
