

Anh Le chuyên

Sẽ a Lài Con Đãng Lòng Người

Nhà thờ Đãng Hoàng mãt làn trở và con đãng cũ , con đãng đãy kho nữm thời niên thời u. Con đãng đo y, lài đãi cũ đo y và n còn đó, những giờ những yêu thời đo a ngày xãa đã hàt rủi. Và ông đã trởi lòng mình qua những và n thờ nhữ sau:

Lài đãi nhữ đã phải đãy màu tím

Con đãng quen màu kho nữm mãt thời

Xãa lài mòn ta đãng ngữm chiu u rủi

Chờtia nững cuội cùng rủi mãt đãt

Nhữ và con đãng cũ cũng là nhữ và những người mà ta đã gặp hay đã thng song hành vài ta trên con đãng đó đãn trởng hay đãn nững rủy, công trởng. . .

Con đãng cũ lài đãi còn in đó

Mãt thuở nào đãng làng gió thời người yêu

Những hôm nay :

Con đừng ngớ ngẩn đó giờ trở thành xa lạ

Ôi nhé! Mọi người này đây kể niềm

Con đừng ngớ ngẩn vì nết nhẽ người con đừng ngớ ngẩn không còn lòng gió thổi người yêu của sự quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ nhau mà tất cả đều xa lạ, tất bật, vội vã như những robot vô hồn đi qua cuộc đời nhau.

Rời như bèo trôi trong vô hồn khi cơn bão

Có như thổi người ngày này cũng xa rời

Cho tím buồn cùng với nỗi đau đời...

Mục đích của con đừng ngớ ngẩn là để gặp nhau hồn, để gặp gỡ và sống chia sẻ với nhau. Những người con đừng ngớ ngẩn hôm nay đau khổ vì kinh tế, vì đời sống nên đừng ngớ ngẩn mà to và mạnh mẽ nhưng mà con người ít có thể gặp nhau. Dù có song hành cùng nhau nhưng vẫn còn đó nỗi lòng giữa cuộc đời

Hôm nay thánh Gioan báo tin của con đừng ngớ ngẩn cho Chúa đời. Con đừng ngớ ngẩn nào chúng ta cần phải sống hôm nay? Có lẽ đó là con đừng ngớ ngẩn yêu thương, con đừng ngớ ngẩn của tình làng nghĩa xóm, con đừng ngớ ngẩn gặp gỡ và chia sẻ với nhau trong niềm vui buồn. Gioan nhắc lại lời ngôn sứ Isaia: "Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đừng ngớ ngẩn lối lồi lõm, phải san cho phẳng (Lc 3,5). Gioan muốn nói rằng con đừng ngớ ngẩn của lòng người đời có thể đời với nhau.

Nếu lòng người đời còn đầy hố sâu của tham lam ích kỷ thì hãy lấp đầy yêu thương chia sẻ cho nhau.

Nếu lòng người đời còn những lối nghĩ quanh co, ích kỷ phải uốn cho thẳng để sống chân thành ngay chính với nhau.

Nếu lòng người còn đầy tính tự kiêu, tự mãn phải san bằng cái tôi của mình để sống hòa hợp, hòa nhã với tha nhân.

Nếu cuộc sống còn nhiều những góc khuất của phe nhóm, của bất công thì hãy bắt đi những lợi ích nhóm để sống hiệp nhất và tôn trọng lẫn nhau.

Người ta nói: con đường là do người mòn đi nhiều sẽ thành. Người kỳ-tô hữu hãy can đảm mở lối cho mình đi. Hãy mở mắt con đường tình yêu, lòng cảm thông, quan tâm với tha nhân. Hãy mở con đường chân thiện mà bằng chính đời sống của mình. Qua đó Chúa sẽ đến với tha nhân qua lối mòn yêu thương mà các tín hữu đã tạo ra nên trong cuộc sống hôm nay. Hãy làm chứng cho nhân loại thấy một chân dung đầy yêu thương của Chúa. Hãy mang Chúa đến một cách cụ thể cho những mảnh đời bất hạnh quanh ta. Họ có thể là người nghèo, là người già nua, là người bệnh tật... Họ có thể là những người đang cô đơn vì lý do, hay bị giầy vò lòng tâm khi đang sống rời rạc và chia lìa... Họ có thể là những đứa trẻ đang bị lạm dụng khi phải bán vé số, đánh giày, nhặt ve chai...

Thế nên, mùa vui mừng mới gặp chúng ta hãy mang Chúa đến để thăm viếng nâng đỡ những người khổ đau. Nếu Gioan là ngôn sứ cho Chúa đến trên đời, thì chúng ta sẽ là sứ giả cho Chúa đến trong ngày trong cuộc sống của anh em.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sám hối để chỗi dậy từ lối mòn ích kỷ và tự lợi của mình để qua đó chúng ta mới xứng đáng là sứ giả đến đời sống cho Chúa Cứu Thế đến với anh em.
Amen

Lm.Jos T. Duy Tuyến
