

XÁC DỮ BỀ NH NHÂN

LỜI CHÚA : Gc 5,14-15.

"Ai trong anh em đau yếu ? Ngồi yên hãy mời các kẻ lành của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người yếu, sau khi xác dử nhân Chúa" (Gc 5,14)

BÀI HỌC :

Bí tích Xác Dử Bề Nh Nhân là ơn nâng đỡ bề nh nhân và người già yếu và phàn nàn cũng như phàn xác. Bằng việc đặt tay, xác dử thánh và lời cầu nguyện của linh mục, Hội Thánh phó thác các bề nh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và vinh hiển để Người an ủi và cầu đỡ họ.

1* Vì sao phải xác dử bề nh nhân ?

Bề nh tật và đau khổ có thể làm cho con người xao xuyến, bị quan, đôi khi đưa tới tuyệt vọng và nỗi lo lắng cho người Thiên Chúa. Chúa Kitô, Lời ng Y, tận tâm chữa lành con người và chữa họ khỏi xác (chữa bề nh và tha tội) biết cách liên kết chúng ta với cuộc khổ nạn của Người.

2* Nhiệm vụ của ban và đức nh bí tích Xác Dử Bề Nh Nhân?

Chỉ có linh mục (hay giám mục) mới có quyền ban bí tích Xác Dử Bề Nh Nhân.

Xác dử bề nh nhân không phải chỉ là bí tích dành cho người già yếu hoặc bệnh tật, nên, thời gian thích hợp để lãnh nhận khi người tín hữu bắt đầu đau ốm hay nguy tử vì bệnh tật hay già yếu. Trong cùng một cơn bệnh, có thể lãnh nhận bí tích này nhiều lần, cần mời linh mục ngay. Trước khi chữa trị, hoặc người bệnh tu dưỡng, suy yếu cũng nên lãnh nhận bí tích Xác Dử Bề Nh Nhân.

3* Nghi thức xác dử bề nh nhân gồm những gì ?

Như các bí tích khác, bí tích Xác Dử Bề Nh Nhân cũng là một cử hành phụng vụ có tính cộng đoàn, dù được cử hành riêng lẻ. Nếu hoàn thành cho phép nên cử hành bí tích Giám Mục và trước khi ban bí tích Xác Dử (có thể ban trên Toàn Xá), và tiếp sau đó là trao Thánh Thể như cách ăn dàng đưa bệnh nhân vào cuộc sống vĩnh cửu.

Nghi thức chính yếu là linh mục đặt tay trên bạn nhân và đặt lá ngón xin Thiên Chúa nhắc nhở bạn nhân của Thánh Thần sống trong bạn nhân, và nói Chúa muôn thì chắc chắn được chữa lành. Kết thúc, linh mục lấy Dữ bạn nhân (OI) xác trán và đặt: "Nhớ việc xác Dữ Thánh này, và nhớ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con. AMEN. (sau đó xác hai tay:) Đấng Ngồi ở ngoài trời, cứu chữa con và thần thánh làm cho con thuyên giảm. AMEN".

4* Bí tích Xác Dữ bạn nhân ban cho bạn nhân gì ?

- Ân sống trợ giúp được biết của Chúa Thánh Thần để thêm tin tưởng, bình an và phó thác trong tay Chúa.

- Kết hiệp với Đấng Kitô cứu khổ nhân cứu sinh cứu chữa.

- Ân sống mang tính Hội Thánh vì trong sống hiệp thông của Hội Thánh cứu nguy bạn nhân.

- Chú nguyện bạn cho cuộc ra đi của bạn, giúp bạn an tâm trong cuộc chiến đấu của bạn cùng trỗi dậy khi về Nhà Cha.

Cũng nhớ Thánh Tội, Thêm Sức và Thánh Thể hiệp thành "ba bí tích khai tâm Kitô giáo", thì Giúi Tội, Xác Dữ bạn nhân và Thánh Thể hiệp thành "các bí tích chuộc bạn về Quê trời" hay là "các bí tích hoàn tất cuộc hành trình".

CỦ NGUYỄN :

Lạy Chúa Giêsu, trên giời bạn nhân, ai cũng lo âu sợ hãi. Xin cho các bạn nhân biết tin tưởng, phó thác, và cùng đau khổ với Chúa để cùng sống lại với Chúa trong vinh phúc đời đời.

TÓM LƯỢC :

1* Bí tích Xác Dữ bạn nhân là gì ?

- Bí tích Xác Dữ bạn nhân là việc Hội Thánh cứu nguy bạn nhân nâng đỡ bạn nhân hay người già yếu về phần hồn cũng như phần xác.

2* Bí tích Xác Dữ bạn nhân ban cho ta những gì ?

- Bí tích Xác Dữ bạn nhân ban cho ta những gì này: một là thêm niềm tin tưởng phó thác cho Chúa; hai là kết hiệp với cuộc khổ nhân của Chúa để sinh cứu chữa; ba là của Hội Thánh cùng hiệp thông cứu nguy bạn nhân; bốn là chú nguyện bạn cho cuộc ra đi của bạn cùng được tốt đẹp.

3* Nghi thức Xác Dữ bạn nhân gồm những gì ?

- Nghi thức chính yếu của bí tích Xác Dữ bạn nhân là việc linh mục đặt tay, của xin ơn Chúa Thánh Thần, rồi xác dữ bạn nhân.

QUYẾT TÂM :

Trăm năm một cõi đi về. Tôi quyết phấn đấu sống như thế nào để được ra đi trong bình an lành

thái, nêu như Chúa đến gọi tôi bất cứ lúc nào.
Mục Lục Giáo Lý Dòng Tòng
Simon Hoa Association of Dalat Diocese

Simon Hoa Association of Dalat Diocese

BÍ TÍCH XỨC DỖ BỔ NH NHÂN
(x. SGLC từ 1499 đến 1532)

"Bổnng Phép Xức Dỗ Thánh và Lời cầu nguyện của các Linh mục, toàn thể Hội Thánh phó thác bổn nhân cho Đức Kitô đau khổ và hiến dâng, để Ngài an ủi và cứu rỗi họ. Hơn nữa, Hội Thánh còn thúc giục họ săn sóc kẻ tội lỗi và Đức Kitô chịu đau khổ và chịu chết để mở lối cho dân Thiên Chúa". (HT 11)

I. Ý nghĩa và hiệu quả của Bí tích Xức Dỗ bổn nhân.

1. Ý nghĩa Bí tích Xức Dỗ bổn nhân:

Bổnnh tật và đau khổ luôn là nỗi đau khổ của con người. Khi bổnnh tật, con người càng cảm nghiệm được giá trị của mình và bất lực của mình. Có khi bổnnh tật đem lại cho con người một sự sống, nhưng bổnnh tật cũng có thể đem lại cho con người một sự sống Thiên Chúa. Dân Thiên Chúa trong thời Cựu Ước than van với bổnnh tật của mình trước nhan Thiên Chúa, cầu xin Ngài chữa lành, vì tin tưởng Ngài là Chúa của sự sống và sự chết: "Lạy Giavê, xin đừng tha tội vì tôi thân tàn sức kiệt, xin chữa tôi. Lạy Giavê, vì xức dầu tôi rồi" (Tv 6,3). Con người thời Cựu Ước còn quan niệm: tật là căn nguyên của bổnnh tật và sự chết, nên họ tha nguyện hỏi và cầu xin Thiên Chúa chữa lành, như trường hợp vua Ê-giê-ki-a. Ông nói: "Ôi, lạy Giavê, xin nhớ là tôi đi trước nhan Ngài cách trung tín, mắt lòng thành, đi đâu đi đâu Ngài tôi đã làm" (Is 38,3, và Thiên Chúa đã chữa lành ông: "Ta đã nghe lời nguyện cầu của ông. Ta thấy nơi chết của ông. Ngày Ta sẽ thêm cho đời ông thêm năm năm nữa" (Is 38,5).

Tình thương của Thiên Chúa với bổn nhân càng rõ nét nơi Chúa Kitô. Ngài chữa lành mọi loại bổnnh tật: "Tình thương Ngài đến khắp xứ Syri. Ngài đi ta đem đến cho Ngài những người đau ốm mọi cách tật bệnh: những người bị què ám, kinh phong, bất tỉnh, và Ngài đã chữa lành họ" (Mt 4, 24). Chúng ta biết Ngài chữa lành bổnnh tật, Ngài còn có quyền tha tội lỗi (x. Mc 2, 5-12). Vì Ngài đến để chữa lành con người toàn diện hồn và xác. Sự cảm tạ Ngài với bổnnh nhân tật mà Ngài đã đem ơn hóa tội lỗi: "Ta đau yếu và các người đã đến thăm ta" (Mt 25,36); và "Ngài đã nhận lấy những tật của chúng ta, và đã gánh lấy những đau khổ của chúng ta" (Is 53, 4). Nhưng không phải lúc nào Ngài cũng chữa lành bổnnh tật, vì sự chữa lành bổnnh tật chỉ là những đau khổ loan báo sự chữa lành triết để: đó là chiến thắng tội lỗi và cái chết, như sự phục sinh của Ngài. Vì thế chúng ta đã biết, bổnnh tật chỉ là một hình thức của tội lỗi, nhưng Chúa Kitô "đã xóa tội trần gian" (Ga 1,29). Vì thế, đau khổ bổnnh tật có thể làm cho con người trở nên đáng

hình đấng đấng vĩ đại Chúa Kitô.

Vì tình thương xót các bần nhân, Chúa Kitô mời gọi các môn đệ của Ngài chia sẻ tha tác và cảm thông và chia sẻ lãnh của Ngài. Vì thế: "Các ông ra đi giảng dạy mọi nơi, ta sẽ ở với các ông xua trừ mọi ma quỷ, các ông sẽ được cho mọi bần nhân và chia sẻ lãnh" (Mc 6, 12-13). Sau khi phục sinh, Chúa Kitô vẫn tiếp tục: "Nhân danh Thầy, hãy đặt tay trên các bần nhân, và mọi người ở đây được chữa lành" (Mc 16, 17-18). Qua lời xác quyết của Marcô (Mc 6, 12-13): "Hãy ra đi rao giảng cho mọi người ta hãy đi, và xua trừ mọi ma quỷ, cùng đã được mà chữa lành mọi người khổ đau". Và lời của Giacôbê 5,14: "Ai trong anh em yếu liệt, hãy mời các vị niên trưởng của Hội Thánh, để họ cầu nguyện cho người đó. Sau khi đã được cho người đó nhân danh Chúa, họ cầu nguyện của đức tin sẽ cầu chữa mọi người đau ốm, và Chúa sẽ chữa người đó khỏi...". Nên Hội Thánh tin tưởng và tuyên xưng Xức Dũu Bần nhân là một trong bảy Bí tích Đức Giêsu đã thiết lập, mà Hội Thánh luôn thực hành để thêm sức mạnh cho các bần nhân.

2. Hi vọng của Bí tích Xức Dũu Bần nhân:

Ấn tượng đức biết của Bí tích Xức Dũu Bần nhân mang lại những hi vọng sau đây:

Kết hợp bần nhân với cuộc sống của Chúa Kitô, để sinh ích cho chính bần nhân và cho Giáo Hội.

Niềm an ủi, sự bình an và lòng can đảm, để chịu đựng những đau khổ của bần nhân từ thời hoạn của tuổi già với tinh thần Kitô giáo.

Tha thứ tội lỗi, nếu bần nhân chữa lành những cơn đau khổ Bí tích Hòa giải.

Phúc hỷ sự sống, nếu người này phù hợp với ơn cứu chữa cho linh hồn bần nhân.

Chuyển biến cho cuộc sống qua sang đời sống vĩnh cửu (GLCG).

II. Thành nhân và Thành tác viên.

1. Thành nhân của Bí tích Xức Dũu Bần nhân:

Xức dũu bần nhân không chỉ là bí tích cho những người sắp chết, nhưng còn dành cho những ai có nguy cơ tụt vong do bần nhân từ thời hoạn vì tuổi già. Khi bần nhân đã được xức dũu, rồi khỏe lại, sau đó bần nhân sống, họ có thể lãnh Bí tích Xức Dũu Bần nhân lần nữa. Các trợ giúp khi chữa cuộc sống người phụng dưỡng, bần nhân cũng nên nhận phép Xức Dũu.

2. Thành tác viên Bí tích Xức Dũu Bần nhân:

Chỉ có các vị tu sĩ, nghĩa là Giám mục hay Linh mục mới có quyền ban Bí tích Xức Dũu Bần nhân. Dù có hành thiện gia, hay bần nhân vì nạn, Bí tích Xức Dũu Bần nhân luôn là một cách hành phụng dưỡng và có tính cách cầu nguyện đoàn. Những người tu chính của Bí tích này là: "**Các Linh mục của Hội Thánh**" (GL 5,14) đặt tay, cầu nguyện cho bần nhân trong niềm tin của Hội Thánh" (x GL 5,15) , rồi linh

mục sẽ được dũu đã thánh hiến cho bần nhân.

III. Của Ăn Đàng.

Cùng với việc xức dầu, Hội Thánh trao cho bổnh nhân Mình Thánh Chúa như cĩa ăn đàng. Thông hiệp với Mình Máu Chúa Kitô trong giây phút đó có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, vì Mình Máu Chúa là sự sống và sự cứu rỗi. Vì Mình Máu Chúa là sự sống và sự cứu rỗi cho sinh, đũa bổnh nhân tội lỗi chết đũa sống. Nếu ba Bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể hiệp lại thành "các bí tích đũa vào Kitô giáo" thì Bí tích Xức Dầu Bổnh nhân, Bí tích Hòa giải và ban Cĩa Ăn Đàng hiệp lại thành "các bí tích chuỗn bũa vũa Quê Trũa".

IV. Thái đũa ngũa i Kitô hũa u trũa c bổnh tũa t và đau khũa.

1. Nếu bũa t đũa n trong lòng mũa n, bổnh tũa t có thể làm cho ta nên giũa ng Chúa Kitô. Khi thánh Phaolô than phiũa n vũa bổnh tũa t cũa a ngài, Chúa đã nói:

"Sự cứu rỗi của Thầy đũa c bũa u lũa trũa n vũa n trong sự yũa u đũa i cũa a con" (2CR 12,9).

Chúng ta cũa giũa ng chũa ng trũa mũa i bổnh tũa t, nhũa ng khi phũa i đũa n, hãy cũa giũa ng đũa n bũa ng lòng mũa n nhũa thánh Phaolô đũa n tũa :

"Tôi vui mũa ng và tũa hào vì nhũa ng yũa u đũa i cũa a tôi, đũa sự cứu rỗi của Chúa Kitô mãi trong xác tôi" (2Cr 12,9).

2. Bổnh tũa t có thể là sự cứu rỗi Chúa ban, nhũa đó ta trũa i rũa ng tình thũa ng cho ngũa i khác và giúp hũa đũa t đũa n Quê Trũa i. Vì thế thánh Phaolô nói:

"Tôi vui mũa ng đũa c chũa u đau khũa vì anh em. Nhũa ng gian nan thũa thánh Chúa Kitô còn phũa i chũa u, tôi xin mang lũa y vũa thân cho đũa mũa c, vì lũa ích cho Thân Thể Ngũa i là Hội Thánh" (C1 1,24).
