

Chi Tran CHUYỂN

BỘ Y LÁ THỜ TÌNH CỦA CHÚA GIÊSU VIỆT TỜ TRÊN THÁNH GIÁ
Lá thờ tình yêu thờ năm

Lời Chúa: "Ta khát!" Gioan 19:28

Con yêu dẫu của Thầy,

Lúc còn ở thế gian, Thầy đã chẳng nói với con rằng: ai khát hãy đến cùng Thầy, thì lòng Thầy sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống.

Con ngạo mạn, mồm miệng, mọi giai cấp đều khát về tâm linh cho đến khi họ tìm được Chúa. Ngài đã tỏ lộ Ngài nên họ, cho đến khi họ nhận ra Ngài là Cha trên trời. Họ chỉ được no thỏa trong tâm hồn khi tìm được với Thầy và ở trong tình yêu của Thầy. Ngài là pharaoh Samari ngạo mạn bên giếng nước mà chẳng với khát. Chẳng chờ khát khi chờ biết xin dòng nước từ Ngài Thầy.

Ngài Do-thái xưa kia khát mong một Vua cứu tinh để ngài thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than. Cha Thầy đã lắng nghe tiếng than khóc của họ và đã sai Thầy đến làm dẫu mát của khát của họ. Thế nhưng, khi Thầy kêu lên: Ta khát, họ đã cho Thầy nếm giấm chua. Ôi, cho đến bao giờ Thầy mới khỏi khát vì sự bội bạc của con người?

Con thân mến, hôm nay cũng như hàng ngàn năm trước, Thầy vẫn còn cất cao tiếng kêu: Ta khát. Cái khát của Thầy đang bị u hiếp trên những khuôn mặt của những nhân chiêng tranh, bầy đàn ông và đàn áp; của bao nhiêu người cảm không đủ ăn áo không đủ mặc; của những khuôn mặt trẻ thơ bán đi làm nô lệ tình dục; của những thai nhi không có cha mẹ; của tiếng khóc chào đời; của những khuôn mặt già nua bần hàn tụt trong vũng dơ bẩn; của những người chờ đợi biết đến Thầy là ai...

Nếu khát lòng lao nhớt và n là khát tình người và Chúa và tình người và người. Thầy gì hôm nay có rất nhiều Lazarô đang đói khát, nhưng cũng không thiêu gì như người "người phú hộ" ăn ngon mặc đẹp, nhà sang xe xịn...

Con yêu, con có muốn là người đi sai lầm để làm đau con khát của Thầy không? Nếu con đã sẵn sàng, con hãy nhắm mắt chút để mà chưa mà Thầy đã nhắm qua, và con hãy dành mắt ít phút tinh lòng nghĩ tới những người không mắt đang đói khát ở chung quanh con. Bất cứ đâu và những người không mắt rất gần với con như cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cái.

Hãy là những người cha trao phó cho con, con hãy nhìn ra họ đang đói khát để làm gì? Có thể họ không thiêu cơm ăn áo mặc như người thiêu tình yêu, chung thủy, trách nhiệm, quan tâm của con dành cho họ. Nếu con muốn đi xa họ nên đi để làm đau con khát của Thầy, con hãy nghĩ tới các ân nhân, họ hàng, bạn bè, người quen biết của con.

Thầy chắc chắn rằng con sẽ tìm được mắt không mắt đang đói khát và tất cả họ tâm linh. Con hãy chia sẻ và cứu nguy cho họ.

Con ơi, nếu không phải là con thì Thầy sẽ sai ai đi bây giờ? Nếu không phải ngay hôm nay thì đến bao giờ Thầy nghĩ đi để con đau con khát. Thầy cảm ơn con nhiều lắm. Thầy cho con biết, chỉ một chén nước lọc cho Thầy hôm nay, con sẽ được đền đáp ngàn lần sau.

Thầy yêu con,

Giêsu, tình yêu.
