

Thứ Sáu Tuần 11 TN1, Năm I

THỜI TÌNH CHÚA GIẢI Bài đọc: 2 Cor 11:18, 21-30; Mt 6:19-23.

Reading I: 2 Cor 11:18, 21-30

18since many boast of worldly things, I too will boast.) 21To my shame, I must say, we were too weak for that! But whatever any one dares to boast of -- I am speaking as a fool -- I also dare to boast of that. 22Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they descendants of Abraham? So am I. 23Are they servants of Christ? I am a better one -- I am talking like a madman -- with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings, and often near death. 24Five times I have received at the hands of the Jews the forty lashes less one. 25Three times I have been beaten with rods; once I was stoned. Three times I have been shipwrecked; a night and a day I have been adrift at sea; 26on frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brethren; 27in toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. 28And, apart from other things, there is the daily pressure upon me of my anxiety for all the churches. 29Who is weak, and I am not weak? Who is made to fall, and I am not indignant? 30If I must boast, I will boast of the things that show my weakness.

1/ Bài đọc I: 18 Vì có ai khoe tài hào theo tính xác thật, thì tôi đây, tôi cũng khoe hào.

21 Tôi nói thật, thật là nhục nhã, nhục thật chúng tôi đã trải ra như nhục c. ..

22 Họ là người Híp-ri? Tôi cũng vậy! Họ là người Ít-ra-en? Tôi cũng vậy! Họ là dòng dõi người Áp-ra-ham? Tôi cũng vậy!

23 Họ là người phàm tục? Tôi nói như người điên: tôi còn hơn họ nữa! Họ nhieu vì công khó, hơn nhieu vì tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết.

24 Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bị nạn rồi bị bắt;

25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đâm tâu; một đêm một ngày lệnh đênh giữa biển khơi!

26 Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhu cầu cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đòng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em.

27 Tôi còn phải vượt vượt nạn, những người phải thực đêm, bị đói khát, những ăn những uống và chịu rét một phần trăm.

28 Không kể các điều khác, còn có những ray rứt hàng ngày của tôi là những bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh!

29 Có ai yêu đời mà tôi lại không cảm thấy mình yêu đời? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên?

30 Nếu người khác thì tôi sẵn lòng và những yêu đời của tôi.

Gospel: Mt 6:19-23.

19"Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal, 20but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. 21For where your treasure is, there will your heart be also. 22"The eye is the lamp of the body. So, if your eye is sound, your whole body will be full of light; 23but if your eye is not sound, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness!

2/ Phúc Âm: 19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hỏng nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.

20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hỏng nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.

21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

22 "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.

23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh trở thành bóng tối, thì tối bị bắt chước nào!

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ : Phải có mắt sáng và trí tuệ khôn ngoan để nhìn ra sự thật.

Mắt dùng để nhìn hay để quan sát người hay các sự việc xảy ra chung quanh; nhưng nếu chủ dùng mắt để quan sát rồi để a độn kẻ lừa ngay, con người sẽ lầm to, vì có những điều người nhìn bên trong con người hay sự vật mà mắt người không thể nhìn thấy.

Đã có kẻ lừa khôn ngoan, con người cần dùng trí tuệ để suy xét cẩn thận và những điều đã nhìn thấy. Không phải ai có mắt cũng nhìn thấy; không phải ai có trí khôn cũng biết là cách khôn ngoan. Nhiều người rất tự hào là họ khôn ngoan và sáng suốt, nhưng lại bị người khác đánh lừa để lấy đi tất cả những gì họ có. Nhiều cha mẹ tự hào là khôn ngoan, nhưng khi phải chọn lựa cho con cái chọn những người bạn hay chọn mang lại hạnh phúc cho cuộc đời con cái họ.

Các bài đức hôm nay nhắc nhở hai việc phải quan sát kỹ để nhìn thấy tất cả, và phải có sự khôn ngoan để là chọn những giá trị vĩnh cửu thay vì những giá trị hào nhoáng bên ngoài. Trong bài đức I, thánh Phaolô phải dùng đến cách ngài không muốn, đó là tự hào kẻ công, để giúp các tín hữu Corintô nhận ra ai là người thật yêu và lo lắng cho họ thật lòng; chứ đừng vì

theo những “tông đồ giáo hội.” Họ có thể dùng cách ăn nói khôn ngoan và ngọt ngào của họ như của con cáo già, để mê hoặc các tín hữu non nớt ra khỏi tay của Phaolô và nhất là của Đấng Kitô.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng khuyên các môn đồ phải dùng mắt sáng và trí khôn ngoan để nhận ra đâu là những giá trị vĩnh cửu nên theo đuổi, và đâu là những giá trị hào nhoáng của nhân gian đi.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Nếu bạn từ hào, thì tôi sẽ từ hào với những yêu cầu của tôi.

1.1/ Có lẽ bạn từ hào theo tính xác thật, thì tôi đây, tôi cũng từ hào: Sẽ dĩ có trình thuật hôm nay là vì có một số những người Do-thái, ngay cả các tín hữu Do-thái, luôn theo sau để phá vỡ những công trình của Phaolô. Mỗi khi Phaolô đến một thành phố nào để rao giảng Tin Mừng, để thiết lập giáo hội ở đó, và rồi bạn đi đó qua thành khác, là những người này theo sau để phá hoại công việc của Phaolô, bằng cách dèm pha, nói xấu để đi, và làm dấy lòng tin của các tín hữu để tìm lợi nhuận cho riêng họ.

Các tín hữu Corintô còn non nớt trong đức tin, nên đã không nhận ra những thủ đoạn của những người này, và một số người đã rơi vào bẫy của họ. Phaolô không muốn từ hào hay khoe công, những vì để kéo các tín hữu Corintô vào với sự thật mà ông buốt lòng phải bị mình. Ông cảm thấy khó chịu và nhức nhối khi phải làm những điều này. Chúng ta có thể tóm tắt những gì Phaolô viết nghĩa vào 3 lãnh vực chính:

(1) Những người dân tộc Israel: “Họ là người Do-thái à? Tôi cũng vậy! Họ là người Israel à? Tôi cũng vậy! Họ là dòng dõi Abraham à? Tôi cũng vậy!” Có lẽ để chèn thù của Phaolô cho ông sinh ra và lớn lên tại Tarsus, Asia Minor, nên không phải là người Do-thái chính hiệu của Israel.

(2) Gian khổ phải chịu trên đường rao giảng Tin Mừng: “Họ là người phải chịu Đấng Kitô à? Tôi nói những người điên: tôi còn hơn họ nữa! Họ không hiểu vì công khó, họ không hiểu vì tù, họ không phải vì chịu đòn, bao nhiêu sự chết. Năm nào tôi bắt người Do-thái đánh bọn mình rồi bắt mình; bao nhiêu bắt

đánh đòn; mọt lòn bọ ném đá; ba lòn bọ đơm tàu; mọt đêm mọt ngày lênh đênh giữa biển khơi!
Tôi còn hồn hèn, vì phải thức hiên nhieu cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đòng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do nhong kẻ giết danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mọt nhọc, thong phải thức đêm, bọ đói khát, nhon ăn nhon uống và chon rét mọt trên truong.”

(3) Mui lo long cho Hoi Thinh mui ngay them tăng truong: “Không koi các điu khác, còn có nui ray rui t hong ngay cúa toi là mui bion tâm lo cho tui t cúa các Hoi Thinh!” Không chon viic giúp niim tin cho các giáo hoi đia phuong, Phaolô còn lo cho Hoi Thinh đoc bành truong khop nui, đon tui n Roma và Âu-châu. Điu này đia phuong cúa Phaolô không thoi so sánh.

1.2/ Nui phải tui hào, thì toi soti hào vti nhong yoi u đui cúa toi: Phaolô muon cho các tín hoi u biit lý do tui sao ông phải nói lên nhong điu này: thoi nhut là đoi hoi nhon ra tình thong thoi t cúa ông dành cho hoi; thoi hai là ông có thoi vti t qua tui t cúa gian khoi không bng soti c mui nh cúa ông, nhong bng soti c mui nh cúa Đoc Kitô và cúa Thinh Thon đang hoi t đng trong ông; sau cùng nhoi mui t liti khich liti tinh thon, nui hoi đoi cho Đoc Kitô làm viic, hoi cũng có soti c mui nh đoi vti t qua nhong yoi u đui và giiti hoi n cúa con ngoi.

2/ Phúc Âm: Kho tàng cúa anh oi đoi, thì lòng anh oi đoi.

2.1/ Hãy tích trui cho mình nhong kho tàng trên trui: Con ngoi oi có thoi quen tích trui; nhong phải biit khôn ngoan đoi tích trui nhong gì không hoi hoi và vào nui tích trui an toàn không ai có thoi đng tui đoc. Chúa Giêsu mui giiti các môn đoi so sánh vti kho tàng đoi đoi t vti kho tàng trên trui.

(1) Kho tàng đoi đoi: Nhiu ngoi oi nghĩ tui n là tui n nhut và nhoi nhàng, nên hoi cun thoi n bao bti c tui n có đoi c đem chon đoi đoi t. Ít lâu sau cun tui n hoi đoi đoi t mang lên, tui n đã mui nát và trui thành vô giá trui. Ngoi oi khác liti cho chong gì bng cúa ăn nhoi: goi, bti mì, khoai soti n; nên hoi xây nhong vti a to đoi choi thoi c phoi m. Vài năm sau ra thăm, hoi thoi y vti a đã bti chuot cun phá, goi và lúa mì bti tràn đoi y mui mui t. Ngoi oi khác rút kinh nghiim và koi t luon: chong gì bng vàng bti c, vti a không mui t giá, vti a không bti mui mui t, và hoi yên trí cti t giui. Nhong cti t đoi cũng chong khoi “tai vách, mui t rong.” Hoi bti koi trui m đoi n khoét vách liti y đoi vàng bti c, và nhong đoi quiti giá.

(2) Kho tàng trên trời: Nhờ ng gì con người có thể làm và tích trữ trong kho tàng trên trời. Trừ c tiên là nhờ ng vì c lành phúc đ c đ c thu tóm trong 7 m i th ng ph n xác và 7 m i th ng ph n linh h n. Th đ n, là nhờ ng hi u bi t v Thiên Chúa và tình yêu dành cho Ngài. Hai đi u này không th tách r i vì chúng ta không th yêu ng i ta không bi t. Kí n th c v Thiên Chúa s giúp chúng ta yêu Ngài m i ngày m t h n. Sau cùng, Thiên Chúa đ ng nên con ng i gi ng hình nh c a Ngài, và Ngài m i g i chúng ta tr nên hoàn thi n gi ng nh Ngài. Tí n trình nên hoàn thi n không ph i ch đ t b t i l i mà thôi; nhờ ng còn ph i t p luy n các nhân đ c n a.

2.2/ N u m t anh sáng, thì toàn thân anh s sáng: Chúa Giêsu đ y: "Đèn c a thân th là con m t. V y n u m t anh sáng, thì toàn thân anh s sáng. Còn n u m t anh x u, thì toàn thân anh s t i. V y n u ánh sáng n i anh l i thành bóng t i, thì t i bi t ch ng nào!" M t sáng m i th y đ ng. M t mù, lo n th và lo n s c s nh h ng trên t m nhìn c a con ng i. Ng i mù lòa s kh vô cùng vì c vũ tr đ i v i anh là m t màu đen. Đi đâu anh cũng ph i có ng i h ng đ n, n u không anh s b té ngã vì nhờ ng đ v t tr c m t.

Nh m t sáng c n cho thân th th nào, s khôn ngoan cũng c n cho đ i s ng tinh th n nh v y. Ít ng i ch u đ ý đ n s mù lòa c a trí khôn và tâm h n; nhờ ng nh h ng c a nó trên con ng i còn l n h n là s mù lòa trên c th . Trình thu t Chúa ch a ng i mù trong ch ng 9 c a Gioan giúp chúng ta nh n ra có nhờ ng ng i mù mà m t v n sáng.

ÁP D NG TRONG CU C S NG:

- QUÝ B N ph i bi t dùng con m t đ quan sát c n th n nhờ ng vì c x y ra trong tr i đ t. M t s quan sát c u th s đ n t i vì c không đ ch t li u đ làm m t k t lu n khôn ngoan.
 - CAC B N dùng trí tu , nh t là vì c h c h i Kinh Thánh, đ bi t phân bi t s th t t nhờ ng s gian tà, giá tr v i nh c u t nhờ ng giá tr t m th i, ng i yêu mình th t t nhờ ng ng i ch bi t l i đ ng đ tìm ki m l o ng chi n hay th t chi n.
- LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuy n:
H ng
