

**Chợ Nhặt Phục Sinh, Năm ABC**

**THỜ TÌNH CHÚA GIÊSU: Bài đọc: Acts 10:34, 37-43; Col 3:1-4; Jn 20:1-9.**

Reading I: Acts 10:34, 37-43

34And Peter opened his mouth and said: "Truly I perceive that God shows no partiality, 37the word which was proclaimed throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism which John preached: 38how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power; how he went about doing good and healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. 39And we are witnesses to all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree; 40but God raised him on the third day and made him manifest; 41not to all the people but to us who were chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. 42And he commanded us to preach to the people, and to testify that he is the one ordained by God to be judge of the living and the dead. 43To him all the prophets bear witness that every one who believes in him receives forgiveness of sins through his name."

**1/ Bài đọc I:** 34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào."

37 Quý vị biết rõ biết chăng đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng.

38 Quý vị biết rõ: Đấng Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xác định ngài phong Ngai. Đi tìm đâu là Ngài thì ân giáng phúc tới đó, và chớ a lành mà không bèn ma quỷ kiêu mạn, bởi vì Thiên Chúa không vị Ngài.

39 Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Ngài đã làm trong cõi vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Ngài lên cây gỗ mà giết đi.

40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Ngài trỗi dậy, và cho Ngài xuất hiện cho tất cả chúng ta,

41 không phải trỗi dậy cho tất cả mọi người, nhưng Ngài trỗi dậy cho tất cả mọi người nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta, là chúng tôi, nhưng Ngài đã đi cùng chúng ta cùng ăn cùng uống với Ngài, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.

42 Ngài truy tìm cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Ngài là Đấng Thiên Chúa đã đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết.

43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng với Ngài và nói rằng phạm ai tin vào Ngài thì sẽ nhận danh Ngài mà được cứu rỗi." "

**Reading II: Col 3:1-4**

1If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 2Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. 3For you have died, and your life is hid with Christ in God. 4When Christ who is our life appears, then you also will appear with him in glory.

**2/ Bài đọc II: Nguyên lý của đời sống mới: kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh**

1 Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc về những gì cao, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.

2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc về những gì cao, đừng chú tâm vào những gì thuộc về hạ.

3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.

4 Khi Đức Ki-tô, nguôn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Ngài, và cùng Ngài hưởng phúc vinh quang.

Gospel: Jn 20:1-9.

1 Now on the first day of the week Mary Mag'dalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. 2 So she ran, and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." 3 Peter then came out with the other disciple, and they went toward the tomb. 4 They both ran, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first; 5 and stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. 6 Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb; he saw the linen cloths lying, 7 and the napkin, which had been on his head, not lying with the linen cloths but rolled up in a place by itself. 8 Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed; 9 for as yet they did not know the scripture, that he must rise from the dead.

**3/ Phúc Âm:** 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy và gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thì nói: "Nghe này, chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu." 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Người môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thăm trong mộ, thấy những băng vải ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bởi vì người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Theo Tin Mừng, trước đó, hai ông chạy để tìm hiểu: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trở lại cõi chết.

**GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ : Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết.**

Để hiểu niềm vui của Tin Mừng Phục Sinh, chúng ta cần so sánh hai thái độ của các tông đồ: nơi họ tin vào các ông khi phải đi đến với Cuộc Thờ Ơng Khó và cái chết của Chúa Giêsu; các ông đã sợ hãi và bỏ trốn họ vì sự liên lạc: Chúa chết họ truy tìm. Nhưng nơi họ tin vào các ông được nâng lên thành niềm hy vọng của Ngày Phục Sinh: vì Chúa sống lại, mọi niềm tin của quá khứ cùng sống lại, được nhìn và mang ý nghĩa với Chúa Phục Sinh.

Các Bài Đọc hôm nay tập trung vào các nhân chứng của Mùa Phục Sinh và Tin Mừng hôm làm chứng và rao giảng. Trong Bài Đọc I, Phêrô, từng một con người chết Chúa 3 lần trong Cuộc Thờ Ơng Khó của Ngài, giờ cần để làm chứng cho Chúa Giêsu trước một người. Điếu đã chết vì ông là Tin Mừng Phục Sinh: Nếu Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, quyên lòng thế gian đã không thờ ng người quyên lòng Thiên Chúa, chứng còn gì để sống lại nữa. Trong Bài Đọc II, tác giả Thờ Côlossê nhắc nhở cho các tín hữu biết họ thuộc về Mùa Phục Sinh mang lại: Họ mang trong mình một sống của Đức Kitô Phục Sinh; một sống này đòi hỏi họ phải luôn biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời, đừng chôn vùi lòng và những giá trị của họ giữa là của thế gian này. Họ phải sống làm sao để có ngày được cùng sống lại với Chúa Kitô phục sinh. Trong Phúc Âm, Bà Maria Magdala ra thăm mộ Chúa sáng sớm khi trời còn tối; Bà không tìm thấy xác Chúa nên vội chạy và báo cho các môn đệ biết. Phêrô và Gioan, khi biết được, đã vội vã chạy đến mộ. Các ông thấy và các ông đã tin những gì Chúa tiên báo trước khi Ngài chôn cất.

### **ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:**

- Biết của Chúa Giêsu phục sinh chứng tỏ rõ ràng cho chúng ta một điều quan trọng: chết không hết. Chúa Giêsu đi trước để dẫn đường, và Ngài sẽ kéo mọi người chúng ta lên với Ngài. Vì thế, chúng ta không được sống như không có đời sau.

- Chúa Giêsu đã gánh chịu mọi đau khổ để dẫn thay thế cho chúng ta, và Ngài đã phục sinh vinh hiển để chuộc tội cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Còn ai yêu thương và lo lắng cho chúng ta hơn Chúa Giêsu? Hãy dành trọn vẹn tình yêu cho Ngài.

- Hãy làm hết sức cho có được tình yêu với Chúa Giêsu như Mary Magdala. Một khi có được tình yêu như thế, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách để trung thành với Thiên Chúa và làm chứng cho Thiên Chúa bằng cách yêu thương mọi người.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chúc:

Họ ng

-----