

Thờ Tờ Tuờn V MC

BỐ C THỜ TÌNH CHÚA GI: Bài đờ c: Dan 3:14-20, 91-92, 95; Jn 8:31-42.

Reading I: Dan 3:14-20, 91-92, 95

14 King Nebuchadnezzar questioned them: "Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you will not serve my god, or worship the golden statue that I set up? 15 Be ready now to fall down and worship the statue I had made, whenever you hear the sound of the trumpet, flute, lyre, harp, psaltery, bagpipe, and all the other musical instruments; otherwise, you shall be instantly cast into the white-hot furnace; and who is the God that can deliver you out of my hands?" 16 Shadrach, Meshach, and Abednego answered King Nebuchadnezzar, "There is no need for us to defend ourselves before you in this matter. 17 If our God, whom we serve, can save us from the white-hot furnace and from your hands, O king, may he save us! 18 But even if he will not, know, O king, that we will not serve your god or worship the golden statue which you set up." 19 Nebuchadnezzar's face became livid with utter rage against Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace to be heated seven times more than usual 20 and had some of the strongest men in his army bind Shadrach, Meshach, and Abednego and cast them into the white-hot furnace. 91 King Nebuchadnezzar rose in haste and asked his nobles, "Did we not cast three men bound into the fire?" "Assuredly, O king," they answered. 92 "But," he replied, "I see four men unfettered and unhurt, walking in the fire, and the fourth looks like a son of God." 95 Nebuchadnezzar exclaimed, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel to deliver the servants that trusted in him; they disobeyed the royal command and yielded their bodies rather than serve or worship any god except their own God.

1/ Bài đờ c I: 14 Vua Nebuchadnezzar cờ tờ ng nói vờ i hờ : "Này Shadrach, Meshach, và Abednego, các ngờờ i không phờ ng sờ các thờ n cờ a ta và không thờ lờ y phờ tờ ng vàng ta đã đờ ng nên, có đúng nhờ vờ y không? 15 Bây giờ khi nghe tiờ ng tù và, tiờ ng sáo, tiờ ng đàn giây, đàn sờ t, đàn cờ m, tiờ ng kờn và đờ thờ nhờ c cờ, các ngờờ i có sờ n sàng sờ p mình thờ lờ y phờ tờ ng ta đã làm không? Nờ u các ngờờ i không thờ lờ y thì tờ c khờ c các ngờờ i sờ bờ ném vào lò lờ a đang cháy phờ ng phờ c, liờ u có Thiên Chúa nào cờ u đờ c cờ các ngờờ i khờ i tay ta chẳng?" 16 Shadrach, Meshach, và Abednego trờ lờ i vua Nebuchadnezzar rờ ng: "Chúng tôi không cờ n trờ lờ i ngài vờ chuyờ n này. 17 Nờ u Thiên Chúa chúng tôi thờ có sờ c cờ u chúng tôi thì tầu đờ c vua, Ngờờ i sờ cờ u chúng tôi khờ i lò lờ a đang cháy phờ ng phờ c và khờ i tay ngài. 18 Còn nờ u Ngờờ i không cờ u, thì xin đờ c vua biờ t cho rờ ng chúng tôi cũng không phờ ng sờ các thờ n cờ a ngài, và cũng không thờ lờ y phờ tờ ng vàng ngài đã đờ ng đâu!" 19 Bờ y giờ vua Nebuchadnezzar đờ i sờ t mờ t, nờ i cờ n lời đờnh vờ i Shadrach, Meshach, và Abednego. Vua lên tiờ ng truyờ n đờ t lò lờ a mờ nh hờ n mờ i khi gờ p bờ y lờ n. 20 Rờ i vua ra lờ nh cho nhờ ng ngờờ i lờ c lờ ng nhờ t trong quân

Đi cùng vua trói Shadrach, Meshach, và Abednego và quăng họ vào lò lửa đang cháy phồng phồng.

24 Vua Nebuchadnezzar ngạc nhiên đứng bịt đầu và cất tiếng nói với các quan cận: "Chẳng lẽ chúng ta đã quăng ba người vào lò lửa sao?" Họ đáp rằng: "Tâu đức vua, đúng thế!"

25 Vua cất tiếng nói: "Nhưng ta thấy có bốn người đang đi vào trong lò lửa mà không hề bị gì, và đáng vì người thi giáng như con của thần mình." 28 Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói: "Chúc tụng Thiên Chúa của Shadrach, Meshach, và Abednego, Người đã sai thiên sứ đến giúp thoát các tôi của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người. Họ đã cất tiếng ngợi khen vua, hy sinh tính mạng để khỏi phải chịu sự và thối lộ mà không có thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ."

Gospel: Jn 8:31-42.

31 Jesus then said to the Jews who had believed in him, "If you continue in my word, you are truly my disciples, 32 and you will know the truth, and the truth will make you free." 33 They answered him, "We are descendants of Abraham, and have never been in bondage to any one. How is it that you say, 'You will be made free'?" 34 Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, every one who commits sin is a slave to sin. 35 The slave does not continue in the house for ever; the son continues for ever. 36 So if the Son makes you free, you will be free indeed. 37 I know that you are descendants of Abraham; yet you seek to kill me, because my word finds no place in you. 38 I speak of what I have seen with my Father, and you do what you have heard from your father." 39 They answered him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would do what Abraham did, 40 but now you seek to kill me, a man who has told you the truth which I heard from God; this is not what Abraham did. 41 You do what your father did." They said to him, "We were not born of fornication; we have one Father, even God." 42 Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I proceeded and came forth from God; I came not of my own accord, but he sent me.

2/ Phúc Âm: 31 Vì vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lòng của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sẽ thật sự ngợi khen các ông."

33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tôi do?" 34 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi biết sự thật các ông: hãy ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mà được ở luôn mãi. 36 Vì vậy, nếu người Con có gì ngợi khen các ông, thì các ông mà thật sự sẽ

là những người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì tôi không tham vào lòng các ông. 38 Phận tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói." 39 Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham." Đức Giê-su nói: "Giống như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.

41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm."

42 Đức Giê-su báo họ: "Giống như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.

GIỚI THIỆU CHỮ ĐÓNG: Sự thật giải phóng con người.

Con người thường không muốn người khác vạch ra những điều sai trái của mình, nhất là đi với những người có quyền thế. Nhưng dù sự thật mất lòng nhưng có sức mạnh giải phóng con người. Nếu người thường mình đang sống như sự thật, nhưng thực ra họ đang làm nô lệ cho sự giả trá. Các Bài Đọc hôm nay đặt trọng tâm vào việc con người phải tìm ra sự thật, vì sự thật sẽ giải phóng con người.

Trong Bài Đọc I, Vua Nebuchadnezzar nghĩ các thần do tay mình dâng nên là thần thật nên bắt ba trẻ Do-thái phải sắp lễ cúng khi nhấc khí xông lên; nhưng không sợ hãi chúng vào lò lửa đang cháy. Ba trẻ Do-thái tin cậy vì họ nhất quyết thờ phụng và mến mình Thiên Chúa mà thôi. Khi chính mắt nhìn thấy uy quyền của Thiên Chúa tỏ lộ ra, chính vua Nebuchadnezzar đã khiêm nhường thú nhận: chỉ có Thiên Chúa của ba trẻ Do-thái thật là Thiên Chúa thật. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu muốn nhắc cho người Do-thái thấy họ thực sự không phải là con cái của Abraham, vì họ không làm những gì tổ-phụ Abraham đã làm: tin Thiên Chúa và đón tiếp các ngôn sứ Ngài gửi đi. Họ không tin những gì Ngài nói và đang tìm cách giết Ngài.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- BẰNG VÀ TÔI CŨNG HẸM CHO BIẾT SẼ THẬT BẰNG BẰNG CÁCH NÀO, VÌ CHỈ CÓ SẼ THẬT MỚI GIẢI PHÓNG VÀ SẼ TỰ DO ĐÍCH THỰC.

- Bao lâu TÔI còn phẫn nộ là làm nô lệ cho tôi. Chỉ có Đức Kitô mới có thể giải phóng khỏi làm nô lệ cho tôi. TÔI CŨNG TIN VÀ LÀM NHỮNG GÌ Ngài dạy.

- Đức tin không chỉ là những gì BẰNG hãnh diện tuyên xưng ngoài miệng, những gì phải biểu lộ bằng việc làm. TÔI không được cầu bằng chỉ tuyên xưng ngoài miệng, những gì phải thực hành những gì Chúa dạy và phải can đảm làm chứng cho Ngài bằng hành động.

Kính thưa:

Hãy
