

Lời Trùng Kính Thánh Giuse

BÀI C THỜ TÌNH CHÚA GIUSE: Bài đọc: 2 Sam 7:4-5a, 12-14a, 16; Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a.

Reading I:

2 Sam 7:4-5a, 12-14a, 16

4But that same night the word of the LORD came to Nathan, 5"Go and tell my servant David, 'Thus says the LORD: Would you build me a house to dwell in? 12When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come forth from your body, and I will establish his kingdom. 13He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom for ever. 14I will be his father, and he shall be my son. When he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men, with the stripes of the sons of men; 16And your house and your kingdom shall be made sure for ever before me; your throne shall be established for ever.'"

1/ Bài đọc I: 4 Nghe ngay đêm ấy, có lời Đấng Chúa phán với ông Na-than rằng:

5 "Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: Đấng Chúa phán thế này: 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi - một người do chính ngươi sinh ra - và Ta sẽ làm cho vương quốc của nó được vững bền.

13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. 14 Đời với nó, Ta sẽ là cha, đời với Ta, nó sẽ là con.

16 Nhà của ngươi và vương quốc của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi."

Reading II:

Rom 4:13, 16-18, 22

13The promise to Abraham and his descendants, that they should inherit the world, did not come through the law but through the righteousness of faith. 16That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his descendants -- not only to the adherents of the law but also to those who share the faith of Abraham, for he is the father of us all, 17as it is written, "I have made you the father of many nations" -- in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. 18In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations; as he had been told, "So shall your descendants be." 22That is why his faith was "reckoned to him as righteousness."

2/ Bài đọc II: 13 Thờ t s y, không ph i chi u theo L Lu t, mà Thiên Chúa đã h a cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông đ c th gian làm gia nghi p; nh ng ông đ c i h a đó, vì đã tr n n công chính nh lòng tin.

16 B i v y, vì tin mà ng i ta đ c th a h ng i Thiên Chúa h a; nh th i h a là ân hu Thiên Chúa ban không, và có giá tr cho toàn th dòng dõi ông Áp-ra-ham, nghĩa là không ph i ch cho nh ng ai gi L Lu t, mà còn cho nh ng ai có lòng tin nh ông. Ông là t ph chúng ta h t th y, 17 nh có i chép: Ta đã đ t ng i làm t ph nhi u dân t c. Ông là t ph chúng ta tr c m t Thiên Chúa, Đ ng ông tin t ng, Đ ng làm cho k ch t đ c s ng và khi n nh ng gì không có hoá có.

18 M c d u không còn gì đ trông c y, ông v n trông c y và v ng tin, do đó ông đã tr thành t ph nhi u dân t c, nh i Thiên Chúa phán: Dòng dõi ng i s đ ng đ o nh th .

22 B i th , ông đ c k là ng i công chính.

Gospel:

Mt 1:16, 18-21, 24a.

16 and Jacob fathered Joseph the husband of Mary; of her was born Jesus who is called Christ.
18 This is how Jesus Christ came to be born. His mother Mary was betrothed to Joseph; but before they came to live together she was found to be with child through the Holy Spirit.

19 Her husband Joseph, being an upright man and wanting to spare her disgrace, decided to divorce her informally.

20 He had made up his mind to do this when suddenly the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, 'Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because she has conceived what is in her by the Holy Spirit.

21 She will give birth to a son and you must name him Jesus, because he is the one who is to save his people from their sins.'

24 When Joseph woke up he did what the angel of the Lord had told him to do: he took his wife to his home;

3/ Phúc Âm: 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đấng Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

18 Sau đây là gốc tích Đấng Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Ngài, đã thành hôn với ông Giu-se. Ngài trở về nhà khi hai ông bà vẫn chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới đem tâm bụng bà cách kín đáo.

20 Ông đang toan tính nhai nuốt, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo tin cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a về ông, vì ngài con bà con u mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

21 Bà sinh con trai và ông đặt tên cho con trai là Giê-su, vì chính Ngài con u dân

Ngươi khi tôi lại có mặt."

24 Khi trở về nhà, ông Giuse làm như sợ thần Chúa đầy.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ : Thánh Giuse trở nên công chính nhờ niềm tin vào Thiên Chúa.

Con người luôn bị giới hạn bởi hai thái cực: một bên là đức tin tuyệt đối vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa, một bên là sự suy luận theo lý trí của con người. Khi có sự xung đột, con người phải chọn đường nào? Nhiệm vụ của họ chỉ tin rằng gì lý trí con người có thể hiểu được; ngoài ra là mê tín dị đoan. Nhưng Thiên Chúa đã tuyên bố qua tiên tri Isaiah: "Tôi không có Ta không phải là tôi không có các ngươi, và đức tin của Ta cũng không phải là đức tin của các ngươi. Nhưng tôi cao hơn tất cả, tôi không và đức tin của Ta cũng cao hơn các ngươi như vậy" (Isa 55:8-9). Lời dạy này nhắc nhở chúng ta: vâng lời làm theo ý Thiên Chúa mang lại niềm vui quá lòng mong đợi của con người; ngược lại, bất tuân thánh ý Thiên Chúa sẽ làm theo ý riêng mình sẽ gây ra muôn vàn khổ đau cho con người.

Các Bài Đọc hôm nay nêu bật những mẫu gương của những người thi hành thánh ý Thiên Chúa cho dù họ không hiểu rõ họ đang làm gì. Trong Bài Đọc I, Thiên Chúa hứa với vua David dòng dõi ông sẽ làm vua cai trị tôi muôn đời. Điều này được thực hiện qua Đức Kitô, Ngài thu nạp dòng dõi David và sẽ cai trị tôi muôn đời. Trong Bài Đọc II, Thiên Chúa hứa sẽ ban cho Abraham một dòng dõi đông như sao trên trời, trong khi ông chỉ có hai người con duy nhất: Isaac với Sarah và Ismael với Hagar. Lời hứa này cũng được làm tròn nơi Đức Kitô, tất cả những ai tin vào Đức Kitô, họ trở thành con cháu của tôi Abraham. Trong Phúc Âm, thánh Giuse chấp nhận đón Đức Mẹ và chung sống; sau khi được thần của Thiên Chúa cho biết việc Đức Mẹ thụ thai là do quyền năng của Thánh Thần.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Các bạn được trở nên công chính nhờ niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô; chỉ không như những việc chúng ta làm.

- Thử thách và đau khổ trong cuộc đời là những cơ hội giúp tín hữu chúng ta đức tin nơi Thiên

Chúa. Chúng ta hãy biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

- Thiên Chúa luôn trung thành giữ những gì Ngài hứa; vì thế, chúng ta cần đặt trọn vẹn niềm tin cậy nơi Ngài.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chúc:

Hạnh
