

From: nguyenthi leyen

Date: Wed, Oct 2, 2019 at 5:01 AM

MỘT VÀI LỜI KHUYÊN VỀ ĐỨC TIN VÀ TÔN GIÁO

CHO THẺ HẺ CHÚNG TA HIỆN NAY

Chúng ta đang bị nhà thờ quá nhanh. Chúng có lỗi thì cố sửa; bị không sai về đi u đó, nhưng đó luôn là GPS tốt nhất hiện nay để giúp bị tìm ra con đường của mình.

Đây là vấn đề không còn bí mật với ai, chúng ta đang chấp nhận kiêu ngạo mà suy giảm khả năng về việc đi lên và song song với việc này là bấy giờ người dân không còn quan tâm gì đến tôn giáo. Trong suy nghĩ mà chúng ta lo lắng như trước đây, đôi khi chúng ta còn bị ám ảnh như tội lỗi, về đi nhà thờ, về thiên đàng, về hạnh phúc, các ám ảnh này dường như chấp nhận tác động gì về hàng triệu người. Một người huynh, lo lắng về tình trạng tôn giáo của các con mình đã chia sẻ với tôi gần đây: "Các mẹ quan tâm tôn giáo cũ của chúng tôi chưa bao giờ làm hoen mặt suy nghĩ của chúng". Chúng ta phải nói gì khi đi đến với đi u này?

Chắc chắn tôi không phải là người phù hợp nhất để đưa ra lời khuyên. Tôi đã hơn 70 tuổi. Tôi là nhà văn thiêng liêng, trung tâm chính hiện nay của tôi là nghiên cứu và giảng dạy, chú ý đến tâm linh của sự lão hóa, và tôi là linh mục công giáo la mã, là tu sĩ, người bị cho là người bán hàng cho tôn giáo và cho nhà thờ.

Nhưng dù vậy, đây là một số lời khuyên của tôi về đức tin và tôn giáo cho thế hệ ngày nay.

Thứ nhất: Tìm sự trung thực. Mẹ quan tâm đến ưu tiên của Chúa không phải là chúng ta có đi nhà thờ hay không, nhưng chúng ta có trung thực trong việc tìm sự thật và ý nghĩa của nó

không. Khi Thánh Tôma tông đồ nghi ngờ về thực tế của sự sống lại, Chúa Giêsu không quở mắng nhưng chỉ xin Thánh Tôma đưa tay ra và tiếp xúc tìm, tin rằng nếu Tôma trung thực đi tìm, cuối cùng Tôma sẽ tìm thấy sự thật. Điều này cũng đúng với chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là trung thực, không nói dối, thả lỏng sự thật khi sự thật đến. Trong Phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu chỉ đưa ra một điều kiện để đến với Chúa: Hãy trung thực và không bao giờ từ chối những bất cứ cái gì là thật, dù nó có phiến hà như thế nào. Những quan trọng là phải trung thực! Nếu chúng ta trung thực, cuối cùng chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa và điều đó sẽ đến chúng ta đến nơi chúng ta cần đến – thậm chí có thể đến một cánh cửa nhà thờ ở đâu đó. Nhưng ngay cả khi không phải như vậy, Chúa cũng sẽ tìm ra chúng ta. Mọi niềm tin của Chúa Kitô là những hình dung.

Thứ hai: Luôn nghe những gì sâu sắc nhất bên trong tâm hồn mình Tâm hồn là thế hàng hóa quý giá. Chúng ta phải chắc chắn là mình tôn quý tâm hồn mình. Tôn vinh tiếng nói bên trong tâm hồn. Tiếng nói này sâu xa hơn các tiếng nói lời cuối mà chúng ta nghe thấy giữa mọi người, đó là tiếng nói bên trong tâm hồn, giống như khi chúng ta gặp phải cơn khát khát khi gặp, tiếng nói này luôn nhắc chúng ta nhớ sự thật là cuộc nguy hiểm của Thánh Augustinô: Chúa đã tạo chúng con ra cho Chúa và tâm hồn chúng con khám phá mãi cho đến khi nó được nghỉ an trong Chúa. Chúng ta giữ liên lạc với tiếng nói khát khao này. Chúng ta sẽ nghe tiếng nói này trong sự bình yên thảo thực của mình và nhớ lại của thần học gia Karl Rahner, tiếng nói này sẽ dạy cho chúng ta một điều mà mọi điều chúng ta khó có thể hiểu được, những cuối cùng thì nó lại giúp thoát chúng ta: Trong đời sống của những gì chưa trả, cuối cùng chúng ta cũng học được một điều, cuối cùng sẽ không có bình giao hàng những kết thúc trên và.

Thứ ba: Coi chừng đám đông! Trong các Tin mừng, tiếng "đám đông" luôn gọi những không thật. Vì lý do chính đáng: Các đám đông không có tinh thần và năng lực của đám đông thường nguy hiểm. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì nhà văn Milan Kundera gọi là cuộc "điều hành vĩ đại", cẩn thận là xu hướng được đến đến bất kỳ ý thức, suy nghĩ theo nhóm, theo xu hướng mà những, theo người hay theo chuyên biệt, cảm giác sai lầm cho là đúng, vì phần lớn mọi người cảm thấy rằng cách, và áp lực xã hội đến từ các cánh tay cũng như cánh tay. Hãy thận trọng với chính mình. Hãy là nhà tiên tri đến để không sự mà mình bên ngoài. Hãy chắc chắn. Hãy là người có lý tưởng. Hãy bình tĩnh tâm hồn mình. Đừng bán tâm hồn mình với giá rẻ.

Thứ tư: Đừng nhàm chán đức tin với nhà thờ – những điều bạn nhà thờ nhanh quá. Khi hỏi những người không dính gì với tôn giáo ngày nay, tại sao họ không đi nhà thờ, câu trả lời bất ngờ nhất để cho câu trả lời là: "Tôi không tin vào điều đó nữa". Những "điều" họ không tin đó là điều gì? Những gì họ không tin nữa, đó không phải là sự thật về Chúa, về đức tin và tôn giáo, nhưng đúng hơn là những gì họ nghe về Chúa, về đức tin và tôn giáo. Chúng ta sẽ gặp lại và sẽ thấy chúng ta có đức tin. Thêm nữa chúng ta đừng bỏ nhà thờ quá nhanh. Chúng có lợi thực sự; bạn không sai về điều đó, những đó luôn là GPS tốt nhất hiện nay để giúp bạn tìm ra con đường của mình. Đó là lý do trình độ của hàng triệu nhà thám hiểm đã đi trên con đường này trước bạn.

Bạn có thể phớt lờ, nhưng bạn hãy chăm chú nghe tiếng nói dịu dàng của Chúa, Ngài hay nói: "Con xem là đi". Chúa sẽ đưa bạn về nhà, nhưng các nhà thờ cũng có thể giúp đỡ bạn.

Thứ năm: Bạn đừng quên người nghèo. Khi bạn chìm vào người nghèo, bạn đã chìm vào Chúa và, như Chúa Giêsu nói, vào ngày phán xét, chúng ta sẽ bị phán xét qua cách chúng ta phớt lờ người nghèo. Bạn hãy tặng cho mình món quà của lòng xót xa, bi thương, như Chúa Giêsu đã nói, không phải như người nói Chúa, Chúa mà người đó lên thiên đàng, nhưng là như người người phớt lờ khác. Trong hành trình tìm kiếm của bạn, bạn cần nhận thấy giá trị của người nghèo.

Thứ sáu: Hãy tìm một vị bô lão trong số những người đã sống thì họ có thể truy cập mạng cho bạn. Jean Vanier, Henri Nouwen, Thomas Merton, Dorothy Day, Oscar Romero, Dietrich Bonhoeffer, Simone Weil, Etty Hillesum và Dag Hammarskjöld... còn nữa, tất cả đã từng đi qua con đường của bạn.

Ronald Rolheiser

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
