

**Lòng tin bà mẹ ngoại giáo.**

**08/08 – Thứ tư tuần 18 tháng 8 năm – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhậm chức.**

**"Này bà, bà có lòng mẹ như tin".**

**Lời Chúa: Mt 15, 21-28**

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Sidon, thì liếc nhìn có một bà quê xứ Canaan tới xin giúp đỡ mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khiến cơn co giật".

Nhưng Người không đáp lời gì cả. Các môn đồ đứng nhìn Người mà rằng: "Xin Thầy thương xót bà ấy và đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đi cùng chiên nước nhà Israel".

Nhưng bà kia đứng lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lạy bánh của con cái mà vớt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn nhúng miếng vụn từ bàn của chủ rồi chứ".

Bấy giờ, Chúa Giêsu trở lại cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mẹ như tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

**SUY NIỆM : Sống Niềm Tin**

**Mahatma Gandhi, người có công giành độc lập cho Ấn Độ bằng con đường bất bạo động, đã có lời tuyên bố: "Tôi yêu mến Chúa Kitô, nhưng tôi không phải là Kitô hữu". Câu nói của con người đã từng mang lại giáo lý của Chúa Kitô làm nền tảng cho công trình bất bạo động đáng làm cho chúng ta suy nghĩ.**

**Giáo lý của Chúa Kitô thì cao đẹp, nhưng nhiều Kitô hữu làm cho bao nhiêu người xa lánh Giáo Hội, chỉ vì cuộc sống của họ đi ngược lại với những gì họ tuyên xưng. Người ta thường nói: "Bà con xa không bằng láng giềng gần". Đôi khi chúng ta cảm thấy ghen ghét với những người láng giềng gần là với những người thân thuộc.**

Trong liên hệ với Chúa Giêsu cũng thế, có biết bao người chỉ cần nghe nói đến Chúa Giêsu, có biết bao người không mang danh hiệu Kitô, nhưng lại gắn với Chúa Kitô và sống tinh thần Kitô hơn chính những người Kitô hữu.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cao lòng tin của người đàn bà xứ Canaan, tức là một người ngoại giáo. Một trong những điều mà chúng ta ngạc nhiên, đó là trên Thiên đàng, chúng ta sẽ gặp gỡ những người chúng ta chưa từng quen biết, ngay cả những người chưa một lần mang danh hiệu Kitô hay đặt chân đến nhà thờ.

Thầy Giêsu, có biết bao người ngoại giáo có lòng tin sâu sắc hơn cả những người Do thái. Trước hết, tiên tri Isaia đã từng khiếm trách lòng giận dữ của người Do thái: "Dân này thờ Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng họ thì xa Ta". Thầy Giêsu, có biết bao người bỏ quê hương ra khỏi quê hương, bỏ đất bên bờ Đền thờ, và có lẽ cũng không hề thu được toàn bộ lợi tức của Môsê, nhưng lại

có lòng sám hối và tin tưởng sâu xa hơn. Nói với những người khác về cách hình thức, Chúa Giêsu đã cảnh cáo: "Không phải những ai nói: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời; những ai không làm theo ý Chúa".

Người đàn bà Canaan có lẽ không biết đến luật Môsê, nhưng đã sống niềm tin của mình một cách mãnh liệt. Lòng tin đó được thể hiện qua việc phó thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Giêsu. Trong tình huống như vậy, bà đã chọn đứng với Chúa Giêsu; sự van nài của bà cho thấy sự kiên nhẫn và lòng tin sắt đá của bà. Sự khác biệt của bạn giữa một người có niềm tin và một người không có niềm tin, không phải là danh hiệu Kitô hay những thực hành đạo đức, mà chính là lòng tin. Tin vào sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống, tin vào tình yêu vô biên của Ngài, tin vào ý nghĩa của cuộc sống, tin vào tình nguyện, đó là sự cách biệt giữa người có niềm tin: chính trong niềm tin đó, con người gặp gỡ Chúa Giêsu.

**Trong một hoàn cảnh mà cái nhìn của con người có thể cho là tuyệt vọng, người Kitô hữu hãy bao giờ hết được niềm hy vọng nêu cao niềm tin của mình. Đây là thời điểm để chúng ta bước đến đích thực của mình. Trong cuộc sống chúng ta có nghi ngờ và hận thù, hãy được niềm hy vọng để vượt lên những đau khổ của yêu thương. Trong một xã hội bị giam cầm bởi chán nản tuyệt vọng, hãy được niềm hy vọng mang lại niềm hy vọng. Chỉ khi nào gặp đúng vai trò đó, người Kitô hữu mới thực sự xứng đáng với danh hiệu của mình.**

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')

-----