

nguyenthi leyen

TÔI CÓ ĐƯỢC CỬ ĐẠO KHÔNG?

Ngay khi ta sẽ dùng tôi như thế nào đây? Sự thực của đời sống trở nên thành công của chúng ta, câu hỏi trên phải liên kết câu hỏi: Liệu tôi có được cử đạo hay không?

Một kitô hữu thiện tâm đã hỏi Fritz Pearls, nhà tâm lý học nổi danh và can đảm, là liệu ông có được cử đạo hay không. Ông trình bày cách nói riêng, tôi vẫn đang cố gắng tìm xem nên đưa người ta dùng tôi thế nào đây! Liệu vẫn liệu công ông cũng giống người công giáo thánh nữ Têrêxa Avila, người đã tuyên bố một khi chúng ta đạt đến đỉnh cao nhất của sự trở nên thành thì chúng ta chỉ còn một câu hỏi là: Tôi sẽ có ích đến đâu? Cả hai đều đúng, và cái nhìn sâu sắc của họ là một đòi hỏi thách thức của tín đồ. Chúng ta thường nghĩ rằng có một quan điểm sai lầm về cử đạo và kitô hữu liên sự trở nên thành công của con người.

Một khi đã trở nên thành, câu hỏi không được đặt ra trong đời chúng ta là: Tôi phải làm gì để vào thiên đàng? Hay, tôi phải làm gì để không vào hỏa ngục? Điệu này không có nghĩa là sự lo lắng về cử đạo của chúng ta không quan trọng, hay thiên đàng và hỏa ngục không có thật, mà vẫn đó là để nghĩ sâu xa nhất của chúng ta là phải làm việc cho người khác chứ không cho bản thân mình. Thật vậy, nếu chúng ta bị tập trung vào nhu cầu của người khác, thì bản thân cử đạo của chúng ta sẽ tự nhiên có. Có thể nói, cả Kinh thánh và những tinh hoa khôn ngoan của nhân loại đều cho rằng chúng ta không nên quá tập trung vào việc giúp đỡ người khác mà quên mất nhu cầu của chính mình, những người khác, cũng như kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô đều nói việc chăm lo bản thân là nguyên lý vì chính lúc chúng ta cho người khác là lúc chúng ta nhận được những gì cần cho cuộc sống của chính mình.

Việc mà liên tâm tiên quyết của chúng ta là không nên đặt những câu hỏi: Liệu tôi có được cử đạo hay không? Hay thậm chí cả câu: "Liệu tôi có thấy Chúa Giêsu là để cử đạo riêng của tôi hay không?" Một liên nhân, cần phải thêm để hiểu điều này: Đối với kitô hữu, mà liên hệ riêng tư và xúc cảm với Chúa không phải là điều không quan trọng hay có thể bỏ qua. Thật vậy, trong Tin Mừng, đức biết trong Tin Mừng thánh Gioan, một mà liên hệ sâu đậm, xúc cảm, và riêng tư với Chúa Giêsu là trở nên tâm và mục đích của vai trò môn đệ của kitô hữu. Xét cho cùng, chúng ta không phát triển mà liên hệ với Chúa Giêsu để có được năng lực và kim cương đúng đến để đó giúp đỡ người khác, dù nó nằm trong mà liên hệ này. Những đúng hẳn, chúng ta phát triển mà liên hệ một thì với Chúa Giêsu vì cùng đích của nó là lý do mà liên hệ chúng ta trở nên kitô hữu.

Truyền thống giáo đức của các phái Phúc âm và Công giáo La Mã đã xác nhận điều này là

đúng. Không có gì hèn dơ c m i liên h riêng t và đ y xúc c m v i Chúa Giêsu và n u không có m i liên h đó thì qu th t, chúng ta không ph i là môn đ đích th t c a Chúa Kitô n a. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu đã làm nh b t cách hi u chính th ng c c đoan hay sùng đ o phi n di n c a v n đ này khi Ngài g n tình yêu m t thi t đ i v i Ngài và vi c yêu tha nhân tóm g n trong đ i u r n: Kính m n Đ c Chúa Tr i và yêu ng i nh mình v y. Nói đ n gi n là qua vi c giúp ng i là chúng ta đã yêu m n Chúa. C ng v môn đ kitô h u không bao gi h ng v m i quan h duy nh t gi a Chúa Giêsu và b n thân, cho dù luôn luôn ph i là nh th . Có m t sinh viên h i m t linh m c b n c a tôi đang đ y m t đ i h c đ i: "Có bao gi cha g p Chúa Giêsu Kitô ch a?" Câu tr l i c a cha, ch c ch n có m t chút gì đó m t m i: "Có, tôi đã g p Chúa Giêsu Kitô, cu c g p g này đã làm cu c đ i tôi đ o l n! Có nh ng lúc tôi c mình ch a t ng g p Ngài!" Trong câu tr l i có v b t kính g i g n r t đúng nh ng đ i m quan tr ng, r ng vi c g p g Chúa Giêsu là m t cái gì đó cao h n cu c g p g riêng t , l ng m n, đ y xúc c m và an toàn v i Ngài, và cu c g p g v i Chúa Giêsu thì cao h n là c m nh n riêng t trong linh h n th y mình đ c Thiên Chúa yêu th ng và b o b c.

M t ph n không th nhân nh ng trong vi c g p g Chúa Giêս chính là vi c đ c sai đ i, và không ch ra đ i tìm con đ ng thiêng liêng cho riêng mình hay cho m c v cá nhân c a mình. Sai đ i này là đ c m i g i vào c ng đoan, vào giáo h i, và đ c sai đ i cùng v i ng i khác, "m i hai ng i", đ , nói theo n d c a Nikos Kazantzakis là, "b c theo b c chân đ m đ i máu c a Chúa Kitô", nghĩa là b c đ i trong h n lo n và th t b i, hi u l m và đóng đ i, b i r i và m t m i, b c đ i trong bóng t i và đ ng nh Thiên Chúa thì ch c m nín, đôi khi lòng đ y lên hoài nghi r ng li u mình có tìm đ c m t t ng đá g i đ u hay không. S thân thi t v i Chúa Giêsu g n nh không gi ng gì v i s thân m t trong các phim Hollywood hay trong sách thiêng liêng cá nhân c . S thân thi t này đúng ra g n gi ng v i s thân thi t c a Chúa Giêsu v i Chúa Cha khi ngài quy t v Giêrusalem, dù các môn đ ng n, ch p nh n t t c m i khó khăn mà Ngài bi t đang ch s n cho mình. Các đ i tiên phong c a Dòng Tên tóm g n c ng v môn đ c a mình trong câu này: "Tan nát vì s s ng!" L i này đã tóm g n tuy t v i c s thân thi t và ý nghĩa c a s thân thi t.

Thánh Têrêxa Avila đã nói chúng ta tr ng thành trên con đ ng theo Chúa n u nh ng hoài nghi và b n tâm c a chúng ta không còn quy h ng v mình n a: Li u tôi có đ c c u đ hay không? Có bao gi tôi g p Chúa Giêsu Kitô ch a? Tôi có yêu Chúa Giêsu cho đ hay không? Nh ng câu h i này v n luôn có giá tr , nh ng chúng không là tr ng tâm c a chúng ta. Nh ng câu h i th t s c a chúng ta ph i là: Tôi s có ích đ n đâu?

Fritz Pearls đã h a l i câu này cách đ n gi n nh ng sinh đ ng h n nh sau: Ng i ta s dùng tôi nh th nào đây? Su t cu c đ i tr ng thành c a chúng ta, câu h i trên ph i l n át câu h i: Li u tôi có đ c c u đ hay không?

Ronald Rolheiser
J.B. Thái Hòa đ ch
