

Kim Vu

>

>

>

> **THÁNH ANPHONGSÔ, CON ĐẠO NG NÊN THÁNH**

>

>

>

> Thánh Anphong Đạo ng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế. Tiạo n Sĩ Hậi Thánh. Bậ n mậ ng các nhà luân lý Công giáo. Bậ n mậ ng các cha giậ i tậ i.

>

>

>

> Anphong Maria de Liguori sinh năm 1696 trong mậ t gia địnđ quý tậ c và giàu có ở Napoli. Cha ngài, Don Giuseppe là sĩ quan Hậi quân Hoàng gia đậ y nghậ lậ c, ý chí và trách nhiậ m. Mậ ngài là bà Anna Catarina Cavalieri danh giá và thùy mậ . Gia địnđ đậ c tám ngậ i con, Anphong là con cậ .

>

>

>

> Vậ i trí thông minh đậ c biậ t, lậ i đậ c giáo đậ c trong mậ t môi trậ ng thuậ n lậ i đậ phát triậ n mậ i khậ năng trong mậ i lậ n vậ c triậ t hậ c, toán hậ c, khoa hậ c, văn chậ ng và nghậ thuậ t. Vì vậ y, khi chậ mậ i 16 tuậ i, Anphong đã xuậ t sậ c đậ t đậ c cậ hai bậ ng tiậ n sĩ ở u hậ ng vậ Giáo luậ t và luậ t dân sậ .

>

> Cậ kinh thành Napoli ngậ ng mậ vậ luậ t sậ trậ trung tài hoa vậ i kậ tích, trong vòng tám năm, tậ năm 1715 đậ n 1723 ngài đã thậ ng tậ t cậ các vậ kiậ n.

>

>

>

> Con đậ ng công danh trậ i thậ m mậ t mà đậ i chân vậ luậ t sậ trậ đậ y tài năng, đậ n ngài đi tậ i hậ t vinh quang này tậ i vinh quang khác. Nhậ ng Thiên Chúa đã có mậ t kậ hoậ ch khác cho ngài. Vậ i nhậ ng ân sậ ng Thiên Chúa ban, cậ ng vậ i tinh thậ n đậ o đậ c sậ t mậ n và lòng yêu thậ ng ngậ i nghèo, nhậ t là nhậ ng ngậ i nghèo bậ bậ rậ i hậ n cậ , Anphong đã mau chóng nhậ n ra thánh ý Chúa đậ nh cho cuậ c đậ i mình, và ngài đã cậ ng quyậ t thi hành.

>

>

>

> Năm 1723 trong mậ t vậ kiậ n lậ ch sậ , Anphong, vậ i lậ ng tâm trung thậ c và thanh liêm, nghậ tậ ng công lý nậ m trong lậ phậ i, nhậ ng ngài bậ ng hoàng khi thậ y đậ ng tiậ n bậ cong công lý, quyậ n lậ c giậ đậ p luậ t pháp đậ i chân. "Hậ i thậ gian, ta biậ t ngậ i rậ i... Vính biậ t pháp địnđ" là câu nói cuậ i cùng cậ a vậ luậ t sậ trậ khi nhìn ra đậ c bậ mậ t gian xậ o cậ a thậ gian.

>

- >
- >
- > Công hát mĩ mĩ i tĩĩng quan, chìm đĩm trong cĩ tĩ ch đĩ làm lĩ i cuĩ c đĩ i, nhĩng vĩ n duy trì nĩ p sĩng đĩ o đĩ c và viĩng thĩm bĩ nh nhĩn. Ngày kia, mĩ t cĩu nĩi xoĩy vĩo tĩm hĩn: "Hĩy đĩ thĩ gian lĩ i đĩ và hiĩn mĩnh cho Ta," Anphong tĩ nh ngĩ chĩ y đĩ n nhĩ thĩ Đĩ c Maria Chuĩ c Kĩ Làm Tĩi, rĩt thanh gĩĩ m quý tĩ c đĩ t dĩĩ i chĩn Đĩ c Maria và thĩ a: "Vĩnh biĩ t thĩ gian và cĩ a cĩ i phĩ vĩn. Lĩ y Chĩa, đĩ i con nay thuĩ c vĩ Chĩa. Chĩ c tĩĩ c và cĩ a cĩ i gia đĩnh, con xin dĩng làm lĩ toĩn thĩi cho Thiĩn Chĩa và cho Mĩ Maria."
- >
- >
- >
- > Dù ngĩĩ i cha phĩn đĩ i kĩ ch liĩ t và làm mĩ i cĩch lĩi kĩo Anphong vĩ lĩ i thĩ gian, nhĩng ngĩi vĩ n quyĩ t tĩm trĩ thĩn tĩi tĩ cĩ a Đĩ c Kitĩ. Đĩĩ c thĩ phong lĩnh mĩ c vĩo nĩm 1726 tĩ i Tĩng giĩo phĩn Napoli, lĩc y cĩn nhĩ p nhĩng lem luĩ c vĩ i hĩng giĩo sĩ xa hĩa và cĩc vĩ thĩnh, nhĩng tu sĩ đĩ t nĩt, sĩn si bĩn cĩ nh nhĩng vĩ dĩ n thĩn cho viĩ c thĩng tĩĩn con ngĩĩ i, cho nhĩng giĩ trĩ Kitĩ giĩo, nhĩng cha giĩ i tĩ i phĩng khoĩng bĩn cĩ nh nhĩng lĩnh mĩ c nghiĩm khĩ c, phĩn ỉnh đĩng sũ đĩ i chĩ i cĩ a hai nĩn lĩn lý khĩ t kĩe cĩ a phĩi Jansenisme, và phĩng khoĩng cĩ a phĩi Laxisme.
- >
- >
- >
- > Cha Anphong gia nhĩ p Hĩ i Tĩng Đĩ Thĩ a Sai cĩ a Giĩo Phĩn đĩ rao giĩng Tin Mĩng và dĩ y giĩ lý cho nhĩng ngĩĩ i nghiĩo khĩ, bĩn cĩng, đĩ phĩn bĩ nhiĩm cĩc thĩi hĩ tĩ t xĩ u, bĩ cĩ Giĩo hĩ i lĩn xĩ hĩ i bĩ rĩ i ĩ Napoli. Ngĩi nhiĩ t thĩn xĩy đĩng đĩ i sĩng đĩ c tin cho hĩ, khĩch lĩ hĩ cĩ i thĩĩn lĩ i sĩng, và nhĩn nĩ i dĩ y hĩ cĩ u nguyĩn.
- >
- >
- >
- > Chĩnh sĩ gĩn gĩi vĩ i đĩn chiĩn khĩng ngĩĩ i chĩn đĩ t, Giĩo hĩ i qua cha Anphong đĩ đĩ n vĩng ngoĩ i vi cĩ a viĩ c chĩm sĩc mĩ c vĩ, làm sĩng lĩn vĩ đĩ p vĩ n cĩ cĩ a Giĩo hĩ i, phĩ i lem luĩ c trĩn đĩĩng phĩ vĩ i ngĩĩ i nghiĩo chĩ khĩng yĩn mĩnh trong sĩ an toĩn giĩ tĩ o. Sĩng kiĩn mĩ c vĩ và sĩ đĩ n thĩn cĩ a Cha Aphongsĩ đĩ đĩ t kĩ t quĩ rĩ t đĩng khĩch lĩ.
- >
- >
- >
- > Trong nhĩng khu "ĩ chuĩ t" nĩ i đĩ y rĩ y "nhĩng bĩn cĩ n bĩ" cĩ a thĩn phĩ, hĩnh thĩn nhĩng nhĩm ngĩĩ i đĩm đĩm qui tĩ nhĩu trong cĩc tĩ gia đĩ cĩ u nguyĩn và suy niĩm Lĩ Chĩa, hĩnh thĩn nĩn "nhĩng nguyĩn đĩĩng vĩ đĩm." Dĩĩ i sĩ hĩĩng đĩ n cĩ a ngĩi và nhĩng thĩĩn nguyĩn vĩn, viĩ c giĩo đĩ c đĩ c tin, lĩn lý và sĩ tĩĩng thĩn tĩĩng ỉi vĩ a cĩ i hĩa tĩm hĩn con ngĩĩ i, vĩ a giĩp cĩ i tĩ o mĩi trĩĩng xĩ hĩ i, vĩ a đĩ y lĩi nhĩng tĩ nĩn xĩ hĩ i.
- >
- >
- >
- > Hĩnh trĩnh cĩ a vĩ mĩ c tĩ đĩ tĩn nhĩng con chiĩn lĩ c cĩn khĩm phĩ ra nhĩng vĩng đĩ t nhĩ thĩ "Đĩ c Kitĩ chĩ a bĩ giĩ đĩ t chĩn đĩ n" trong vĩĩng quĩ c Napĩli, khĩĩn tĩm hĩn ngĩi rĩng đĩng trĩĩ c nhĩng đĩm đĩng nghiĩo khĩ bĩ bĩ rĩ i, gĩm nhĩng nĩng dĩn và nhĩng mĩ c đĩng cĩn

chưa biết sống ngay cho ra ngay, nói gì đến việc sống đời Kitô hữu. Năm 1732, sau bao khó khăn phải vượt qua, ngài quyết tâm xác tín mãnh liệt và đức Thánh Thần soi sáng thúc đẩy, cha Anphong lập Dòng Chúa Cứu Chuộc Rốt Thánh.

>

>

>

> Các tu sĩ, đời sống hằng ngày của Cha Anphongsô, trở thành những việc thật sai của Chúa Cứu Thần với con tim tràn ngập niềm vui, mạnh mẽ trong đức tin, phẫn nộ trong đức cậy, sốt sắng nồng nàn lòng mến, bừng cháy lòng nhiệt thành, trong sự khiêm hạ của tâm hồn và bền chí cứu người; bởi mình và luôn sẵn sàng đem nhận những công việc khó khăn, tham dự vào mọi nhiệm vụ của Đức Kitô và công bố mọi niềm tin bằng đức sống và lời nói giữa dân theo tinh thần Phúc Âm, ngài đem lại niềm Cứu Chuộc cho cha chan cho con ngay (x.HP 20). Nhân đức và lòng nhiệt thành tông đồ của cha Anphong lan tỏa khắp nơi.

>

>

>

> Năm 1762 Cha được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Thánh Agata dei Goti. Đến năm 1775, vì già cỗi, bổ nh từ, ngài đã từ nhiệm. Năm 1787, ngài được Chúa gọi và trong sự tĩnh lặng của mình ngài nói: "Chúng ta đã mất mát vị thánh." Năm 1839, Anphongsô được tuyên phong hiển thánh và năm 1871, Tòa Thánh tuyên dương ngài là Tiệp Sĩ Hội Thánh vì đã đóng góp hữu hiệu cho nền Thần học Luân lý, và 1950 Đức Thánh Cha Piô XII công bố ngài là "Quan Thầy của tất cả các cha giảng dạy và của các nhà Thần học Luân lý."

>

>

>

> Thiệt hại thánh Anphong, phái Jansenisme chống lại những kẻ đến nơi, thay vì rao giảng sự xót thương của Chúa để kêu gọi lòng tin thác, ngài trình bày khuôn mặt của một vị Thiên Chúa công minh lạnh lùng và hay trừng phạt, khiến những người ta không dám xưng tội, vì sợ sự phẫn nộ của Cha Anphong, với lòng tin tâm người mà cỗi, đã viết một tác phẩm mang tựa đề "Thần học Luân lý", mang tính quân bình và có sự thuyết phục của các đòi hỏi của luật Thiên Chúa, được ghi khắc trong con tim con người, được Đức Kitô mạc khải cách trọn vẹn và được Giáo Hội giảng dạy thích một cách có thẩm quyền, với các đức tính của lòng tin tâm và sự tin do của con người; chính trong việc gọi nó chân lý và sự thiện mà người ta có thể đạt được sự trở nên thành và kiên toàn chính mình.

>

>

>

> Công trình của thánh Anphong được dành cho Giáo hội một nền tảng vững vàng với Thần học luân lý vững còn hữu ích cho đến nay. Ngài thường khuyên các mục tử hãy trung thành với giáo huấn luân lý Công Giáo với thái độ bác ái, cảm thông, dịu dàng đối với các tội nhân cảm thấy cha giảng dạy là người đang hành, nâng đỡ và khích lệ trong đức sống đức tin.

>

>

>

> Thánh Anphong luôn nhắc nhở, các linh mục phải phẫn nộ ánh sáng mặt trời của lòng Chúa xót thương, là Đức Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và kiên trì kêu gọi kẻ tội lỗi hoán cải và canh tân đời

sống. Bên cạnh các tác phẩm thần học, Thánh Anphong còn viết rất nhiều sách đạo đức thiêng liêng khác, với văn phong bình dân gần gũi, nhằm đào tạo đức tin và lòng sùng mộ cho dân chúng. Đáng kể là các tác phẩm đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau như, "Le Massime eterne" (Các chiêm ngôn vĩnh cửu), "Le glorie di Maria" (Vinh Quang Đức Maria), "La practica d'amore Gesù Cristo" (Thực hành lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô). Đây là tác phẩm sau cùng viết bằng tiếng Pháp nhưng suy tư, viết nên những đức tin thiêng liêng của vị cố u nguy, vì nhờ đó, người ta mở lòng cho Ân Sống, đức chu toàn ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày và đức tin thánh hóa.

>
>
>

> Thánh Anphong còn là tông đồ vị cố u nguy, Ngài viết: "Thiên Chúa không thể chấp nhận thánh thiện nhưng lại cố u nguy; vì thế thánh đó người ta đức cớ trợ giúp đức vớ t thng m i d c vng và nhng c n cảm d. Tôi nói và tôi s còn l p l i mãi, bao lâu tôi còn sống, r ng t t c n c u đ c a chúng ta là n i v i c c u nguy n." T đó có ph ng châm: "Ai cố u nguy n, s đ c c u r i."

>
>
>

> Trong số các hình thức cố u nguy, nổi bật là việc Thánh Thể. Ngài viết: "Chức vụ trong tất cả các vị cố đạo thì đức ng đ u, sau các Bí Tích, là vị cố th l y Chúa Giêsu Thánh Thể, là đ u Chúa a thích và là đ u sinh ích l i cho chúng ta nhất... Ôi, đ u ng t bi t bao khi hi n đ n tr c bàn th v i đ c tin... và dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể các nhu c u c a mình, như m t ng i b n làm v i m t ng i b n v i t t c s t n c n" M u nhi m Nh p Th và Th ng Khó c a Đ c Giêsu cu n hút Thánh Anphong trong vị cố suy ni m và gi ng thuy t, vì chính đ đ m này, Đ ng C u Th tr nên quà t ng cho nhân loại, và " n C u Chu c n i Ng i ch a chan." Đó chính là Linh đ o c a Thánh Anphong, t p trung vào Chúa Kitô và Tin M ng c a Ng i.

>
>
>

> Tình yêu Chúa và công n C u Chu c c a Ng i, với lòng sùng kính Đ c Trinh N Maria, Thánh Alphongsô đã gi i thích vai trò c a M trong l ch s c u đ , v i t t c m i danh hi u và t c v ngày nay người ta có th th y trong Kinh c u Đ c Bà. Ngài còn qu quy t, nhưng ai có lòng sùng kính đ i v i M Maria s không b h m t, vì M là ch n n ng n cu i cùng, là ni m i an trong phút lâm chung.

>
>
>

> Đ i v i Giáo h i nói chung và v i Dòng Chúa C u Th nói riêng, Thánh Anphong luôn là m t t m g ng sáng v lòng nh i t thành tông đ , loan báo Tin M ng cho m i ng i, nh t là nh ng ng i nghèo khó b b r i, chuyên chăm cố u nguy n, s t sáng c hành các Bí Tích và m t lòng sùng m Đ c Maria. Không m t ai ngoài n C u Chu c c a Chúa, vì Chúa luôn t ái m t ni m, vì n C u Chu c n i Ng i ch a chan (Tv 129,7).

>
>
>

> Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

>

>

>

> _____._____