

Chi Tran chuyển

CUỘC ĐẠO I MÔ-SÊ

Carlo Maria Martini[1]

Đón nhận

Trong các bài sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư và chiêm niệm về "Cuộc đạo I Mô-sê". Cuộc đạo I Chúa ông là một hành trình đức tin, cuộc đạo I chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đạo I Mô-sê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt Qua Chúa Kitô Giêsu, Chúa Giáo Hội và Chúa Maria Mẹ chúng ta.

Như những bài suy niệm, chúng ta sẽ gợi thêm kinh nghiệm phong phú về Kinh Thánh, đức báp-têm là sách Xuất Hành, vì tác giả, Đức Hồng Y Martini, là một nhà chú giải kinh thánh nổi tiếng, mà dù "Cuộc đạo I Mô-sê" được sắp xếp theo trình tự tu luyện Linh Thao theo thánh Inhaxiô.

Linh mục M. Sơn, Long Xuyên

BÀI NĂM (PHẦN I)

MÔ-SÊ, TÔI TỰ THIÊN CHÚA

"Bà Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê về những đàn bà xấp Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xấp Cút làm vợ. Họ nói: "ĐỨC CHÚA chấp phán với một mình Mô-sê sao? Những người đã chấp phán với chúng ta nữa?" Và ĐỨC CHÚA nghe được. Ông Mô-sê là

ng i hi n lành nh t đ i.

Đ t nhiên Đ C CHÚA phán v i ông Mô-sê, ông A-ha-ron và bà Mi-ri-am: "C ba hãy đi ra L u H i Ng !" Và ba ng i đã ra. Đ C CHÚA ng xu ng gi a đám mây và đ ng l i c a L u. Ng i g i ông A-ha-ron và bà Mi-ri-am, và hai ng i đi ra. Ng i phán: "Hãy nghe Ta nói đây !

N u trong các ng i có ai là ngôn s , thì Ta, Đ C CHÚA, Ta s t mình ra cho nó trong th ki n, ho c s phán v i nó trong gi c m ng. Nh ng v i Mô-sê tôi t Ta thì khác: t t c nhà Ta, Ta đã trao cho nó. Ta nói v i nó tr c di n, nh n t n, ch không nói bí n, và hình dáng Đ C CHÚA, nó đ c ng m nhìn. V y t i sao các ng i không s nói đ ng đ n Mô-sê, tôi t Ta?"

Đ C CHÚA n i c n th nh n v i h mà b đi. Khi mây b c lên kh i L u, thì bà Mi-ri-am b cùi, m c th ch nh tuy t ; ông A-ha-ron quay nhìn bà Mi-ri-am, thì kìa bà đã b cùi". (**Dân s 12, 1-10**).

* *

- **Trong sách dân s (12, 7)**, Mô-sê đ c g i là tôi t Thiên Chúa "Nh ng v i Mô-sê tôi t Ta thì khác; t t c nhà Ta, Ta đã trao cho nó". Danh hi u này đ c l p l i trong Đ Nh Lu t 34, 5 "Ông Mô-sê, tôi t Thiên Chúa, qua đ i t i đó, trong đ t Mô-áp, theo l nh c a Giavê."

- **Xh 19, 3-8 & 19,16 – 20,4: Mô-sê ph c v L i Chúa.**

- Th g i các tín h u Do Thái 3,5 cũng l p l i l i trong Dân s : "Ông Mô-sê đã trung thành khi thi hành ch c v đ i v i toàn th nhà Thiên Chúa, v i t cách là tôi t đ làm ch ng v các đ i u Thiên Chúa s phán truy n".

Đây là m t danh hi u cao quý. T t c m i v i c Mô-sê đã làm cho dân Israel, làm ông x ng đáng đ c g i là Tôi T Thiên Chúa. Chúng ta cũng v y. Cu c đ i chúng ta có m t m c đích là s ng làm sao đ x ng đáng đ c g i là Tôi T Thiên Chúa.

+ Xin ơn: Khiêm tốn phục vụ như Mô-sê.

+ Hiện dâng trên vâng mệnh phục vụ Chúa và anh em như Mô-sê và như Chúa Giêsu.

+ Phục vụ mọi người không lo ngại và phục vụ đúng nhu cầu.

A. VIỆC PHỤC VỤ CỦA MÔ-SÊ

Khi Thiên Chúa gọi ông nổi gai cháy đầu, có lẽ Mô-sê vẫn tưởng mình sẽ dẫn dắt dân Israel như một Pharaô oai hùng, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ông nghĩ mình sẽ dẫn dắt dân bằng một vị vua bách chiến bách thắng. Nhưng trong thực tế, ông phục vụ ông làm là những việc phục vụ hết sức khiêm tốn, hết sức bình thường.

1. Phục vụ "nồi cơm và bánh"

Sách Xh 15, 22-24 thuật lại lời than trách của dân về nồi cơm uống: "Ông Mô-sê cho dân Ít-ra-en như trại rơm ở Bê-ên Sô-y. Họ ra khỏi đó, tiến vào sa mạc Sua. Họ đi ba ngày trong sa mạc mà không tìm ra nước. Nhưng khi tới Ma-ra, họ không thấy nước ở Ma-ra, vì nồi cơm đó đắng. Bèi thì, người ta gọi nơi này là Ma-ra. Dân kêu trách ông Mô-sê, họ nói: "Chúng tôi sẽ lấy gì mà uống?"

Chương 16, 2-3 lại là lời than trách về bánh: "Trong sa mạc, toàn thể con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. Con cái Ít-ra-en nói với các ông: "Phải chi chúng tôi chết ở tay ĐỨC CHÚA trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên bờ sông và ăn bánh thóc thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói ở lủi này đây!"

Nhưng lời than trách này làm cho Mô-sê hiểu rằng trước khi thoát khỏi những khát vọng cao siêu,

ông còn tho mãn nhu cầu của dân ông. Có lẽ, những tội ác của Pharaô vĩ đại bị tan vỡ nơi ông. Giờ đây, tận nơi vinh quang cao ngất của một thủ lĩnh vĩ đại, ông bước xuống để trở thành người cùng cấp bánh, thịt và nước cho dân. Ông hiểu rõ không thể đi xuống khi dân tộc mà không lo lắng đến nhu cầu của họ.

2. Phức vụ vì trách nhiệm

Bạn nghĩ việc phức vụ của Mô-sê là gì?

Sách Đệ nhị luật thuật lại lời than vãn của Mô-sê: "Làm sao một mình tôi gánh đỡ các nhu cầu phiến hà, yêu sách và tranh tụng của anh em?" (12,1). Mô-sê cảm thấy mệt mỏi vì trách nhiệm gánh vác anh em mình. Họ chốt lên đôi vai ông những gánh nặng nề. Gánh nặng đó có thể là những lầm lỗi, những khó khăn, những tan vỡ của những ngày của họ. Ông học cách vác lấy những gánh nặng này và lúc bấy giờ, ông nhìn ra mình cần những người khác giúp đỡ.

Khi đã trải qua nhiệm vụ năm kinh nghiệm trong việc phức vụ, chúng ta sẽ hiểu sâu xa đi xuống tận cùng này: phức vụ thực chất là hiểu rõ nhu cầu của những người ta phức vụ và đứng trên vai người mà ta phức vụ như thế nào thì chấp nhận họ như vậy. (không chỉ phức vụ những người tốt, hãy ý ta, những người đáng ghét, hãy tính tình, những người dốt nát, hoặc những người ta cho là đáng phức vụ, v.v. mà là tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi, cần cỏi, nghèo hèn, khó khăn, v.v.)

3. Phức vụ bằng sự "an ủi"

Sách Xh 14, 13-14: "Ông Mô-sê nói với dân: "Đừng sợ! Các ngươi đừng sợ, rời đi anh em sẽ thấy việc ĐỨC CHÚA làm hôm nay để cứu thoát anh em: những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. ĐỨC CHÚA sẽ chỉ dẫn đường cho anh em. Anh em chỉ có việc nghỉ yên." Thủ tục thú vị khi câu kể tiếp trong sách Xuất hành cho biết chính Mô-sê cũng run sợ không kém gì dân chúng. Chính ông cũng không biết phải làm gì vào giờ phút đó, nhưng ông vẫn giúp đỡ người khác, khích lệ họ.

Ông không chỉ làm và phức vụ vì trách nhiệm. Còn một điều gì đó sâu xa hơn. Mô-sê biết chắc rõ

mục đích và thành công trong việc thúc giục người khác đạt mục đích này. Phê m ch t n g i
ph c v c a ông ngày m t gia tăng vì ông bi t và quan tâm đ n nh ng nhu c u sâu xa c a dân
vào nh ng lúc h c n đ c khích l , c vữ nh t.

**[1] Các bài suy ni m ph ng d ch t "Vie de Moise, vie de Jesus et existence pascale",
Éd. St.-Augustin-St-Maurice, Suisse, 1994**
