

nguyenthi leyen
Dec 2 at 11:49 PM

Giác ngộ .

03/12 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng – THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bên mừng các
xứ truyền giáo. Lễ kính.

"Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng".

* Thánh Phanxicô chào đời tại Tây Ban Nha năm 1506. Khi đang học văn chương ở Pa-ri, ngài là thành viên của đoàn thánh I-nhà-xi-ô. Ngài đi chu du khắp linh mục ở Rôma năm 1537 và chăm lo thực hành việc bác ái. Năm 1541, ngài đi lên đường sang phương Đông. Trong mười năm, ngài đi can đảm loan báo Tin Mừng cho người dân Ấn Độ và Nhật Bản, giúp cho nhiều người hoán cải mà đón nhận đức tin. Ngài qua đời năm 1552 ở đảo Xanxian, cách ngã vào Trung Quốc.

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép Rửa, thì sẽ được cứu đời; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh". Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngồi bên hữu Thiên Chúa. Phụng các ông, các ông đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và cùng các ngài giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

SUY NIỆM : Giác ngộ

“Lời tôi cãi thách gian mà một linh hồn nào được ích gì?”... Lời thách thức này của Tin Mừng đã khiến cho một vị giáo sư trẻ tuổi bị thách thức lại đứng dậy hạ hồn, bắt tất cả để chỉ còn đeo đuổi một mục đích duy nhất trong cuộc đời: sống sống để đi để đi của chính mình và của người đi để sống lại.

Vị giáo sư trẻ tuổi đó chính là Thánh Phanxicô Xaviê, bạn đồng hành của các vị truyền giáo, mà hôm nay Giáo Hội kính nhớ... Chưa tròn 25 tuổi, Phanxicô đã nhận lời mời gọi của một vị giáo sư triết học tài ba tại Đại học Paris. Giữa lúc danh vọng đang dâng, Phanxicô Xaviê đã nhận được những lời thách thức trên đây từ người bạn thân Inxaxiô Loyola.

Không còn chấp nhận những lời mời gọi của Chúa, Phanxicô Xaviê đã đến Montmartre để cùng với Inxaxiô sống đời khó nghèo, khuyếch trương và phục vụ tông đồ, theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha.

Năm 1537, nghĩa là 3 năm sau khi đã tuyên bố, Phanxicô lãnh chức linh mục. Từ Italia, ngài sang Lisboa của Bồ Đào Nha để lên đường đi truyền giáo tại Ấn Độ. Trong 10 năm ngắn ngủi, Phanxicô Xaviê đã rời bỏ quê hương để đem Tin Mừng đến cho dân tộc Nhật Bản, Mã Lai và Ấn Độ. Cuộc sống của ngài là một chia sẻ cảm thông sâu xa với những người nghèo khổ nhất... Chưa dứt được giấc mơ đến chân đất Trung Hoa và Việt Nam, thánh nhân đã qua đời trong kiếp sống, tại một thời điểm cách Hàng Kông 100 cây số. Bởi những người lái buôn Bồ Đào Nha bị rơi trên bãi cát, thánh nhân đã qua đời trong sự trống trải nghèo nàn.

Danh vọng, tiền tài, ngay cả sức khỏe... tất cả đều được cháy để tìm được niềm vui đích thực cho tâm hồn và mang niềm vui đó đến với mọi người: đó là sự đi tìm mà thánh Phanxicô Xaviê đã đi tìm cho tất cả chúng ta...

“Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đứt ruột”... Có lẽ người ta thường dùng câu nói trên đây không những để nói lên tính cách tàn nhẫn đi của đau khổ, mà còn để nói lên ngay cả sự tàn nhẫn đi của hạnh phúc.

Sau những tháng năm ăn chay, ăn rau, những người nghèo có thể hồn hồn reo vui khi được bữa cơm trưa với chút thịt cá. Sau những tháng năm tù đầy, một người với một đi được phóng thích

sẽ reo hò sung sướng khi được đi lại tự do, khi được thở không khí trong lành...

Những người giàu có, ngày nào cũng yên tĩnh linh đình sẽ thêm khát đôi chút cá kho, mứt cà chua ngọt ngào khé... Những đứa trẻ giàu có ở đô thị có lẽ sẽ thêm khát những giây phút được chơi đùa hay tìm kiếm ao cá những chú bé nghèo ở nhà quê...

Từ trung, vốn được bố mẹ nhốt cá a con người và vốn là đi tìm hạnh phúc. Và cuối cùng, sau những mệt mỏi tìm kiếm, ai cũng nhận thấy rằng mình sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc đích thực và trường kỳ của trên trần gian này. Kể từ ngày ở núi này sẽ luôn nhìn sang núi kia...

Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một bí quyết của hạnh phúc: Ai muốn cứu mạng sống mình, sẽ mất và ai mất mạng sống mình vì Ta sẽ gặp lại... Chỉ có một niềm vui đích thực đó là sống trọn vẹn cho Chúa. Chỉ có một điều quan trọng nhất trong cuộc sống: đó là lắng nghe Lời Chúa.

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')
