

'van nguyen' via DH_GDĐT_CAFE_TAMLINH

Dec 2 at 8:36 AM

Chào c nhà,

L i 1 mùa V ng đ n v i chúng mình. Xin chia s v i c nhà bài suy ni m Chúa Nh t th 1 mùa v ng “Mùa V ng: N c Thiên Chúa đã đ n trong trái tim và tâm trí c a con ng i, tuy nhiên N c đó v n ch a đ n đ c tr n v n.” Bài vi t có nhi u chi ti t h n bài đ c MP3 trong ch ng Trình Ánh Sáng Tim M ng (CTASTM) vì có thêm nhi u ý t ng đ n sau khi g i MP3 file cho CTASTM.

Ao c r ng m i ng i chúng mình s b thêm th i gi h n n a trong mùa V ng năm đ suy t v Mùa V ng trong đ i s ng c a chính mình. Chúc t t c nhi u ân s ng c a Thiên Chúa, đ ý th c đ c s đ ng hành c a Th y Giêsu trong cu c s ng. Xin Chúa Thánh Th n soi sáng đ m i ng i chúng mình có th tìm ra nh ng giây phút: Vui, bu n, t n, h i ti c , v.v... khi suy t v “Mùa V ng trong đ i tôi” t bé cho t i ngày hôm nay.

+++++

Chúa Nh t th Nh t Mùa V ng. Phúc Âm Thánh Luca 21:25-28, 34-36

Hôm nay là Chúa Nh t đ u tiên c a Mùa V ng. Đây cũng là ngày đ u tiên c a năm ph ng v m i c a Giáo H i Công Giáo. Trong ngày kh i s c a đ u năm th mà có h i l khi chúng ta nghe v nh ng đ i u s x y ra vào ngày sau cùng ngày t n th ch không ph i là nh ng gì s x y ra vào “đ u năm m i” nh chúng ta đ đoán trong bài Tin M ng theo Thánh Luca đã t ng thu t.

T i sao l i có vi c k l nh th ? Giáo H i mu n đ y chúng ta đ i u gì qua vi c làm này? Xin th a là Giáo H i mu n nh c nh m i ng i chúng ta r ng có hai y u t thi t y u quan tr ng trong đ c tin Công Giáo. Đ u tiên, đó là vi c xu ng th làm ng i c a Chúa Giêsu Kitô. Sau n a là s vi c giáng lâm l n th hai c a Chúa Kitô trong vinh quang.

Trong mùa Vọng, chúng ta đừng quên hãy luôn ghi nhớ và suy ngẫm về các chủ đề chính yếu của Mùa Vọng đó là sự tinh khiết của sự ngây thơ và sự ngây thơ mà tình yêu tha thiết. Trong lễ mừng của xã hội ngày hôm nay rất dễ dàng làm cho chúng ta quên những chủ đề này; đừng rời chúng ta nhìn xem Mùa Vọng chỉ là những sự vật có tính cách bên ngoài. Một thí dụ điển hình là vào mùa Giáng Sinh ở Việt Nam có những hàng đá lớn như những chiếc làm ở nhà thờ và nhà của những giáo dân thật "lộng lẫy và hoành tráng," các ngôi sao lớn như những chiếc, đèn màu những chiếc treo ở khắp nơi. Trong khi đó ở các nước Âu Mỹ thì họ như nhà nào cũng giăng đèn xanh đỏ xung quanh nhà và trang trí cây thông No-en để thắp sáng rực lên khi màn đêm buông xuống. Ngoài ra còn có vòng hoa (Wreath) với ba cây nến màu tím và một cây nến màu hồng, những bài hát quen thuộc Đợi chờ và đợi nói về mùa Giáng Sinh. Ngoài ra mùa Vọng, mùa Giáng Sinh còn là dịp của những mua sắm, tặng quà cáp, gửi thiệp chúc mừng, những buổi ăn và họp tiệc tùng linh đình để ăn mừng Giáng sinh và năm mới.

Những điều với chúng ta là những người Kitô hữu; Mùa Vọng không chỉ có những hình thức bên ngoài như thế mà thôi; mà trái lại Mùa Vọng còn mang một ý nghĩa sâu đậm hơn thế nữa. Nó có một chiều sâu tâm linh mà Giáo Hội luôn mời gọi chúng ta ý thức và ghi nhớ về điểm này. Mùa Vọng là một mùa của sự chờ đợi. Mùa Vọng là một mùa của "Những người Trỗi dậy để những người chết sống lại." Mùa Vọng là mùa của Những người Thiên Chúa đã sống lại trong cuộc sống, trái tim, và tâm trí của những người chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta luôn luôn đừng quên là hãy nhớ chính bản thân mình rằng Vọng của Quê hương của Thiên Chúa với những chủ đề của sự sống và sự sống lại và hoàn hảo.

Trong Tin Mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu đã báo trước rằng sẽ có những đau khổ bi thảm như: những cơn gió lốc xoáy, lũ lụt, bão táp và những đống đống, những thảm họa và nguy hiểm. Gần đây nhất chúng ta đã nghe về những thảm họa thiên nhiên hoặc tai nạn như cháy rừng ở California và về nạn khí độc (gas) ở thung lũng Merrimack ở thành phố Lawrence, thuộc tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ. Còn riêng ở Việt Nam vài năm gần đây nạn nạn lũ lụt cũng thường xuyên xảy ra ngay tại Sài Gòn và Hà Nội, nơi mà ít khi nào chúng ta thấy việc này xảy ra ở hai thành phố này; vì phần lớn lũ lụt thì thường xảy ra ở các thành phố miền Trung như Huế. Bên cạnh những đau khổ thiên tai này, chúng ta cũng có thể thấy những khổ đau của trẻ em nghèo đói, lạm dụng quyền lực trong gia đình và ngoài xã hội và những điều khác nữa.

Tất cả những điều này là những đau khổ của sự xung đột, của những điều bất bình không chấp nhận, của những thách thức và khó khăn. Chúng nó sẽ là một phần trong đời sống của những người chúng ta. Điều này có thể sẽ làm cho chúng ta đóng kín trái tim của mình lại và nó cũng sẽ rất khó để chúng ta có thể chia sẻ tình yêu vô bờ của chúng ta cho tha nhân, vì họ đáng để chúng ta yêu. Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn thách thức này, ngõ hầu chúng ta có thể sống với luật "mến Chúa, yêu người" một cách thiết thực và sống đời sống hàng ngày? Trong Tin

Mong, Chúa Giêsu chờ cho chúng ta mất tia hy vọng khi Ngài nói: “Khi những đau khổ này bắt đầu xảy ra, hãy đứng vững và nâng đầu lên vì sự cứu chuộc của con là trong tầm tay.”

Đôi khi chúng ta là những người Kitô hữu luôn có đức Tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, nhờ đau khổ này mà chúng ta có thể cảm nhận được rằng trong cuộc sống đang có những đau khổ của hy vọng, những cơ hội đoàn kết, đấu tranh và xây dựng cho công lý và hòa bình. Là người Công giáo, chúng ta luôn luôn mong đợi cho sự ra đời của một thế giới mới với bình an, công bằng, bác ái và tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Đây mới thực sự là đau khổ mà tất cả chúng ta hằng mong muốn. Tuy nhiên ao ước này chỉ thất bại thành sự thật, khi mọi người chúng ta biết mở lòng đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa và đức biết là dám can đảm bước đi lời sống, lời suy nghĩ và hành động của chính mình mỗi ngày trước tiên đã.

Nói tóm lại, mùa Vọng là một thời gian để chúng ta có thể tĩnh tâm và cầu nguyện. Những nỗi khổ nào thì đức gọi là tĩnh tâm? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi này qua lời tâm tình của Đức cha Ngô Quang Kiệt với tĩnh tâm khi ngài viết: “Tĩnh tâm là không “chè chén say sưa”, tức là không quá mê mẩn những đam mê hằng ngày. Tĩnh tâm không “lo lo ngổ ngáo”, nghĩa là không quá mê say danh, lợi, thú, là những giá trị đời này. Tĩnh tâm là biết chuần bẻ cho đời sau bằng cách vun bồi tâm hồn lên những chân trời cao thẳm. Tĩnh tâm tuy còn sống đời này nhưng tâm hồn đã hằng sống với những giá trị tinh thần vĩnh cửu đời sau.”

Đó là “tĩnh tâm” Còn cầu nguyện thì sao? Khi nghe nói đến cầu nguyện, đa số chúng ta đều nghĩ ngay đến việc đức kính, xin Chúa cho một ơn lành nào đó cho mình thân mình hoặc cho người thân, v.v... Đôi khi riêng bản thân tôi đây thì không phải là “cầu nguyện” mà phải gọi là “xin” thì đúng hơn. Mục đích chính của việc cầu nguyện là để giúp người cầu nguyện biết kết thân mật với Chúa và biết ý thức nhờ cậy và cảm ơn sự hiện diện đang hành động của Ngài, nhờ đó họ dám có can đảm sẵn sàng bước đi những sự ràng buộc với tất cả thế giới “xác thực” ngõ hầu có thể tiến tới thế giới “tâm linh” cao hơn. Tĩnh tâm và cầu nguyện đi đôi với nhau như “hình với bóng.” Nếu không “cầu nguyện” sẽ không biết “tĩnh tâm,” và nếu không “tĩnh tâm” sẽ rơi vào tình trạng “xác thực” . Điều này sẽ dẫn đến cái gọi là quỵ lạc là chúng ta không ý thức nhận ra đức sống hành động của Thiên Chúa trong những sinh hoạt vui buồn hàng ngày trong cuộc sống của mọi người chúng ta mỗi ngày.

Ngoài ra mùa Vọng cũng còn là một thời kỳ của hy vọng, một thời kỳ đi tìm kiếm lời hứa đi những chứng nghiệm và một thời gian để trở nên thành hơn nữa trong đức “Tin, Cây, Mến” của mọi người, ngõ hầu chúng ta có thể chăm chú suy tư sâu đậm hơn với việc làm hai của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ thế thì cách tốt nhất để chúng ta có thể chuần bẻ cho những đau khổ này là cái gì và bằng cách nào đây?

Xin đừng quên là: Các bạn hãy suy ngẫm về Mùa Vọng trong đời sống cá nhân chính mình, như Thánh Phaolô đã nói rõ ràng trong bài đọc thứ hai: “xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, đừng quên lòng anh em đừng quên vâng trên đời sống thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến.” (1 Thes 3: 12-13)

Xin đừng quên kết thúc bài chia sẻ này với lời cầu nguyện trong tập sách Rabbouni cá nhân của cha Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên

*Lạy Chúa,
con thương yêu mình không có gì cầu nguyện,
không có gì đi vào sa mạc
để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài.
Nhưng thương xót ra sa mạc sát bên con.
Chỉ cần một chút cầu nguyện cá nhân yêu
là con có thể tỏ ra sa mạc.*

(gợi ý hàng tập Madeleine Delbrêl)

Phó-tô Giuse Nguyễn Xuân Văn
