

Kim Vu

> **ĐÔI SẼNG GIÊSU, ĐÔI SẼNG CON ĐI**

>
>
>

> Trong nhƣng ngày đƣu tháng 02 năm 1990, có mọt con đƣu ng ƣ huy ƣn ngo ƣi thành đã đƣc báo chí làm cho nƣi ti ƣng. Con đƣu ng ƣ y mọt đƣu là giảng ngang bi ƣu ng ƣ khai tr ƣng phòng v ƣt lý tr ƣ li ƣu trá hình, còn đƣu kia là s ƣng s ƣng mọt khách s ƣn mini sang tr ƣng làm nhà riêng c ƣa ng ƣi bi ƣn th ƣ, ch ƣc danh là giám đ ƣc. Con đƣu ng ƣ y ch ƣt nƣi ti ƣng vì nh ƣng v ƣ tai ti ƣng.

>
>

> T ƣ hai m ƣi th ƣ k ƣ nay, trong Giáo H ƣi, ng ƣi ta bi ƣt có mọt con đƣu ng th ƣt danh ti ƣng và luôn luôn nƣi ti ƣng. Con đƣu ng ƣ y m ƣ ra b ƣng m ƣt tình th ƣng và k ƣt thúc b ƣng m ƣt h ƣnh phúc. Con đƣu ng ƣ y tr ƣi dài tin yêu đ ƣ l ƣng l ƣng v ƣn lên s ƣ s ƣng. Con đƣu ng ƣ y th ƣp sáng hy v ƣng đ ƣ đ ƣn t ƣi Nhà Cha trên tr ƣi. Đ ƣng m ƣ v ƣ miên vi ƣn, Đ ƣng đ ƣn đ ƣn v ƣnh h ƣng. Đó là đ ƣng mang tên Chúa Giêsu.

>
>
>

> 1. Đ ƣng hy v ƣng tin yêu.

>
>
>

> N ƣu có mọt câu h ƣi đ ƣc các Tông đ ƣ đ ƣt ra nhi ƣu nh ƣt thì đó ph ƣi là câu h ƣi thu ƣc v ƣ nƣi ch ƣn. "Th ƣ y ƣ đ ƣu?" là câu h ƣi c ƣa Gioan đ ƣt ra trong l ƣn đ ƣu g ƣp g ƣ, đ ƣ đ ƣc g ƣi đ ƣn xem và b ƣc vào ƣn g ƣi; "Th ƣ y mu ƣn chúng con đ ƣn l ƣ V ƣt Qua ƣ đ ƣu?" là câu h ƣi c ƣa các Tông đ ƣ đ ƣt ra đ ƣ có đ ƣc đ ƣa ch ƣ chính xác cho B ƣa Ti ƣc Ly; và hôm nay l ƣi là Tôma n ƣn nóng b ƣt ra câu h ƣi "Th ƣ y đ ƣ đ ƣu?" tr ƣc m ƣt t ƣng lai v ƣn còn ƣn khu ƣt.

>
>
>

> B ƣn tâm v ƣ nƣi ch ƣn là b ƣi vì trong đ ƣi theo Chúa, các ông luôn đ ƣc đ ƣn vào nh ƣng cu ƣc hành trình, mà cu ƣc hành trình cu ƣi cùng là ti ƣn v ƣ Giêrusalem đ ƣ ch ƣng ki ƣn Th ƣ y mình ch ƣu ch ƣt. Có kh ƣi ông đã coi đây là con đ ƣng th ƣt b ƣi c ƣa Chúa đ ƣ tr ƣ thành con đ ƣng th ƣt v ƣng c ƣa mình. M ƣy năm dài mi ƣt mài theo Chúa nh ƣng mong có ngày t ƣ h ƣu vinh quang, nào ng ƣ Ng ƣi l ƣi b ƣ đóng đinh nh ƣ tên t ƣi. Công dã tràng! Khi m ƣi v ƣn li ƣng hy v ƣng đ ƣt c ƣ vào canh b ƣc cu ƣc đ ƣi, r ƣi b ƣng đ ƣng l ƣt ng ƣa tr ƣng tay, ng ƣi ta nh ƣ r ƣt t ƣ trên cao quay cu ƣng chao đ ƣo. Th ƣ m ƣi hay ƣc v ƣng thì r ƣng l ƣn nh ƣng khung đ ƣi l ƣi ch ƣt h ƣp mà th ƣc t ƣ l ƣi ph ƣ ph ƣng!

>
>
>

> "Th ƣ y đ ƣ đ ƣu?" ƣn sâu đ ƣi câu h ƣi ƣ y là m ƣt tâm tr ƣng hoang mang tr ƣc m ƣt quá kh ƣ v ƣa m ƣi khép l ƣi mà t ƣng lai ch ƣa k ƣp m ƣ ra. T ƣng lai ƣ y m ƣi m ƣ hay ch ƣ là quá kh ƣ đ ƣc l ƣp l ƣi ƣ thì s ƣ đ ƣn? Đã m ƣt l ƣn v ƣ m ƣng, các Tông đ ƣ b ƣn khoản là chuy ƣn th ƣng tình. Gi ƣng nh ƣ

đưa trở lại một lần nữa, họ thấy là tự nhiên rút tay lại. Vì thế, nghe trong câu hỏi "Thầy đi đâu?" có âm hưởng lo âu tự hỏi "mình đi đâu?"

>

>

>

> Thầy vắng vẻ quá khó và hoang mang trở về lại, đó là những con đường các Tông đồ đã nắm giữ. Những môn đồ Tin Mừng hôm nay là các môn đồ Chúa Giêsu: "Các con đường sao xuy n." Đó là niềm an ủi và vững, đường thì cũng là niềm bất khai môn đồ con đường môn đồ trong hy vọng tin yêu.

>

>

>

> 2. Đường mang tên Giêsu.

>

>

>

> "Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống." Trở lại cho Tôma, cùng lúc Chúa Giêsu đi cho biết tự nay chỉ có một con đường duy nhất để ra trong niềm cứu độ, và tên gọi con đường này là Ngươi.

>

>

>

> Ngươi là Đường Sự Thật bởi Ngươi là Chân Lý, một chân lý sống động không tin làm nên tình yêu và những đi cho môn đồ cuộc đời, một thực tại năng động đầy Thần Khí làm sống môn đồ thoát cho môn đồ tin. Đường Sự Thật không phải là một hình thức tin đi do Chúa Giêsu thiết lập, những là toàn thể cuộc sống là nói vì của Ngươi trong ý nghĩa cứu độ. Những đâu phải ai cũng nhận ra? Giấc chiêm tòa đẹp là Vượt Qua, trở về của Chúa Giêsu, Philatô đã hỏi một câu hỏi ngắn gọn: "Sự Thật là chi? - Quid est Veritas?" Chúa Giêsu không trả lời, vì Sự Thật hiện thân chính là Ngươi đường đó. Có biết đâu hỏi là đã trả lời, chỉ cần sống trọn vẹn thì tất cả môn đồ trở thành hàng chữ: "Est Vir qui adest" (x. Tihamet Toth, Chúa Cứu Thế Vượt Thanh Niên, p. 95).

>

>

>

> Ngươi là Đường Sự Sống bởi Ngươi là Sự Sống thực sự nguồn phát sinh các sự sống khác trong công trình sáng tạo, và là Sự Sống của nguồn mà môn đồ sống khác phải tìm kiếm trong công cuộc tái tạo của niềm cứu độ. Ngươi thông ban sự sống cho môn đồ sinh linh, và luôn đi bước trước để lôi kéo môn đồ và với Sự Sống của Thiên Chúa. Ngươi chịu chết để nhân loại được sống, và Ngươi sống lại để mãi mãi mở ra nẻo đường dẫn vào cõi sống. Môn đồ sống trên gian có thể đi thay tan biến, những Sự Sống Ngươi là vĩnh cửu trường tồn. Ngươi sống sống sống sống muôn đời.

>

>

>

> Ngươi là Đường dẫn tới Nhà Cha bởi Ngươi và Cha không thể tách lìa: Chúa Con ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha hiện trong Chúa Con. Vì là Một thể ngàn xưa và mãi là Một thể ngàn sau. Thế nên Đường mang tên Giêsu tự yếu cũng là đưa về Nhà Cha, và người tìm

đến Nhà Cha cũng là hành trình vào Đấng Sẻ Thở và Sẻ Sẻng.

>

>

>

> 3. Đấng con đi.

>

>

>

> Đấng con đấng cũ của thở và hoang mang để khai mở con đấng mới bằng toàn diện con người mình, Chúa Giêsu muốn truy tìm lại cho các Tông đồ cái kinh nghiệm hiện sinh phong phú liên kết với Cha qua Chân Lý và Sẻ Sẻng; đấng thở đó cũng chính là lại mới của Giáo Hội cất bước lên đấng và những hành trang đi về hạnh phúc.

>

>

>

> Đi trên Đấng Giêsu là đi bằng niềm tin gọi bỏ hi vọng thông của những con người biết mình có một lý tưởng để theo đuổi, và sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được lý tưởng ấy. Trút bỏ những hành trang của kẻ nhả danh lợi thú, đấng tuy nhiên những ngõ khuất lại mòn sao gọi sự đá của cuộc sống khô khan, chấp nhận canh tân để có được bước đi về thanh thoát và thanh thản của đời nhân đức chính là hát lên khúc ca mới trên con đấng mới. Vì lý tưởng ấy chính là Sẻ Sẻng, cũng chính là vinh danh mới đời: "Anh em là dòng người được tuyển chọn, là hàng tể và những người, là những người thánh thiện, Dân riêng của Chúa..." (bài đức thơ hai).

>

>

>

> Đi trên Đấng Giêsu cũng là đi bằng niềm hy vọng bền vững. "Thầy đi đến chọn cho các con." Vì những người trẻ lại đã mở ra. Không còn xa xôi tí tốp, những đã chạm rớt cuộc đời này. Sẻng hôm nay là chuộc bằng sự ngày mai, và ngày mai tại Nhà Cha đã được để hình ngay tại bây giờ trong bước đấng lại thờ của Hội Thánh để gọi lòng đời. Đi trong hy vọng là nhìn ra rằng con người được tạo dựng để hướng về một cánh, được tái sinh trong giờ hiện tại những không ngừng hướng về vô hạn. Thiệt tại kinh của Thánh Augustinô có thể là tóm tắt của bước đi hy vọng đã biến thành khát vọng: "Lạy Chúa, Chúa đời nên con để cho Chúa, nên con mãi khước khoả cho tại khi được nghỉ ngơi trong Ngài."

>

>

>

> Đi trên Đấng Giêsu còn là đi bằng tình yêu chan hòa phổ cập. Bài đức thơ nhất là hình ảnh đẹp về một Giáo Hội trẻ đang của mình với vai trò tiên tri. Có những phân công khác biệt: kẻ phổ cập và bàn thánh, người phổ cập và bàn ăn; kẻ chuyên chăm rao giảng Lời Chúa, người chuyên lo hạnh phúc anh em. Những việc này là những bước đấng hành. Có thể nói được rằng tình yêu và phổ cập là đôi chân của Giáo Hội lại hành để bước chân mình trong dấu chân Chúa. Và cũng có thể hiểu được rằng cách nhìn "con người là con đấng của Giáo Hội" (Gioan Phaolô II) chính là tất cả đời mới của tình yêu chan hòa phổ cập trên Đấng Giêsu hôm nay.

>

>

>

> Và tôi cùng sếp là một người kinh, dốt nên khúc hát hy vọng cho những ai đang băn khoăn tìm kiếm một con đường sống, và bình nên hành khúc tin yêu cho những ai đã mất lòng cốt lõi của hành trình: "Chúa muốn nhìn con đường con đi, nên Ngài đã sinh xuống đường gian. Chúa đã nhìn đôi bàn tay con, dịu dàng bọc, bọc đi trên đường. Chúa ôi, khi nhìn đi con, con không hiểu tình gì đâu. Chúa ôi, khi nhìn đi Ngài, con đã gặp đường hướng con đi."

>

>

>

> ĐGM. Giuse Vũ Duy Thống (trích trong "Về Cơ Tâm Tình")

>

>-----