

Tue, 15/04/2014 - 17:14

Tác giả :

Trình Thiên Thu

Biên dịch / SONG LỜI

(Chúa Nhật Thứ Hai Lễ Phục Sinh, năm A - Mt 28, 1-10)

Mọi người chỉ có một cuộc sống, tức là chỉ sống một lần và chết một lần, không ai có thể sống lại. Đó là điều ai cũng biết dù cha bao giờ trở lại nghiễm. Dù có sống lại nhưng cũng không xảy ra. Điều đó chỉ có Thánh sử Luca kể lại: Chuyện La-da-rô nghèo khổ và phú hộ (x. Lc 16:19-31).

Nhưng sống lại đã xảy ra thật: Đức Kitô bước xuống khỏi mồ trên Thập Giá và Ngài đã sống lại. Nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta chỉ là hoang đường! Nhưng Đức Kitô đã thực sống lại, nhờ vậy đức tin của chúng ta đã được "đóng ấn tín đấng đấng". Điều đó đã được Thánh Phaolô minh chứng (x. 1 Cr 15:17).

Là con người bình thường thì ai cũng có niềm tin. Gọi là niềm tin thì không có gì tính. Vậy tại sao lại gọi là niềm tin đàn bà mà không là niềm tin đàn ông? Phải chăng vì phụ nữ có "khả năng nhớ" hơn hơn nam giới? Có phải đúng. Theo khoa học, MTT báo cáo rằng có HAI bán cầu não. Phụ nữ "nói nhiều" hơn nam giới vì họ sống động cả hai bán cầu não một lần, còn nam giới chỉ sống động một bán cầu não.

Nhưng vậy, có thể nói rằng "khả năng nhớ" của phụ nữ hơn hơn nam giới. Trong tình trạng bình thường, khi bước tình (hoặc tình ph), niềm tin phụ nữ vẫn "lâu dài" hơn nam giới là vậy. Khoa học không có gì trái ngược với đức tin Công giáo. Phụ nữ được Thiên Chúa ưu đãi nhiều điều hơn!

Thánh Phêrô xác nhận: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào" (Cv 10:34).

Đi u này v a đáng m ng v a đáng lo. Th t "đáng m ng" vì chúng ta không s b thua thi t: Thiên Chúa công minh, không thiên v . Nh ng l i "đáng lo" n u chúng ta o t ng mà t nh n mình "ngon" h n ng i khác.

Thánh Phêrô nói v bi n c đã x y ra t i Giu-đê, b t đ u t mi n Ga-li-lê, sau phép r a mà ông Gioan rao gi ng, và nói v lai l ch v Đ c Giêsu xu t thân t Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Th n và quy n năng mà x c đ u t n phong Ngài. Đi t i đâu là Ngài thi ân giáng phúc t i đó, và ch a lành m i k b ma qu ki m ch , b i vì Thiên Chúa v i Ngài.

Các tông đ đã can đ m làm ch ng v m i vi c Đ c Giêsu đã làm trong c vùng dân Do-thái và t i chính Giê-ru-sa-lem: "H đã treo Ng i lên cây g mà gi t đi. Ngày th ba, Thiên Chúa đã làm cho Ng i tr i d y, và cho Ng i xu t hi n t t ng, không ph i tr c m t toàn dân, nh ng tr c m t nh ng ch ng nhân Thiên Chúa đã tuy n ch n t tr c, là chúng tôi, nh ng k đã đ c cùng ăn cùng u ng v i Ng i, sau khi Ng i t cỗi ch t s ng l i. Ng i truy n cho chúng tôi ph i rao gi ng cho dân, và long tr ng làm ch ng r ng chính Ng i là Đ ng Thiên Chúa đ t làm th m phán, đ xét x k s ng và k ch t. T t c các ngôn s đ u làm ch ng v Ng i và nói r ng phàm ai tin vào Ng i thì s nh danh Ng i mà đ c n tha t i" (Cv 10:39-43).

Đ c Kitô s ng l i và chúng ta cũng s đ c s ng l i nh Ngài, m t ân hu quá l n, vì th chúng ta ph i "t n Chúa vì Chúa nhân t , muôn ngàn đ i Chúa v n tr n tình th ng" (Tv 118:1). Chính "tay h u Chúa đã ra oai th n l c, tay h u Chúa gi cao, tay h u Chúa đã ra oai th n l c" nên t th n đã chi n b i ê ch , m t kh năng hoành hành nh tr c. Do đó, tác gi Thánh V nh hân hoan: "Tôi không ph i ch t, nh ng tôi s s ng, đ loan báo nh ng công vi c Chúa làm" (Tv 118:17). S k di u n i ti p nhau: "T ng đá th xây nhà lo i b l i tr nên đá t ng góc t ng. Đó chính là công trình c a Chúa, công trình k di u tr c m t chúng ta" (Tv 118:22-23). Ch có Thiên Chúa m i kh thi nh ng đ i u nh v y!

Thánh Phaolô xác đ nh và nh c nh : "Anh em đã đ c tr i d y cùng v i Đ c Kitô, nên hãy tìm ki m nh ng gì thu c th ng gi i, n i Đ c Kitô đang ng b ên h u Thiên Chúa. Anh em hãy h ng lòng trí v nh ng gì thu c th ng gi i, ch đ ng chú tâm vào nh ng gì thu c h gi i" (Cl 3:1-2). Th t v y, Đ c Kitô là ngu n s ng c a chúng ta, Ngài xu t hi n thì chúng ta cũng đ c xu t hi n v i Ngài và cùng Ngài h ng phúc vinh quang (Cl 3:3-4).

Thánh Phaolô nói thêm: "Đ c Kitô đã ch u hi n t làm chiê n l V t Qua c a chúng ta. Vì

tho, chúng ta đing l y men cũ, là lòng gian tà và đ c ác, nhng hã y l y bánh không men, là lòng tinh tuy n và chân th t, mà ăn m ng đ i l " (1 Cr 5:7-8). T t c đ u bi n đ i hoàn toàn, đ i u đó có th là đ c bi n đ i ho c t c g ng bi n đ i.

Trình thu t Ga 20:1-9 r t ng n g n. Chàng Gioan cho bi t: Sáng s m ngày th nh t trong tu n, lúc tr i còn t i, Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đ n m và th y t ng đá đã lăn kh i m . Bà li n ch y v g p ng i "t tr ng" Phêrô và ng i môn đ đ c Giêsu th ng m n – t c là chàng trai tr Gioan, ng i t a đ u vào ng c Th y Giêsu và nghe đ c "nh p tình th n th c" c a Th y ngay trong B a Ti c Ly.

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la nói: "Ng i ta đã đem Chúa đi kh i m ; và chúng tôi ch ng bi t h đ Ng i i đâu". Th t t i nghi p, ch c h n Bà bu n l m, và Bà th y nh Th y Giêsu da di t. Các môn đ nghe nói v y cũng c m th y hoang mang. Vì trong th i gian này, "v án Chúa Giêsu" v n còn gây ch n đ ng m nh, ch a th nào l ng xu ng, ai cũng s ng i Do-thái kh ng b và áp b c, th nên ch ng ai dám đi l i nhi u, có nhà thì cũng đóng c a kín mít, đi đâu thì ph i m t tr c m t sau, đi nh ch y, v i vàng nh b ma đ i v y.

Sau khi nghe Bà Ma-ri-a Mác-đa-la nói, ông Phêrô và Gioan li n đi ra m xem s th ra sao. C hai ng i cùng ch y, nhng Gioan còn tr nên ch y mau h n ông Phêrô và đã t i m tr c. Ông Gioan cúi xu ng và nhìn th y nhng bng v i còn ó, nhng không vào, đ i cho Phêrô đ n n i và vào tr c, "kính lão đ c th " theo phép l ch s .

Ông Phêrô vào th ng trong m , th y nhng bng v i đ ó, và khăn che đ u Đ c Giêsu. Khăn này không đ l n v i các bng v i, nhng cu n l i, x p riêng ra m t n i. B y gi Gioan cũng đi vào, đã th y và đã tin. Lúc này hai ng i tin th t r i, ch không nh tr c đó. Và hai ông đã hi u r ng Đ c Giêsu ph i tr i đ y t c i ch t theo nh Kinh Thánh đã nói.

Hai năm r m i, m i đ i u đã t t ng, ai cũng hân hoan t t đ , và cũng không còn s h i n a. Chính Đ c Kitô Ph c Sinh đã bi n đ i h , t con ng i nhút nhát thành can đ m, t con ng i y u đ i thành m nh m , ngay c các ph n cũng bi n thành nhng ch ng nhân s ng đ ng c a Đ c Kitô Ph c Sinh. Ph n có th "h p t p" m t chút, đ u cho "sâu s c nh c i đ ng tr u", nhng h v n có nhng đ i u khi n chúng ta h c h i.

Hai hành động THỜ Y và TIN có liên kết với nhau. Có người thì thờ y mà không tin, thờ y là vô ích. Ai thờ y và tin thì mới đáng nói. Đó là sự biến đổi mau chóng và thực sự là đi từ u mê đến u mê.

Lạy Thiên Chúa, xin cầu nguyện cho đức tin nơi chúng con để chúng con được biến đổi mau chóng khi chúng con thờ y nhưng đi từ u mê đến u mê mà Ngài vẫn không ngừng thực hiện trong cuộc đời của chúng con, xin giúp chúng con can đảm làm chứng về Đức Kitô Phục Sinh trong suốt cuộc đời. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng cứu độ chúng con. Amen.

TRỜI M THIÊN THU