

Mar 22 at 7:50 PM

Niệm khát khao

(Chúa nhật III mùa Chay, năm A) - LỜI T NGỌI TRUY CẬP VÀ TRẢ C TRẢ C !

Trở về Thiên Thu

Khát là trạng thái thiêu u nọc. Muốn hết khát thì phải có nước để làm cho hết khát, gọi là giải khát. Để uống cần nạp nước để ăn, vì người ta có thể nhịn đói vài ngày nhưng nhịn khát. Ngày nay, trên đường đi thường thấy có những nhà để bình "nước đá miễn phí" cho khách vắng lại sử dụng. Một nghĩa cần đề cập! Tất nhiên nước đó chỉ có lợi cho những người lao động nghèo đói, người giàu chẳng ai "đợi ý" làm chi.

Điêu đó là trạng thái rất đói khát và chết là "chuyện nhỏ", những người thiếu số cần thiết, như là vào những ngày hè nóng trời gần 40 độ C như lúc này, đúng là "nóng tháng Ba, chó già le le" (tức người Việt Nam). Vì vậy mà công to, chính Chúa Giêsu cũng chúc lành cho những việc làm "nhỏ bé" như vậy: "Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lạnh thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy báo thù anh em, người đó sẽ không một phút thiếu nước đâu" (Mt 10:42). Thuyết là tuy vậy!

Cái khát về thể lý đã là cần bách rỗi, cái khát về tâm linh cũng cần bách rỗi, những cái khát về tâm linh còn cần bách và mãnh liệt hơn nhiều. Hơn hẳn là "thiên tai", không mà nên thiêu u nọc, đất đai khô cằn, nguy hiểm lều, những hơn hẳn tâm linh càng nguy hiểm hơn, vì đó là "nhân tai". Chỉ có Mẹ Maria Giêsu mới kịp cứu nguy con người khi họ hơn hẳn. Chúng ta phải thiếu số khát Ngài.

Ngày xưa, những ngày mùa sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-sê: "Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi, và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không?" (Xh 17:4). Những người bị đói đã khó chịu rồi, những người cao nguyên cũng ghé gập lều, những người sa mạc thì hơn là như lều. Chưa có không nên cái nóng nên dân miền núi, ông Mô-sê cũng "ngán" lều nên kêu lên cùng Đức Chúa: "Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chẳng một chút nào là họ ném đá con!" (Xh 17:4).

Vùng sỏi đá có khác, muốn gì cần việc lấy đá chôn tay. Chưa biết phải trái thế nào, những người quàng là chết chết. Kể cũng "ngói" thuyết! Thầy tôi nghĩ, Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Người hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kẻ miền Ít-ra-en; cầm lấy cây gậy người đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. Còn Ta, Ta sẽ đem người đem kia trước mặt người, trên tảng đá núi Khô-rôp. Người sẽ đập vào tảng đá. Tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống" (Xh 17:5-6).

Thế thì còn gì bị người! Ông Mô-sê nghe vậy và làm y chang trước mặt các kẻ miền Ít-ra-en. Và đi đâu kẻ đi đâu đã xảy ra. Ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-xa và Mê-ri-va, nghĩa là thuyết thách và gây số, vì con cái Ít-ra-en đã gây số và thuyết thách Đức Chúa mà rằng: "Có Đức Chúa giải cứu chúng ta hay không?" (Xh 17:7). Đất và nước như vậy là nghĩ người số hiện họ của Thiên Chúa.

Có lẽ chúng ta cho rằng dân Ít-ra-en "uống nước liều" quá chết chết, dám gây số và thuyết thách Chúa. Đúng là "bán trả không cần văn tự". Tuy nhiên, chúng ta cũng chẳng hơn gì, có khi còn hơn họ nữa đấy. Thuyết vậy, khi gặp gian nan thuyết thách theo kiểu "mặc niệm tội" như nên các bóng đi, dùng "hạ vô định chí", chết chết cũng đã có những lều chúng ta bị "lung lay" về định tin. Dù không nói ra những trạng thái của chúng ta cũng bị người nghĩ vậy: "Có Chúa thuyết hay

ngõ i ta chõ o tõ ng?". Có nhõ ng nõ õ i còn liõ u hõ n – kõ cõ nõ õ i Công giáo, đã tõ ng dám thõ t thành õ i: "Trõ i không có mõ t, trõ i mù!". Võ i các Kitõ hõ u, Trõ i là ai chõ ? Nhõ võ y không phõ i là chúng ta "ngon" hõ n dân Ít-ra-en sao?

Ăn năn sám hõ i không chõ là đõ ng thái chõ đõ c thõ c hiõ n trong Mùa Chay, Mùa Võ ng, kõ tĩnh tâm,... mà phõ i đõ c thõ c hiõ n không nõ ng trong suõ t cuõ c đõ i: Mùa nào cũng là mùa sám hõ i, ngày nào cũng là Mùa Chay, khi nào cũng là lúc tĩnh tâm (cõ m phòng). Đó là sõ n sàng dõ u đèn nhõ 10 cô trình nõ khõn ngoan dĩ đõn chàng rõ (x. Mt 25:1-13). Giáo hõ i õ n đõ nh Mùa Chay nhõ tiõ ng chuõng cõ nh báo đõ "đánh đõ ng" mõ nh hõ n, nhõ t là đõ i võ i nhõ ng nõ õ i còn "ngõ mê", do đó mà có nghiẽm luõ t: Xõ ng tõ i mõ i năm ít là mõ t õ n, đõ ng thõ i xõ ng tõ i và rõ c õ trong Mùa Phõ c Sinh.

Nhìn vào võ n võ t sõ thõ y Thiên Chúa. Đõ n giõ n nhõ t là không khí. Không có không khí thì không gì có thõ sõ ng đõ c mõ t lúc. Cái rõ t nhõ nhõ ng õ i là đõ i hõ ng ân. Vì thõ , hãy nghe õ i tác giõ Thánh Võ nh mõ i gõ i: "Hãy đõ n đây ta reo hò mõ ng Chúa, tung hô Ngõ õ i là Núi Đá đõ trì ta, vào trõ c Thánh Nhan dõng õ i cõ m tõ , cùng tung hô theo đõ u hát cung đàn" (Tv 95:1-2). Thánh Võ nh này phõ biõ n, quen thuõ c, vì đõ c Giáo hõ i sõ dõ ng hõ ng ngày trong giõ kinh phõ ng võ .

Tác giõ Thánh Võ nh nói thêm: "Hãy vào đây ta cú i mình phõ phõ c, quõ trõ c tôn nhan Chúa là Đõ ng dõ ng nên ta. Bõ i chính Ngõ õ i là Thiên Chúa ta thõ , còn ta là dân Ngõ õ i lãnh đõ o, là đoàn chiẽn tay Ngõ õ i dõ n dõ t" (Tv 95:6-7a). Trong Mùa Chay, chúng ta cũng đõ c nghe nhõ c nhõ câu này: "Ngày hôm nay, õ c gì anh em nghe tiõ ng Chúa phán: Các nõ õ i chõ cõ ng lòng nõ tõ i Mõ -ri-va, nhõ ngày õ Ma-xa trong sa mõ c, nõ i tõ phõ các nõ õ i đã tõ ng thách thõ c và dám thõ thách Ta, dù đã thõ y nhõ ng viõ c Ta làm" (Tv 95:7b-9).

Nhõ c tõ i Mõ -ri-va và Ma-xa tõ c là nhõ c nhõ chúng ta "đõ ng gây sõ và thõ thách Thiên Chúa". Không dám làm võ y là chúng ta bõ t đõ u tin Chúa hiõ n hõ u. Niõ m tin là khõ i đõ u cõ a mõ i thõ : Tin Chúa (tĩn thác) à Thõ õ ng nõ õ i à Tha thõ (thõ õ ng xót tha nhõn) à Thánh ân (đõ c hõ õ ng) à Trõ ng án (sõ ch tõ i) à Trõ õ ng sinh (nên thánh, làm công dân Nõ õ c Trõ i). Mõ t chuõ i nhõ ng chõ T kõ dĩõ u!

Đõ c tin thõ t kõ dĩõ u, vì đó là mõ t trong hai mõ i phúc "ngõ õ i õ" (*), và vì đõ c tin có khõ năng làm nõ õ i ta nên công chính. Thánh Phaolõ cho biõ t: "Mõ t khi đã đõ c nên công chính nhõ đõ c tin, chúng ta đõ c bình an võ i Thiên Chúa, nhõ Đõ c Giêsu Kitõ, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đõ c Giêsu đã mõ õ i cho chúng ta vào hõ õ ng ân sõ ng cõ a Thiên Chúa, nhõ chúng ta đang đõ c hiõ n nay; chúng ta õ i còn tõ hào võ niõ m hy võ ng đõ c hõ õ ng vinh quang cõ a Thiên Chúa" (Rm 5:1-2).

Thánh Phaolõ giõ i thích: "Trõng cõ y nhõ thõ , chúng ta sõ không phõ i thõ t võ ng, vì Thiên Chúa đã đõ tình yêu cõ a Ngõ õ i vào lòng chúng ta, nhõ Thánh Thõ n mà Ngõ õ i ban cho chúng ta. Quõ võ y, khi chúng ta không có sõ c làm đõ c gì vì còn là hõ ng nõ õ i vô đõ o, thì theo đõng kõ hõ n, Đõ c Kitõ đã chõ t vì chúng ta. Hõ u nhõ không ai chõ t vì nõ õ i công chính, hoõ may có ai dám chõ t vì mõ t nõ õ i õ õ ng thiõ n chõng. Thõ mà Đõ c Kitõ đã chõ t vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là nhõ ng nõ õ i tõ i õ i; đó là bõ ng chõ ng Thiên Chúa yêu thõ õ ng chúng ta" (Rm 5:8).

Đõ c các thõ cõ a Thánh Phaolõ, chúng ta thõ y dĩõ u gì cũng đõ c dĩõ n tõ rõ t chi tiõ t, dõ hiõ u. Võng, tình yêu cõ a Chúa quá vĩ đõ i, quá cao thõ õ ng, chúng ta gõ i là Lòng Chúa Thõ õ ng Xót. Nhõ có õ n Chúa Giêsu đã xác đõ nh: "Không có tình thõ õ ng nào cao cõ hõ n tình thõ õ ng cõ a nõ õ i đã hy sinh tĩnh mõ ng vì bõ n hõ u cõ a mình" (Ga 15:13). Thõ nhõ ng đầu mõ y ai! Tha thõ đã khó rõ i chõ nói chi chõ t thay ai đó. Đó là đõ ng khát "không giõ ng ai", rõ t khác õ .

Trĩnh thuõ t Ga 4:5-42 là mõ t đõ õ n phim thú võ võ tĩnh nhõn bõ n và niõ m khát khao.

Mõ t hôm, Chúa Giêsu đõ n thành Xy-kha thuõ c xõ Sa-ma-ri, gõ n thõ a đõ t õng Gia-cóp đã cho

xem mọt "Ngọọi L", rọt giọng Đọng Kitô. Ch này t nguy n làm nhân chọng sọng. Th là dân thành tuân ra nh tr y h i. Đ c t mọt th y m t "Đ Nhân" đ c nh t vô nh là c h i ngàn vàng ch ít gì. L mà vui! Ch c là ai cũng rọt ph n kh i vì th a măn ni m khát khao lâu nay, nh t là ch Hai ngo i giáo.

Quá tr a r i, ai cũng đối meo, th nên các môn đ th a: "B ch Th y, xin m i Th y dùng b a". Ngài "bóng gió" v i các ông: "Th y ph i dùng mọt th l ng th c mà anh em không bi t". Các môn đ l i g i đ u và ng ngác nhìn nhau: "Đã có ai mang th c ăn đ n cho Th y r i chng?". H t ng S Ph no xôi chán chè r i, ch c n gì n a. Các ông đầu ng S Ph nói v lo i "siêu l ng th c" là THI HÀNH Ý CHÚA CHA và HOÀN T T CÔNG TRÌNH C U Đ . Th ph i v y th i, trò sao h n th y đ c, b ng th y cũng khá l m r i (x. Mt 10:24-25). Dĩ nhiên Ngài r t thông c m cho các đ t c a mình thôi. Thu n ngôn nào cũng gây ngh ch nh!

Thánh s Gioan cho bi t r ng, hôm đó có nhi u ng i Sa-ma-ri trong thành đã tin vào Đ c Giêsu, vì l i ng i ph n làm ch ng: ông y nói v i t i m i v i c t i đã làm. Hi u qu nh n c a v i c làm ch ng th t. Vâng, ch có Thiên Chúa m i bi t m i s , t thu h ng hoang t i t n th , nói chi t i quá kh và t ng lai c a mọt con ng i.

Hôm đó, dân Sa-ma-ri xin Ng i i v i h , ch c h n Ngài r t vui nên đã i đó hai ngày. Và r i s ng i tin l i Đ c Giêsu còn tăng thêm nhi u. H b o ch Hai n: "Không còn ph i vì l i ch k mà chúng t i tin. Qu th t, chính chúng t i đã nghe và bi t r ng Ng i th t là Đ ng c u đ tr n gian". Ch có v n đ gì, ch Hai không h bu n, ch ch mu n ng i ta cũng tin nh ch th i. Chúng ta là nh ng ng i đ c Chúa tuy n ch n, cách này hay cách khác – giáo sĩ, tu sĩ, cán b ho c h i viên các h i đoàn,... Li u chúng ta có c m th y m c c , x u h ? Thiên Chúa có tuy n ch n ch Hai ngo i giáo? (Ch có m i ng i T TR L đ c th i).

Nói đ n ni m khát khao, chúng ta còn nghe vng v ng ti ng kêu th m thi t c a Chúa Giêsu t trên Th p Giá năm x a: "T i khát!" (Ga 19:28). Đó là n i "khát tình". Ngài khát yêu th ng, mu n th ng xót m i ng i. Ngài còn có cái khát khác th ng khát đau kh , Ngài b ng lòng u ng "chén đ ng", không ch vui v u ng mà còn say s a u ng. Th mà chúng ta l i nh n tâm đ i x t b c v i Ngài, ch ng khác b n th ác cho Ngài n m gi m chua (Ga 19:29), và ng nghi m l i tác gi Thánh V nh than th ngày x a: "Thay vì đ ăn, chúng trao mọt đ ng, con khát n c, l i cho u ng gi m chua (Tv 69:22).

c gì m i ng i đ u bi t th c s khát khao đ u công chính, luôn tin kính Đ c Kitô y nh ch Hai và dân thành Xy-kha, đ ng th i luôn xác tín: "Linh h n con khao khát Chúa Tr i h ng s ng" (Tv 42:3). Ch Hai và dân thành Xy-kha tin vào "Ngọọi i-L" là r t h p lý, là "đúng ý Chúa".

Chúng ta đ u là t i nhân b t x ng, không đáng ti p c n Ngài, nh ng Ngài v n r ng lòng "h x" v i chúng ta: "N u nh Ngài ch p t i, nào có ai đ ng v ng đ c chng?" (Tv 130:3).

L y Thiên Chúa, chúng con không bi t xin gì, ch xin Ngài là "t t c c a chúng con". L y Chúa các Chúa, xin giúp chúng con luôn bi t khát mong n Ngài c u đ (Tv 119:174), xin Th n Khí Chúa tác đ ng đ chúng con bi t mau m n đ p l i l i kêu khát c a Chúa Giêsu và c a nh ng con ng i bé nh trên đ ng đ i mà chúng con g p. Chúng con c u xin nhân Danh Thánh T Giêsu Kitô, Thiên Chúa C u Đ c c a chúng con. Amen.

TR M THIÊN THU

(*) Ngoài Tám M i Phúc (Mt 5:3-11; Lc 6:20-23) còn có hai "m i phúc" khác: "Phúc thay ai l ng nghe và gi l i Thiên Chúa" (Lc 11:28) và "Phúc thay nh ng ng i không th y mà tin" (20:29).

Kính chuy n
H ng