

Chi Tran

## **TÌNH YÊU BỊN ĐÔI PHỒN NGƯỜI**

Thông điệp Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể coi đây như là một câu chuyện tình người bên bờ giếng Giacóp giữa Chúa Giêsu và người phồn n Samaria. Tình yêu đã làm bịn đôi người phồn n này.

Trước tiên, Chúa Giêsu là chiếc cầu nối giữa hai dân tộc. Chúa Giê-su đến để xin nước của chúng ta, thì chúng ta bởo rằng: " Ông là người Do Thái mà lại xin nước của tôi sao?". Có lẽ, chúng ta quá ngạc nhiên về những gì Chúa Giêsu đang làm và cũng không thể hiểu được, bởi vì giữa người Do Thái và người Samaria luôn có một mối thù. Người Do Thái không bao giờ nói chuyện với người Samaria và họ coi thường người Samaria. Họ xem người Samaria là dân ngoại bang. Tuy thế, Chúa Giêsu lại họ xin nước của chúng ta. Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng: "Nếu chúng ta nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chúng ta, và người quy họ ban cho chúng ta nước hằng sống." Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những gì chúng ta vẫn không hiểu được là Chúa của Giêsu nói, nước hằng sống là gì?. Chúng ta nói: Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống. Những gì Chúa Giêsu bởo cho chúng ta, "Ai uống nước của tôi cho sẽ không bao giờ khát."

Bởi lẽ, chúng ta là người đang cần nguồn nước khác, nguồn nước của chân lý và sự thật. Ngài thấu hiểu những thâm sâu cõi lòng của chúng ta. Thay vì, Chúa Giêsu là người xin nước, thì chính Ngài là người cho chúng ta nước. Đây là một ý nghĩa sâu sắc trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu làm thay đổi về cách nhìn của chúng ta và sự chia rẽ giữa hai dân tộc. Ngài bởo một nhịp cầu để nối kết họ lại bởi sự chia sẻ và họ nhận thù. Người phồn n này là người đi đến cho dân tộc Samaria.

Kể đến, Chúa Giêsu làm thay đổi cách nhìn và đánh giá người khác. Ngài không chỉ xin nước của chúng ta mà còn quan tâm đến cuộc sống riêng tư của chúng ta. Đến nơi, Ngài cho chúng ta nhận ra sự thật. Sự khát khao của chúng ta không chỉ là khát về thể lý, những là cái khát của tâm linh. Chúng ta cần được thay đổi và cách sống của chúng ta, bởi vì chúng ta đã có năm đời sống và đang sống với người sống thế sáu rồi, mà chúng ta nói vẫn chưa có sống. Sự khát khao về thể xác của chúng ta thì không có điểm dừng và cũng không bao giờ đến với đức sống và sự cứu rỗi. Đến khi, Chúa đến sống chúng ta nhận khát khao bên trong của chúng ta, thì lúc này chúng ta đã nhận ra con người thật của mình, đang mang vết tích của tội lỗi và đam mê xác thịt.

Hôm nay, Chúa Giê-su đã giúp chúng ta để nhìn lại con người thật của mình, như đó chúng ta nhận ra Chúa Giê-su là vị ngôn sứ và là Đấng cứu độ. Các môn đệ ngạc nhiên khi nhìn thấy Chúa Giê-su nói chuyện với người pharisai Samaria này nơi công chúng. Đợi với các ông, đó là một việc làm không thể xảy ra, khi một người đàn ông nào có thể ngỏ lời tiếp chuyện với một người pharisai trong một buổi chiều thanh vắng. Đó là điều cấm kỵ theo luật của người Do-thái. Có thể nói, đây là một cuộc cách mạng đã mở ra cho các tông đồ và tất cả mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Ngài phá đi bức rào ngăn cách, kẻ thù và đánh giá của con người với nhau. Tình yêu Thiên Chúa thì không có thiên vị và riêng tư. Mọi người đều là dành cho hết tất cả mọi người, và người pharisai Samaria làm điều tốt cho dân ngoại, để giới thiệu Chúa Giê-su cho những người trong thành, và họ đã tin vào Chúa Giê-su, chính Ngài là Đấng cứu độ trần gian.

Sau cùng, tình yêu biến đổi pharisai người. Cuộc gặp gỡ bên bờ giếng Giacóp giữa Chúa Giê-su và người pharisai Samaria là câu chuyện tình mang tính cách mạng trong mọi thời đại quan trọng của con người với con người và mở ra làn gió mới. Chân dung tình yêu chói dọi xuyên suốt trong trang Tin Mừng hôm nay. Qua đó, nó có thể giúp cho chúng ta nhìn lại chính mình. Chúa Giê-su đã dẫn dắt người pharisai này từ một người dân ngoại trở thành môn đệ của Chúa. Tất cả mọi người từ trước đã trở thành một con người hoán cải, vì họ đã nhận ra tình yêu từ Chúa Giê-su. Chúng ta trở về làng, loan báo cho nhiều người biết Chúa Giê-su là Đấng cứu độ trần gian. Kinh nghiệm gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và chúng ta đã mở ra cách nhìn mới giữa người Do Thái và người Samaria, người pharisai này làm chứng cho chúng ta biết về Đức Kitô, chính Ngài là nguồn nếm của hạnh phúc. Ai uống nước của Ta sẽ không bao giờ khát. Ai tin vào Ta sẽ được sống đời đời.

**Lạy Chúa, hãy ngay con phôi uống nước đời sống và để tâm trí, thì hôm nay NHỜ THÁNH THẦN BÊN ĐÔI con biết nhận ra Chúa là nguồn nếm của hạnh phúc cho con sống đời đời. Amen.**

Lm. John Nguyễn.

-----