

Tinh Cao

**Thư Bầy CN28TN-C**

**CHIA SẺ LỜI CHÚA: THÁNH THỜI N ĐỖ Y BỐ N VÀ TÔI**

**Bài Đọc I: (Năm I) Rm 4, 13. 16-18**

**"Mặc dù tuy t vng, ông v n tin".**

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không phải như luật mà có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là như sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, đức tin coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi đức tin vng b n, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tất cả mọi người chúng ta, như có lời chép rằng: "Ta đã đặt người làm cha nhi u dân t c". (Ông là cha chúng ta) trở về đức tin Thiên Chúa, Đấng ông đã tin, Đấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dù tuy t vng, ông v n tin rằng mình sẽ trở thành cha nhi u dân t c, như có lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi người sẽ như thế".

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43

Đáp: Tôi muôn ngợi Chúa v n như lời minh chứng (c. 8a).

Xếp ng: 1) Hài miêu du Abraham là tôi tớ của Ngài, hài con cháu Giacóp, nhng ngngđiđc Ngài kén chn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quy n cai trc của Ngài bao trùm khắp cả u. - Đáp.

2) Tôi muôn đi Ngài vn nh i minh c, i h a mà Ngài đã an bài tôi muôn th h, i minh c Ngài đã ký cùng Abraham, i th h a Ngài đã th v i Isaac. - Đáp.

3) Vì Ngài đã nh i thánh thn của Ngài, i Ngài đã ban b cùng Abraham là tôi tớ Ngài. Ngài đã đ a dân t c Ngài ra đi trong niềm vui v, đ a nhng k Ngài kén chn ra đi trong tình hân hoan. - Đáp.

Alleluia: Dt 4, 12

Alleluia, alleluia! - L i Thiên Chúa là i hng sng, linh nghi m, phân r t tng và ý mu n của tâm h n. - Alleluia.

### **Phúc Âm: Lc 12, 8-12**

**"Trong giờ y, Thánh Thn sẽ đ y các con phải nói th nào".**

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi y, Chúa Giêsu phán cùng các môn đ r ng: "H ai xng nh n Thy trc m t ngđiđi, thì Con Ngđi cũng sẽ xng nh n nó trc m t các thiên thn của Thiên Chúa; nhng ai ch i b Thy trc m t ngđiđi, thì sẽ b ch i b trc m t thiên thn của Thiên Chúa. Và h k nào nói ph m đ n Con Ngđi, thì nó sẽ đ c tha. Nhng k nào nói ph m thng đ n Thánh Thn, thì sẽ không đ c tha.

"Khi ngắi ta đi u các con vào các hắi đắng, đắn trắc mắt vua quan và chính quyắn, các con chắ lo lắng phắi thắa làm sao, hay phắi nói thắ nào, vì trong giắ y, Thánh Thắ n sắ dắy các con phắi nói thắ nào".

Đó là lắ Chúa.

### **Suy Nghiắ m Lắ Chúa**

Bài Phúc Âm cắa Thánh ký Luca cho Thắ Bắ y cuắi Tuắn XXVIII Thắ ng Niên hôm nay vắ n cùng vắ Bài Đắ c 1 cho năm lắ trong ngày tiắ p tắ đắ tài vắ đắ c tin công chính hay vắ ngắi lành sắ ng bắ i đắ c tin.

Thắ vắ y, theo lắ Chúa Giêsu khắ ng đắ nh trong bài Phúc Âm, thì ngắi lành sắ ng bắ i đắ c tin là ngắi tắ ra hiẹn ngang làm chắ ng cho sắ thắ t, tắ c làm chắ ng cho Chúa Kitô, không sắ hắi khi bắ bách hắi, hay sắ hắi kắ bắ t bắ mình, trái lắi, hắ sắ ng nhắ đang đắ trắc nhan Thiên Chúa là Đắ ng ngắ trong hắ bắ ng Thánh Thắ n cắa Ngắi, đắ Ngắi có thắ tắ mình ra trong hắ và qua hắ đắ vào chính nhắ ng cắ n gian nan thắ thắch cắ n đắ n đắ c tin bắ t khuắ t cắ a hắ.

Đó là tắ t cắ ý nghĩa cắa nhắ ng gì "Chúa Giêsu phán cùng các môn đắ rắ ng: 'Hắ ai xắ ng nhắ n Thắ y trắc mắt ngắi đắi, thì Con Ngắi cũng sắ xắ ng nhắ n nó trắc mắt các thiên thắ n cắa Thiên Chúa; nhắ ng ai chắi bắ Thắ y trắc mắt ngắi đắi, thì sắ bắ chắi bắ trắc mắt thiên thắ n cắa Thiên Chúa. Và hắ kắ nào nói phắ m đắ n Con Ngắi, thì nó sắ đắ c tha. Nhắ ng kắ nào nói phắ m thắ ng đắ n Thánh Thắ n, thì sắ không đắ c tha. Khi ngắi ta đi u các con vào các hắ i đắ ng, đắ n trắc mắt vua quan và chính quyắn, các con chắ lo lắng phắi thắa làm sao, hay phắi nói thắ nào, vì trong giắ y, Thánh Thắ n sắ dắy các con phắi nói thắ nào".

Trong đắ n "Chúa Giêsu phán cùng các môn đắ" trên đây, có tắ t cắ là 3 câu, nhắ ng hình nhắ câu thắ hai hắ i lắ c đắ, không dính dáng gì vắ i câu trắc và câu sau, đó là câu: "Và hắ kắ nào nói phắ m đắ n Con Ngắi, thì nó sắ đắ c tha. Nhắ ng kắ nào nói phắ m thắ ng đắ n Thánh Thắ n, thì sắ không đắ c tha". Chắ ng lắ câu này Ngắi có ý cắ nh báo cho các môn đắ cắa Ngắi vắ hai thắ tắi: mắ t tắi có thắ tha đắ c là tắi phắ m đắ n Con Ngắi và mắ t tắi không thắ tha đắ c là tắi phắ m đắ n Thánh Thắ n?

Có nghĩa là nếu các môn đồ của Ngài chỉ mong may vì yêu cầu sự hãi quá hoặc đau đớn quá không dám làm chứng cho Ngài, "chính bởi Thầy trước mặt người đời", thì tôi của họ vẫn có thể được tha thứ, như trước ông họ đã xảy ra cho tông đồ Phêrô sau này, và tông đồ đã chỉ Thầy 3 lần như ông vẫn được tha, bởi ngài vẫn tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa sau khi ngài vẫn chỉ 3 lần thì ba xong liền bắt gặp ánh mặt trời của Thầy quay lại nhìn ngài (xem Luca 22:61).

Sau dĩ tôi "phạm tội Con Ngài, thì nó sẽ được tha" là bởi vì, dĩ dĩ chính Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô, nhưng ai phạm tội Ngài nhìn bề ngoài cũng chỉ là một con người tầm thường như họ, không thể nào là Thiên Chúa như họ nghĩ, dĩ dĩ là những con người hoàn toàn "lỗi không biết việc mình làm" (Luca 23:34).

Thậm chí dân Do Thái nói chung và thành phố lãnh đạo dân chúng nói riêng, bề ngoài như thể dường như chỉ bởi Ngài, cố ý lên án tố cho Ngài và cố gắng quy tội xin Tổng Trấn Philato giết Ngài cho bằng được, và được và tông đồ đã chỉ Thầy 3 lần là Phêrô tỏ ra hoàn toàn cảm thông trong bài giảng ở Giêrusalem sau khi ngài chỉ a lệnh cho một người què ở Cửa Đền, như sau: "Thưa anh em, tôi biết rằng anh em đã tác hành một cách vô thức, như các vị lãnh đạo của anh em đã làm vậy" (Tông Vụ 3:17).

Thậm chí, một khi tình trạng "vô thức - ignorance" (Tông Vụ 3:17) ở của con người, tình trạng "không biết - do not know" (Luca 23:34) ở với con người, một tình trạng vẫn còn có thể được tha thứ, một tình trạng mà một khi đã được Thiên Chúa bù đắp cho bằng Thánh Thần của Ngài là Đấng thấu suốt mọi sự kín đáo thâm tâm của Thiên Chúa (xem 1Corinto 2:10), dĩ dĩ "Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào", con người vẫn không dám làm chứng cho sự thật, vẫn không dám làm chứng cho Chúa Kitô, vẫn chỉ Chúa Kitô, thì bởi vì người phạm tội "phạm tội người Thánh Thần, thì sẽ không được tha".

Nội dung của bài Phúc Âm là về đức tin, một đức tin không biết sự phạm nhân: "Các con đừng sợ chi nhưng hãy giữ đức tin xác", nhưng kính sợ Thiên Chúa, "Đấng, sau khi đã giữ chặt, còn có quyền ném vào lửa ngục", một đức tin vào Đấng quan phòng thiên linh: "Chỉ thì năm con chim sẽ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sự nhỏ trên đất các con cũng đã được đếm rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẽ". Nội dung của Bài Đệ 1 theo Thánh Roma của Thánh Phaolô cũng đức tin, một đức tin giống như của tổ phụ Abraham, đức Thánh Phaolô nhắc lại trong Bài Đệ 1 hôm nay:

"Anh em thân mến, không phải như luật mà có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thù kẻ thù gian, nhưng là như sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, đức tin coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi đức tin và ông bèn, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tất cả mọi người chúng ta, như có lời chép rằng: 'Ta đã đặt người làm cha nhiều dân tộc'. (Ông là cha chúng ta) trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông đã tin, Đấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mọi người tuy vậy, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: 'Dòng dõi người sẽ như thế'".

Nếu đức tin của đức tin là chính Thiên Chúa, hay là chính mặt khải thị linh của Ngài, nhưng gì Ngài tự mình ra, bao gồm cả lời hứa của Ngài, thì vì Ngài là Thiên Chúa chân thật duy nhất, trung thành với tất cả những gì Ngài đã hứa, Ngài mới đáng tin tưởng. Và đó là những gì Bài Đáp Ca hôm nay như sau:

1) Lời miêu du Abraham là tôi tớ của Ngài, lời con cháu Giacóp, nhưng người đức tin của Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quy phục cai trị của Ngài bao trùm khắp địa cầu.

2) Tôi muôn đời Ngài vẫn như lời minh chứng, lời hứa mà Ngài đã an bài tôi muôn thế hệ, lời minh chứng Ngài đã ký cùng Abraham, lời hứa mà Ngài đã thực hiện với Isaac.

3) Vì Ngài đã như lời thánh thi của Ngài, lời Ngài đã ban bố cùng Abraham là tôi tớ Ngài. Ngài đã đưa dân tộc Ngài ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Ngài kén chọn ra đi trong tình hoan.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hôm nay là đức tin bài chia sẻ trên

TN.XXVIIIIL-7.mp3

-----

