

ĐEM VÀO LẠI VỚI AN SÔNG

"Ai có thể hiểu được thì hiểu".

Kính thưa Anh Chị em,

Ngày nay, khi nói đến hôn nhân, một số người trẻ thường nghĩ đến bạc và coinherence người và người chung thu nhập chung thu nhập và một loài nào đó mà nay đã tuyệt chủng. Vậy mà Lạy Chúa hôm nay nói một điều người khác, chúng ta tuyệt chủng; con người và nhân thu nhập chung vì Thiên Chúa luôn là Đấng chung thu nhập. Bài đọc Êzêkiel nói đến hôn nhân của Chúa Trời và người nam người nữ Israel; Tin Mừng nói đến hôn nhân của người nam người nữ bất luận tên ý định của Chúa Trời, vì thế 'loài thu nhập chung' này không thể tuyệt chủng.

Cũng như ngôn sứ Hôsê, Êzêkiel cho thấy Israel đã tuyệt chủng từ lâu trước Thiên Chúa không thể nghĩ xót khi nàng quên một mình là ai, đến từ đâu và phải làm gì; bởi đó, Israel đã bị phạt Đấng đã cưới nàng, cũng là Đấng nhốt nàng từ ngoài đấng vợ, mặc cho nàng phạm phạm, đeo xuyến vào tay, đeo kiềng vào cổ; để cho nàng vắng vẻ miên vàng đấng nên lòng lý và kiêu diễm mà âm hôn, chấp theo theo người. Thế nhưng, cũng như Hôsê, Êzêkiel kết thúc ngôn sứ của mình thốt đấng, Thiên Chúa đã tha thứ hối. Sau khi làm cho nàng tội lỗi, ê hờ và bỏ mặc từ từ lý mình, Người lý xót thốt đấng đấng tái lập một giao ước mới, "Ta sẽ như lý giao ước đã lập với người từ thu nhập người còn thanh xuân. Ta sẽ thốt lý lập với người một giao ước vĩnh cửu khi Ta tha thứ cho người từ từ mới với người làm"; Thánh Vịnh đáp ca hôm nay cũng bày tỏ một tâm tình hân hoan, "Giờ đây con gái đã cưới rồi, và Chúa lý ban niềm an ủi". Hãy đọc lý bài Êzêkiel hôm nay một lần nữa, chúng ta sẽ thấy sự thu nhập chung tuyệt vời của Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay tuyệt chủng thu nhập với người bất đắc dĩ đến thốt Chúa Giêsu khi hôn nhân đến chủng từ Môisen cho phép rẫy và để bày tỏ minh cho với không con chung thu nhập. Chúa Giêsu gợi thích cho hôn nhân, với Môisen cho phép ly dị chỉ là một nhượng bộ tạm thời; cho phép khác với truy cập duy. Ngài đến hoàn chỉnh như luật và nhốt lý ý muốn trên với khi thu nhập của Thiên Chúa, "Số gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly". Ngài không đưa ra một luật mới nào nhượng bộ đem ý nghĩa của hôn nhân với lý và ân sông trong ý định ban đấng của Thiên Chúa; đấng thốt mới gợi nhượng ai sông đấng đôi bên nhốt ra ân sông của Người qua bí tích. Thế đó, người nam người nữ trẻ nên nhượng con người mới, nhượng con người đấng bày tỏ lý ân sông đấng nên nhượng con cái thánh thốt từ lành của Người. Ân sông của Thiên Chúa làm cho hôn nhân Kitô giáo trẻ nên sông đấng và thốt mới và đó là đấng mới mới, đấng tràn hy vọng và niềm vui mà các đôi bên Kitô hữu có thể mang đấng cho thốt gợi từ lúc hôm nay.

Trong kiêu táccứu Bé Hoàng Tử, Saint Exupéry viết về một đấng hờn đấng duy nhốt trên hành tinh như bé của của. Của rớt một yêu quý đấng hờn. Của chăm sóc, nâng niu đấng không phải lúc nào đấng cũng làm của vui; vì hoa hay nũng nịu, chuyên làm dáng và khá kiêu kiêu.

Ngày kia, của phải đi xa, đôi bên sẽ từ nói lý ly biệt. Của đi từ hành tinh này đến hành tinh khác, và càng hiểu biết, của càng hờn hờn khi phải để lý cánh hoa yêu thốt người quê nhà. Thế nhượng, với đấng chân xuố ngược trái đấng, của nhượng gợi từ mình khi thốt của ngàn đấng hờn trong một khu vắng vẻ hoa; từ từ với chào của với nhượng khuôn một xinh thốt từ hờn hờn. Của đau khổ vô cùng vì có lý đấng hoa quê nhà bày tỏ của rớt, 'Cô là đấng nhốt vô nhốt của loài hoa trong vũ trụ'; nhượng nay, mới chỉ một khu vắng vẻ mà đã có hàng ngàn cánh hoa. Của thốt nghĩ, "Trông thốt của nhốt này, chỉ cô ta nhượng người lý. Cô ta sẽ hờn thốt to và gợi chốt đấng bày tỏ xốu hờn; còn mình, buốc phải làm ra với chăm sóc hờn, nhốt không, cô sẽ chốt thốt". Của lý nghĩ, "Trồng đấng đây, với chỉ một bông hờn, mình thốt nhượng mình giàu có nhốt một ông hoàng, nhượng ôi thôi giờ đây...". Và nhốt trên của, của khóc nhốt nhốt.

Anh Chị em,

Cậu bé hoàng tử năm khóc nức nở vì hốt hoảng, người Kitô hữu cũng khóc nức nở vì bất ngờ, Thiên Chúa ban ân sủng để con cái Ngài vui hưởng hạnh phúc trong hôn nhân; đáng thay, chính ân sủng Chúa giúp họ vượt qua sóng gió trong đời đôi bên. Dù ở bất kỳ đâu, ân sủng Chúa vẫn làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc con người. Vì thế, người trẻ hôm nay có thể xem thấu chúng ta hãy chuyển mình tích cực và chúng ta thì không. Và nếu bạn nghĩ rằng mình trong đời linh mục tu sĩ đã là một mục tử thì bạn nghĩ sẽ nghĩ đến hôn nhân lại càng là một mục tử mục tử thánh.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

"Lạy Chúa là Đấng thấu chúng, xin cho con đáng mang tiếng bé nhỏ trong bất kỳ sự của mình",
Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
