

Tue, Jan 1, 2013 at 11:17 PM

GIA ĐÌNH VÀ TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI

Lễ Thánh Gia

Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Sau những huy hoàng chói lọi của Lễ Giáng Sinh, chúng ta lại cùng Giáo Hội ăn mừng Lễ Thánh Gia. Lễ Thánh Gia mang lại những tín hiệu suy niệm về những nhiệm vụ thiêng liêng, đặc biệt là ân sủng gia đình, một tặng phẩm mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Bài phúc âm hôm nay (Lc 2: 41-52) kể lại câu chuyện chúa Giêsu lúc còn niên thiếu. Đây là một câu chuyện duy nhất và đặc thù của Tân Ước. Tuy nhiên thánh Luca cũng làm cho đặc biệt hơn những chi tiết mà người ta thường nghĩ rằng Đấng Giêsu nói về giai đoạn sống khi còn ở quê nhà của chúa Giêsu. Chuyện kể rằng "cha mẹ Ngài đi hàng năm vào Jerusalem vào ngày Lễ Vượt Qua" (Lc 2:41) theo tập tục, truyền thống đạo, tình thân luật của Israel.

Lúc 12 tuổi, theo phong tục thì Ngài cũng theo cha mẹ đi Jerusalem (2:42). "Khi trở về thì cậu bé Giêsu vẫn ở lại Jerusalem mà cha mẹ không biết" (2:43). Một mình tìm kiếm suốt 3 ngày trời không thấy, cuối cùng thì "kiếm ra được Chúa ở trong đền thờ, đang ngồi giữa những thầy dạy, lắng nghe họ và đặt những câu hỏi và họ ngạc nhiên" (2:46).

Những lời nói của chúa Giêsu nói về cha mẹ lúc kiếm được Ngài xem ra đã làm những lời nói vui mừng của cha mẹ. "Bây giờ đi tìm con làm chi vậy? Bây giờ không biết rằng con phải ở nhà của Cha con hay sao?" (2:49). Câu này cũng có thể diễn nghĩa thế này: "Con còn có

nhĩu vi c phĩ làm cĩa Cha con ." Cĩ hai cách diĩn nghĩa, chúng ta đĩu hiĩu rĩng Chúa Giĩsu ảm chĩ Thiên Chúa là Cha Ngĩĩi. Tình Cha Con Thiên Chúa và sĩ vãng lĩĩ ý nguyĩn cĩa ngĩĩi Cha-Trĩn-Trĩi phĩ i ĩĩu tiên hĩn nhĩng rằng buĩ c cĩa gia đĩnh nĩĩ trĩn thĩ .

Bĩ qua biĩn cĩ này, toàn thĩ thĩĩ kĩ thĩ ĩĩu và thiĩu niĩn cĩa chúa Giĩsu theo nhĩ Tin Mĩng, đĩu qua đĩ trong ảm thĩ m lĩng lĩ . Đĩ là thĩĩ kĩ "ĩn đĩt", đĩĩ c thánh Luca tóm tĩt bĩng hai câu vãn nhĩ sau: "Đĩĩ c Giĩsu đĩ xuĩng vĩĩ bĩ mĩ và trĩ vĩ Nazareth , và vãng phĩ c các ngĩi (Lc 2:51); và Ngĩĩi lĩn tĩ tĩ cĩng vĩĩ sĩ khĩn ngoan và ảm phĩc trĩĩ c mĩt Thiên Chúa và ngĩĩi đĩĩ"(Lc 2:52). Trong thĩĩ gian này, câu chuyĩn thĩĩ thĩ ĩĩu lúc kĩt thúc cũng nhĩ lúc khĩĩ đĩu, đĩu nĩm trong khung cĩ nh đĩn thĩ Jerusalem .

Qua Tin Mĩng, chúng ta biĩt đĩĩ c là Chúa Giĩsu đĩ sĩng trong chĩnh gia đĩnh cĩa Ngĩĩi, trong nhĩ ông Giuse là cha và mĩ là bà Maria, nhĩng ngĩĩi cĩ bĩn phĩn giĩp đĩ và che chĩ Ngĩĩi, huĩn luyĩn tĩ tĩ cho Ngĩĩi theo nghĩ thĩ mĩc. Dĩn chúng trong thĩn Nazareth thĩ vĩn coi Ngĩĩi là "con ông thĩ mĩc"(Mt 13:55).

Khi Chúa Giĩsu bĩt đĩu giĩng đĩy, dĩn chúng theo và nghe Ngĩĩi đĩ rĩt ngĩĩ c niĩn:"Ông này há khĩng phĩĩ là con ông thĩ mĩc và bà Maria hay sao?"(Mc 6:3). Ngoĩi mĩ Ngĩĩi ra thĩ thiên hĩĩ nĩĩ ngĩng ngĩĩi sĩng ĩ Nazareth chũnh quanh đĩ là ảm chĩ em bà con Ngĩĩi. Thánh sĩ Mac cĩ đĩĩ nĩĩ: Cĩ nhĩng ngĩĩi bà con tìm cách ngĩn cĩn Đĩĩ c Giĩsu hoĩt đĩng giĩng thuyĩt (Mc 3:21) vĩ hiĩn niĩn hĩ khĩng thĩy nĩĩ Ngĩĩi cĩ gĩ khĩ đĩ cĩ thĩ chĩng mĩnh bĩĩ c khĩĩ đĩu cuĩ c đĩĩ hoĩt đĩng mĩĩ cĩa Ngĩĩi. Hĩĩ nghĩ rĩng Đĩĩ c Giĩsu cũng giĩng nhĩ bĩt cĩ mĩt ngĩĩi Do Thĩi nĩĩ khĩc và do đĩ phĩĩ sĩng cuĩ c sĩng bĩnh thĩĩng thĩĩ.

TRĨĩ NG Hĩĩ C NAZARETH

Nhĩng lĩĩ Đĩĩ c Thánh Cha Phaolo VI nĩĩ ĩ Nazareth ngĩy 5-1-1964 vĩĩ nghĩa mĩu niĩm Nazareth và Thánh Gia nhĩ Sĩ Yĩn Tĩnh, Cuĩ c Sĩng và Vĩĩ c Làm là nhĩng yĩu tĩ đĩĩ c biĩt đĩng cho chúng ta suy niĩm và noi theo. Ngĩi nĩĩ:

" Nazareth là mĩt trĩĩng hĩĩ c, ĩ đĩ chúng ta cĩ thĩ khĩm phĩ ra đĩĩ c vĩ tĩĩ đĩp cĩa cuĩ c sĩng cĩa Chúa và hiĩu đĩĩ c Tin Mĩng cĩa Ngĩĩi. ĩ đĩy, chúng ta cĩ thĩ quan sĩt và suy niĩm vĩĩ cách thĩ c Con Thiên Chúa xuĩng thĩ làm ngĩĩi nĩĩ sũu xa và ý nghĩa biĩt mĩy, cho đĩ vĩn đĩy đĩy nhĩng ĩn ý ĩĩ bĩn trong.

" Và t̄ t̄ chúng ta có th̄ h̄ c h̄ i đ̄ b̄ t ch̄ c Nḡ i. Ở đây chúng ta có th̄ h̄ c cách th̄ hī n xem Chúa Kito th̄ c s̄ là ai. Và ở đây, chúng ta có th̄ c̄ m nghī m và đ̄ ý đ̄ n nh̄ ng đ̄ i u kī n và hoàn c̄ nh xung quanh đ̄ nh h̄ ng đ̄ n cū c s̄ ng c̄ a Nḡ i ở tr̄ n th̄ này nh̄ : không gian, th̄ i gian, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, Tóm l̄ i, t̄ t̄ c̄ nh̄ ng gì mà chúa Giêsu đã dùng đ̄ cho c̄ th̄ gī i bī t đ̄ n Nḡ i. (....)

" Tr̄ c tiên, chúng ta h̄ c h̄ i v̄ s̄ yên t̄nh c̄ a gia đình Nazareth . Có ở trong m̄ t khung c̄ nh m̄ i nḡ i đang cãi l̄ n nhau r̄ t òn ào náo nhī t thì m̄ i c̄ m nghī m đ̄ c s̄ yên t̄nh nó êm đ̄ m l̄ ng đ̄ ng nh̄ th̄ nào! S̄ yên t̄nh c̄ a Nazareth s̄ ch̄ cho chúng ta cách th̄ c chiêm nghī m trong th̄nh l̄ ng và an bình, suy t̄ trong tình tr̄ ng th̄ n trí l̄ ng đ̄ ng, và m̄ r̄ ng tâm h̄ n l̄ ng nghe tī ng nói khôn ngoan c̄ a Chúa và l̄ i khuyên c̄ a nh̄ ng th̄ y đ̄ y đích th̄ c. Nazareth có th̄ đ̄ y cho chúng ta bī t giá tr̄ c̄ a s̄ h̄ c h̄ i và s̄ a sō n, c̄ a chiêm nghī m, c̄ a đ̄ i s̄ ng tinh th̄ n có t̄ ch̄ c, c̄ a s̄ yên l̄ ng c̄ u nguȳ n mà ch̄ có Thiên Chúa bī t mà thôi.

"Th̄ hai, chúng ta h̄ c h̄ i v̄ đ̄ i s̄ ng gia đình. Nazareth là m̄ u m̄ c ph̄ i có c̄ a m̄ i gia đình. Nazareth th̄ hī n cho chúng ta rõ ràng tính thánh đ̄ c và v̄ ng b̄ n c̄ a gia đình, đ̄ ng th̄ i nêu ḡ ng sáng v̄ nh̄ ng nhī m v̄ căn b̄ n c̄ a gia đình trong xã h̄ i nh̄ là m̄ t c̄ ng đ̄ ng tình yêu và chia s̄ , nó tuȳ t m̄ ch̄ có nh̄ ng v̄ n đ̄ đ̄ t ra và đ̄ c gī i quȳ t th̄ a đáng. Tóm l̄ i nó là m̄ t c̄ u trúc toàn h̄ o đ̄ nuôi d̄ ng con tr̄ - và nh̄ v̄ y, nó là b̄ t kh̄ thay th̄ .

"Sau cùng, ở Nazareth , n̄ i nhà con ông th̄ m̄ c, chúng ta có th̄ h̄ c h̄ i đ̄ u c̄ nhī u đ̄ i u ở vī c làm và nh̄ ng k̄ lū t c̄ n có c̄ a nó. Cha mū n đ̄ c bī t nói đ̄ n nh̄ ng chân giá tr̄ c̄ a nh̄ ng vī c làm đó –có đòi h̄ i thì cũng có ph̄ n th̄ ng- đ̄ tr̄ n tr̄ ng nó m̄ t cách thích đáng. Cha mū n nh̄ c nh̄ m̄ i nḡ i là chuȳ n đi làm nó cũng có cái giá tr̄ ph̄ m giá c̄ a riêng nó. Ngoài ra, không đi làm không có nghĩa là t̄ i đ̄ u ng cùng r̄ i. Tuy nhiên vì cái giá tr̄ và tính t̄ do c̄ a vī c làm, đi làm không ph̄ i ch̄ vì v̄ trí c̄ a vī c làm trong h̄ th̄ ng kinh t̄ , nh̄ nḡ i ta nói, mà đúng ra còn vì cái m̄ c đích ph̄ c v̄ c̄ a vī c làm."

NH̄ NG THÁCH Đ̄ C̄ A NGÀY NAY V̄ HÔN NHÂN

Ngày nay, chúng ta ai cũng th̄ y là thī u môi tr̄ ng giáo d̄ c, không ph̄ i ch̄ ngoài Giáo H̄ i mà ngay c̄ trong chính Giáo H̄ i. Nhī u gia đình Kito giáo không còn kh̄ năng t̄ mình truȳ n đ̄ t nī m tin c̄ a mình cho nh̄ ng th̄ h̄ k̄ tī p, và ngay c̄ chính x̄ đ̄ o cũng v̄ y, m̄ c dù nó

vấn còn là một câu trúc cần thiết cho sự mạnh mẽ truyền giáo của Giáo Hội và một hoàn cảnh nào.

Là một công đồng Kitô giáo nói riêng, xã hội nói chung, chúng tôi cần phải hoạt động tích cực hơn nữa để khuyến khích mọi người đi cho tình liên đới giữa người nam và người nữ thật bền chặt làm căn bản cho tất cả mọi nền văn minh, cũng như yểm trợ tất cả cho quyền lợi và nhu cầu của con trẻ. Chúng tôi cũng cần suy xét cần thận về những hậu quả xã hội liên hệ đến những nghĩa cửa hôn nhân, của việc chung, những người đi mà người ta thêm vào đã đi ngược lại thiên nhiên là nền tảng cho cuộc sống lâu dài giữa hai người nam và nữ trong hôn nhân, là môi trường thuận lợi nhất để đón chào con trẻ.

Dĩ nhiên, chúng ta cũng biết rằng trong xã hội cũng có những ràng buộc khác giữa tình yêu và tình liên đới, giữa sự cam kết và trách nhiệm. Những người đó có thể tốt, và có thể được pháp luật công nhận. Trong hôn nhân cũng có những tình huống như vậy. Những người không thể thay đổi những nghĩa cửa hôn nhân theo luật pháp qui định mà có thể thay đổi được thì tự nhiên đã có những mối liên hệ xa là chắc chắn có sự cam kết phải giúp giữa hai người nam và nữ mới có giá trị hôn nhân. Không phải chỉ cần có những ràng buộc về tình dục giữa hai người nam và nữ với nhau thôi, mà còn phải đưa vào khả năng sống tự nhiên để sinh con cái.

Trong dịp lễ Thánh Gia này, chúng ta hãy cam kết theo đúng mái ấm gia đình nhân loại, tôn vinh hôn nhân, làm cho nó trở nên vững mạnh, đem lại phúc lợi cho con cái, bình an mái ấm gia đình mình, xin đừng quên mình trở nên thánh đức, yên vui, an bình, hòa thuận và yêu thương.

ĐÔI LỜI KẾT: GIA ĐÌNH LÀ NỀN MÓNG CỦA XÃ HỘI

Chân phúc của Giáo Hoàng Gioan Phaolo II vẫn thường nói: "Tương lai nhân loại tùy thuộc vào gia đình". Bài đức ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta là gia đình có một liên đới sống động với xã hội.

Nền móng xã hội chính là gia đình. Nền móng gia đình chính là hôn nhân. Mọi người lập gia đình / hôn nhân đã được ghi khắc trong chính bản tính con người của người nam và người nữ. Như là một trẻ của xã hội, gia đình là môi trường thích hợp nhất để đón chào con trẻ.

Chúng ta cần những thanh niên trẻ, vui vẻ, mạnh mẽ và xác tín, hy vọng và tích cực niềm tin sắt đá khi nói: "I Do / Tôi Đồng Ý". Họ là Tớ và Hy vọng của chúng ta. Không có những cặp vợ chồng kết hôn với nhau, chúng ta không thể xây dựng được tương lai cho xã hội và Giáo Hội. Không có những cặp vợ chồng kết hôn với nhau và cam kết thật sự trung thành, những yêu nhau, chúng ta không thể có những gia đình thánh đức thực sự được.

Fleming Island, Florida

Dec. 28, 2012

NTC