

Sent: Sunday, November 24, 2013 11:27 AM

Subject: **PHÓ TỬ VÀ NHỮNG PHỤ CỬ CÁC GIA ĐÌNH**

Tran M. Duy

http://www.giadinhnazareth.org/sites/default/files/imagecache/main_img/Mau_3.jpg

(Riêng từng các phó tử đang hăng say công tác trong Gia Đình Nazareth: Pt. Hoàng Thanh Sơn, Huntington Beach, CA; Pt. Trần Văn, Bakerfield, CA; Pt. Nguyễn Đức Mạnh, Seattle, WA; Pt. Nguyễn Khánh, Houston, TX; Pt. Nguyễn Văn Đĩnh, Houston, TX; và Pt. Nguyễn Chí Công, Landsing, MI).

Trong khi Đấng Hài Phó Tử Việt Nam kỷ IV được cử chức tư chi u Thứ Năm, 30 tháng 6 và kết thúc vào chức Chúa Nhật, 3 tháng 7 năm 2011 tại Houston, Texas tôi đã được hân hạnh tham dự với tư cách một khách mời và trong dịp này, tôi cũng đã được vinh dự trình bày với Đấng Hài và một số những thao thức mà phần lớn các tính hữu hình nay đang kết vụng nối các vị phó tử của họ. Một trong những thao thức và kết vụng nối là vai trò phó tử trong những gia đình.

NHỮNG CON SỐ THƯỜNG KÊ

-50% những công việc chúng hình nay đã kết thúc bằng ly dị.

- Hơn 1 triệu vợ phá thai hàng năm chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Trung Hoa là quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất và Việt Nam cũng là một quốc gia Đông Nam Á với tỷ số phá thai lên đến hàng chục triệu mỗi năm.

-2-13% dân số Âu Mỹ hình nay có khuynh hướng, đời sống, hoặc nhìn mình là đồng tính.

-3 trong số các tiểu bang Hoa Kỳ hợp hình hóa hôn nhân đồng tính, gồm New York, New Hampshire, và Vermont. Ba tiểu bang khác qua phán quyết của tòa cao pháp viện tiểu bang cũng thừa nhận hôn nhân đồng tính, đó là Massachusetts, Iowa, và Connecticut.

- Một số quốc gia trên thế giới đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, gồm Hà Lan (Netherlands), Na Uy (Norway), Bỉ (Belgium), Tây Ban Nha (Spain), Nam Phi (South Africa), Thụy Điển (Sweden), Bồ Đào Nha (Portugal), Băng Đảo (Iceland), Argentina, và Canada;

- Hiện tượng trai gái sống chung mà không hôn thú đang gia tăng cùng với con số những người kết hôn trễ sau 30 tuổi, hoặc kết hôn nhưng không muốn sinh con.

PHẦN HAI NGÃY HẸM TRÊN NGƯỜI HÔN NHÂN

Không còn là một nhà chuyên môn ta cũng có thể hiểu được vì những lý do trên đang làm lung lay nền tảng hôn nhân gia đình, và một khi nền tảng hôn nhân bị chà đạp và coi thường sẽ dẫn đến một hình thức gia đình lỏng lẻo, kéo theo những hậu quả tồi tệ không thể tưởng tượng cho xã hội và Giáo Hội.

Với cái nhìn tâm linh đó đây thì con người thời nay đang coi thường và ý thức tôn giáo trong hôn nhân, và coi hôn nhân như một khái niệm có tính cách hoàn toàn pháp lý và nhân bản. Căn bản những điều này tuy có nhu cầu người đã biết, nhưng ít người muốn đi đến với sự thật.

Căn bản này nằm trong nỗi trẻ trung của con người hiện nay, phần lớn đều cho rằng hôn nhân chỉ qua cũng như một vấn đề tình ái. Người vào chức vụ này để dạy hay thua là chuyên viên tư vấn. Để dạy thì họ dạy, mà thua thì xóa bàn làm việc. Họ nói theo một quan niệm tâm lý học đồng, đó là tôi thích cô, thích anh thì tôi sống với cô và với anh. Bao lâu tôi không cảm thấy thích thú nữa thì chúng ta chia tay. Đến giờ này chúng ta có thể.

Nỗi trẻ trung này chính là kết quả của những điều mà ba vị giáo hoàng thời danh của nhân loại thuở trước thế kỷ 20 và 21 đã nhận được, đó là Đức Piô XII, Chân Phước Gioan Phaolô II, và Đức ngài kim Giáo Hoàng, Bênêđictô XVI. Tiến trình tiến hóa để sống tâm linh và làm lung lay nền tảng hôn nhân khi đi từ việc con người để một đi ý thức thì là. Đó những người trẻ tuổi, là sống với chết và những lý luận duy lý căn cứ vào những phát minh và sự tiến bộ của khoa học như một luồng gió thổi vào nền văn minh hiện đại. Và cuối cùng là nó biến đổi tiến bộ và hành động của con người trở thành "tình yêu đời" với quan niệm và là sống để sống, cái chết cũng như cái sống, việc tiến cũng như việc ác đều giằng nhau như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nhận được và triết lý sống và suy nghĩ của con người thời đại.

Xuyên qua tiến trình tiến bộ trên mà ngày nay ít ai còn coi trọng giá trị của Bí Tích Hôn Nhân. Phần đông, kể cả người Công Giáo cũng chỉ coi đây như một nghi thức tôn giáo, hay một ràng buộc có tính cách xã hội. Còn là một lỗi của giá trị thật sự Bí Tích này thì ít ai để ý tới. Ngay cả một số không ít linh mục trong khi cử hành Thánh Lễ Hôn Phối cũng chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài. Nhu cầu linh mục còn giằng giằng theo những ý nghĩa trên trên, thói đời. Dùng những ví von của ca dao, tục ngữ, của những bài hát tình cảm lãng mạn để làm nền tảng cho những chia sẻ khi quyết định về giá trị của hôn nhân và về bí tích hôn phối.

HÔN NHÂN NGƯỜI PHÁT XUẤT TỪ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Để chữa trị căn bệnh trên, ta cần phải trở lại với ý nghĩa của nền tảng hôn nhân. Nếu chúng ta căn cứ vào những ràng buộc của luật pháp, của truyền thống, hoặc những lãng mạn, thu hút tình cảm, hôn nhân không thể đứng vững và tồn tại. Do đó, những người thuở trước hiểu được rằng căn bệnh thời đại đó chính là việc nhìn nhận và xác định rằng hôn nhân chính là một nền tảng và một bí tích.

Khi nghĩ đến hôn nhân, là phải nghĩ đến cái cốt lõi của đời sống này mà đức tin của Kitô Giáo cho là một nền tảng. Một nền tảng phát xuất từ tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính tình yêu cao cả và thánh thiện này mà người chồng, người vợ mới có thể hy sinh cho nhau và vì nhau, cha mẹ mới có thể hy sinh cho con cái. Một tình yêu nên kết và gắn bó giữa hai người dù khi đau khổ hay lúc khốn khổ, khi gian nan thử thách cũng như lúc may mắn sung sướng, và khi nghèo khó cũng như lúc giàu có để hai người yêu thương nhau và tôn trọng nhau suốt một ngày trong đời sống.

Trong ngày này được tái khám phá qua hình ảnh của Gia Đình Thánh Gia. Tin Mừng cho thấy, Thiên Chúa từ muôn thế kỷ đã dùng thông trí của Ngài tạo nên một cuộc "hôn nhân được trình" giữa Giuse và Maria. Và từ cuộc hôn nhân này, Ngôi Hai Thiên Chúa đã mặc xác phàm và đến với nhân loại qua cửa ngõ gia đình. Ở đây ý nghĩa là một hôn nhân mà các cặp vợ chồng trao cho nhau được thể hiện trong nét và rõ ràng trong cuộc sống của người chồng là Giuse, người vợ là Maria. Cuộc sống vợ chồng, nhàn hạ và chăm sóc thể cho thấy Gia Đình Nazareth đã trải qua tất cả những gì mà một gia đình thông thường ngày xưa cần nghiêm, người trẻ trong bất cứ hoàn cảnh nào những người trong Gia Đình này cũng vẫn yêu thương và kính trọng nhau. Cũng từ đó, sự thánh thiện của gia đình được phục hồi và nâng cấp để trở thành một bí tích sau này.

PHÓ TỬ VÀ MỤC VỤ GIA ĐÌNH

Nguồn gốc Phó Tử Vĩnh Viễn bắt đầu từ thời Các Tông Đồ (x. TĐCV 6:1-6). Là một trong ba phẩm trật của hàng tu sĩ, giám mục, linh mục, và phó tử. Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, chức phó tử được chia thành hai loại: Phó tử chu toàn lãnh chức linh mục, và phó tử vĩnh viễn.

Hiến Chương Lumen Gentium, 29 của Công Đồng cũng đã qui định rõ ràng vai trò Phó Tử Vĩnh Viễn trong ba lãnh vực chuyên biệt: Phụng vụ, Giáo dục, và Bác ái, dựa trên tinh thần và ý nghĩa của người "tôi tớ", hoặc người "trợ tá" (x. Phil 1:1). Tôi tớ của cộng đoàn dân Chúa, và trợ giúp các giám mục, linh mục trong việc phục vụ dân Ngài.

Bên cạnh cái nhìn thực tế và có tính cách mục vụ, có lẽ người Kitô hữu, như tôi đã trình bày trong Đệ Nhị Hội, hy vọng người phó tử của họ đem đến thân thiện, chú tâm hơn, và nhiệt tình hơn vào mục vụ gia đình, một mục vụ được coi như nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt tôn giáo cũng như hiện tại xã hội hiện nay.

Hơn ai hết, các phó tử được biệt riêng trước khi họ lãnh nhận bí tích truyền chức, họ đã lãnh nhận bí tích hôn phối. Và họ đem đến bí tích hôn phối để phục vụ bàn thánh, phụng vụ bí tích, và phục vụ dân Chúa. Các phó tử cũng là những người có một nhận thức cách hết sức sâu xa và đôi khi đau đớn thì nào là hy sinh, là chung thủy, là tôn trọng nhau trong tình yêu vợ chồng. Thì nào là bình phẩm và trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm một thành viên trong gia đình. Do đó, tôi nói và hành động của họ sẽ ảnh hưởng tốt hơn, nếu họ đem thân vào lãnh vực mục vụ gia đình.

Ở đây, xin nêu lên một số những đề nghị để hy vọng với gần 90 phó tử Việt Nam đang phục vụ trong các giáo xứ, cộng đồng và cộng đoàn có thể suy nghĩ và đem vào lịch trình sinh hoạt

cá a mình:

- Tớ chớ c nhớ ng buớ i tĩn tâm, hớ i thớ o, nhớ ng buớ i thuyớ t trĩn nhớ m ðào sâu vớ giá trớ và vớ ðớ p cá a n gớ i hôn nhĩn.

- Tớ chớ c nhớ ng khoá hớ c, nhớ ng lớ p nớ i vớ nghớ thuớ t làm chớ ng, làm cha, làm vớ , làm mớ . Tâm lý ngớ i chớ ng, tâm lý ngớ i vớ , tâm lý khác biớ t giớ a nam và nớ ... Và nhớ ng lớ p ðớ y vớ nghớ thuớ t giáó ðớ c và hớ ng ðớ n con cái.

- Tớ chớ c nhớ ng khoá hớ c vớ Giáo Hớ i, vớ Giáo Lý Công Giáo ðớ sớ ng ðớ o mớ t cách trớ ng thành trong mớ i trớ ng gia ðĩn cũn nhớ xã hớ i.

Ðớ giúp các phó tớ thớ c hiớ n ðớ c nhớ ng ðớ án trẽn, GIA ðĨN NAZARETH, mớ t sinh hoớ t Mớ c Vớ Gia ðĩn ðã ðớ c thành lớ p và phớ biớ n các sinh hoớ t gia ðĩn xin ðớ c ðớ ng hành và tiớ p tay vớ i các phó tớ trong mớ c vớ gia ðĩn cá a các vớ . Muớ n biớ t thêm chi tiớ t, xin mớ i vào thấ trang nhả www.giadinhnazareth.org

Song song vớ i hoớ t ðớ ng tồ ðớ nhớ m vào gia ðĩn, cùng vớ i viớ c phớ c vớ bàn thấn, và phớ c vớ bí tích sớ làm cho n gớ i phó tớ trớ nờn phong phú, thiớ t thớ c và lớ i ích cho nhiớ u gia ðĩn, nhiớ u tâm hớ n.

Â