

**GIA ĐÌNH KITÔ:**

**CÁNH CỬA ĐỨC TIN**

**MẸ RA CHO ĐÔI VỢ CHỒNG**

Trong buổi sáng ngày 15/5/2013, sau 15 phút giờ lao. Lm. Giuse Phạm Văn Cảnh nhậm chức tài chính do Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN gợi ý: "Gia đình kitô: Cánh cửa đức tin mẹ ra cho đôi vợ chồng". Ngài chia sẻ:

**I - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO NHƯ THẾ NÀO?**

a) Thiên Chúa yêu thương con.

Trước hết ta nhìn vào tình yêu của Thiên Chúa yêu thương con người.

Thánh Gioan nói: "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4, 8). Tình yêu chúng ta đón nhận, phải là một sự chan hòa mà chúng ta dành cho người khác, tình yêu này cũng có tính cách bao bọc, đi liền với che chở, gìn giữ cho con cái khỏi bị hại, trong tình yêu này làm cho con cái mình tăng trưởng lên, như khi chúng ta nuôi dưỡng và cho con cái đi học, giáo dục cho con cái nên người.

b) Thiên Chúa trao dưỡng.

Tình yêu, Thiên Chúa trao dưỡng muôn lìa muôn vật, đức biết là trao dưỡng con người giống như Thiên Chúa, và cho con người làm cho vật thay quyền Thiên Chúa cai trị vật. Mẹ

sẽ được cõng Thiên Chúa đã biõu tõng cho không con ngõõi hõõng thõ và làm chõ. Nhõ n ra ân sõng cõa Thiên Chúa, chúng ta phõi có tõm lòng thõ nào đõi või Thiên Chúa là Cha chúng ta?

c) Thiên Chúa kõ t hõ p

Chính Thiên Chúa tõ o dõng và kõ t hõ p hai ngõõi Nam và Nõ thành mõ t gia đình trõ c mõ t Thiên Chúa trõ thành mõ t gia đình mõ u mõ c và Thiên Chúa đã ban lõ i chúc phúc: "Hãy sinh sôi nõ y nõ thõ t nhiõ u cho đõ y mõ t đõ t, và thõng trõ mõ t đõ t. Hãy làm bá chõ cá biõ n, chim trõ i, và mõ i giõ ng võ t bò trên mõ t đõ t" (St 1, 28).

d) Gia đình sõng Tình yêu cõa Thiên Chúa.

Gia đình đã đõ c thiõ t lõ p trong Tình yêu cõa Thiên Chúa, nên gia đình cũng phõi sõng trong Tình yêu õ y, thì mõ i cõ m thõ y đõ c hõ nh phúc "Ngõ t ngào tõ t đõ p lõ m thay, anh em đõ c sõng vui võ y bên nhau" (Tv 133, 1). Cõ thõ nhõ trong ngày tõ t, ngày giõ cõa gia đình, chúng ta sõng trong tình thân thõõng anh em trong mõ t nhà, đõ y mõ i là hõ nh phúc.

## **II – Đõ C TÍNH CõA KHõ õõ C HõN NHõN.**

a) Đõ n hõn: Mõ t Nam – mõ t Nõ : Hõn nhõn này có tính cách chiõ m hõ u đõ c quyõ n, trõ n võ n. Đõ u này muõ n nói lên Tình yêu trõ n võ n không bõ chia sõ .

b) Vĩnh hõn: Đõ là cuõ c hõn nhõn chung sõng suõ t cõ mõ t đõ i, bõ o đõ m cõ cuõ c đõ i, , vĩnh vĩõ n, không phân ly, không chia cõ t. Chõ trõ sõ chõ t xõ y đõ n võ i mõ t trong hai ngõõi thì sõ i đây hõn phõ i mõ i đõ c thõo gõ , dõ t bõ đõ c.

## **III – Mõ C ĐÍCH HõN NHõN GIA ĐÌNH**

a) Yêu thương giúp đỡ nhau. Trong trường hợp vợ chồng không có con cái, hay trong tuổi già luôn sẵn lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, Như Thiên Chúa đã phán: "Con người ơi! Mối tình mình thì không tắt. Ta sẽ làm cho nó mãi trường tồn mãi mãi" (St 2, 18).

b) Sinh sản và giáo dục con cái:

Thiên Chúa truyền dạy con người: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất" (St 1, 28). Sự kết hợp vợ chồng theo tự nhiên là sinh sản con cái. Vì thế, trường hợp hợp đồng thụ thai, hay các phương tiện khác cản trở việc sinh sản đều không hợp pháp. Trong hoàn cảnh khó khăn kinh tế hay đã đông con, chúng ta có thể hoãn việc sinh sản, nhưng theo phương pháp tự nhiên mà giáo hội cho phép. Phải ý thức và vun trồng đức khiết tịnh trong bậc vợ chồng để có thể giúp nhau hoàn thành nghĩa vụ đối với lòng Thiên Chúa.

### IV – ÂN SẴNG CỦA A BÍ TÍCH HÔN NHÂN

Khi anh chị em đến trước bàn thờ kết hôn trước mặt Thiên Chúa, Ngài ban ân sủng, ban cho mình hiểu biết và sức mạnh để cho mình can đảm thi hành bổn phận trong đời sống. Hạnh phúc của Bậc sống: đó là những ơn an ủi và nâng đỡ đời sống hôn nhân gia đình để vợ chồng kiên toàn tình yêu phu phụ, cùng cố gắng giúp nhau vượt qua khó khăn phân ly của hạnh phúc, như ân sủng này, anh chị em giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân và trong việc đón nhận và giáo dục con cái. Ai càng yêu mến Chúa càng trở nên cao trọng. Thiên Chúa càng yêu và hạnh phúc để anh chị em mỗi ngày càng khẳng khái, yêu thương nhau đó là nền tảng nên thánh, tùy vào thái độ của chúng ta đón nhận và thi hành sự sống của mình hay không?

### V – NGHĨA VÀ HÔN NHÂN

Trong đời sống hôn nhân chúng ta có những nghĩa vụ gì? Nghĩa vụ là những công việc mình phải thi hành. Đời sống vợ chồng chúng ta phải có nghĩa vụ đối với nhau:

a) Nghĩa vụ Yêu thương.

Như c ỉ i L ỉ i Chúa phán: "Con ng ỉ i ỉ m ỉ t mình thì không t ỉ t. Ta s ỉ làm cho nó m ỉ t tr ỉ tá t ỉ ỉ ng x ỉ ng v ỉ i nó" (St 2, 18). Tr ỉ tá đ ỉ giúp đ ỉ ỉ n nhau. Có m ỉ t câu chuy ỉ n k ỉ : Hai v ỉ ch ỉ ng đau kh ỉ d ỉ n đ ỉ n ly d ỉ , ngày ra đi, m ỉ t t ỉ gi ỉ y "Hãy yêu th ỉ ỉ ng k ỉ thù" r ỉ t ra, đã gi ỉ chân ng ỉ ỉ i v ỉ ỉ i, chăm sóc cho k ỉ thù (là ng ỉ ỉ i ch ỉ ng). Qua m ỉ t thán g chăm sóc, ng ỉ ỉ i ch ỉ ng đã h ỉ i t ỉ nh, xin ỉ i và không say x ỉ n n ỉ a. Nh ỉ ca dao VN có câu: "Yêu nhau v ỉ n s ỉ ch ỉ ng n ỉ , đ ỉ u trăm ch ỉ ỉ ch cũng kê cho b ỉ ng"

**b) Trung thành.**

Đ ỉ c tính v ỉ nh hôn, Tình yêu tr ỉ n v ỉ n luôn đòi h ỉ i s ỉ trung thành, trong lòng ch ỉ có ch ỉ ng/v ỉ c ỉ a mình.. S ỉ trung thành là đ ỉ u ch ỉ c ỉ a m ỉ t Tình yêu thành th ỉ t và tr ỉ n v ỉ n. S ỉ trung thành nói lên s ỉ trong sáng c ỉ a tâm h ỉ n yêu th ỉ ỉ ng. S ỉ trung thành làm cho ng ỉ ỉ i ta có th ỉ đ ỉ ng v ỉ ng tr ỉ c nh ỉ ng gian nan th ỉ thá ch. S ỉ trung thành làm cho con tim bi ỉ t âm th ỉ m ch ỉ đ ỉ i. S ỉ trung thành g ỉ n bó hai tâm h ỉ n bi ỉ t c ỉ m thông v ỉ i nhau. Ca dao VN: "Yêu nhau tam t ỉ núi cũng trèo, th ỉ t bát sông cũng ỉ i, c ỉ u th ỉ p đèo cũng qua"

**c) Hòa thu ỉ n.**

Hòa thu ỉ n là đ ỉ u k ỉ n đ ỉ thành công: "Thu ỉ n v ỉ thu ỉ n ch ỉ ng tát b ỉ đ ỉ ng cũng c ỉ n" (T ỉ c ng ỉ VN). Hòa thu ỉ n là b ỉ u khí êm đ ỉ p cho đ ỉ i s ỉ ng gia đình, và đ ỉ c bi ỉ t thu ỉ n ỉ i cho v ỉ c giáo đ ỉ c con cái. Vì "Cha m ỉ là vinh quang c ỉ a con cái" và "con cái là tri ỉ u thiên c ỉ a cha m ỉ".

**d) Giúp đ ỉ .**

Nghĩa v ỉ v ỉ ch ỉ ng ph ỉ i bi ỉ t giúp đ ỉ ỉ n nhau, t ỉ công v ỉ c trong nhà đ ỉ n công v ỉ c ngoài xã h ỉ i, quan tâm giúp đ ỉ nhau s ỉ làm cho b ỉ u không khí gia đình ỉ m áp h ỉ n. Chính Thiên Chúa đã mong mu ỉ n chia s ỉ trách nhi ỉ m cho con ng ỉ ỉ i: "Con ng ỉ ỉ i ỉ m ỉ t mình thì không t ỉ t. Ta s ỉ làm cho nó m ỉ t tr ỉ tá t ỉ ỉ ng x ỉ ng v ỉ i nó" (St 2, 18)

**VI - K ỉ T ỉ ỉ C H ỒN NH ẬN**

a) Tìm hiểu ý định của Thiên Chúa mà đi. Qua việc của người, tham vọng và linh mục hoặc những người khôn ngoan để nhận biết mình có nên đi tu trì hay hôn nhân.

b) Tìm hiểu mình và người khác bên đường. Có thể có một thời gian để hai người hiểu biết về nhau, để sẵn sàng đón nhận nhau trong đời sống chung.

c) Đưa mình vào chung trình của Thiên Chúa, hôn nhân là một sự mang theo những trình của đời mà Thiên Chúa trao ban cho và chung trong việc giúp nhau và giúp con cái nên thánh trong bậc sống, và là mục tiêu là ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa cho những người xung quanh, là chung tá và cái chung và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô.

d) Đón nhận của Chúa để chu toàn bổn phận. Gia đình của người có đời sống của người, và giúp nhau nhận ra thánh ý Chúa. Cha mẹ của giáo dục cho con cái hiểu biết về giáo lý hôn nhân và kiên trì nhân bản khi con cái đến tuổi lập gia đình.

## **VII – SỰ MANG NHẬN HÔN NHÂN (Tổng huấn của Gia đình)**

Sự mang nhận gia đình để chấp nhận:

a) Ngôi v.

Ngôi v nhân phẩm con người phải được tôn trọng qua cách cư xử với nhau xứng đáng với ngôi v. Trong gia đình đầu tiên là hai ngôi v: cha mẹ – v, sau này sẽ có thêm các ngôi v mới: con cái là con của cha mẹ và là con của Thiên Chúa. Chúng ta phải tôn trọng con người từ khi còn là bào thai, sự sống mà Chúa trao cho mình.

b) Sự sống.

Ngũn n s s ng phat xu t t Thiên Chúa. M i loài m i v t đ c có nh ng cách sinh sôi n y n c a nó. Riêng con ng i, Thiên Chúa mu n trao ban trong khung c nh gia đình. Vì v y, đôi v ch ng ph i bi t ý th c trên tr ng, đón nh n, vun tr ng và chăm sóc, t khi còn là bào thai, m m s ng m i đ c phát tri n và đ c sinh ra làm m t con ng i s ng đ ng t t đ p trong gia đình. S s ng quý báu nh ng có ng i l i cũng s s s ng. S sinh con nhi u, ng i ta không tôn tr ng s s ng và tìm cách di t s s ng. Có nhi u ng i đã không ý th c bào thai là con c a mình hay là ng i ta coi danh đ t á h n là vi c gi t con. Trong đ i s ng gia đình chúng ta ph i tôn tr ng s s ng m t cách đ c bi t, bi t trên tr ng, đón nh n gìn gi s s ng mà Thiên Chúa trao phó n i các gia đình.

c) Xã h i.

Thiên Chúa đã ra l nh cho con ng i làm bá ch trái đ t. M i ng i ph i bi t c ng tác giúp đ l n nhau cách này cách khác cho xã h i đ c ti n tri n, đ cu c s ng con ng i đ c t t đ p, đó là m nh l nh c a Thiên Chúa. Con ng i có b n ph n làm sao cho m t đ t này m i ngày đ c nên t t đ p h n, cho đ i s ng con ng i đ c h nh phúc h n. Yêu th ng, c ng tác m i ngày xây đ ng xã h i t t đ p h n.

d) Giáo h i.

Ch c ch n thân ph n con ng i không ch hoàn toàn g n vào trái đ t này. L i Chúa đã phán: "Tiên v n hãy tìm ki m N c Thiên Chúa và s công chính c a Ng i, còn các đ i u khác s đ c ban thêm cho các con". (Mt 6, 33). Chúng ta hãy s ng theo gi i lu t c a giáo h i r n đ y, hi p thông v i giáo h i trong b n ph n và s v c a mình h u làm thắng ti n đ i s ng gia đình.

**VIII – TRÁCH NHI M HÔN NHÂN.**

Chúng ta nh ngày đã k t c v i nhau tr c m t Thiên Chúa và C ng đoàn, v ch ng đã ch n nhau trong cu c s ng, mai sau cũng s ph i trình di n Thiên Chúa v i t t c trách nhi m c a mình v ng i b n đ ng và con cái c a mình:

- Nhưng vì bạn của mình đã nên hoàn hảo cho cả? Sống bên nhau cần giúp nhau nên hoàn hảo, mình sống thánh thì cũng giúp cho bạn mình trở nên thánh.

- Con cái của mình đã nên thánh thì nên cho? Mình trao lòng cho Thiên Chúa nhưng để con như thế nào? Trách nhiệm Chúa con cái có nghĩa với Chúa không?

a) Đôi bạn với nhau.

Thánh Phaolô có trách nhiệm với chúng tôi: "Chúng tôi hãy trở nên bạn bè với nhau, và với đời với chúng tôi cũng vậy" (1Cr 7, 3). Nhưng khác thánh nhân thì khuyên nhủ: "Vui hãy phục tùng chúng tôi, như chúng tôi phục tùng Chúa. Chúng tôi hãy yêu mến vui, đừng gay gắt với nhau" (Cl 3, 18 – 19). Khuyên bảo chung thánh Phaolô cũng nói: "Làm lành ta đừng quên người tàn nạn, đừng quên người buồn, ta sống tốt, miễn là đã không bỏ buông xuôi. Vui bao lâu còn đẹp, ta hãy làm lành đời với mọi người, mà nhất là đời với những ai cùng mất gia đình đức tin". (Gl 6, 9 – 10).

b) Con cái là hoa quả của hôn nhân.

Cha mẹ đã sinh ra con cái, phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục chúng nên người: con người tốt trong xã hội, và con người thánh thì của Thiên Chúa.

Đời sống Hôn Nhân Gia Đình, đôi bạn chúng tôi đã lãnh nhận lòng Thiên Chúa, thì cũng có bạn bè trao lòng cho Thiên Chúa. Đó là những người con lành thánh của mình.

Ông cha đã trao phó tài sản cho các tôi tớ, đến ngày ông vui, các tôi tớ sẽ đến trình diện và nộp phần hoa lợi cho cha.

Mọi người chúng tôi cần có bạn bè và trách nhiệm của mình đời với người bạn đời và với con cái của mình.

Hội tụ cho vợ chồng

Gia đình phải là nơi diễn ra tình yêu. Ngôi nhà của gia đình phải là nơi thờ phụng Chúa, phải là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị, phải là nơi sống yêu thương, và cũng là ngôi Nhà Thờ của giáo xứ chúng ta sum họp với cộng đoàn tín hữu, là nơi mà ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Thêm Sức và Hôn nhân và cũng là nơi mà ta sẽ chia tay lãnh nhận thánh lễ cuối cùng cùng trỗi c khi về trình diện Thiên Chúa. Vì thế có ba ngôi nhà: Gia Đình – Nhà Thờ – Nhà Cộng Đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa, ba ngôi nhà này phải là Một.

Cha Giuse cũng đưa ra 2 câu hỏi để các tham dự viên thảo luận:

1. Nhớ lại ngày xưa: Hai người có:

- Tìm hiểu Ý Chúa?

- Tìm hiểu tình yêu hôn nhân của nhau?

- Cam kết trước mặt Chúa ra sao?

2. Vợ chồng đã chọn nhau trong cuộc sống, mai sau cũng sẽ phải trình diện Thiên Chúa với tất cả trách nhiệm của mình và người bạn đời và con cái của mình.

- Người bạn của mình đã nên hoàn hảo chưa?

- Con cái của mình đã nên thánh thiện chưa?



Nguyễn Lương Thế Mịch ghi