

NĂNG LỰC PHỨC HỢP GIÁ TRỊ HÔN NHÂN

Trần Mạnh Duy

Mọi người khi sinh ra vào đời đều được trao cho một số mệnh. Tùy theo quan niệm và lối nhìn, số mệnh ấy có thể được xem như một nghề nghiệp, một bậc sống, hay một tôn giáo. Như vậy, không ai sinh ra vào đời mà lại không được đặt vào đôi tay, khối óc, và trái tim mình một ít vốn liếng cần thiết cho nghề nghiệp, bậc sống, và tôn giáo của mình. Theo tinh thần Tin Mừng, đó là những nén bạc. Người được trao cho 1 nén, người khác 2 nén, người khác nữa 5 nén tùy theo ý muốn của Thiên Chúa.

Những thế kỷ đã cho biết, có nhiều người đã hoang phí số vốn ấy ngay khi còn thiếu thốn: bạc hộc, lối sống buông thả, bản bè xấu... Khác tiêu xài quá tay khi ở tuổi trung niên: cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, trai gái... Và cũng có người khi tuổi đời xế bóng: buông xuôi, trốn tránh xã hội, và cô độc... Đó là những thành phần mà thế kỷ ngày hôm sau sẽ nhìn những kẻ chán đời, hèn đời, và thù ghét xã hội. Đời sống, đời là một chuỗi ngày dài đáng ghét, buồn thốn, và cuộc sống là vô giá trị. Họ luôn luôn hèn thù và nghĩ rằng đời không công bằng với họ. Họ có thể phẫn nộ khác họ và phẫn nộ thành công họ nhưng gì mà họ đang có. Những người lo lắng tình hay không hiểu rõ ràng chính họ đã họy diễm tột cùng lại và giá trị cuộc sống của họ, chứ không phải do ai khác. Cũng không phải đời đã bất công đời với họ.

Người khác, cũng thế kỷ lo lắng cho thế kỷ có biết bao nhiêu tâm hồn cao thượng quanh ta, và những nỗi. Họ là những người chấp nhận cuộc đời, mở rộng tâm hồn, đôi tay và thiện chí xây dựng cuộc đời: cuộc đời chính họ và cuộc đời của tha nhân. Xây dựng, xoa dịu và làm đẹp cho đời. Họ là những tâm hồn cao thượng. Họ can đảm và dám đi đến với thế kỷ, với cuộc đời mà dù đời không phải luôn luôn dài và mênh mông với họ. Và mặc dù đời có quay mặt lưng với họ, phũ phàng, cười nhạo họ. Tóm lại, đây là những người ta cần phải học hỏi, bắt chước, cần phải nâng đỡ cùng với họ, ta làm được một cái gì đó cho đời và cho chính mình.

HÌNH TƯỢNG HÔN NHÂN THỜI ĐỜI

Những thế kỷ đang làm cho nhiều người thiếu thiện chí thao thế kỷ và quan tâm đến đời sống hôn nhân,

gia đình hiện nay:

1- Lý do :

Hơn 50% những cặp hôn nhân ngày nay đã tan vỡ bằng lý do, và hàng triệu, triệu các em nhỏ đã không được hưởng hạnh phúc của một gia đình đầy đủ với cha mẹ, và anh, chị, em. Điệu này hiện cũng đã đôi khi khiến ta phải suy nghĩ khi tham dự một lễ cưới, hoặc tiệc cưới của con, cháu, hay anh chị, em, bạn họ. Trong những lúc như vậy, có khi ta tự hỏi: “Ai! Đôi nào trong những đôi này sẽ trong số ½ những cặp hôn nhân ly dị?” Và kết quả thật đau lòng, nhiều cặp trong số họ chỉ kéo dài cuộc sống hôn nhân sau 3, 5, hoặc 10 năm chung sống.

2- Phá thai:

Còn cuộc sống phong phá thai - kết quả của những quan niệm lệch lạc về hôn nhân. Con số thống kê của các quốc gia, cũng như tại Việt Nam rất đáng kinh hoàng. Mười năm trên thế giới có đến hàng chục triệu những thai nhi bị giết, bị hủy diệt bằng nhiều cách do chính cha mẹ và những người phụ giúp cha mẹ các em làm việc.

Độc những tài liệu về phá thai, tự nhiên tôi liên tưởng đến cái chết của hơn một trăm ngàn người Nhật sau hai trái bom nguyên tử bị xuống Hiroshima và Nagasaki vào thời Đế Quốc Thái Chiên với câu tự hỏi, nếu vậy, ngày nay người ta phải dùng đến bao nhiêu trái bom nguyên tử để hủy diệt hàng chục triệu thai nhi mỗi năm. Một nỗi trơ ngốc và lố bịch sống vong thân, nói theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là tự trừng phạt của một nền “văn hóa sống chết”!...

3- Đẳng tính, hôn nhân đẳng tính:

Não trơ ngốc và tầm nhìn lệch lạc về hôn nhân của xã hội hiện nay đang đem lại những hậu quả cho nhiều người, nhiều cha mẹ, nhiều phụ huynh, đặc biệt khi phải đi đến với tình trạng đẳng tính và hôn nhân đẳng tính của con cháu, anh chị em mình. Tại sao phúc? Xấu hay tốt? Chưa ai có thể dám quyên phê phán và lên tiếng đứng lên trên bình diện lên tiếng tâm con người. Những với cái nhìn tự nhiên của mục đích hôn nhân, thì lối sống này quả thật không đạt được ý nghĩa trọn vẹn của nó.

HON NHAN VA GIA DINH - PHUC HOI GIA TRI HON NHAN

Hôn nhân là tàn phá những giá trị tinh thần và vật chất tích cực để sống hôn nhân không đúng là những lãnh vực xã hội và đạo đức xã hội. Nó còn những hậu quả sâu đậm đến những người trong cuộc như cha mẹ, con cháu, và cộng đồng những thế hệ mai sau.

1- Gia đình và chúng:

Đôi vợ chồng nhân văn nhân đạo, bình đẳng này đã đem lại một loạt những đau đớn khó hàn gắn, họ cầu đòi hỏi lâu ngày mới được hàn gắn. Hôn nhân tâm lý này được phân tích qua những lý do kết tiếp. Vì một lý do nào đó mà đem đến cho những lý do sau này. Bởi vì họ sẽ không còn tin tưởng vào tình yêu của mình cũng như của người khác. Những hậu quả này còn đến đến một quan niệm về tình yêu và hôn nhân như một trò chơi ái tình, đến rồi đi không mang một ý nghĩa hay giá trị tinh thần nào cả.

Ngoài ra, tình cảm con người cũng sẽ biến đổi những hậu quả. Ít người sau khi ly dị mà quay lại nhìn nhau bằng một cái nhìn thân thiện và bằng lòng. Và nếu đã không nhìn nhau như bằng lòng, thì sẽ thù hận, cay đắng sẽ mãi mãi là một cảm xúc nỗi chính con người này; do đó, sẽ khó có được sự khách quan và công bằng. Dĩ nhiên, hôn nhân của nó sẽ biến đổi những hậu quả đến con cái của họ.

2- Với con cái:

Đôi vợ chồng con cái sau khi cha mẹ ly dị. Đây chính là đứa tài mà nhiều nhà tâm lý, xã hội, cũng như đạo đức không đồng tình với nhau về kết quả của những cuộc khảo sát. Những nói chung, con cái sống với mẹ và cha đồng lòng, với bố và mẹ khác, với những người anh, chị, em không cùng cha mẹ, ít nhiều vẫn có những khó khăn khi họ tiếp xúc vào một môi trường và hoàn cảnh sống mới. Dù là Âu, Mỹ, Phi, hay Á, tâm lý “con ông, con tôi, con chúng ta” vẫn là một tâm lý không chỉ gây phiền toái cho con cái, mà còn ngay cho cả những người cha mẹ này.

3- Xã hội và tâm linh:

Đinh học lý do còn liên quan đến lãnh vực xã hội và tâm linh nữa. Một xã hội mà trong đó giới trẻ mất niềm tin, sống trong tâm thức buồn nản và thất vọng khi nhìn đến sự đổ vỡ của cha mẹ. Những trẻ em này khi lớn lên cũng sẽ hành động hay bất thôi thúc hành động như cha mẹ chúng. Kết quả khảo cứu đã cho thấy, con cái các cha mẹ lý do cũng có xác suất lý do cao hơn con cái những cha mẹ không lý do.

Như vậy, sự đổ vỡ hôn nhân, mà hậu quả kinh khủng của nó chính là căn bệnh hiểm nghèo của gia đình và xã hội. Và việc tiếp tay xây dựng, đời mới, và làm đẹp đời sống này, chính là những việc làm dù rất nhỏ bé, những thói quen cao cả và cần thiết. Khi nền tảng gia đình là đời sống hôn nhân bất phá sản, thì nhân loại không cần phải đổ bom nguyên tử, những khí gas giết người hàng loạt, hoặc những thiên tai như động đất, bão lụt hủy diệt, những chính sách tồi tệ hủy diệt và nhân chìm nó, vì hôn nhân là cốt lõi của gia đình, mà gia đình là nền tảng của xã hội và giáo hội.

NĂNG LỰC PHỤC HỒI

Ai dám nhìn mình thật lành, và thánh thiện? Hầu như chỉ dám nhìn mình là một tội nhân những người bất xứng. Và vì thế, thật là hiểu lý khi ta biết dùng chút thời giờ, khả năng, và sức lực của mình cho một người mà những vấn đề trình bày ở trên, là cấp bách và thực tế: người hôn nhân gia đình.

Đa số chúng ta đổ vỡ vào đời sống hôn nhân với nhu cầu thiếu sót và không mấy trở ngại thành công về thể lý, tâm lý, và tâm linh. Điều này đến từ cái nhìn về tình yêu, hôn nhân, gia đình thường bị nhìn nhận bởi những thao thức, hội họa, và hình ảnh của tình cảm và tình dục. Chính vì thế, khi trách nhiệm và bổn phận của người làm chồng, làm cha, làm vợ, và làm mẹ ủa tội, nhu cầu người đã hết hàng, đã trở nên chây, và đem tội đổ vỡ. Những hậu quả của những tan vỡ này không đáng kể khi 2 người chia tay nhau. Nó còn kéo đến cả đời con, cháu, mà hậu quả là đến từ một quan niệm và lối sống về hôn nhân, về gia đình như hiện nay.

Những buổi thuyết trình, hội tâm, hội thảo, cũng như những cuộc gặp gỡ trao đổi giữa bè bạn quen thân là những cách hiệu quả và tôi có dịp người khác, chia sẻ và giúp nhau “tái khám phá”. Vâng, tái khám phá thôi, vì thật nó hôn nhân đã là một khiếm khuyết của hạnh phúc, và là một cách hiệu quả con người sống chung hạnh phúc. Và sau khi tái khám phá là việc phục hồi, bởi vì do bất ổn của thời gian, do sự cố của cuộc sống, và do những nhàm

chán c̣a cục đ̣i tḥng nḥt đã làm cho nhịu ng̣oi ṭṃt đi cái nhìn đích tḥc ṿi
nḥng giá tṛ và ṿ đ̣p c̣a đ̣i ṣng này.
