

TÌNH CHA

CHÚA NHẬT XVII THÁNG NG NIÊN – NĂM C

Trong cuộc sống thực tế, người cha thường hay nghiêm khắc đối với con cái, nhưng lại dễ dàng tỏ tình thương. Nói đúng hơn, cách thể hiện tình cảm của người cha khác với người mẹ.

Tuy vậy, tình cha không kém gì tình mẹ, vừa rộng rãi, vừa bao dung. Nếu có nghiêm khắc, là vì muốn cho con nên người, bởi lẽ "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Cũng trong quan niệm thông thường của người Việt Nam, chữ "tình" rất quan trọng. "Trăm cái lý không bằng một tý cái tình". Vì tình nghĩa, người ta dễ dàng bỏ qua những thiếu sót, "chín bỏ làm mười", dễ quên đi quá khứ và sống hài hòa với nhau trong một làng, một xóm hoặc một đời gia đình.

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa được xưng tụng là Cha. Ngài rất khiêm tốn đối với tạo vật nhân, nhưng lại bao dung đối với những ai thành tâm sám hối. Ngài là Đấng "nhiều giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương xót đối với. Lòng có رحم khi màn đêm buông xuống, những đồng cỏ đã vắng tiếng hò reo" (Tv 30,6).

Câu chuyện ông Abraham "mặc cớ" với Chúa đã diễn ra lòng nhân từ của Ngài. Thời đó, dân thành Xê-đôm và Gô-mô-ra sống trong tội lỗi và sa đọa, khiến Thiên Chúa bực bực nên giận. Ngài quyết định trừng phạt họ. Ông Abraham đã "năn nỉ" với Chúa và dấn dấn tụng bực bực họ thì phải cứu họ. Ông con sống năm mươi người công chính, ông đã hứa xuống chỉ còn mười người, nhưng đó mà Chúa thay đổi ý định trừng phạt. Thiên Chúa đã bắt giận trước khi nài xin của ông Abraham và Ngài đã đồng ý: nếu có mười công chính thì Ngài sẽ không tru diệt hai thành này. Tác giả sách Sáng thế đã dùng lời văn "nhân nhân" để diễn tả Thiên Chúa. Ngài người giận trước sự van xin của con người. Nếu đọc tiếp đoạn Sách thánh này, chúng ta sẽ thấy, dĩ nhiên có mười người công chính cũng không đủ để cứu. Thành Xê-đôm và Gô-mô-ra đã bị lửa diêm sinh ra từ thiêu rụi. Tất cả đã bị tru diệt, chỉ trừ gia đình ông Lót, là người kính sợ Chúa. Khi vừa chãy khói thành, bà vợ ông Lót, vì tiếc của quay lại, bị ng hoá thành cột muối.

Nếu Thiên Chúa kiên nhẫn trước sự xúc phạm của con người, thì con người cũng phải kiên nhẫn chờ đợi thoát khỏi trừng phạt. Người hàng xóm trong Tin Mừng thánh Luca đã kiên trì nhẫn

nội để vay bánh vào lúc nửa đêm. Sự kiên trì đã làm thay đổi lòng chai đá của cha nhà, mà trở lại để y lấy bánh cho người nghèo hàng xóm. Chúa Giêsu đã dùng một tình huống để thể hiện người đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu người nghèo còn làm thế, huống chi Cha trên trời. Hãy kiên trì của người nghèo. Hãy phó thác nội Thiên Chúa như người lo lắng của cuộc đời. Ba đức tin đức của Chúa Giêsu như của tôi, đó là: xin, tìm, gõ cửa. Các ba hành động này đều diễn ra sự kiên nhẫn, lòng cậy trông và tin tưởng phó thác. Thiên Chúa là Cha nhân từ. Ngài luôn lắng nghe người nghèo của người nghèo chân thành của chúng ta.

Của người nghèo làm nên một lỗi để sự người tin Chúa. Vì của người nghèo chính là than thở với Ngài, để trình bày với Ngài với nội niềm nhân từ. Của người nghèo cũng là xin Chúa để nâng trên đức tin người đến còn mang nhiều truân chuyên. Đức Giêsu đã dạy các môn đệ của người nghèo. Lời Kinh "Lạy Cha" diễn ra một dây thiêng liêng giữa Thiên Chúa và người tin hiểu. Chắc có Chúa Giêsu một đức của người Thiên Chúa là Cha, vì Người là Con của Chúa Cha, như Người là người lo lắng người đến. Lời của người nghèo mà Người dạy các môn đệ khác để người nghèo hai chữ "Lạy Cha", hoặc "Thưa Cha", hoặc "Cha ơi". Như vậy, Chúa Giêsu đã cho phép chúng ta gọi Chúa là Cha, giống như bạn thân Người. Nói cách khác, như Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, và với Chúa Giêsu mà chúng ta đức của người Chúa là Cha với tâm tình thân thương người đến.

Nếu chúng ta muốn đến đức tin với Chúa và thân thưa với Ngài: "Lạy Cha chúng con ở trên trời", là như cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Thánh Phaolô nói với chúng ta: trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã tha thứ một sai ngã lớn lao của chúng ta. Đức Giêsu đã gọi phó chúng ta khỏi một chế độ người nghèo ngăn cản đức tin người Thiên Chúa.

Khác với lời của người nghèo kéo dài dòng và như một phô trương nội như người người bị thất bại đã bị Chúa Giêsu kéo lên án, kinh Lạy Cha người người, đức tin mà lời mang nội dung rất phong phú. Đây là tâm tình đức tin của người con thảo thân thưa với Chúa. Điều của người nghèo trước tiên là người mong cho vinh quang Chúa thể hiện giữa lòng nhân từ, để một người trên thế giới như người đến Chúa là Cha vinh hiển quy phục năng. Tiếp đó là như người xin cho bạn thân và cho người người anh chị em bạn hiểu. "Xin tha thứ cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho một người một cái với với chúng con". Lời kinh khiêm tốn như nhàn, với a hưởng chúng ta với Chúa, với a liên kết chúng ta với tha nhân. Lời kinh cũng thể hiện thi nhân chí sự hài hòa với một người người như người Chúa, để có đức trái tim bao dung như Ngài.

Với tâm tình yêu mến, phó thác và cậy trông, chúng ta cùng thưa với Chúa; "Lạy Cha chúng con ở trên trời...". Chắc chắc lời kinh sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an, trong một tình huống của cuộc đời.

+TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Kính chuyên:

Hàng
