

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 4-8-20

Phúc Âm Thánh Máthêu. (26: 14-25)

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thầy ông tể và thầy a vớ i hỏi: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Ngợ i cho các ông?" Họ liền ấn định cho ba mợ i đợ ng bợ c. Và thế đó, họ tìm dịp thuận tiện để nộp Ngợ i. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thăm thầy Chúa Giêsu rồi nói: "Thầy muốn chúng con sắm sửa cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành để mua một gà trống kia, và nói rồi nói: Thầy bợ o, giờ Ta đã gọi, Ta sắm mợ ng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông". Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sắm sửa Lễ Vượt Qua. Chiều đến, Ngợ i ngợ i bần ăn với mợ i hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Ngợ i nói: "Thầy nói thật với các con: có một ngợ i trong các con nộp Thầy". Môn đệ rút khăn rửa và tiếp ngợ i bắt đầu hỏi Ngợ i: "Thầy a Thầy y, có phải con không?" Ngợ i trả lời: "Kính giờ tay cùng chêm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. Thầy t ra, Con Ngợ i sẽ ra đi như đã chép với Ngợ i, nhưng không cho kẻ nộp Con Ngợ i, thà kẻ đó đợ ng sinh ra thì hơn!" Giuđa kẻ phản bội cũng thăm thầy Chúa Giêsu rồi nói: "Thầy a Thầy y, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói".

CẨM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ :

Khi Chúa Giêsu nói với một kẻ trong nhóm Mười Hai số phận bội ngài, tất cả họ đều rút khăn rửa và không ai trong số họ muốn trở thành kẻ phản bội. Ngay cả Giuđa Ítca rít cũng thăm thầy a vớ i Chúa Giêsu: "Thầy a Thầy y, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói."

Giuđa Ítca rít đã cho thầy ý định bán Chúa Giêsu để lấy tiền khi ông đi giao dịch với các thầy ông tể. Chúa Giêsu biết rõ Giuđa là kẻ phản bội mình nhưng ngài đã không ngăn cản ông làm điếu đó. Rõ ràng với tôi rằng Chúa Giêsu tôn trọng ý muốn của Giuđa Ítca rít. Do đó, Giuđa phải chịu trách nhiệm cho hành đợ ng của mình. Chúa Giêsu đã nói: "Không cho cho kẻ nộp Con Ngợ i."

Chúa Giêsu chỉ để những gì đã được viết về ngài phải được thực hiện. Ngài biết rằng giờ của mình đang đến và phải chấp nhận cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh vào ngày thứ ba như ngài đã tuyên bố ba lần trước đây.

Chúa Giêsu đã nói là "kính nể Con Ngươi." trong đó vẫn, thay vì nói tên là "Giudá Ítcariot". Điều này để mọi người tôn phụng như kính bái có thể là bất công, ngay cả chính tôi khi tôi phạm tội chống lại Thiên Chúa trong khi Ngài luôn yêu thương tôi.

Thiên Chúa thực sự yêu thương tôi và ban cho tôi có một ý chí tự do. Tình yêu đích thực phải là một ý chí tự do chứ không bị ép buộc. Nếu tôi quy thuận làm bất công để đi về phía ý chí tự do của mình, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Không ai làm điều gian ác và có thể tránh khỏi sự phán xét của Thiên Chúa cho sự lừa dối sai lầm của mình.

**Chúa Giêsu nói về các môn đệ : "Anh em hãy canh thức và cứu nguy n, đừng khểi lâm vào cơn cám dỗ . Vì tinh thần thì hằng say, nhưng xác thịt thì yếu đuối i."(Mt. 26, 41)
Đó là cách để chiến đấu chống lại cơn bão kẻ thù như thế gian, ma quỷ và xác thịt**

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 4-8-20

Gospel MT 26: 14-25

One of the Twelve, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him thirty pieces of silver, and from that time on he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, "My appointed time draws near; in your house, I shall celebrate the Passover with my disciples.'" The disciples then did as Jesus had ordered, and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the Twelve. And while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him one after another, "Surely it is not I, Lord?" He said in reply, "He who has dipped his hand into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes, as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi?" He answered, "You have said so."

Reflection:

When Jesus said about one of the Twelve would betray him, all of them were deeply distressed and none of them wanted to be a betrayer. Even Judas replied Jesus, "Surely it is not I, Rabbi?" Jesus said, "You have said so."

Judas showed his intention to sell Jesus for money when he went to deal with the chief priests. Jesus knew Judas was his betrayer but he did not stop him to do it. It is clear to me that Jesus respected the will of Judas Iscariot. Therefore, Judas must be responsible for his actions. Jesus said, "Woe to that man by whom the Son of Man is betrayed."

Jesus just let what was written of him be done. He knew that his hour coming and he must accept the passion, death, and resurrection on the third day as he announced it three times before.

Jesus said to "that man" in the text, instead of saying the name "Judas Iscariot." This leaves for everyone to reflect on themselves that a betrayer could be anyone, even myself when I commit any sin against God while He always loves me.

In the same manner, God truly loves me and gives me free will. True love must be free will, no obligation. If I decide to do anything with my free will, I would be responsible for it. No one does evil and can stay away from God's judgment for its wrong choice.

Jesus said to his disciples, "Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing, but the flesh is weak."(Mt. 26, 41) It is the way to fight against all three enemies like the world, the devil, and the flesh.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.
