

GIỚI THIỆU SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lời hai Thánh Phêrô và Phaolô

Lời Chúa : Mt 16,13-19

Chúng ta không biết gì về hai thánh Phêrô và Phaolô.

BẠN VÀ TÔI nghĩ gì khi nghĩ đến thánh Phêrô ? Một người chài lưới quê mùa hay một vị thánh công giáo ? Hay là một môn đệ của Thầy ? Đúng là một người chài lưới quê mùa và là một môn đệ của Thầy. Nhưng hôm nay Giáo Hội vui mừng tôn vinh ngài là thánh công giáo.

Con đường của Chúa mở ra cho ngài vô cùng. Chúa Giêsu không chọn Phêrô mà người chài lưới, Ngài tin tưởng ông và giao cho ông nhiệm vụ trọng trách, gọi ông là Đá, và trên tảng đá này Ngài sẽ xây Giáo Hội của Ngài. Ngài xây Giáo Hội của Ngài trên nền tảng là một người chài lưới, một con người nhất gan !

Nhìn người khác, chúng ta chỉ thấy một vài dấu hiệu bên ngoài, Chúa thấu suốt tâm can. Chúa biết người chài lưới đó có một tâm hồn quảng đại, một người tìm kiếm thành thật, một ý chí kiên vững. Ông dám đi trên một biển khơi để đến với Chúa. Ông đã thay một cho anh em để tuyên xưng Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống. Ông đã dám tuốt gươm chém tên đày tớ thầy công giáo bên vực Thầy mình. Mặc dù đã của Thầy, Phêrô vẫn yêu mến Thầy tha thiết. Do đó, Chúa trao cho ông chìa khóa Nước Trời, và xây Giáo Hội của Ngài trên nền tảng Phêrô. Tất cả anh em trong nhóm mười hai đã tôn trọng ông, xem ông như người lãnh đạo. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Phêrô đã lãnh đạo Giáo Hội sơ khai với tất cả sự khôn ngoan và can đảm.

Chúng ta nghĩ gì khi nhớ đến thánh Phaolô ? Chúng ta vui mừng tôn vinh ngài là vị tông đồ dân ngoại, là một anh hùng đã chinh phục cho Chúa giáo phần lớn trái đất, một vị tông đồ không ngại khổ. Nhưng trước khi trở thành vị tông đồ bất khuất, ngài là ai ? Là một người Pharisiêu cuồng tín, hăng say bênh vực và truy lùng cha ông, bênh vực đạo Chúa. Ngài hăng say đi

lúc bắt nạt người tin vào ông Giêsu vì đời ông, ông Giêsu kia chỉ là một tên ròi đời bỏ đống đĩnh thép giá.

Nhưng đó là một người mà Chúa đã dành riêng cho mình nào và đã đích thân hiện ra với ông trên đường Đamat và mặc kệ cho ông biết phải làm gì. Bất cứ một giây phút đó, Phaolô đã thu mình về Chúa, chỉ sống cho Chúa. Ai trong chúng ta chưa hiểu được yêu mến Chúa hết lòng hết sức là gì thì hãy xem gương của Phaolô. Đời với ngài, Chúa Giêsu là tất cả. Sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Ngài không còn là Phaolô nữa mà là Chúa Kitô : " Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi". Và " Không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu Chúa trong Đức Kitô".

Nhìn vào hai Đức thánh Phêrô và Phaolô, hai người bạn của Giáo Hội, chúng ta không khỏi ngạc nhiên sống như các ngài, yêu mến Chúa như các ngài, phục vụ Giáo Hội như các ngài. Cầu xin các ngài giúp chúng ta dám bỏ mình gác thép giá và theo Chúa như các ngài. Chúng ta nhỏ bé và quá yếu đuối chỉ mong làm gì cho Chúa được, nhưng chúng ta sống cầu nguyện từng ngày yêu mến Chúa, và giúp người khác yêu mến Chúa. Không làm việc lớn, chúng ta làm những việc nhỏ nhỏ nhưng thành tâm.

Chúa đã chọn hai thánh cả Phêrô và Phaolô, thì Ngài cũng mong đợi chúng ta không trơ ai: **Hãy vào làm việc nhỏ cho Ta**". Ngài không chê chúng ta nhỏ hèn yếu đuối, Ngài chọn những người dám dâng thân yêu mến Ngài và đem các linh hồn về cho Ngài. Hai thánh Phêrô và Phaolô đều là những người trẻ lành không lỗi phạm, nhưng các ngài đã hết lòng với Chúa khi nhận ra Chúa là tất cả, là hạnh phúc của đời mình.

Chúng ta chỉ có thể dâng thân đem các linh hồn về cho Chúa, khi chúng ta quên bỏ với Ngài không nghĩ. Nhưng chính Ngài là ban cho chúng ta một hàng ân vô giá khi cho chúng ta ăn lấy Ngài để làm một với Ngài.

Nhưng đó chúng ta không còn tách biệt xa Ngài như thánh Phaolô đã nói : **"Không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu Chúa trong Chúa Kitô"**.

Chỉ khi nào BẠN VÀ TÔI nên một với Ngài, mới có thể theo Chúa như các ngài, hiến thân cho mọi người như các ngài, tận hiến chính mình, gác thép giá theo Ngài.

Lm Trần Phúc

Kính chuyển:

Hàng