

Ngày 03/02: Thánh Blasiô, Giám mục Tê đê o và thánh Ansgariô, Giám mục

I. ĐÔI HÀNG TIẾU SỬ

1. Thánh Thánh BLASIÔ Giám mục Tê đê o (.... - 316)

Thánh Blasiô sống vào thế kỷ IX. Có vài người nói rằng Blasiô xuất thân trong một gia đình giàu có và được học tập nền giáo dục Kitô giáo.

Khi còn trẻ, lúc nào Blasiô cũng nghĩ rằng mình sẽ phải chịu khổ đau vì niềm tin của mình. Rồi đến ngày một đêm, anh ra ngoài và có một giấc mơ vui thiêng liêng mà trong đó có thể làm cho người ta được hạnh phúc.

Blasiô làm linh mục và rồi giám mục giáo phận Sêbastê ở Ácmênia (ngày nay người ta gọi miền đất này là Thổ Nhĩ Kỳ). Với một niềm tin mãnh liệt vào mình, Blasiô ra công bố tin mừng cho mọi người ở nơi ngài sống thánh thiện và được hạnh phúc. Blasiô cứu người nghèo và giúp đỡ họ. Blasiô cũng giúp đỡ mọi người.

Khi nhà cầm quyền Luciniô bắt đầu bách hại các Kitô hữu, thánh Blasiô cũng bắt đầu bị giam. Ngài bị giam và chịu ngày xưa. Trên đường đi, người ta thấy một đồng đội chào và giám mục thân yêu của họ luôn cười. Blasiô chúc lành cho tất cả mọi người, kể cả những người ngoại giáo.

Rồi có một bà mẹ nghèo khổ chịu đựng. Bà nài xin Blasiô cứu lấy đứa con nhỏ của bà đang bị mắc bệnh nặng. Thánh Blasiô liền đem thánh thể cứu người nghèo rồi chúc lành cho đứa trẻ. Và ngài đã làm phép lạ cứu sống đứa trẻ.

Đó là lý do tại sao những người mà chúng ta biết đầu tiên những năng lực của họ và thánh Blasiô. Trong ngày mừng lễ kính thánh Blasiô hôm nay, chúng ta hãy xin ngài chúc lành cho chúng ta. Hãy xin thánh nhân phù trợ để khi mà chúng ta phải chịu những biến cố và những thử thách.

Trong lao tù, vị giám mục thánh thi nhân này đã làm cho nhiều người ngoại giáo trở lại. Không những hình phạt nào có thể khi thánh Blasiô chịu bị ném tin vào Đức Chúa Giêsu. Thánh Blasiô bị xử tử vào năm 316. Giờ đây, Blasiô mãi mãi được ở bên Đức Chúa Giêsu.

Hôm nay, chúng ta có thể mừng lễ kính thánh Blasiô mà không cần đến bánh kẹo hoặc kem như chúng ta thường mừng.

2. THÁNH ANSGARIO, giám mục

Được sinh ra trong một gia đình có đức sống đạo đức, thánh Ansgariô lên và tiến triển mau lẹ trên đường nhân đức. Thánh nhân, gia nhập dòng Bê-nê-đi-ô và mau chóng trở nên con người gương mẫu trong đức sống tận hiến. Vì là con người đạo đức, thánh thi nhân, sáng trí và rất tốt bụng, thánh Ansgariô được trao nhiệm vụ chăm sóc và quản lý những khác nhau ở các nước Đan Mạch, Thụy Điển và Schleswig. Thánh Ansgariô có một đức sống gương mẫu, trí tuệ sáng chói và thánh thi nhân và có tài đi thuyền, thợ thủ công. Do đó, Giáo Hội đã cử ngài lên chức giám mục thành Hamburg vào năm 831 và năm 847, thánh nhân coi sóc địa phận Brême. Có tài, có đức, thánh nhân là đức mục tử tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục tòa thánh ở tất cả các nước Bắc Âu.

Là một giám mục, một giám mục tòa thánh, những thánh nhân luôn sống đức sống khắc khổ khó nghèo của một thầy dòng Bê-nê-đi-ô. Thánh nhân luôn tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Chúa. Dù rằng kết quả của những đức bao nhiêu qua những năm làm giám mục, thánh Ansgariô không bao giờ chùn bước, không bao giờ tỏ ra thất vọng, bất mãn. Thánh nhân đã gieo hạt Tin Mừng và tất cả những công việc, những kết quả xem thấy của những đức bao nhiêu. Thánh nhân luôn kiên trì, phó thác, cậy trông và vun đắp Giáo Hội Chúa Kitô làm cho Giáo Hội tiến bộ, sinh hoa kết quả thật.

Dù rằng không được phúc đức máu làm chứng cho Chúa, những thánh Ansgariô đã ra đi bình an trong Chúa vào năm 865 tại giáo phận Brême với tâm hồn thánh thi nhân, thanh thản và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa.

II. BÀI HỌC

Bài học nổi bật nhất của hai vị thánh là lòng kiên trì, không bỏ giao đòng trước những khó khăn trong cuộc sống.

Phải công nhận rằng sự kiên trì đã giúp các ngài chu toàn đức bổn phận của mình.

Chúng ta hãy tập cho mình biết kiên trì trong cuộc sống nhất là trên con đường theo Chúa. Biết kiên trì chắc chắn chúng ta sẽ thành công.

Đôi vợ chồng tàn tật nhưng đầy lòng mến, đã tìm thấy niềm vui của hai có thể đi lại bằng "đôi chân chung" nhờ những người bình thường.

Randy Miller, 28 tuổi, mất chân phải trong một tai nạn xe hơi. Su-san Forter phải cắt chân trái trong ca giải phẫu vì chứng ung thư xương. Họ gặp nhau ở trung tâm phục hồi chức năng và liên lạc thông qua tâm đầu ý hợp.

Randy tâm sự :

- Tôi tuy rất vui mừng khi gặp được một chân và thậm chí có cảm giác như thể, nhưng Susan đã mang lại cho tôi niềm vui sống. Chúng tôi gặp nhau trên hai chiếc xe lăn và chúng ngăn trở chúng tôi đến gần nhau. Nhưng bất cứ vì tình trạng này, tôi bỗng nghĩ ra "phương pháp dây thừng".

Thật đáng, nó thật kinh ngạc, nhưng chúng tôi kiên trì tập luyện. Sau một thời gian dài, kết quả thật tuyệt vời.

Susan thì cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Randy đề nghị với cô "phương pháp dây thừng" này. Cô cảm thấy sợ và nghĩ rằng chắc hẳn Randy điên rồi. "Nhưng anh ấy đã giúp tôi thích mình cho tôi hiểu và ý nghĩ đó cũng đáng thử nghiệm sát bên Randy làm tôi xúc động mạnh".

Cô đã đồng ý tiếp với anh.

"Thời gian dài buốt chết bên nhau để tiếp luyện làm cho chúng tôi hiểu nhau hơn. Randy đã thoát khỏi những suy nghĩ đen tối và còn là đồng viên tôi nữa". Susan kết luận.

Sau ba tháng, họ đã có thể đi dạo bên nhau. Đôi vợ chồng trẻ sống rất hạnh phúc. Họ còn xin được việc làm và hiện đang làm việc bên nhau trong một giây chuyến lập ráp xe hơi ở Milderer của Anh.

Theo lời Randy: "Tôi sao chúng ta phải dùng đến những dụng cụ gì khi chúng ta có thể có "vết sẹo" thật sự bên cạnh nhau. Phương pháp này có thể áp dụng cho bất cứ ai muốn kết thân với người khác, bạn sẽ phát hiện ngay người kia có thể chấp nhận là đi đầu tiếp dành cho bạn hay không?"

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Kính chuyển:

Hàng
