

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Chúa Nhật 32 Thường niên năm A

Lời Chúa : Mt 25, 1-13: NẾU C TRỜI NHƯ LÀ MỘT TÊN C CỜ

Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta nghĩ đến Nước Trời hay đúng hơn là chờ đợi Nước Trời. Chúa Giêsu ví Nước Trời như một tên cờ, vì Nước Trời là hân hoan, là vui mừng, là tình yêu.

Kinh Thánh thường dùng hình ảnh tên cờ để diễn tả mối tình giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Thiên Chúa yêu dân Ngài như một người cha yêu vợ. Đọc sách Nhã ca, chúng ta càng thấy rõ hơn mối tình của Thiên Chúa đối với dân Itraen mà thậm chí như thế nào. Tiên tri Êdêkien xem việc người ta thường là một số phận bất, là một tên cờ tình.

Đôi ngôn nói đến một tên cờ. Theo tục lệ Do thái, tên cờ tên cờ ban đêm để dành cho người đi, không khí mát và người đi có thể có một lâu hơn cho đến sáng hôm sau. Trong tên cờ có một cô phù dâu theo đèn để đón chàng rể. Một đám cờ khá sang trọng. Trong số một cô phù dâu đó, năm cô không biết lo xa, mang đèn mà không mang dầu theo. Năm cô biết lo xa, mang đèn và mang theo dầu để trữ.

Chàng rể đến muộn. Trước khi rể đến, hai gia đình ngồi bàn luận với nhau về những người đi kiếng tên cờ cho cuộc chung sống sau này của đôi bên. Vì thế cuộc sống thực tế này có thể kéo dài và chàng rể đến giữa đêm khuya là đi theo không lối. Trong khi chờ đợi, mối người đi theo tên cờ. Các cô phù dâu cũng tìm lim dim chờ đợi.

Năm đêm chàng rể đến. Mối người đi theo chuồn bất. Năm cô không biết lo xa hết dầu, không thể đốt đèn. Các cô xin năm cô kia chia sẻ chút dầu, nhưng không ai có để cho mình dầu. Các cô phải đi mua dầu. Mua dầu xong, các cô trở lại thì đã quá trễ, người ta đã khép tên cờ và chờ nhà tên cờ không mở cửa vì : " Tôi không biết các cô là ai". Chúa Giêsu kết thúc đôi ngôn bằng

một lời cảnh báo nghiêm trọng : " Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào".

Chúng ta cũng như những cô phù dâu kia, chờ đợi chú rể đến để cùng vào tiệc cưới, tiệc là thiên đường. Chúng ta có mang đèn như có dầu trừ dầu không ? Theo quan niệm của người Do thái, đèn cho cuộc sống ; dầu là những việc lành. Nếu cuộc sống này không có việc lành thì chỉ là vô dụng. Cây đèn mà không có dầu, dù là mạ vàng đi nữa cũng chẳng ích gì.

Năm cô phù dâu biết lo xa là những người biết dùng cuộc sống của mình để làm việc lành, thì đáng được vào tiệc cưới, chung vui với chàng rể, còn những người không làm việc lành sẽ bỏ lỡ đi : " Ta không biết các người". Đến ngày cưới cùng, không ai có thể lo cho ai, không thể cho mượn dầu, vì ai sống thế nào sẽ được thưởng công theo việc mình làm. Cuộc đời này chung cuộc chỉ là một sự chờ đợi ngày Chúa đến. Cuộc đời chỉ có thể kéo dài và không biết lúc nào chàng rể đến.

Chúa Giêsu chính là chàng rể của chúng ta, người yêu duy nhất của chúng ta. Chúng ta hãy chờ đợi vì Ngài sẽ đến mang tình yêu đến cho chúng ta, vì chỉ có tình yêu Ngài mới giúp con tìm chúng ta. Hãy chuẩn bị dầu đèn cho sẵn để khi Ngài đến, chúng ta được vào dự tiệc với Ngài. Chúng ta có chờ đợi không ? Trong Giáo Hội, có thể có nhiều người không biết lo, chỉ biết chạy theo những phù phiếm trần gian này, chỉ lo những thứ vật chất mà quên những phúc mai sau là những phúc đích thực không tàn phai. Những người đó sẽ thất vọng khi Chúa đến không nhận được, và họ sẽ vô vọng kêu xin.

Ngày cưới cùng của cuộc đời, hay ngày Chúa đến với mọi người chúng ta là ngày chúng ta không ngờ, là giờ chúng ta không biết, vì thế, Chúa cần đến chúng ta luôn sẵn sàng và tỉnh thức. Trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa đã nói như thế. Những người này và những người vô lo.

Đều luôn sẵn sàng, chúng ta hãy cùng sống với Chúa trong cuộc đời này. Ngài muốn sống với chúng ta hôm nay và mãi mãi, như là Ngài đã phán : " Này đây tôi cùng anh em mời ngày cho đến tận thế ". Ngài mời chúng ta bằng cách như mời tiệc bánh mà Ngài biến thành thịt máu Ngài và cho chúng ta ăn.

Nếu chúng ta cùng sống với Ngài suốt cuộc đời này, thì khi Ngài đến, dù là nửa đêm, chúng ta vẫn có thể đón tiếp Ngài. Con tim đầy yêu không bao giờ quên. Hãy sống

trong tình yêu, chúng ta sẽ cảm thấy êm đềm dù phải chờ đợi lâu ngày hay lâu đêm.

Lm Trờm Phúc

Kính chuyờn:

Hờng
